

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren

Zondag 1 september 2013 11.08u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op de aarde rondliep en de tempels van God binnentrad om de waarheid te verkondigen, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. Veel priesters stonden versteld van wat Ik wist en van Mij, de nederige Zoon van een timmerman. Dus luisterden zij met aandacht, toen Ik meer uitleg gaf over wat van hen verwacht werd, zoals het in Mijn Vaders Boek vastgelegd is.

Vanaf de leeftijd van twaalf jaar wist Ik wat Mijn missie was en langzaam begon Ik er aan, zonder teveel te onthullen voordat de tijd rijp was. Ik wist dat Ik de wereld moest voorbereiden op de komst van de Messias. Ik wist ook dat, binnen een korte tijdsperiode, de Kerk van Mijn Vader op aarde Mij zou loochenen en zou zeggen dat Ik een bedrieger was.

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren. Waarom deed Ik dat? Ik wist dat de kennis die Ik hun zou geven, aangenomen zou worden zoals het was. Zonder enige voorkennis van de Heilige Schrift zouden zij Mijn onderrichtingen bijgevolg niet vergelijken met de Heilige Schrift en zij zouden niet proberen om fouten te vinden door deze zorgvuldig te onderzoeken. Dat zou ertoe geleid hebben dat velen van hen het lef niet gehad zouden hebben om de waarheid uit te dragen. **Zij werden bespot door diegenen die in de Kerk hoge plaatsen bekleedden, die beweerden dat onwetende mensen niet waardig waren om door God, boven hen, gekozen te worden om Zijn heilig Woord uit te dragen.** Met hun vorming op het gebied van spiritualiteit en hun positie in de Kerk van God, zou God ongetwijfeld slechts Zijn Kerk verkiezen om de Blijde Boodschap te profeteren. Aldus konden zij niet begrijpen dat God enkel de nederigen en onwetenden kiest, omdat zij niet redetwisten. Zij spreken niet tegen en zij hebben geen angst om afgewezen te worden, want zij weten niet beter. Denk eraan, God kiest niet degenen uit, die zich boven anderen verheffen. Dat zou nooit zo kunnen zijn.

Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, bij Mijn Kerk op aarde gehaat wordt. Dat is de reden waarom zij Mijn boodschappen afkraken en belachelijk maken. Dat is de reden waarom zij de spot met je drijven daar jij niet waardig geacht

wordt om Mijn heilig Woord te verspreiden. Hoe bedroeven zij Mij. **De haat die je zult waarnemen, zal voornamelijk door de Katholieke Kerk beïnvloed zijn. Zij zullen nooit aannemen dat er een profeet gezonden kan worden, die geen kennis van de allerheiligste Bijbel of Mijn Leer heeft.** Ze zullen zeggen dat jij ketterij verspreidt. Zij zeggen dit omdat zij zo ver van Mijn Leer verwijderd zijn, dat zij hun eigen leugens gaan geloven zijn. Weet dat Mijn profeet voor de eindtijd gezonden werd en niet gekozen, want dat zou niet kunnen aangezien deze missie - de laatste missie - door Mijn Vader, die enkel de Zijnen zendt, in het leven geroepen werd.

Ik waarschuw diegenen onder jullie die Mij bespotten door weinig belang te hechten aan deze boodschappen – Mijn heilig Woord: jullie moeten nu, onmiddellijk, in Heilige Aanbidding tot Mij komen, elke dag opnieuw, totdat jullie Mijn stem horen. Pas dan kan Ik jullie aannemen en jullie tonen wat Ik op dit cruciale moment, in jullie dienst aan God, van jullie nodig heb.

Jullie Jezus

Geloven diegenen onder jullie die Mij nu bespotten, doordat jullie Mijn boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?

Zondag 1 september 2013 17.05u

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk dank je Mij voor deze zeer moeilijke missie. Ik weet hoeveel pijn het je berokkent om het Woord van God te verkondigen omdat het onder diegenen, die menen dat ze de elite zijn, veel woede teweegbrengt.

Mijn dochter, weet dat, hoewel Ik jou gunsten verleen, jij altijd alleen zult gaan en jij in de woestijn zult belanden, net zoals de profeten voor jou. Ik zal sommigen sturen om jou te helpen, toch zul jij altijd geïsoleerd zijn. Maar terwijl de wolven jacht op jou zullen maken, zal Ik je steeds gezelschap houden.

Vertel dit aan diegenen onder jullie die zich Mijn ware leerlingen, priesters en gewijde dienaren noemen: Ik zal altijd luisteren naar de stemmen van de kleinen, de zwakken, de nederigen en diegenen die zuiver van hart zijn. Zelfs als ze bang zijn voor Mijn boodschappen zal Ik altijd diegenen begunstigen,

die oprecht van Mij houden. Wie zijn diegenen waarover Ik nu spreek? Ik doel op diegenen die nooit vergeten zijn wat Ik hun vertelde. Draag Mijn kruis, volg Mij na, maar wees voorbereid, want wanneer jullie het Woord van God zonder kwaadwilligheid bekendmaken, zullen jullie Mijn pijn ondergaan. Hoe beschaafd dat jullie ook menen dat de wereld momenteel is, jullie zullen gehaat worden wanneer jullie desondanks opstaan tegen diegenen die Mij haten. Terwijl zij Mij haten, zullen zij jullie kruisigen.

Ik luister naar de zachtmoedigen. Ik zeg diegenen die Mijn duidelijke instructies aan jullie, om van elkaar te houden hoezeer zij jullie ook kwellen, uitvoeren. Diegenen onder jullie, die Mij door deze boodschappen afwijzen, mogen door jullie twijfels nooit in Mijn naam tegen iemand haat verspreiden. Ik, Jezus Christus, zeg jullie nu dat de duivel gekomen is om deze laatste bestorming van al Gods kinderen af te kondigen. Diegenen van jullie die weigeren naar Mij te luisteren, zullen vallen voor de charmes van zijn toegewijde dienaren.

Weten jullie niet dat Mijn Kerk door Satan aangevallen zal worden en dat dit voorzegd is? Mijn vijanden zullen tussen jullie rondlopen, en tot dusver aanvaarden jullie niet dat Ik dit zou toelaten. Weet dat de Slag van Armageddon uit twee partijen bestaat. Diegenen die in God geloven en het Woord van God volgen en dan de Boze, zijn strijdmacht en al diegenen die hij misleidt. Satan zal velen in Mijn Kerk misleiden en enkel diegenen die waakzaam blijven en uitkijken voor leerstellige dwalingen, zullen in staat zijn om de verleiding te weerstaan. De verleiding is het krachtigste middel dat door de Bedrieger gebruikt wordt. Hij misleidt door het erop te laten lijken dat hij de waarheid verkondigt.

Die arme zielen, diegenen die van Mij houden en die Mijn Kerk op aarde trouw blijven, verzoek Ik dringend om te luisteren. **Jullie moeten Mijn Kerk trouw blijven en discipline aanvaarden wanneer jullie oversten trouw blijven aan wat Ik, door Mijn kruisdood, de wereld schonk. De tijd voor de keuze is dichtbij. De gruwel heeft nog niet plaatsgevonden, maar wanneer jullie de dwalingen zien, die tegen Mijn Leer en Mijn geschenk van de Sacramenten ingaan, loop dan weg. Die dag is dichtbij. Jullie moeten je dan verzamelen en de regels van Mijn Kerk blijven volgen, zoals deze door Petrus voor jullie vastgelegd zijn.**

Geloven diegenen onder jullie die Mij nu bespotten, doordat jullie Mijn boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen en jullie zou

vragen Mijn Leer tegen te spreken? Wacht tot de dag waarop jullie gevraagd wordt om trouw te zweren aan leugens, in de naam van Mijn heilige Kerk op aarde, voordat jullie Mijn profeet afwijzen. Het is enkel omdat Mijn liefde voor jullie zo sterk is, dat Ik jullie niet aan de kant schuif en toelaat dat jullie door demonen verslonden worden.

Jullie Jezus

Weten jullie niet dat momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is?

Maandag 2 september 2013 18.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **terwijl de woede toeneemt tegen deze profetieën, Mijn profetieën, die aan de wereld gegeven worden om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit. Deze missie heeft één doel. Dat bestaat erin alle zielen te redden – iedereen die in de huidige wereld leeft.** Het doet er niet toe hoe scherp de tegen jou uitgebrachte kritiek is, Mijn dochter, want Ik zal gestaag vorderen tot Mijn werk gedaan is. **Geen mens zal Mij beletten zielen te redden, want Ik zal diegenen die het wagen Mij in de weg te staan, vertrappen zodat Ik die zielen kan redden, die bij Mij uit de gratie geraakt zijn.**

Weten jullie niet dat door het heidendom, dat zich over de aarde uitstrekt, en de zwakheid van het geloof, welke onder de gelovigen bestaat, momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is? Mijn missie concentreert zich op dergelijke gekwelde jonge zielen, die in de meeste gevallen elke kennis over Mij, Jezus Christus, ontzegd werd. **Omdat het er zo veel zijn, in alle naties, moet Ik hen de hand reiken op de manier die de meeste kans maakt hun aandacht te krijgen.**

Denk eraan, die Christenen onder jullie, die van kindsbeen af met het Woord van God gevoed werden, zijn gezegend. Daardoor hebben jullie de plicht om te bidden voor deze verloren generatie. Ik vraag jullie om a.u.b. voor deze jonge zielen te bidden met dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (118) ‘Voor de verloren generatie van jonge zielen’

***Lieve Jezus, ik roep om Uw barmhartigheid
voor de verloren generatie van jonge zielen.***

***Voor diegenen die U niet kennen,
bekleed hen met de gave van inzicht.***

***Voor diegenen die U wel kennen maar die U negeren,
trek hen terug in Uw barmhartigheid.***

***Geef hun spoedig het bewijs van Uw bestaan a.u.b.,
en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen
en hen de weg naar de waarheid kunnen wijzen.***

Vervul hun geest en ziel met het verlangen naar U.

***Help hen de leegte te herkennen,
die in hen bestaat doordat zij Uw aanwezigheid niet aanvoelen.
Ik smeed U, Lieve Heer, om hen niet in de steek te laten
en verleen hun door Uw barmhartigheid eeuwig leven. Amen.***

Hoe verlang Ik ernaar om deze jonge kinderen de hand te reiken en Mijn armen om hen heen te slaan, zodat Ik troostende woorden in hun oren kan fluisteren en hen vrede van de ziel kan schenken. Zij behoren Mij toe en zonder hen zou het Nieuw Paradijs verstoken zijn van diegenen naar wie Ik het meest smacht. Help Mij hen te redden!

Jullie Jezus

**Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie
levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap.**

Dinsdag 3 september 2013 16.45u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen om overal ter wereld mensen, die Mij uit hun leven geschraapt hebben, toe te roepen om terug tot Mij te komen. Veel zielen, geleid door het idee dat God in feite niet kan bestaan, hebben besloten om Mij, hun geliefde Jezus, te vergeten. Ik maak Mij zorgen om deze arme, verwarde mensen omdat Ik zielsveel van hen houd en

hun gezelschap mis.

Als jullie van Mij afgedwaald zijn en het moeilijk vinden om jullie kijk op een moderne, snel voortschrijdende wereld te verzoenen met een eenvoudig geloof in Mij, Jezus Christus, laat Mij jullie dan helpen om het te begrijpen. Jullie zijn door de zonde van Mij gescheiden. Wanneer de zonde jullie ziel bederft, overvalt haar een duisternis en dat maakt het moeilijk om het Licht van God te aanvaarden. Wanneer dit gebeurt, raakt jullie hart versteend. En dus wordt jullie verstand erbij betrokken, en het is dan dat jullie ten onrechte zullen geloven dat God niet zou kunnen bestaan, omdat de logica gebiedt dat Hij niet kan bestaan.

Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap. De waarheid ligt in de toekomst, wanneer jullie eindelijk in jullie natuurlijke staat bij God thuis zullen komen. Ik besef hoe moeilijk het voor de mens is, om dicht bij Mij te blijven aangezien hij op aarde met zoveel afleidingen, bekoringen en duisternis geconfronteerd wordt.

Wanneer jullie menen dat jullie Mijn aanwezigheid of Mijn liefde niet kunnen voelen, wil Ik dat jullie dit **kruistochtgebed (119)** bidden: **'Om de liefde van Jezus te voelen'**

***Jezus, help mij, ik ben zo verward.
Mijn hart wil zich niet voor U openen.
Mijn ogen kunnen U niet zien.
Mijn geest sluit zich voor U af.***

***Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.
Mijn ziel is door duisternis vertroebeld.
Heb a.u.b. medelijden met mij, een arme zondaar.
Ik ben hulpeloos zonder Uw aanwezigheid.***

***Vervul mij met Uw genaden
zodat ik de moed heb om mijn hand naar U uit te steken
om U te smeken om barmhartigheid.***

***Help mij, Uw verdwaalde leerling, die van U houdt,
maar die niet langer liefde in het hart voelt opborrelen,
om de waarheid te zien en te aanvaarden. Amen.***

Het is niet gemakkelijk om met Mij in vereniging te zijn. Jullie moeten volharden tot jullie Mijn aanwezigheid voelen in jullie ziel. Roep Mij en Ik zal lopen om jullie arme, beklagenswaardige ziel te omarmen en jullie aan te nemen, jullie te leiden en jullie naar jullie eeuwige redding te voeren. Wat jullie ook gedaan hebben, jullie mogen nooit bang zijn om Mij te roepen. Ik geef gehoor aan elke zondaar, ongeacht wie zij zijn. Niet één van jullie, is zonder de smet van de zonde. Ik wacht op jullie oproep.

Jullie Jezus

Ik breng geschenken stapsgewijs, al naargelang de zuiverheid van de ziel

Woensdag 4 september 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, aanwezig in nederige zielen, zal onmiskenbaar worden wanneer Mijn nieuw geschenk over elk van diegenen, die op dit moment in de wereld leven, uitgestort wordt.

Ik breng geschenken stapsgewijs, al naargelang de zuiverheid van de ziel. **Mijn volgelingen, in elke kerk over heel de wereld, zullen een heropflakking van hun liefde voor Mij voelen daar Ik hen met een beter begrip over Mijn belofte om terug te komen, omhul.** Mijn geschenk zal tot gevolg hebben dat zij in staat zullen zijn om, door de verwarring van de duisternis heen, te zien hoe de waarheid steek begint te houden. Zij zullen nu inzien dat Ik tot hen spreek omdat zij Mijn aanwezigheid in hun hart zullen aanvoelen. Zij zullen gezegend zijn met kennis, die hun door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt, om hen in staat te stellen zich passend op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Mijn volgelingen zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen Mij niet verraden, noch zullen zij de godslastering, die hen in Mijn naam voorgelegd wordt, aanvaarden. Dat is de reden waarom Mijn Woord zich nu sneller zal verspreiden, en weldra zal de Heilige Geest in hun hart een verlangen scheppen naar de Grote Dag, waarop de laatste bazuin zal schallen om Mijn Komst aan te kondigen.

Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, Ik Ben met jullie, ook al lijden jullie!

Spoedig zullen jullie massaal toenemen en dat zal jullie het vertrouwen schenken om Mij trouw te blijven.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

Donderdag 5 september 2013 9.35u

Mijn kind, toen zij de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon zetten, was dat niet alleen om een verschrikkelijke, lichamelijke foltering toe te brengen, het was ook om iets duidelijk te maken. Het werd gedaan als een symbolisch gebaar. **Terwijl zij de spot met Hem dreven, gaven zij aan dat die Man, die zegt dat Hij het Hoofd van de Kerk is en die zich de Messias noemt, niet getolereerd zal worden. Zij schonden het Hoofd van de Kerk toen zij Hem kroonden, en zij zullen Hem in deze tijd opnieuw schenden.**

Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op allerlei andere manieren ontheiligen. **Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat dit een reden is om te vieren.**

De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde nemen.

Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken dat de ceremonieën maar een beetje veranderd zijn. **Het Sacrament van de Biecht zal afgeschaft worden**, want het Beest wil niet dat zielen verlost worden omdat dit een overwinning voor Mijn

Zoon zou zijn.

Kinderen, jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen zodat de pijn van deze toekomstige gebeurtenissen verzacht en de tijd verkort kan worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Geen enkele gewijde dienaar van Mij mag iemand in Mijn naam veroordelen

Donderdag 5 september 2013 14.30u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinigen van diegenen die in God geloven, of die Mij als de Mensenzoon aannemen, houden oprecht van Mij. Zij zeggen dat ze dat doen, maar velen leven niet volgens Mijn Leer. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie van Mij houden en dan anderen veroordelen. Het kan niet dat jullie een andere persoon door harde woorden kwetsen, en dan tegelijkertijd zeggen dat jullie van Mij houden.

Wie onder jullie is vrij van zonde? Wie van jullie verheft zich voor Mij en spreekt vervolgens op wrede wijze tegen een ander? Jullie zullen nooit kunnen zeggen dat jullie in Mijn naam spreken wanneer jullie een ander belasteren. Dat is een belediging voor God, en diegenen van jullie die zich op deze manier gedragen, beledigen Mij. Diegenen onder jullie die over een ander kwaad spreken, waarbij jullie zeggen dat jullie Mij verdedigen, scheiden zich enkel van Mij af. Toch denken jullie dat je handelwijze gerechtvaardigd is. Wanneer bedachten jullie dat Ik een dergelijk gedrag zou steunen, en waarom menen jullie dat jullie het recht hebben om deze dingen te doen?

Wanneer jullie je ten dienste van Mij inzetten en dan wrede woorden spreken tegen om het even wie van Gods kinderen, begaan jullie een zware zonde. Geen enkele gewijde dienaar van Mij mag iemand in Mijn naam veroordelen. Jullie kunnen vertrouwd zijn met Mijn Leer – jullie kunnen verstand hebben van alles wat in het Boek van Mijn Vader vervat ligt, maar wanneer jullie een ander in Mijn naam belasteren, zal Ik jullie verwerpen. Het zal van jullie kant veel boete vragen om Mijn gunst terug op te zoeken, en zelfs dan zal het lang duren, tot jullie Mij smeken om jullie te vergeven, voordat jullie geschikt zijn

om opnieuw voor Mij te staan.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden

Vrijdag 6 september 2013 18.46u

Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden.

Hoe breekt dit het Heilig Hart van Mijn arme, lijdende Zoon. De haat, die het hart van die leiders vervult aan wie, door gewone mensen, de verantwoordelijkheid voor het bestuur van hun land toevertrouwd werd, zal zich verspreiden. Zij zullen hun eigen volk verraden. Miljoenen zullen gedood worden en er zullen veel naties bij betrokken zijn. Jullie moeten weten dat de zielen van diegenen die vermoord zullen worden, en die aan geen enkele misdaad schuldig zijn, door Mijn Zoon gered zullen worden.

De vaart van deze oorlogen zal escaleren, en nauwelijks zullen vier delen van de wereld erin verwickeld geraakt zijn, of de grote oorlog zal aangekondigd worden. Jammer genoeg zullen er nucleaire wapens gebruikt worden, en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar deze zal niet lang duren.

Bid, bid, bid voor al de onschuldige zielen en blijf Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden, drie keer per dag, om het lijden dat door wereldoorlog III zal ontstaan, te verzachten.

Dank je, Mijn kind, om aan Mijn oproep gehoor te geven. Weet dat er in de Hemel momenteel grote droefheid heerst, en het is met een bezwaard hart dat Ik jullie dit moeilijke nieuws breng.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus

Vrijdag 6 september 2013 20.15u

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij aan het Beest. Hij gaf jullie allemaal het geschenk van redding en om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie tot Mijn Zoon naderen en Hem om dit grootse geschenk vragen.

De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus. Omdat Hij zo barmhartig is, biedt Hij iedereen de kans om, uit eigen vrije wil, tot Hem te komen. Hij gaf de wereld de waarheid, en door Zijn geschenk van Zijn kruisdood opende Hij voor allen de weg om in eeuwige vrede en in Zijn Paradijs te leven.

Velen erkennen Mijn Zoon niet, noch geloven zij in God. **Als jullie niet in God geloven of het geschenk van redding niet aannemen, dan scheiden jullie je van God af. Omwille van deze laatste missie om zielen te redden, waaronder de zielen van alle zondaars, evenals diegenen die het bestaan van God weigeren te erkennen, zal Mijn Zoon een groot wonder verrichten.** Tijdens de Waarschuwing zal iedereen er het bewijs van zien dat ze een ziel hebben, en velen zullen zich bekeren. Aan diegenen die zich niet zullen bekeren en die atheïst blijven, kan het geschenk van redding niet gegeven worden, want zij zullen Zijn hand van barmhartigheid weigeren. Die zielen zullen Hem op de meest opstandige wijze afwijzen, en niets dan jullie gebeden kunnen hen dan redden.

Diegenen die elke poging, elke tussenkomst en elke barmhartigheid om hen naar het Nieuw Paradijs te brengen, weigeren, zullen verworpen worden. Want hen zal het Koninkrijk van Mijn Zoon niet toebehoren omdat Mijn Vader, die de mensheid met het geschenk van de vrije wil begiftigde, Zijn Wil nooit aan één van Zijn kinderen zal opleggen.

Bid, bid, bid dat de atheïsten de hand van barmhartigheid, die Mijn Zoon naar elk van hen zal uitsteken, zullen aannemen! Vergeet niet de kruistochtgebeden te bidden om deze arme, kleine zielen te redden!

Jullie geliefde Moeder, Moeder van de Verlossing

Mijn heilig Woord mag niet veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt

Zaterdag 7 september 2013 18.25u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alles in het werk blijf stellen om door deze boodschappen de wereld de hand te reiken, laten nog veel toegewijde volgelingen van Mij het na om Mijn hand aan te nemen. **Deze dierbare zielen van Mij zijn kwetsbaar omdat velen er niet in zullen slagen de manier te zien waarop hun geloof gebruikt zal worden om de nieuwe, er spoedig aankomende liturgie – waarin men zal nalaten Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon te eren – te bekrachtigen.**

Velen zullen er ten onrechte van uitgaan dat de nieuwe liturgie en de nieuwe mis – hoewel sterk veranderd – geen kwaad kunnen. Zo velen zullen het een of ander van de inhoud, evenals de opzet ervan, stilletjes in vraag stellen en deze vreemd vinden. Toch zullen maar zeer weinigen het aanvechten omdat zij zullen geloven dat deze de zegen van de Kerk hebben, en dus bijgevolg niet verkeerd kunnen zijn. Wat zij niet beseffen, is dat Mijn heilig Woord niet veranderd of aangepast mag worden zodat het iets anders wordt. **Mijn Kerk is onfeilbaar, maar als een zogenaamde dienaar of leider in Mijn Kerk het Woord van God zou verdraaien of de betekenis van de Heilige Eucharistie zou herschrijven, dan lasteren zij tegen God.**

Ik werd door de mensheid geloofend en gekruisigd toen zij, met inbegrip van de leiders in Gods tempels, de waarheid verwierpen. **Wanneer iemand – ongeacht hoe hooggeplaatst zij bij jullie zijn – de waarheid loochent, maken zij zich schuldig aan ketterij en komen niet van Mij.** Maar zij willen jullie doen geloven dat de waarheid een leugen is. Zij zullen al wat jullie door Mij geleerd werd om een volwaardig leven te leiden, ontkennen. Zij zullen Mij bespuwen, maar jullie langs een pad voeren waarvan zij zullen zeggen dat het naar Mij leidt, maar dat zal het niet.

Deze dingen, die voorzgd zijn, zullen weldra gebeuren. Wanneer jullie de tekenen zien, weet dan dat deze profetieën enkel van God afkomstig kunnen zijn.

Jullie Jezus

Het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden

Zondag 8 september 2013 21.10u

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden. Deze gebeden worden door Gods kracht geschonken en er zijn grote wonderen aan verbonden.

Deze gebeden zullen bekering verspreiden, lichamelijke genezing bieden en de impact van oorlog, honger en armoede afzwakken. Vandaag laat ik jullie een nieuw gebed na dat zal helpen om het vreselijk lijden, dat door oorlog veroorzaakt zal worden, te verminderen.

Kruistochtgebed (120) 'Houd de verspreiding van oorlog tegen'

***O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg,
die de mensheid vernietigen.***

***Behoed de onschuldigen voor lijden.
Bescherm de zielen die ware vrede proberen te brengen.***

***Open het hart van diegenen
die door de pijn van oorlog getroffen worden.***

***Bescherm de jongeren en de kwetsbaren.
Red alle zielen wier leven door oorlog verwoest wordt.***

***Sterk ons allen, lieve Jezus,
die bidden voor de ziel van al Gods kinderen
en verleen ons de genade om opgewassen te zijn
tegen het lijden dat ons in tijden van strijd bezorgd kan worden.
Wij smeken U om de verspreiding van oorlog tegen te houden
en de zielen naar de heilige toevlucht van Uw Hart te brengen. Amen.***

Ga, jullie allen die Mij horen, en vraag Mij om de genaden die jullie nodig zullen hebben om in deze tijd Mijn pijn te doorstaan.

Jullie Jezus

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden

Dinsdag 10 september 2013 23.45u

Mijn zeer geliefde dochter, weten jullie niet dat, doordat er meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie door diegenen gekweld zullen worden, die Mijn stem tot zwijgen willen brengen?

Terwijl deze missie doorgaat, op bevel van Mijn geliefde Vader, zal door diegenen die - vooral in Mijn Kerk op aarde - tegen deze boodschappen gekant zijn, alles in het werk gesteld worden om jullie te dwingen op te houden deze te volgen. Die bezwaren zullen toenemen en elke vorm van verdraaide logica, arrogante ontkenning van de waarheid en vervalste theologie zal aangewend worden om de stem van God te smoren.

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden omdat enkel diegenen die Mij navolgen en hun leven leiden volgens Mijn Leer, op die manier zullen lijden. **Als jullie door de wereld verheerlijkt, begunstigd en uitverkoren worden, als een levende heilige, in wie geen fout gevonden wordt of van wie de dwaling van jullie handelwijze niet in het openbaar herkend wordt, dan ben je niet door God gekozen want dan gaan jullie in tegen wat van Gods dienaren verwacht wordt. Zonder de waarheid te verwoorden en door Mijn waarheid te verdraaien, om in de ogen van de wereld boven jezelf uit te stijgen, zullen jullie terzijde geschoven worden terwijl Ik Mijn ware dienaren zoek.**

Mijn ware dienaren houden van Mij en worden door Mijn Heilige Geest geraakt. Hun smart, die in hun ogen tot uiting komt, omdat zij met Mij lijden, kan duidelijk gezien worden door diegenen die zelf de gave van de Heilige Geest gekregen hebben. Deze zuivere zielen veroordelen anderen nooit, of trachten nooit het Woord van God tegen te houden, want zij zijn niet in staat om dat te doen.

Jullie moeten in deze tijd intens bidden – jullie allemaal – want deze heilige dienaren van Mij liggen vanwege Mij onder vuur. Ik sta hen bij, maar velen zullen vallen en bezwijken onder de druk om te zwijgen, wanneer zij

gedwongen worden om hun kudde de komende leer van leugens voor te houden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

Woensdag 11 september 2013 16.30u

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van grote smart waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Elke persoon in de wereld - vooral diegenen zonder geld, invloed of bezittingen - zal lijden door de hebzucht van diegenen die veel naties controleren. Mijn werk, om Mijn Zoon te helpen bij het volbrengen van het laatste deel van Zijn Verbond om de mensheid te redden, is op veel manieren zichtbaar beginnen worden. Ik zal door de macht van God al diegenen die - door het lijden in hun leven - radeloos van verdriet zijn, naar de toevlucht van Mijn Zoons bescherming geleiden. Diegenen die een dergelijke armoede, een dergelijke honger, een dergelijk hartzeer, een dergelijke ongerechtigheid – wat het ook mag zijn – moeten verduren, zullen getroost worden wanneer jullie Mij vragen om voor jullie te bidden.

Wanneer jullie Mij vragen jullie te helpen, zal aan diegenen onder jullie, die moeten lijden omdat jullie getuigen van Jezus Christus, de Redder van de mensheid, extra kracht gegeven worden in deze tijd. Weldra zal binnen de Kerk van Mijn Zoon de grootste ongerechtigheid te zien zijn, waarbij zowel de gewone gelovigen als de gewijde dienaren op dezelfde wijze beschuldigd zullen worden van ongehoorzaamheid tegen de Leer van Jezus Christus.

Er zal jullie gevraagd worden een eed af te leggen – die zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis gebeden moet worden – om jullie trouw te betuigen aan een gewijzigde vorm van aanbidding van God. Door dat met deze eed te zweren, die in de allerheiligste Bijbel niet bevestigd wordt, zullen jullie je zelf in groot gevaar brengen. De liturgie zal veranderd worden en er zullen nieuwe toevoegingen afgekondigd worden terwijl andere delen, die al jarenlang

gebeden worden, niet meer vernoemd zullen worden. Dit verdorven plan zal gerechtvaardigd worden, want zij zullen al de attributen aanpakken, die met Mijn Zoon verband houden, en verklaren dat deze de reden vormen voor dergelijke veranderingen.

Dat is de reden waarom diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Zoon, het zeer verontrustend zullen vinden en waarom jullie ziel zeer te lijden zal hebben. En terwijl jullie Mijn Zoon eer blijven bewijzen, zullen jullie bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme en het Christendom niet erkennen. Jullie mogen tijdens deze beproevingen nooit de moed verliezen want jullie, lieve kinderen, worden door God begunstigd en hij zal helemaal tot op het einde bij jullie blijven.

Keer jullie nooit af van de waarheid! Geloof nooit iets dat niet van God kwam!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn

Vrijdag 13 september 2013 23.15u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart snakt naar de wereld en naar iedereen die erin leeft, en Ik beloof jullie dat Ik er alles aan zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Ik houd van iedere man, vrouw en kind, wie ze ook zijn – of zij nu machtig, rijk, invloedrijk, nederig, arm of gewoon eenvoudige mensen, die een normaal leven leiden, zijn. Jullie werden door Mijn Vader, die jullie schiep, allemaal uitverkoren om geboren te worden. Elke ziel heeft een doel, en ieder van jullie is een gekoesterd kind van God.

Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn en Ik jullie pijn sterk aanvoel. Jullie mogen de hoop nooit opgeven want Ik heb een plaats voor jullie in Mijn Paradijs. Wanneer jullie de hoop opgeven, keren jullie je toekomst, die vol van Mijn Licht is, de rug toe. Die toekomst is Mijn geschenk

aan jullie en alles behoort Mij toe. **Ik zal jullie zorgen wegnemen. Roep Mij gewoon en zeg: “Jezus, neem Mijn vreselijke pijn en lijden weg, en laat Mij Uw liefde voelen.”**, en dan zal Ik jullie zware last ogenblikkelijk opheffen.

Wanneer jullie je leeg voelen en menen dat niemand echt van jullie houdt, moeten jullie weten dat Ik naast jullie sta omdat Ik altijd van jullie zal houden, hoe ver jullie ook afgedwaald zijn. Wanneer jullie geloven dat jullie niets hebben om voor te leven, weet dan dat Mijn Nieuw Paradijs jullie eeuwig leven zal schenken. Maar eerst moeten jullie met jullie lijden in dit leven volharden. Ik zal jullie leed echter verzachten en al wat jullie hoeven te doen, is Mij erom vragen.

Velen van jullie voelen zich waardeloos, onbemind, mislukt, onvoldaan en van weinig nut. Jullie voelen je zo omdat de wereld bezeten is van zogenaamd succes en ambities. Slechts weinigen, de elite, lijken zulke grote hoogten te bereiken. De druk die door de wereldmedia gecreëerd wordt om rijkdom en schoonheid te verheerlijken, dient enkel om het vertrouwen van de gewone man te verwoesten. Het is niet nodig anderen te imponeren. Het is niet nodig of gewenst om Mij te imponeren met jullie zogenaamde succes. Werk in ieder geval hard! Gebruik de talenten die jullie door God geschonken zijn, maar gebruik deze om anderen te dienen en voor het welzijn van allen! **Weet dit echter. Het zijn de zwakken, de nederigen van geest en diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, Jezus Christus, die Ik in Mijn Koninkrijk tot de hoogste zaligheid zal verheffen. Diegenen die nu lijden, zullen in Mijn Nieuw Paradijs nooit meer te lijden hebben.**

Mijn belofte om te komen om jullie allemaal te verzamelen, zal tijdens Mijn Tweede Komst vervuld worden. Kijk met verlangen en vreugde naar die dag uit, want deze is niet meer veraf en dan zal Ik jullie de geschenken van liefde, vreugde, gelukzaligheid en eeuwig leven bezorgen. Volhard en kom dicht bij Mij! Ik Ben met jullie. Ik zal jullie nooit verlaten, maar jullie mogen je zelf niet van Mij afscheiden want als jullie dat doen, zullen jullie voor Mij verloren zijn. Kom, leg jullie hoofd op Mijn schouder! Laat Mij jullie troosten! Laat Mij een eind maken aan jullie smart! Laat Mij jullie tranen afwissen! Laat Mij jullie Mijn vrede toekennen!

Ik verleen jullie nu een bijzondere zegen. Neem deze aan! Aanvaard Mijn hand en alles zal goed komen! Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

Zaterdag 14 september 2013 3.00u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.**

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal zeer spoedig als een zeer dichte mist op alle argeloze Christenen neerdalen. Het plan om de waarheid te onderdrukken heeft een aanvang genomen, en weldra zullen de verdraaide versies van Mijn heilige Leer voor velen van jullie duidelijk worden. Maar terwijl men de waarheid zal inwisselen voor leugens, zal de Heilige Geest tegen Mijn vijanden opstaan. Mijn Licht zal nog zichtbaar zijn te midden van alle verwarring, die de leiders van de grootste geloofsafval aller tijden in de wereld zullen aanwenden. Ze zullen niet rusten tot de wereld heidens geworden is, zonder liefde voor Mij, Jezus Christus.

De seculiere wereld zal als de juiste beschouwd worden, die waarin ieder mens aangemoedigd zal worden om zijn eigen lusten en verlangens te volgen. Alles zal in het werk gesteld worden om de aanwezigheid van de Heilige Geest te temperen. Zij zullen Mijn lijden aan het kruis en het belang van de noodzaak om redding te verwerven, loochenen, niettegenstaande deze aan iedereen gegeven wordt die het met Mij goedmaakt en die om Mijn barmhartigheid vraagt. Zij zullen Gods kinderen niet enkel leugens over Mij en Mijn Leer opdringen, zij zullen ook diegenen vervolgen die dergelijke leugens in vraag stellen.

Diegenen die de leider van Mijn Kerk van binnenuit aanvechten, zullen meedogenloos behandeld worden en er zal hen geen greintje barmhartigheid betoond worden. Diegenen van jullie die valse leerstellingen aannemen, van diegenen die zeggen dat zij Mijn Kerk vertegenwoordigen, en die in hun hart weten dat deze niet van Mij komen: Ik zal jullie dan hulp verlenen. Ik zal jullie troosten terwijl Ik jullie geleid. Jullie mogen de waarheid nooit verloochenen of zwichten voor diegenen wier machtswellust ertoe leidt dat zij in Mijn naam

zullen liegen, als zij dan op goede voet kunnen blijven staan met Mijn vijanden. Jullie geloof zal echt op de proef gesteld worden.

Ik kom nu om jullie de waarheid te brengen, alleen al omdat jullie de waarheid ontzegd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal jullie niet toegestaan worden om de waarheid aan andere zielen, die niet kunnen overleven zonder, bekend te maken.

Bid om barmhartigheid voor jullie eigen ziel, en voor diegenen die door Mijn vijanden in ernstige dwaling gebracht zullen worden!

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

Zaterdag 14 september 2013 16.10u

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen.

Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods kinderen daar Ik plechtig beloofd heb om hen in hun moment van laatste redding bij te staan. Mijn Zoon gaf Mij, toen Hij Mij kroonde bij Mijn kroning in de Hemel, het gezag om de Moeder van de twaalf stammen te worden – de twaalf naties in het Nieuw Jeruzalem. Voordat die dag aanbreekt, zal Ik, als de Moeder van de Verlossing, overal naar zielen op zoek gaan en hen naar Mijn Zoon toe trekken. Ik help Hem bij deze zware taak en net zoals Mijn Hart in het Zijne vervlochten zit, zit het ook vervlochten in het hart van diegenen die oprecht van Mijn Zoon houden.

Als jullie Moeder, houd Ik van al Gods kinderen. **Ik voel voor ieder van jullie dezelfde liefde als elke moeder voor haar kroost voelt. Ik zie Gods kinderen alsof ze allemaal net kleine kinderen zijn. Ik voel hun pijn.** Ik lijd met Mijn Zoon wanneer Hij de zondaars bekijkt, die de liefde die Hij voor hen heeft, afwijzen. Hoe breekt hij zich het hoofd over hen en hoeveel tranen ween Ik nu

omdat Ik de erbarmelijkheid van de mens, door de verspreiding van de zonde, zie toenemen. Toch leeft er nog steeds veel liefde in de wereld. Wanneer deze zuiver is, zal die liefde de duisternis weerstaan en, als een lichtbaken, zal ze de zielen naar zich toe trekken. Dat is de manier waarop God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de liefde van diegenen die van Hem houden, gebruiken om Hem de zielen van de overigen te bezorgen.

Mijn taak bestaat erin om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden hun ziel te redden. **Ik doe dat door de verschijningen, die bijgewoond worden wanneer Ik verschijn, om overal het geloof van de zondaars te doen ontbranden. Ik doe dat nu door de Medaille van Verlossing te verstrekken. Mijn kind, zoals Ik je gezegd heb, moet deze medaille door jou, en gebaseerd op Mijn instructies, aan de wereld ter beschikking gesteld worden. Deze instructies worden enkel aan jou bekend gemaakt. Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan. Dat zal tot de redding van miljoenen leiden.**

Dank jullie, kinderen, om jullie hart voor Mij, jullie Moeder, open te stellen en om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid, gehoorzaamheid te betonen.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat nu klaar.

Zondag 15 september 2013 23.50u

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat klaar. Mijn strijdmacht is gevormd. Zij zullen nu aangroeien en overal uitdijen, de vele zielen naar wie Ik smacht met zich meebrengend. Aan deze strijdmacht werden door Mij grote genaden verleend, en door de kracht van de Heilige Geest zullen zij de vlam van het Christendom brandend houden en zullen zij tot op de laatste dag de fakkel van de waarheid dragen. Zij zullen het Licht van God tot in de donkerste hoek brengen, en terwijl de geloofsafval Mijn Kerk op aarde verslindt, zullen zij de ogen van miljoenen

openen voor het ware Woord van God. Ik verleen hen dit kruistochtgebed om hen te helpen Mij hun trouw te beloven.

Kruistochtgebed (121) 'Trouwbetuiging aan de strijdmacht van Jezus'

Verenigd met Uw Heilig Hart houden wij stand, lieve Jezus.

***Wij spreken met gezag het ware Woord van God.
Wij zullen tot aan de uiteinden der aarde gaan
om de waarheid uit te dragen.***

***Wij zullen nooit enige nieuwe, valse leer,
een andere dan wat U ons zelf geleerd hebt,
in Uw naam aanvaarden.***

Wij zullen oprecht, trouw en standvastig blijven in ons geloof.

***Wij zullen diegenen, die U verraden,
met liefde en mededogen behandelen,
in de hoop dat zij terug tot U zullen komen.***

***Wij zullen vastberaden, maar geduldig, zijn
met diegenen die ons in Uw naam vervolgen.***

Wij zullen de hele weg naar Uw Nieuw Paradijs zegevierend bewandelen.

***Wij beloven dat wij U, door onze pijn en ons lijden,
al die verdwaalde zielen zullen bezorgen,
die naar Uw liefde snakken.***

***Aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld a.u.b.,
zodat we in het Nieuw Tijdperk van Vrede één familie kunnen worden,
verenigd in liefde voor U. Amen.***

Ga, Mijn restleger, in de wetenschap dat jullie al de hulp en genaden geschonken zullen worden om in deze laatste, heilige missie op aarde te slagen, zodat ik al Gods kinderen van het aardoppervlak kan plukken en hen naar Mijn Nieuw Paradijs kan brengen.

Jullie Jezus

God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

Maandag 16 september 2013 16.20u

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren – waaronder al diegenen die in Mij, de Schepper van alles wat bestaat, geloven - hebben het nagelaten om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij de dwaling van hun handelwijze niet erkennen.

Een verlangen te geloven dat ‘alles wel goed zal komen’ heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen niet in het bestaan van de hel geloven. Dat is een plaats waarheen mensen gaan die Mijn barmhartigheid, Mijn ingrijpen om zielen te redden, weigeren. Tenzij deze door verzoening uitgewist werd, zal de doodzonde zielen naar de afgrond van de hel voeren. Diegenen die mogelijk niet schuldig zijn aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan in een bestaan geloven dat door valse afgoden in hun hoofd gecreëerd en bedacht werd, hebben veel te vrezen.

Wijs Mij, jullie Schepper, af en jullie zullen je tegen Mij keren. Jullie zullen je afsluiten. Velen onder jullie zullen zich heftig tegen Mij verzetten, wanneer de waarheid over Mijn goddelijkheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe, zal jullie voor het vuur van de hel behoeden. Ik kan elke goddelijke kracht aanwenden, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Niets zal jullie helpen, enkel de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie Mijn gelaat nooit zullen zien. **Eenieder die jullie vertelt dat het niet geeft als jullie Mijn bestaan niet erkennen, is aan het liegen.** Enkel diegenen die Mij erkennen, en door de barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. Als jullie een vriendelijke en liefdevolle ziel zijn, en Mij toch afwijzen – zelfs wanneer de waarheid jullie bekendgemaakt is – zullen ook jullie eveneens van Mij verstoten worden. Jullie zullen dan geen eeuwig leven hebben.

Ik verleen nu aan jullie allemaal het geschenk van de zuivering, maar in het bijzonder aan de atheïsten en de heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn, maar in veel gevallen zal het hun ogen openen voor de waarheid. Wat diegenen

betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen. Maar diegenen onder jullie, aan wie de Evangeliën geschonken werden en die van het bestaan van de Drie-ene God afweten, en die Mij nu afwijzen: tot jullie je omkeren en jullie je zonden weer goedmaken, is er weinig hoop voor jullie. Jullie moeten dus smeken om de zaligmaking van jullie ziel.

Jullie Vader
God de Allerhoogste

Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

Dinsdag 17 september 2013 22.45u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is je plicht om aan Gods oproep gehoor te geven. Jouw gehoorzaamheid is essentieel en je mag niet bang zijn voor de weerslagen die jou, als profeet van de Heer, zullen treffen.

Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgelegd en maken deel uit van Gods plan om het Verbond, om Zijn kinderen uiteindelijk te verzamelen, te voltooien zodat zij naar Zijn Goddelijke Wil in harmonie kunnen leven. De beslissende strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de Boze brengt met zich mee dat veel mensen, die zich hieraan blootstellen, door de zonde aangetast zullen raken en zich tegen hun broeders, die God trouw blijven, zullen keren.

Wanneer de strijd gestreden wordt, zullen er door de vijanden van God veel goddeloze wreedheden op Zijn geliefde kinderen uitgevoerd worden. Maar, zoals Ik jullie al eerder gezegd heb, kunnen zij niet verder gaan omdat zij de macht niet bezitten om de mensheid te vernietigen, ook al menen zij van wel.

Troost jullie, jullie allemaal, want Mijn Vader zal tussenkomen in de goddeloze acties van diegenen die alle naties willen controleren, en Hij zal

hen doodslaan – diegenen die het wagen Zijn kinderen te kwetsen. Veel arme zielen zullen tijdens deze vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is steeds barmhartig. Aan Zijn macht kan niet geraakt worden. Zijn hand is almachtig. Hij kan Zijn vijanden te allen tijde verwerpen. Maar de voorzegde profetieën, en die moeten voor Mijn Tweede Komst plaatsvinden, zijn een realiteit. Deze zullen zich onvouwen op een manier die wellicht niet voor iedereen van jullie duidelijk is, maar weet dit. Het gebed is jullie wapen. Het gebed zal jullie uitrusten met de wapenrusting die jullie nodig hebben om de Boze te verslaan. Het gebed zal de impact van oorlog, lijden en elke vorm van vervolging - door de vijanden van God aan het menselijk ras opgelegd - afzwakken. Het gebed zal jullie, en al diegenen voor wie jullie bidden, redden. Jullie gebeden zullen het kwaad vernietigen, en wanneer de Grote Dag aanbreekt, zullen jullie tranen van vreugde huilen bij het aanschouwen van de nieuwe generatie, de miljarden mensen die door jullie antwoord op Mijn oproep gered werden.

Hoewel Mijn boodschappen een mengeling van droefheid, angst en frustratie meebrengen, brengen deze ook hoop omdat ze veel bekering teweegbrengen. Het plan van Mijn Vader is de meesten van jullie onbekend. Dit is wat jullie moeten begrijpen: Zijn plan zal al Zijn vijanden vermorzelen. Door toe te staan dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij het menselijk ras ten slotte bevrijden uit haar slavernij aan de zonde. Wees geduldig! Wees kalm! Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede jullie eindelijk voor eeuwig toebehoren.

Ik kom juist omdat we solidair zijn – één heilige familie in het Koninkrijk van God. Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien. Ik kom om jullie de waarheid te brengen.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

Woensdag 18 september 2013 17.08u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden

en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. Het eerste oordeel moet vervuld worden en daarmee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede Komst iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, zal oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben. Mijn oordeel zal hard zijn want Mijn barmhartigheid zal in dat stadium reeds over de aarde uitgestort zijn.

Diegenen onder jullie die, door jullie afwijzing van Mij, tot op het einde opstandig blijven – niettegenstaande de waarheid jullie bekend gemaakt zal zijn – zullen van Mij verstoten worden. Jullie zullen Mijn barmhartigheid nooit aanvaarden, hoe Ik ook voor jullie redding pleit. Jullie loochening van en haat voor Mij zal jullie eeuwig lijden brengen, en Ik zal bittere en treurige tranen om jullie vergieten. **O hoe zullen jullie hunkeren naar het comfort van de aarde, hoewel jullie je tijd daar verspilden met het najagen van zondige genoegens en macht, en waarbij jullie anderen onderdrukten. De wereld zal een reeds lang verloren paradijs lijken, terwijl jullie in de diepten van de duisternis om Mijn hulp schreeuwen.**

Diegenen onder jullie die van Mij houden, maar van wie de ziel door zonde aangetast werd, moeten niet bang zijn, want Ik zal jullie door Mijn barmhartigheid verteren wanneer jullie erom vragen. Alle zondaars zullen gered worden zodra zij het in Mijn ogen weer goedmaken, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.

De levenden, die Mij welgevallig zijn, zullen tot in Mijn glorieus Paradijs opgeheven worden. Dit omvat elke zondaar, elke geloofsovertuiging, elk ras, die tot Mij - Hun Redder, de Mensenzoon - geroepen hebben en al diegenen die Mij vragen hen te redden.

Ik zal de doden opwekken, zowel diegenen die in de diepten van het vagevuur gezuiverd werden, als diegenen die in de Hemel geduldig op de komst van deze Grote Dag aan het wachten zijn. De rest zal verbannen worden.

Jullie tijd op aarde werd door Mijn Vader bepaald en die dag is Mij nog onbekend, maar Ik zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, zullen verzameld en in Mijn Nieuw Paradijs opgenomen worden wanneer de Hemel en de aarde één worden. **Er werd jullie de tijd gegeven om jullie voor te bereiden, maak er dus zekerheidshalve gebruik van, zodat jullie eeuwig leven kunnen hebben en het met jullie geliefden kunnen delen. Ik vraag jullie nu om al jullie dierbaren, jullie families, jullie vrienden en jullie natie aan Mij toe te wijden, zodat Ik**

hen met de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Jullie Jezus

Bid dit bijzonder kruistochtgebed om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken

Woensdag 18 september 2013 23.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allemaal dit bijzonder kruistochtgebed bidden om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Kruistochtgebed (122) 'Om de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus'

*Lieve Jezus, ik vraag U
om mij, mijn familie, vrienden en volk toe te wijden
aan de bescherming van Uw Kostbaar Bloed.
U stierf voor mij en Uw wonden zijn mijn wonden
aangezien ik welwillend het lijden aanvaard,
dat ik in de aanloop naar Uw Tweede Komst zal ondergaan.*

*Ik lijd met U, lieve Jezus,
terwijl U probeert om al Gods kinderen in Uw Hart samen te brengen
zodat we eeuwig leven zullen hebben.
Bedek mij en al diegenen die Uw bescherming nodig hebben
met Uw Kostbaar Bloed. Amen.*

Al wat jullie moeten doen, is Mij vertrouwen en Ik zal diegenen beschermen, die Mij aanroepen om hun eigen en andere zielen te redden.

Ga en bereid jullie voor op de Dag des Oordeels! Ik zegen jullie allen en verleen jullie de kracht om jullie toegewijdsheid aan Mijn kruistochtgebeden door te zetten.

Jullie Jezus

Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

Donderdag 19 september 2013 19.26u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. Pas wanneer dat gebeurt, zullen zij beseffen dat het Woord van God door Gods profeet bekendgemaakt wordt en dat het de waarheid is. Het Woord van God is de waarheid. Dit kan slechts de volle waarheid zijn als de profetieën - die aan Gods kinderen gegeven worden - van Hem komen, anders kan dit in het geheel niet.

Velen zullen samenkomen en zich verenigen om voorbereidingen te treffen om Mij eer te bewijzen, op de manier die Mij in ere houdt, want niets zal hen in de weg staan om Mijn heilig Woord, Mijn heilige Sacramenten, Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie te handhaven. Maar zelfs dan zullen velen de dwalingen, die de nietsvermoedende zielen voorgehouden gaan worden, niet zien.

Pas wanneer er verklaard wordt dat de Kerk met de heidenen en hun bespottelijke praktijken verenigd zal zijn, zullen meer van Mijn gewijde dienaren echt begrijpen wat er aan het gebeuren is. Pas wanneer de heidense symbolen en satanische tekenen zich binnen, op en aan de buitenzijde van de ingangen tot de christelijke kerken beginnen te vertonen, zullen ze rennen voor hun leven. Er zal grote angst in hun hart zijn omdat velen van hen, in dat stadium, nergens terecht zullen kunnen aangezien zij het nalieten om zich op deze dag voor te bereiden. Dit zullen degenen zijn op wie er jacht gemaakt zal worden omdat zij geen gehoor gaven aan Mijn oproep. Hun hoogmoed en hun ego verhinderden hen Mijn stem te herkennen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zullen overrompeld worden en velen zullen machteloos staan tegenover de heerschappij van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist. Deze twee zullen meedogenloos zijn in hun streven om alle naties te controleren, en iedereen die het waagt hen in de weg te staan, zal omgebracht worden.

Terwijl de gewijde dienaren binnen Mijn Kerk op aarde in de val zullen zitten, tenzij zij voorbereid zijn, zijn het de zielen van de gelovigen, de trouwe

volgelingen van Mij, Jezus Christus, die tot ernstige dwaling misleid worden, wat Mij zo'n bittere smart bezorgt. Velen zullen bang zijn om tegenover de Kerk een gebrek aan trouw aan de dag te leggen, zelfs wanneer Mijn onderrichtingen, Mijn heilige Leer en al de Sacramenten gewijzigd werden. Laat hun nu weten dat geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, het gezag heeft om het Woord van God te herschrijven! Wanneer zij dat doen, hebben zij Gods Wet overtreden. Enkel de Kerk van God, die aan Mijn Leer trouw blijft, is onfeilbaar. Zodra deze verbintenis – de verbintenis waarbij in Mijn naam enkel de waarheid verkondigd wordt – verbroken wordt, raken zij van Mij afgescheiden. Ik Ben de Kerk. Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, maken deel van Mij uit wanneer jullie je aan Mijn heilige Leer houden.

De Kerk – Mijn Kerk – zal intact blijven want de waarheid kan nooit veranderen. Diegenen die zich van Mij afscheiden, kunnen nooit van Mijn Kerk op aarde deel uitmaken.

Jullie Jezus

Er zullen vier imperiums tevoorschijn komen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

Zaterdag 21 september 2013 12.22u

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Politieke meningsverschillen zullen leiden tot vier regio's op aarde. Er zullen vier imperiums tevoorschijn komen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden. Terwijl deze imperiums machtiger worden, zullen zij veel delen van de wereld controleren, maar niet alle, want dat zou door Mijn Vader niet toegestaan worden.

Elk van deze naties zal onderling strijden, hoewel zij zullen beweren samen te werken. Omdat het wantrouwen toeneemt, zullen zij elk proberen de ander te

overtreffen, en dus zal de strijd voortgaan. Ze zullen veel delen van hun armenaties vernietigen. De mensen over wie zij regeren, zullen weinig macht overhouden waardoor de democratie aan een zijden draadje zal hangen. **Het zijn deze onschuldige en lijdende mensen die de bescherming van God zullen krijgen, als zij het Zegel van de Levende God bezitten.**

Onderschat dit gratis geschenk van God nooit! Het Zegel van de Levende God zal jullie tijdens oorlogen beschermen tegen de lichamelijke en geestelijke dood. Bezorg deze in elke natie a.u.b. aan zoveel mensen als jullie kunnen!

Egypte en Syrië zullen in een machtsstrijd verwickeld raken, wat zijn weerslag op Israël zal hebben. De vijanden van de Joden zijn talrijk. Alle oorlogen die zich op deze twee landen richten en hen raken, zullen uitmonden in een beslissende strijd die over Israël zal gaan, en zij zullen lijden onder de ergste volkerenmoord die sinds de Tweede Wereldoorlog gezien werd.

De ondergang en opkomst van Jeruzalem is voorzeggd, en deze gevechten moeten plaatsvinden voordat de profetieën vervuld zijn.

Jullie Jezus

Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

Zaterdag 21 september 2013 13.45u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen.

Door de macht en de heerlijkheid van Mijn geliefde Vader zal Ik jullie, Mijn geliefde volgelingen, veel kracht en moed schenken tijdens deze beproevingen. Deze gaven worden jullie geschonken door de kruistochtgebeden, want zonder deze zouden jullie merken dat het onmogelijk is om de religieuze vervolging, die voor jullie ligt, het hoofd te bieden. Deze gaven worden jullie geschonken zodat jullie anderen kunnen redden, die Mijn oproep vanuit de Hemel zullen afwijzen en die argeloos zullen

afdwalen naar het hol van de leeuw, waar de hel zal losbarsten. Eenmaal binnen in het hol van de duisternis, zullen ze meegesleurd worden in heidense rituelen. Hun ziel zal geopend worden voor de geest van het kwaad en, binnen zeer korte tijd, zullen zij blind worden voor de waarheid – het heilig Woord van God, dat sinds het begin vastgelegd werd.

Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden. Nochtans werd hun door Mijn kruisdood de waarheid gegeven. Toen Ik op de aarde rondliep, verraadden veel van Mijn leerlingen Mij in de dagen voorafgaand aan Mijn kruisiging. De farizeeërs imiterend, schreeuwden zij deze woorden: “Ga weg van Mij! Jij spreekt ketterij uit. Je bespot de farizeeërs, die in naam van God spreken. Je bent een leugenaar. Je spreekt kwaad. Jij bent de zoon van Satan.”

Nu Ik jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voorbereid, zullen jullie diezelfde beschuldigingen opnieuw uitspuwen. Ik kom nu, door deze boodschappen van de Hemel, om jullie de waarheid te brengen, ondanks dat jullie alles over Mij weten. Ik doe dit omdat de waarheid in Mijn Kerk afgeschafft zal worden. Jullie zullen spoedig leugens in Mijn naam aannemen en de waarheid zal nergens te vinden zijn.

Onthoud deze woorden! Ik kom enkel om Mijn belofte aan Mijn Vader te volbrengen. Ik kom om jullie de uiteindelijke redding, die jullie beloofd werd, te bezorgen. Satan wil niet dat dit gebeurt, maar hij kan Mij niet tegenhouden. Wat hij echter wel zal doen, is verhinderen dat veel van Gods kinderen Mijn laatste barmhartigheid aannemen. Hij zal dat doen met de hulp van Mijn vijanden, die hij nu binnen Mijn Kerk op aarde verleid heeft.

Word wakker, diegenen van jullie die slapen! Ik zal als een dief in de nacht komen. Enkel diegenen die voorbereid zijn, zullen gered worden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Maandag 23 september 2013 13.30u

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden. Al diegenen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon aanschouwen op een manier die hun niet kan ontgaan.

Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn toorn kenbaar zou maken wanneer zij, binnen Mijn Kerk op aarde, Hem opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te bezoedelen. Donder en bliksem, gevolgd door geweldige stormen, zullen de mensen versteld doen staan. Er zullen meer overstromingen waargenomen worden, wanneer de zonden van de mens weggevaagd zullen worden terwijl zij de straffen van God, die op de mensheid zullen neerstromen, beginnen te zien.

Slaven van de zonde – zelfs diegenen die van Mijn Zoon houden en die trouw blijven aan de Heilige Mis – en daardoor zullen zij het verschil niet herkennen wanneer de gruwel zich voordoet. Denk eraan, het is om de dood van Mijn Zoon te gedenken dat de Heilige Mis gelezen wordt, waarbij de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon veropenbaard wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en zal de nieuwe mis een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en dit zal plots en onverwacht gebeuren – zo snel zal de Valse Profeet te werk gaan. **Nu is het de tijd van de voorbereiding. Al die gewijde dienaren die aan de Allerheiligste Eucharistie trouw gaan blijven en die zich aan het heilig Woord van God zullen houden, moeten nu met hun voorbereidingen beginnen.**

Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde met het Voedsel des Levens, dat is de Heilige Eucharistie, te voeden. Dit is de gelofte die jullie aan Jezus Christus afgelegd hebben, toen jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en Bloed, door de Heilige Mis, aan al diegenen zouden verschaffen, die redding zoeken. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere gehouden worden.

Wees niet bang voor de komende tijd, wanneer de vijanden van God Zijn heilige naam zullen proberen te gebruiken om de zonde te vergoelijken en voor allen aanvaardbaar te maken, wanneer zij iedereen van Zijn Lichaam en Bloed zullen beroven. Dit zal niet uitmaken als jullie Mijn Zoon blijven dienen op de manier die jullie kunnen.

Ga heen in vrede, in de hoop dat jullie allen, die van Mijn Zoon houden, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Jullie gezegende Moeder
Moeder van de Verlossing

De vier regio's van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

Dinsdag 24 september 2013 11.18u

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio's waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China. Alle voorszegde profetieën zullen betrekking hebben op deze mogendheden, waarrond al de omwentelingen in religieuze en politieke structuren zich zullen afspeelen.

Door de onrust in hun land zullen Syrië en Egypte de katalysators worden voor een grotere oorlog, die de vier grootmachten zal omvatten. Elk van deze mogendheden zal verbonden zijn om een eengemaakt regime te creëren dat gebruikt zal worden om de globale rijkdom en de wereldbevolking te beheersen.

De godsdienstoorlog zal centraal staan in dit bewind en de aangestelde leiders in Mijn Christelijke Kerken zullen overweldigd en vermorzeld worden als voorbereiding op het Beest, dat de vier imperiums zal besturen. **Aan geen enkele van de heersers, die het Woord van God trotseren of die Gods kinderen proberen te verderven, zal door God het gezag gegeven worden om diegenen, van wie de naam in het Boek des Levens staat, te veroveren.** En hoewel Ik over de Christenen spreek, en over de noodzaak dat zij Mij trouw blijven, **heb Ik het ook over de Joden omdat hun beschermer, de Heilige Aartsengel Michaël, over hen zal waken en hen zal helpen om de vervolging,**

die zij als uitverkoren volk van God ook te verduren zullen krijgen, het hoofd te bieden.

Gods plan werd opgesteld, en al de engelen en heiligen in de Hemel bereiden zich nu voor om Mij te helpen bij Mijn missie om allen te verenigen en om diegenen, die van Mij houden, te beschermen tegen de grote misleiding, die gecreëerd werd om de wereld op een dwaalspoor te zetten. Nooit eerder werd de boosheid tegenover God zo door het menselijk ras gecoördineerd als vandaag de dag. **Nooit eerder is de sterfelijke mens ertoe in staat geweest om, door machtsovername teneinde controle uit te oefenen, zoveel leed te berokkenen als op dit moment in de geschiedenis.** De grote vervolging van Gods kinderen – door Satan teweeggebracht met de bereidwillige steun van snode, op macht beluste mannen en vrouwen, die posities met grote macht bekleden – is zich voor jullie ogen aan het ontvouwen. Toch kunnen velen van jullie het niet zien omdat jullie misleid werden.

Jullie Jezus

Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

Dinsdag 24 september 2013 18.00u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. Hoe smacht Ik naar hun aandacht, zelfs al is het maar gedurende één momentje van de dag. Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend. Weten jullie niet dat door gewoon - slechts gedurende een korte tijd - met Mij te spreken, Ik Mijn genaden over jullie zal uitstorten? Diegenen die Mij troosten door met Mij te praten – op de manier die voor hen het gemakkelijkste is – verwerven een innerlijke vrede die nergens anders in de wereld gevonden kan worden.

In jullie streven naar genot, comfort en opwindning zijn jullie vlagen van voldoening van korte duur. Niets, met inbegrip van de grootste aardse schatten, zal jullie bevredigen. Het is door Mij, Mijn grote barmhartigheid, dat jullie de grootste schat verleend werd – het geschenk van een leven vol grote heerlijkheid, een prachtige omgeving, een volmaakt, mooi lichaam en het

vermogen om een blijvende liefde te voelen, die jullie zal overweldigen maar die jullie een immense gelukzaligheid zal bezorgen. Dat is het eeuwig leven, en het moment dat Ik jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde zal overbrengen, is dichtbij.

Wanneer jullie met Mij spreken en Mij vragen om jullie op deze grote dag voor te bereiden, zullen jullie er klaar voor zijn, maar het vergt tijd om de veranderingen, die voor de Grote Dag van de Heer van jullie verlangd worden, door te voeren.

Zoals een bruid en bruidegom moeten jullie alles klaar hebben voor de dag van de grote zegening. Jullie moeten je familie, vrienden en kennissen goed op voorhand voorbereiden. Op de dag dat Ik kom om van deze glansrijke overgang getuige te zijn, moeten jullie dan zowel naar lichaam als naar ziel voorbereid zijn, waardoor jullie waardig worden om het Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Tijdens elke dag die jullie druk doende met de behoeften van anderen doorbrengen, moeten jullie ten minste tien minuten van die dag uittrekken om jullie zonden goed te maken. Dat is heel belangrijk, want Ik houd van jullie en verwelkom jullie. Om op de gepaste wijze met Mij te communiceren, moeten jullie Mij altijd eerst als een nederige dienaar benaderen. **Wanneer jullie voor Mij neerknielen of gewoon in jullie hart met Mij communiceren, begin dan altijd met te zeggen:**

“Jezus, vergeef mij want ik heb gezondigd.”

Hierna zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen en zal Ik in jullie ziel verblijf houden. Hoe vaker jullie je tot Mij wenden, hoe dichter jullie zullen geraken. Al snel zal Ik als een vriend worden, zonder wie jullie niet meer kunnen leven. Jullie zullen je dan voor elk klein dingetje tot Mij wenden, en Ik zal er staan. Ik zal er steeds voor zorgen dat er aan diegenen van jullie, die tijd in Mijn gezelschap doorbrengen, grote gunsten geschonken zullen worden, en Mijn zegeningen zullen bedaardheid van de ziel en gemoedsrust voortbrengen. Denk eraan dat Ik onmiddellijk gehoor geef aan diegenen die Mij opzoeken!

Jullie Jezus

Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

Dinsdag 24 september 2013 22.44u

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken. Diegenen die de liefde van God in haar meest zuivere vorm ontdekken, krijgen dit geschenk omwille van hun nederigheid en de aanvaarding van het feit, dat God alle eer toekomt.

Heidenen gaan daarentegen in hun zoektocht naar spirituele vrede veeleer op zoek naar de Schepping van de Ware God dan naar hun Schepper. In plaats van zich neer te leggen voor God, Mijn Vader, de Almachtige Schepper van alle dingen, liggen ze uitgestrekt op de grond voor bedrieglijke afgoden, waaronder de wonderwerken die Hij voor de wereld schiep – de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze grote wonderwerken en geloven dan dat, door zo te handelen, dit hun grote krachten schenkt. Wat zij zoeken, is een vorm van geestelijke verlichting waarvan zij hopen dat dit hun genot en vrede zal brengen. **Door meditatie en yoga stellen velen bovendien hun geest en ziel open zodat de Boze hen kan verderven.** Zij geloven ten onrechte dat één of andere kracht, een andere dan deze die van de Allerhoogste God komt, hen de vrede kan bezorgen waar zij naar hunkeren.

Weet nu dat er maar één God is! Elke andere vorm van ophemeling komt neer op heidendom. Het maakt niet uit wat ze zeggen of hoe zij hun handelwijze rechtvaardigen, ze nodigen Satan uit om hun ziel binnen te dringen, en eens hij de toegang verkrijgt, zullen hij en de demonen die hij stuurt, deze zielen niet meer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwellen, hen volstoppen met leugens en hen doen geloven dat zij een gave bezitten. **Sommigen geloven dat zij anderen, door praktijken als reiki, kunnen genezen terwijl wat zij in plaats daarvan doen, erin bestaat anderen, waaronder onschuldigen, te bederven.** **Wanneer heidenen zingen om spirituele gaven aan te trekken, zeggen zij dat dit hen vrede bezorgt. Weet dat, terwijl velen dit geloven, zij binnen een korte tijdsperiode – zodra de geest van het kwaad hun geest binnengedrongen is – gejaagd zullen worden en geen rust meer zullen vinden.** Zij zijn voortdurend op zoek naar elk zintuiglijk genot, en al wat zij in ruil daarvoor zullen ontvangen, zal een duisternis van de ziel zijn.

Heidendom brengt een vreselijke onrust mee, en in landen waar de heidenen tot de valse goden roepen, halen ze zich de toorn van Mijn Vader op de hals. Veel van dergelijke zielen beseffen niet wat ze aan het doen zijn, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichaam zullen sieren aangezien zij zichzelf als gewijde vaten beschouwen in de ogen van de bedrieglijke afgoden, die zij beweren te aanbidden. Liefde, nederigheid en zelfopoffering voor het welzijn van anderen zal ontbreken want zij aanbidden enkel de zinnen. Zij beseffen niet dat hun ziel een geschenk van God is, en dus geven zij deze weg bij het najagen van volmaaktheid, die zij nooit kunnen bezitten.

Tijdens de Waarschuwing zal Ik in deze zielen de waarheid, over wie zij toebehoren, doen ontwaken. Bid dat zij Mijn hand van barmhartigheid zullen aannemen! Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom! Zij zijn diegenen die Mijn barmhartigheid niet willen en die zich liever met onzin zouden bezig houden omdat het hun ego voedt, wanneer zij geloven dat zij over de macht beschikken om spirituele zaken te beheersen. Terwijl zij op deze manier persoonlijke volmaaktheid nastreven, snijden zij zich zelf volledig van God af. Door zo te handelen, openen zij de deur voor de Boze, die hen zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloftes, die ertoe leiden dat hun ziel dor wordt waardoor de liefde van God niet kan gedijen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

Woensdag 25 september 2013 12.15u

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. Net zoals er slechts één van Zijn apostelen tot op het einde bij Hem bleef toen Mijn Zoon aan het kruis genageld werd, zullen er ook **maar enkelen van Zijn leerlingen op aarde het aandurven gezien te worden bij het verdedigen van Zijn Mystiek Lichaam op aarde terwijl het geplunderd, vervolgd en vervolgens vernietigd wordt.**

Zeer weinigen van diegenen die Mijn Zoon trouw hadden gezworen, keken naar Zijn geseling of liepen naast Hem tijdens de klim op de Calvarieberg. Ik had slechts vier trouwe leerlingen – Mijn nicht Maria, Martha, Maria Magdalena en Johannes – om Mij te ondersteunen en Mij bij te staan in Mijn ondraaglijke pijn toen Ik de verschrikkelijke foltering van Mijn Zoon moest aanschouwen. Velen zullen de instructies van Mijn Zoon - doorheen deze heilige boodschappen voor de wereld - opvolgen, maar slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen.

Op dit moment is Mijn smart groot omdat alles wat door Mij voorgezegd werd tijdens de verschijningen in La Salette en Fatima, zich nu voor jullie allen aan het ontvouwen is, maar velen van jullie zijn blind. Diegenen van jullie die in Mijn allerheiligste heiligdommen uren aan Mij wijdden, moeten Mij, jullie Moeder, komen vragen om jullie ogen te openen voor de waarheid. Jullie moeten Mij vragen om jullie hart en ziel aan Mijn Zoon toe te wijden, anders zullen ook jullie Hem verloochenen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

Donderdag 26 september 2013 17.55u

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. Jullie moeten zowel Mijn toorn vrezen als Mijn barmhartigheid aannemen.

Ik zal in jullie naties ingrijpen om te beletten dat oorlogen escaleren en als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen. Aangezien de verdorvenheid van de mens zich als een virus verspreidt, zal Ik die zielen in tweeën houwen en hen neerslaan. Hoe doen de kwalijke zonden van abortus, oorlog, moord en de misleiding van diegenen die helpen bij de verspreiding van de zonde, Mij walgen. Zij zullen nu de prijs daarvoor betalen.

Diegenen die politieke posities bekleden, die de beschikbaarheid van abortus controleren, zullen de eersten zijn die gestraft worden. Wacht nu af, want jullie zullen zien hoe zij zullen boeten voor de wreedheden die zij tegenover Mij vergoelijken. Die groeperingen, die door abortus de ondergang van de wereldbevolking beramen, zullen door Mijn hand in doodsangst sterven. Zij zullen eindelijk hun verdiende loon krijgen want Ik zal niet langer toestaan dat ze Mijn kinderen een dergelijke verdorvenheid opleggen. Hun arrogante beweringen, dat ze in het belang van de mensen handelen, zullen tot zwijgen gebracht worden want zij hebben zich zelf van Mij afgesneden, en nu zullen zij nog maar weinig tijd hebben om hun ziel te verlossen.

Diegenen aan wie de verantwoordelijkheid gegeven werd om Mijn kinderen de waarheid over de evangeliën bij te brengen, zullen die belofte ter harte moeten nemen. Ik zal jullie verheffen wanneer jullie de waarheid vertellen, maar Ik zal jullie in de afgrond werpen als en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontheiligen. En hoewel de leugenaars jullie zullen overtuigen van de noodzaak om de waarheid te veranderen en jullie zullen vervolgen, zal dit niets zijn vergeleken met de duisternis, die Ik over de hele aarde zal werpen. Dan zal er gewezen en tandengeknars zijn, maar niemand zal jullie horen. Jullie zullen niet langer zien, noch iets horen, maar jullie zullen de pijn voelen van die zielen die jullie verdorven hebben door de geloofsafval, die jullie hielpen voeden tot deze de ziel omhulde van die gewijde dienaren die jullie instrueren.

Vrees Mijn toorn want deze zal plots op jullie neerdalen, en tegen dan zal het voor jullie te laat zijn! **Jullie zullen Mijn aangezicht nooit zien. Ik geef de leiders van al diegenen, die Mijn Kerken op aarde besturen, deze laatste waarschuwing.**

Nalaten om het Woord van God te verdedigen of om de Heilige Eucharistie in ere te houden, zal tot dood en wanhoop leiden. Ik zal jullie niet de tijd gunnen om de zielen te verwoesten, die door Mijn vijanden daartoe bestemd werden.

Jullie Vader
God de Allerhoogste

Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

Zaterdag 28 september 2013 15.23u

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit vindt plaats wanneer het geloof in de waarheid - het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in elk deel van de wereld verheerlijkt wordt. Wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk van binnenuit aangrijpt, is dat het teken dat Mijn Tweede Komst zeer dichtbij komt. Zodra jullie zien dat diegenen, die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Zodra jullie zien dat er over het groot Offer – Mijn kruisiging – gedebatteerd wordt en er nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie verbonden worden, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn geworpen zal worden.

Met Mijn Kerk doel Ik op diegenen die niet van de waarheid afwijken en die, zoals voorheen, het Woord van God blijven aannemen. Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen. Ze zal door de heidenen vertrapt worden en zal te lijden hebben, maar door Mijn genade zal deze intact blijven en die dappere zielen, die weigeren Mij te verlaten, zullen buitengewone gaven van Mij krijgen. Terwijl de afschuwelijke, zogenaamde 'mirakelen', genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid in het geraamte van Mijn Kerk gezien worden, zullen de ware miraculeuze tussenkomsten van Mij zichtbaar worden. Ik zal door Mijn kruistochtgebedsgroepen de aanwezigheid van de Heilige Geest kenbaar maken aan diegenen die deze beschimpen en bespotten. Aan Mijn kruistochtgebedsgroepen en aan diegenen die de gebeden bidden, zullen er veel mirakelen verleend worden, als een geschenk om Mijn geliefde leerlingen te helpen de religieuze vervolging het hoofd te bieden.

De vervolging waarover Ik spreek, is voornamelijk een geestelijke vervolging. Mijn ware leerlingen, en daarmee bedoel Ik alle Christenen, van elk

kerkgenootschap, wijd en zijd, zullen met grote smart toekijken wanneer zij de grote misleiding moeten aanschouwen, die over de Katholieke Kerk zal neerdalen. **De Katholieke Kerk zal de seculiere wereld omhelzen en zal verklaren dat de doodzonde niet meer bestaat.** De zonde zal niet erkend worden en om de onschuldigen te misleiden, zal hen verteld worden dat het niet moeilijk is Mijn Koninkrijk te betreden. **De biecht in de huidige vorm zal ophouden.** Aan de mensen zal verteld worden om op hun eigen manier om verlossing te vragen, en als zodanig zullen velen dan de moeite niet doen om Mij om vergeving te vragen. Zij zullen dat niet doen omdat zij niet langer zullen aanvaarden dat zonden moedwillig bedreven worden waardoor God iedereen zal vergeven. Dat is de dwaling die voorzeggd werd en die miljoenen naar het vuur van de hel zal voeren, en zij zullen ernaartoe geleid worden door de Valse Profeet en de Antichrist.

Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal in de katholieke kerken geïntegreerd worden. Heidenen en diegenen die God haten, zullen voor de Tabernakels aan de altaren uitgenodigd worden. Dit feest zal tot de nieuwe vorm van kerkgemeenschap uitgeroepen worden - al Gods kinderen die zich verenigen om elkaars geloofsovertuigingen en mensenrechten te respecteren. Aan jullie, Mijn volgelingen, zal gevraagd worden respect te tonen voor diegenen die Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie teniet willen doen. Jullie zullen ervan beschuldigd worden antichristelijk te zijn als jullie het heidendom niet omhelzen. Dat is hoe jullie allemaal misleid zullen worden. Dat is hoe Ik, Jezus Christus, geschonden zal worden. Om het Christendom uit te bannen zullen zij in de scholen hetzelfde doen. Zij zullen ook hetzelfde doen in politieke kringen, waarop alles wat met Mij te maken heeft, uitgewist zal worden. Een dergelijke haat zal tegen geen enkele andere religie gericht zijn. Doordat het de waarheid is, zal het Christendom uitgeroeid worden.

Wat jullie niet beseffen, is dat door gewillige deelnemers aan deze verdorven ontheiliging te worden, jullie zielen duister zullen worden en jullie na verloop van tijd jullie eigen redding zullen laten varen.

Verraad Mij en Ik zal jullie vergeven! Verloochen Mij en Ik zal jullie vergeven! Maar wanneer jullie Mij schenden en trouw zweren aan het Beest, zullen jullie volledig van Mij afgescheiden raken en zullen jullie onmogelijk Mijn barmhartigheid kunnen aannemen.

Jullie Jezus

De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

Maandag 30 september 2013 15.45u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.**

De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt en **zij zal spoedig haar nieuwe liturgie dicteren, die in strijd zal zijn met Mijn allerheiligste Wil. Gecreëerd door de vijanden van God en vermomd als een nieuwe aanpassing om tegemoet te komen aan de politieke machten, die het Christendom willen verbieden, zal deze zo snel voorgesteld worden, dat binnen Mijn Kerk velen verbaasd zullen zijn.** Zij zullen er pijnlijk door getroffen worden een dergelijke gruwel te zien, maar in het openbaar zullen de stemmen van Mijn trouwe dienaren niet gehoord worden want zij, de vrijmetselaars, zullen aansturen hoe deze nieuwe liturgie in elk opzicht opgevat zal worden. Elk bezwaar, dat in bisdommen over de hele wereld opgeworpen zal worden, zal afgewezen en terzijde geschoven worden. Het excuus zal zijn dat de Kerk het nodig heeft om nieuwe, jonge zielen te werven die deze afvallig geworden zijn. Zij zullen zeggen dat, door een seculiere wereld te bekoren met een nieuwe liturgie, dit meer mensen zal bekeren.

O hoe bedrieglijk zal deze gruwel zijn, en hoe velen zullen er in de leugens trappen, die zovelen van de waarheid zullen wegvoeren. **Het Boek der Waarheid werd aan de profeet Daniël voorgezegd opdat Gods kinderen de waarheid nooit zouden vergeten, wanneer ze ondergedompeld worden in leugens, die Mijn Kerk op aarde zullen verteren.**

Neem de waarheid aan, die door Mijn Kerk op aarde vastgelegd werd! **Aanvaard de nieuwe wetten niet, die men jullie in Mijn heilige naam zal dwingen aan te nemen, en die zullen neerkomen op heiligschennis!**

Jullie Jezus