

## **Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van!**

*Donderdag 1 november 2012 18.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en jullie in liefde verenigd verzamelen om jullie voor te bereiden op de moeilijke tijden die in het verschiet liggen.

Jullie, Mijn sterke strijdmacht, zijn gezegend en jullie worden beschermd door het Zegel van Mijn Vader, het Zegel van de Levende God.

Bij alles wat jullie van alle kanten naar het hoofd geslingerd wordt, onthoud dat Ik met jullie ben.

Veel gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het schisma in Mijn Kerk op aarde, de dictaturen in elk van jullie naties – in hun kern eensgezind verbonden – zullen allemaal op hetzelfde moment plaatsvinden.

Zoveel ontwrichting zal veel tranen en tandengeknars veroorzaken, maar één ding zal intact blijven. Dat zal de macht van God zijn en Zijn liefde voor al Zijn kinderen.

Deze strijd zal zich voor de wereld ontvouwen en jullie, Mijn strijdmacht, mogen niet beven van angst. Alles komt goed in Mijn Koninkrijk en jullie plaats daar is verzekerd. Het zijn de anderen waarover jullie je nu ongerust moeten maken.

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van! Mijn kruistochtgebeden zullen helpen om een groot deel van de verschrikking, veroorzaakt door de zonden van de mensheid, in te perken. Bid a.u.b. dit gebed om de inperking van de kastijdingen.

**Kruistochtgebed (83) om de inperking van de kastijdingen.**

***O lieve Vader, Allerhoogste God,  
wij, Uw arme kinderen, werpen ons neer  
voor Uw glorieuze troon in de Hemel.***

***Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.***

***Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de ziel van diegenen  
die vreselijke ontberingen veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.  
Vergeef hen a.u.b.***

***Verwijder a.u.b. de Antichrist zodra hij zichzelf bekendmaakt.***

***Wij vragen U, lieve Heer, om Uw hand van kastijding te temperen.  
Wij smeken U om in de plaats daarvan  
onze gebeden en ons lijden aan te nemen  
om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.***

***Wij vertrouwen U.***

***Wij eren U.***

***Wij danken U voor het groot offer dat U gebracht hebt  
toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond  
om ons te redden van de zonde.***

***Wij verwelkomen Uw Zoon nogmaals als de Redder van de mensheid.  
Bescherm ons a.u.b. Behoed ons voor het kwaad. Help onze familie.  
Ontferm U over ons. Amen.***

Jullie, Mijn strijdmacht, zijn in elk opzicht voorbereid. Al wat jullie moeten doen, is op Mij vertrouwen! Wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie in staat zijn om al jullie liefde, jullie lijden, jullie zorgen en jullie pijn aan Mij, jullie Jezus over te geven.

Wanneer dit geschiedt, moeten jullie alles in Mijn heilige en medelijdende handen achterlaten.

Dank u om aan Mijn oproep gehoor te geven.

Jullie Jezus

## **H. Maagd Maria: Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden**

*Vrijdag 2 november 2012 14.00u*

Mijn kind, de duisternis die over de wereld valt, zal op een aantal manieren zichtbaar worden.

Wetten, die ingevoerd worden en die het gezin verdelen, zullen een bewijs zijn van de invloed van de Boze op jullie regeringen.

De wetten, ingevoerd om abortus te vergoelijken, breken het Hart van Mijn Vader. Niemand heeft het recht om de Schepping van God te verstoren. Toch is het dat wat de mensheid doet, op dagelijkse basis, zonder enig schaamte- of schuldgevoel.

Mijn kind, jullie moeten intens bidden om de verlossing van de mensheid, want zeer spoedig zal deze in tweeën gesplitst worden: diegenen die trouw zijn aan God en diegenen die Hem afwijzen. Broeder zal gescheiden worden van broeder, woonwijken zullen verdeeld worden en families zullen in tweeën gesplitst worden. Deze tijd werd voorzegd.

Om ervoor te zorgen dat God zoveel mogelijk zielen kan redden, zal Hij hen veel kansen schenken om terug naar Hem te keren.

Bid nu voor jullie familie, jullie vrienden en naasten voordat de uiteindelijke scheiding zich ontwikkelt. Dan zal de dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon dichtbij zijn.

Jullie, Mijn kinderen, zijn zo verward. Deze verwarring en leegheid van de ziel, wordt veroorzaakt door een gebrek aan geloof in God. Geen ziel kan zonder de liefde van God in hun hart overleven.

Zij zijn zoals lege vaten, dobberend in de zee, die geen idee hebben van hun eindbestemming. Zij drijven rond in een uitgestrekte leemte waar niets voldoening schenkt, waar niets ter wereld hen ware vrede kan bezorgen.

Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden en Hij zal jullie de vrede bezorgen die jullie nastreven. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie naar Mijn Zoon te brengen. Ik zal jullie leiden en jullie altijd beschermen, elke stap van de weg.

Jullie geliefde Moeder  
Koningin van de Vrede  
Moeder van de Verlossing

## **Weldra zal de zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren**

*Zaterdag 3 november 2012 19.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen Mij afvallen en wanneer zij bezwijken voor de zonde, mogen zij nooit bang zijn voor Mij.

Zodra jullie zondigen, Mijn geliefde volgelingen, moeten jullie je onmiddellijk tot Mij wenden.

Wees nooit beschaamd of verlegen om naar Mij te komen lopen nadat jullie een zonde bedreven hebben. Dat is de enige manier waarop jullie de kracht kunnen krijgen om Mij weer te vergezellen.

Als jullie je niet tot Mij wenden en in plaats daarvan Mij mijden, zullen jullie nog meer verzwakken en zullen jullie toelaten dat jullie blootgesteld worden aan de bekeringen die jullie elke dag door de Boze voorgelegd worden.

De zonde is iets waarmee elk kind geboren wordt. De erfzonde moet uitgeroeid worden door het Sacrament van het Doopsel. Ook dan zullen de zielen nog bekoord worden zolang de mensheid onder de heerschappij van Satan blijft.

Om jullie te bevrijden van de zonde is eenvoudig. Allereerst zullen jullie in jullie hart weten wanneer jullie een zonde begaan hebben. Veel mensen in de wereld van vandaag wimpelen de zonde af als onbelangrijk. Maar als mensen openlijk zouden toegeven hoe zij zich voelen nadat zij zondigen, zouden jullie ontdekken dat hun innerlijke vrede verscheurd is.

De zonde wordt door de meeste zielen gevoeld, tot ze zo verduisterd raken dat alleen de zonde hun begeerte nog kan bevredigen. Dat is de reden waarom jullie, telkens wanneer jullie zondigen, de vergeving van God moeten opzoeken. Als jullie dat niet doen, zal de zonde in jullie binnenste woekeren en zullen jullie het moeilijk vinden om de bekoring te weerstaan.

Wanneer jullie berouw voelen in jullie hart, roep Mij dan aan, jullie geliefde Jezus, om jullie te helpen.

Er bestaat geen zonde die niet vergeven kan worden, behalve de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest. Roep Mij altijd om hulp, ongeacht hoe beschaamd jullie zijn door de zonden die jullie begaan.

Mijn Hart gaat uit naar al Gods kinderen. Jullie zijn Zijn kostbare schepping en Hij houdt van jullie allemaal, ondanks jullie zonden. Bestrijd de zonde door elke keer dat jullie zondigen om verlossing te vragen.

Weldra zal de zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.

Jullie Jezus

**De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken.**

*Zondag 4 november 2012 17.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand ooit denken dat hij sterk kan blijven in zijn geloof zonder om de rechtmatigheid te moeten strijden.

Er zijn veel obstakels die jullie geloof in God bemoeilijken en enkel diegenen, die volharden in gebed, kunnen de vlam van hun liefde voor God brandend houden in hun ziel.

De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken. Het is vergelijkbaar met mijlenver blootvoets lopen, waarbij jullie elke snede, elke scherpe pijn gewaarworden en waarbij jullie zullen struikelen bij elke stap die jullie nemen. Dat is de reden waarom veel zielen, die het goed bedoelen, aan de kant van de weg neervallen omdat de tocht zo zwaar is.

**Wanneer jullie Mij volgen, zal jullie tocht altijd pijnlijk zijn. Het zal nooit gemakkelijk zijn, tot jullie zeggen: 'Jezus, neem mijn pijn, genees mij en neem mijn kruis aan.'**

Pas dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mijn tocht naar het glorieus Koninkrijk te vervolgen.

**Elke fase van de kruisiging zal nu, door al diegenen die van God houden, ervaren worden – tot op de laatste dag.**

In de aanloop naar Mijn Tweede Komst zullen Christenen – en al diegenen die van Mijn Vader, God de Allerhoogste, houden – het lijden van Mijn Passie moeten ondergaan.

**Het zal beginnen met de beschuldigingen dat God niet bestaat.**

**Ik werd, als Zoon van God, aangeklaagd. Ditmaal zal de Allerhoogste God afgewezen worden.**

Alle gelovigen zullen gezeseld en vervolgd worden wanneer de heidense wetten, uit vervlogen tijden, ingevoerd zullen worden. Veel mensen echter, die de wegen van de Heer niet kennen, zullen zo verwickeld zijn in hun streven naar persoonlijk genot, dat zij geen acht zullen slaan op een dergelijke goddeloosheid.

Verder zullen er de bestraffingen zijn, toegediend aan diegenen die het wagen om in het openbaar trouw te tonen aan de ene, ware God. Zij zullen

niet getolereerd worden en zullen zich moeten verbergen om Mijn Vader te eren.

De dagelijkse offers, de Missen, zullen uiteindelijk ophouden – zoals voorgezegd - omdat de Valse Profeet zal verklaren dat er een nieuwe vorm van Mis gehouden zal worden en hij zal zeggen dat de oude vorm niet langer relevant zal zijn.

Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zal verbannen worden en het Voedsel van Leven zal Gods kinderen niet langer voeden. En dan zal de hand van God neervallen op de heidenen die durven zeggen dat zij in Gods naam spreken. Hun trouw aan het Beest zal velen beïnvloeden en zij zullen diegenen, die misleid worden, naar de gevangenis van de duisternis voeren.

De verdeeldheid zal toenemen tot zij, al Gods kinderen, uiteindelijk de keuze zullen moeten maken. Zij zullen of de valse illusie volgen die door de Valse Profeet voorgelaten wordt, die zal zeggen dat hij in de naam van God spreekt, of zij zullen de waarheid volgen.

Geloof nooit dat jullie sterk genoeg zullen zijn om te weerstaan aan deze druk van die valse priesters die het Beest zullen vertegenwoordigen. Hun invloed zal groot zijn. Zonder Mijn hulp zullen jullie in de verleiding komen om Mijn Leer de rug toe te keren.

Ontwaak voordat deze tijden zich voordoen! Vraag Mij elke dag om Mijn hulp!

Jullie Jezus

## **De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt**

*Maandag 5 november 2012 18.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet zich nu voorbereiden op de grote veranderingen, die Ik heb toegelaten, om de mensheid voor te

bereiden op de Tweede Komst.

Er werd door Mijn geliefde volgelingen veel werk verricht om miljoenen zielen te redden door middel van de gebeden die Ik hen geschonken heb.

Jullie trouw aan Mij, jullie Jezus, Mijn geliefde volgelingen, brengt met zich mee dat jullie Mij zielen hebben toevertrouwd die nu veilig zijn en die anders in de hel geworpen zouden zijn.

**Jullie gebeden zijn zo krachtig dat, na verloop van tijd, als nog miljoenen meer Mijn boodschappen van liefde en hoop aanvaarden, miljarden zielen gered zullen worden.**

Mijn werk door jullie, Mijn leerlingen, redt dagelijks duizenden en duizenden mensen. Jullie mogen dus nooit toegeven aan twijfels, die jullie natuurlijk van tijd tot tijd zullen overvallen, en die jullie van het bidden kunnen afhouden.

Nu moeten jullie luisteren!

**Er zal nu veel gebeuren. De stormen zullen overal ter wereld toenemen en de aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt. Het zal niet lang meer duren voordat hij zal opdagen.**

Mijn dochter, houd je toegespitst op de verspreiding van Mijn woord, ook al kan je voor veel obstakels komen te staan. Laat niets uitstellen dat Mijn boodschappen aan iedereen gegeven worden.

Het gaat niet het aantal mensen zijn, die het Boek der Waarheid of Mijn boodschappen zullen ontvangen, dat het verschil zal maken, maar wel het aantal mensen dat Mijn kruistochtgebeden bidden.

**De gebeden zullen de macht van de Antichrist verzwakken.**

**Het zullen de kastijdingen zijn – die door Mijn Vader naar de aarde gestuurd worden – die deze leiders en groeperingen, die het wagen Zijn kinderen te schaden, zullen ombrengen.**

De macht van God zal zich uitstrekken over diegenen die van Hem houden.



De macht van God zal diegenen beschermen, die zich bekeren.

God, Mijn Eeuwige Vader, zal Zijn genaden blijven uitstorten tot Zijn macht zich uitstrekt over al Zijn kinderen en hen beschermt.

Ga heen in vrede, hoop en liefde! Vertrouw op Mij en alles zal goedkomen.

Jullie Jezus

## **God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde**

*Dinsdag 6 november 2012 22.45u*

Mijn liefste dochter, de hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde. Zij treffen nu voorbereidingen voor de woeste aanval van de kastijdingen die op de mensheid losgelaten zullen worden.

Al deze dingen moeten geschieden – stormen, oorlogen, hongersnood en dictaturen zullen de aarde treffen wanneer de strijd, zoals voorzegd, begint. De aarde zal beven in de vier windstreken van de aardbol en velen zullen geschokt zijn, want de mensen zullen nog nooit gezien hebben dat een dergelijke beroering zich voor hun ogen ontvouwt.

Jullie, Mijn kinderen, bevinden jullie in de eindtijd en de periode die in het verschiet ligt, zal moeilijk zijn. Diegenen onder jullie, die Mij trouw zijn en die al hun vertrouwen op Mij stellen, zullen deze omwentelingen doorstaan.

Er zullen nu in de wereld veel veranderingen doorbreken en voor diegenen onder jullie die de waarheid kennen: wees dankbaar! Jullie zullen beseffen dat - hoewel dit het einde van de tijden, zoals jullie die tot nu toe gekend

hebben, zal betekenen - het ook de tijd zal zijn om, zoals voorzgd, een nieuw begin in te luiden. Een nieuwe start. Een Nieuw Paradijs op aarde.

Dat zal vrijheid inhouden, kinderen. Jullie zullen in allerijl in Mijn armen genomen worden om te wachten op de nieuwe woonplaats die Ik zorgvuldig voor jullie allemaal geschapen heb.

Deze tijd zal voor velen zwaar om dragen zijn, maar alleen diegenen die de waarheid aannemen, zullen volharden en welvaren, want zij zullen beschermd worden.

Mijn Zegel moet verdeeld worden. Mijn liefde moet bekendgemaakt worden aan elk kind van Mij, van elke religie, geloofsovertuiging en vooral aan diegenen die Mij niet kennen en aan diegenen die Mijn bestaan verwerpen.

Ik bereid Mijn strijdmacht in de Hemel voor, net zoals Ik Mijn strijdmacht op aarde voorbereid.

Samen zullen wij de goddeloosheid bestrijden, die op het punt staat om door elke natie bij hun weerloos volk geïntroduceerd te worden.

Als jullie standhouden en weigeren om het merkteken van het Beest te aanvaarden, zal Ik jullie beschermen.

Centra, die in de loop der jaren door Mijn profeten opgezet werden, zullen opduiken, elk als een oase in de woestijn. Daar zullen jullie Mij, jullie Vader, trouw kunnen beloven. Daar kunnen jullie bijeenkomen om te bidden voor de ziel van diegenen die, onder het bewind van de Antichrist, verdwaald zullen zijn.

Bid, bid, bid! Jullie tijd werd bepaald en de Tweede Komst van Mijn Zoon zal spoedig plaatsvinden.

Enkel Ik, jullie geliefde Vader, ken deze datum. Zelfs Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, is daarvan niet op de hoogte. Maar weet dit:

Terwijl jullie door deze en andere missies erop voorbereid worden dat het plotseling aangekondigd zal worden, waarbij het voor velen te laat zal zijn om zich om te keren, zullen zij in plaats daarvan weglopen.

Wees sterk, Mijn kinderen! Mijn plan bestaat erin het Beest te verdelen en elke van Mijn kinderen te redden. Jullie gebeden kunnen Mij helpen om elke kostbare ziel te behouden.

God de Allerhoogste

## **Een groot deel van de mensheid zal gelouterd worden en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede**

*Woensdag 7 november 2012 21.28u*

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen voelen aangezien elk land een roerloosheid en een gevoel van verwachting zal ervaren. Velen zullen echter niet begrijpen waarom dit zich voordoet. Het leven zal veranderen en voor diegenen die op Mij vertrouwen: jullie zullen veel hebben om naar uit te kijken in de toekomst.

Denk aan de wereld alsof deze een levende persoon is, lijdend aan een verschrikkelijke ziekte. Hij moet lijden, pijn voelen en de periode waarin de kwaal door zijn dokter behandeld wordt, doorstaan.

Veel mensen reageren snel op de behandeling. Anderen trager. Anderen helemaal niet. Sommige patiënten hebben hoop en aanvaarden dat hun lichaam een soms pijnlijke behandeling zal moeten ondergaan voordat zij zich weer goed en gezond zullen voelen.

De wereld lijdt aan een besmetting, veroorzaakt door de invloed van Satan, waarbij hij en zijn demonen Gods kinderen vleien, bekoren en ervan overtuigen dat de zonde niet bestaat.

Zij duiken van de ene geestelijke crisis in de andere. Hoe mishagen zij Mijn Vader. Hoeveel pijn zullen zij moeten verdragen voordat zij een leven kunnen leiden op de manier zoals de wetten van God het voorschrijven.

Zodra deze ziekte echter behandeld is en nadat de pijn verdwenen is, zal een groot deel van de mensheid gelouterd zijn en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede. Het Tijdperk van Vrede, beloofd aan al diegenen die Gods Leer navolgen, zal diegenen te wachten staan die zich onder Mijn ogen verlost hebben.

**De waarheid zal aan elk van jullie getoond worden. Daarop zullen jullie onderscheid kunnen maken tussen de afzichtelijkheid van de zonde en de zuiverheid die nodig is om Mijn glorieus Koninkrijk binnen te treden.**

**Zodra aan elke persoon de waarheid getoond werd, zal niemand van hen daaraan twijfelen, maar niet iedereen zal deze omhelzen.**

Het is tijd dat de mensheid ziet wat er door hebzucht, zelfzucht en eigenliefde met de wereld gebeurd is. Er wordt geen rekening gehouden met het welzijn van diegenen die in het leven onfortuinlijk zijn. Er is nog maar weinig respect voor het menselijk leven.

Jullie moeten jullie arrogantie laten varen, want als jullie dat niet doen, zullen jullie ontdaan worden van alles wat jullie bezitten.

**De diverse leiders uit verschillende naties zullen weldra de gelederen sluiten en voorbereidingen treffen om het Christendom over heel de wereld uit te roeien.**

Hierdoor zullen de schalen van vuur en bliksem over de wereld uitgegoten worden om de goddelozen te straffen.

Jullie moeten echter beseffen dat veel van de kastijdingen, die door Mijn Vader gepland waren, door jullie gebeden ingeperkt werden.

Blijf sterk! Ga door met Mijn kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op!

Jullie Jezus

# **Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde rondliep**

*Donderdag 8 november 2012 15.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de geestelijkheid verzamelen zich nu over de hele wereld als reactie op deze oproep van de Hemel.

Ik, hun geliefde Jezus Christus, ben in hun hart aanwezig met Mijn bijzondere genaden.

Zij erkennen deze goddelijke oproep want de Heilige Geest heeft hen bekleed met de kennis dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, de Mensenzoon, die met hen communiceert.

Jullie, Mijn geliefde en gekoesterde gemeenschap, zijn op dit moment verstrengeld met Mijn Heilig Hart.

Ik voer jullie naar de weg zodat jullie de waarheid kunnen meedelen aan de verdwaalde zielen die Mijn grootse barmhartigheid nodig hebben.

Dit is Mijn geschenk aan jullie: Ik zal jullie hart zodanig raken dat jullie onmiddellijk zullen weten dat dit goddelijke inspiratie is.

Weten jullie niet hoeveel Ik van jullie houd? Hoezeer jullie onder de macht van jullie goddelijke Redder, die de wereld redding beloofd heeft, beschermd worden?

Mijn Tweede Komst is dichtbij en Ik wens alle zondaars te redden, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel is. Denk eraan dat het door jullie verbintenis, om Mij toe te staan jullie te leiden, zal zijn dat dergelijke arme zielen uit de greep van de Boze gehaald kunnen worden.

Aarzel niet om Mijn oproep te beantwoorden, maar weet dat jullie voorzichtig moeten zijn met betrekking tot hoe jullie dat doen. Ik moet Mijn strijdmacht op een zodanige manier opbouwen dat zij in besloten kring

samen kunnen komen, om zich eensgezind te verenigen, zodat zij Mij hun gebeden kunnen voorleggen.

Jullie moeten snel handelen en zodra zij Mijn kruistochtgebeden bidden, zullen deze zielen naar jullie getrokken worden.

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op aarde rondliep.

Kom nu! Wees niet bang! Luister niet naar diegenen die jullie tegenspreken, die de draak met jullie zullen steken of die een smet zullen werpen op Mijn Heilig woord. Jullie tijd, om Mij te dienen, is gekomen. Sta moedig op en volg Mij! Ik zal jullie door liefde en vreugde in jullie hart vervullen. Weldra zullen jullie geen twijfels meer hebben over wie dit verzoek tot jullie richt.

Ik dank jullie om aan Mijn oproep gehoor te geven. Ik zegen en begeleid jullie te allen tijde.

Jullie Jezus

## **Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden**

*Vrijdag 9 november 2012 21.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd werden nu miljoenen zielen bekeerd en gered door deze missie. Jouw lijden alleen heeft, zoals Ik jou beloofde, tien miljoen zielen gered. Hoewel het dus kan lijken dat de ellende in de wereld toeneemt, worden er door jullie gebeden veel zielen gered.

Het lijden in Mijn naam wordt steeds erger en wordt zo pijnlijk dat het zwaar om dragen is. Het is het meest intens wanneer Satan kwaad is. Zijn woede neemt momenteel toe en dat is de reden waarom de aanvallen op jou zo schrikbarend zijn. Hij en zijn demonen omringen jou, maar kunnen jou geen kwaad berokkenen op een fysieke manier want de hand van Mijn

Vader beschermt jou. Dat vermindert de geseling niet die jij op dit moment, de tweede verjaardag van deze missie, ondergaat. Maar weet dit:

Het meeste lijden wordt doorstaan wanneer de missie, of het werk van de slachtofferziel, succesvol is. Hoe meer zielen gered worden, hoe gewelddadiger de aanval door de Boze wordt. Zijn handelwijze is in toenemende mate in de wereld duidelijk geworden. Hij, die tot het uiterst gaat om zijn bestaan te verbergen, baant zich een weg naar de geest van die arme zielen die zich, door hun begeerte naar wereldse genoegens en hun liefde voor macht, voor hem openstellen.

**Satans sterkte ligt in zijn vermogen om de mensheid te misleiden door hen te laten geloven dat hij slechts een symbool is dat door Christenen gebruikt wordt om het verschil tussen goed en kwaad uit te leggen.**

**Satan kent het gevaar van het onthullen van zijn aanwezigheid. Als hij dat deed, zouden meer mensen aannemen dat God bestaat.**

Hij wil dat niet teweegbrengen dus wekt hij het besef van zijn bestaan onder diegenen die hem huldigen. Deze mensen die het bestaan van Satan aannemen, aanbidden hem net zoals mensen in katholieke kerken Missen opdragen of in kerken erediensten houden om God te loven.

Zoveel zielen worden weggekaapt. God, Mijn Eeuwige Vader, is van plan hen terug te winnen door Zijn Waarschuwing en de kastijdingen, die aan hen zullen worden toegebracht wanneer zij bijeenkomen om het beest te eren.

**Mijn Vader zal de volgelingen van Satan, die Zijn Kerken bezoedelen, ontmaskeren.**

Zij zijn het doelwit van Zijn kastijdingen en tenzij zij ophouden met wat zij aan het doen zijn, uit eigen vrije keuze, zullen zij door de hand van God neergeslagen worden.

De opmars van deze satanische groeperingen, die zich door bedrijfs- en netwerkorganisaties aan de wereld vertonen, viert hoogtij.

Zij zijn overal: zij beramen complotten, houden betogingen, zweren samen en maken verdorven plannen om miljoenen onschuldige mensen om te brengen.

**Zij zullen door verplichte vaccinaties een vorm van volkerenmoord invoeren die tegen jullie kinderen gericht is, met of zonder jullie toestemming.**

Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden.

Hun plannen hebben nu vorm gekregen en zij zijn reeds begonnen met deze te introduceren. **Een aantal van hun plannen in één Europees land werden door Mijn Vader tegengehouden door de gebeden van slachtofferzielen.**

Kijk voor jullie en achter jullie! Kijk zorgvuldig naar schijnbaar onschuldige nieuwe wetten die in jullie landen ingevoerd worden en die ontworpen zijn om jullie het gevoel te geven dat zij dienen om jullie leven te verbeteren. Veel van deze wetten zijn gewoon bedoeld om jullie tot slaaf te maken door jullie zover te krijgen dat jullie, onder wat democratische wetten lijken te zijn, afstand doen van jullie rechten.

De democratie zal vervangen worden door dictaturen, maar deze zullen niet als zodanig aan de wereld voorgesteld worden. Zodra miljoenen afstand gedaan hebben van al hun rechten, onder de naam van nieuwe tolerante wetten, zal het te laat zijn. Jullie zullen gevangenen worden.

De voornaamste leiders in de wereld werken samen om hun nieuwe plannen tot stand te brengen. Zij maken deel uit van de elite, die hebzucht, rijkdom, controle en macht tot doel hebben. Zij aanvaardden de macht van God niet. Zij geloven niet dat Mijn kruisdood diende om hen te behoeden voor het vuur van de hel.

Ik moet hen doen inzien hoezeer zij zich vergissen. De tijd is voor Mij gekomen om hun Mijn barmhartigheid, Mijn liefde voor hen, te bewijzen.

Bid a.u.b. dit **kruistochtgebed (84) om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te verlichten.**



*O lieve Jezus,  
ik smeek U om de zielen van de elites, die over de wereld heersen,  
te verlichten.*

*Toon hun het bewijs van Uw barmhartigheid.  
Help hen openhartig te worden en ware nederigheid te tonen,  
ter ere van Uw groot offer bij Uw kruisdood  
toen U stierf voor hun zonden.*

*Help hen te onderscheiden wie hun ware Maker is,  
wie hun Schepper is,  
en vervul hen met de genaden om de waarheid in te zien.*

*Verhinder a.u.b. dat hun plannen, om miljoenen mensen te schaden  
door vaccinaties, tekort aan voedsel, gedwongen adopties van  
onschuldige kinderen en het uiteendrijven van families, zich voltrekken.*

*Genees hen.*

*Omhul hen met Uw licht en breng hen naar de schoot van Uw Hart  
om hen te behoeden voor de listen van de Boze. Amen.*

Jullie Jezus

## **Wereldwijde vaccinatie: één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit gezien sinds de dood van de Joden onder Hitler**

*Zaterdag 10 november 2012 23.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, hoe kan de waarheid jullie shockeren. Hoewel jullie Mijn heilig woord aanvaardden, is het pas wanneer de profetieën – die Ik aan jou openbaar – zich verwezenlijken, dat jullie de ernst inzien van deze missie om de zielen te redden.

De invoering van een wereldwijd vaccin, gericht op zuigelingen en jonge kinderen, zal sinds de dood van de Joden onder Hitler één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit zijn.

Dit snood plan zal mogelijk worden omdat veel van jullie overheden hun volk dwongen om veranderingen in hun wetten te aanvaarden, die hun regeringen de macht geven om wetten tegen onschuldige kinderen af te dwingen.

Denk eraan dat het enige wat Mijn Vader ervan afgehouden heeft om aan de wereld een einde te maken, de liefde van die trouwe dienaren onder jullie is.

Mijn Vader heeft omwille van Zijn liefde voor elk kind van Hem en voor heel Zijn schepping, Zijn hand ingehouden. Nu is voor Hem het moment aangebroken om de tijden te ontbinden zodat de wereld, die Hij uit liefde en overeenkomstig Zijn goddelijke Wil schiep, in vrede kan blijven bestaan.

Hij zal nu diegenen uitroeien die deze goddeloosheid over Zijn kinderen brengen. Hij zal dit kwaad niet langer verdragen en als straf zal Zijn hand neervallen.

Zijn toorn zal zich nu manifesteren in een wereld die zal worden opgeschrikt door de omvang van de straf die de aarde zal treffen.

Diegenen onder jullie, die verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van verschrikkelijk lijden aan jullie landgenoten en medeburgers, weet dit:

Jullie zullen uiteindelijk geveld worden door de gesel van ziekte en dan zullen jullie, en diegenen die de ene-wereldgroepering eer betonen, uitgeput zijn voordat de Slag bij Armageddon begint.

Jullie zullen door Mijn Vader niet getolereerd worden en Hij zal niet toelaten dat jullie Zijn kinderen nog langer teisteren. Wee jullie en diegenen onder jullie die Hem in deze tijd toornig maken.

De tijd waarin Mijn Vader jullie laat zien wiens macht eeuwig zal aangehouden worden, zal nu door jullie ervaren worden. Jullie theorieën

over jullie schepping, die gebrekkig zijn, zullen jullie eindelijk getoond worden voor wat ze zijn. Zoals jullie beloofd werd in het Boek der Waarheid, voorzeggd aan de profeet Daniël, zal de waarheid eindelijk getoond worden.

Zoveel mensen zijn zich niet bewust van de waarheid over God. Veel goedmenende zielen zoeken in hun leven naar niets anders dan opwinding. Velen verspillen de tijd die hen tijdens hun leven op aarde verleend wordt aangezien zij de waarheid over het bestaan van God niet kennen.

De waarheid wordt nu voorgehouden. De tijd voor de afrekening is gekomen.

Mijn Vader zal de wereld eindelijk attent maken op de waarheid. Diegenen die de waarheid negeren zullen zich de toegang tot Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde ontfagen.

In plaats van een eeuwig, glorieus leven te leiden, vol verwondering, vreugde, liefde en voorspoed, zullen zij verworpen worden om te rotten in de diepten van de hel.

Ik verzoek al Gods kinderen dringend om acht te slaan op deze waarschuwing.

Dat kan hard klinken. De velen die zeggen: "Dit komt niet van God, want Hij is barmhartig", luister naar het volgende:

De tijd is aangebroken om het kaf van het koren te scheiden. Die dag is heel dichtbij. Welke keuze de mensen dan ook gemaakt hebben, zal de definitieve keuze zijn.

De vrije wil zal altijd door Mijn Vader geëerbiedigd worden, tot op de laatste dag. De Dag des Oordeels.

Jullie Jezus

# **Ik beloof jullie plechtig dat de overgang gezwind zal gebeuren**

*Zondag 11 november 2012 18.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk er altijd aan te denken dat wanneer jij lijdt, het niet enkel jou pijn is die je voelt. Het is Mijn pijn die je ondergaat. De pijn waarover Ik spreek, is niet de pijn die Ik onderging tijdens Mijn kruisiging, maar deze waarmee Ik de dag van vandaag geconfronteerd wordt als Ik de pijn van de mensheid zie en voel.

Mensen lijden in de wereld vanwege de duisternis van hun ziel. Zelfs diegenen lijden, die een eenvoudig leven leiden en die Mijn Leer proberen te volgen. Zij kunnen zich ellendig voelen als zij er moeite mee hebben om van elkaar te houden. Zij lijden eveneens door de twijfels die zij in hun geloof ervaren.

Zovelen bevatten de betekenis van het eeuwig leven niet of het feit dat het leven niet eindigt wanneer een persoon sterft op deze aarde. Dat is de reden waarom zovelen zich niet voorbereiden op het volgende leven.

In het verleden bereidden veel mensen zich niet behoorlijk voor en zij bevinden zich of in de hel of in het vagevuur.

Aan deze generatie wordt een geschenk gegeven dat geen enkele andere generatie genoten heeft. Velen zullen de overgang vanuit dit leven gewoon meteen maken, zonder de dood – zoals jullie deze kennen – te moeten ervaren.

Mijn Tweede Komst zal dit buitengewone geschenk met zich meebrengen. Dus wees niet bang! Verheug jullie, want Ik kom naar jullie om jullie een voorspoedige toekomst te bezorgen.

Bekijk het als volgt: hoewel jullie enige moeilijkheden te verduren zullen krijgen en jullie getuige zullen moeten zijn van de manier waarop Mijn bestaan aan de kaak gesteld wordt, zal dat niet lang duren.

Ik besef dat velen onder jullie zich zorgen maken, maar Ik beloof jullie plechtig dat de overgang gezwind zal gebeuren. Wanneer jullie vervolgens het Nieuw Jeruzalem aanschouwen terwijl het op de Nieuwe Aarde – het Nieuw Paradijs – neerdaalt, zullen jullie in vervoering gebracht worden.

Deze prachtige creatie valt met geen woorden te beschrijven. Mijn Hart barst van liefde wanneer Ik Mij voorstel hoe jullie en jullie dierbaren met verbazing hierop zullen reageren. Dat zal zich voordoen zodra het mysterie van het laatste verbond jullie duidelijk zal worden.

De klaarheid van Mijn belofte om opnieuw te komen, zal eindelijk echt begrepen worden.

De wereld zal één heilige familie worden en zal een bestaan leiden overeenkomstig en in vereniging met de goddelijke Wil van Mijn Vader.

Dat gaat een tijd van hereniging zijn aangezien de eerste opstanding van de doden zal plaatsvinden. Diegenen die op deze aarde door de zuivering gelouterd werden, zullen zich bij diegenen, die eveneens gezuiverd werden in het vagevuur, aansluiten om het Paradijs te bewonen.

Er zal veel veranderen, maar al diegenen die Mij volgen en zich bij Mij aansluiten in Mijn Nieuw Tijdperk van Vrede, waar Ik door Mijn geestelijke leiding over zal regeren, zullen vrede van de ziel vinden.

Eindelijk zal het lijden, dat onder de heerschappij van Satan op deze aarde ervaren wordt, er niet meer zijn.

Alle pijn, elk lijden, elk gebed, elke inspanning, door jullie volgehouden om de zielen te verzamelen die achteraan wegwijnen en die de hele weg schoppen en tegenspartelen, zullen het waard zijn.

Het Nieuw Paradijs staat klaar. Alles wat jullie moeten doen, is jullie ziel voorbereiden en in de richting van de poorten lopen. Diegenen onder jullie, die zich in Mijn ogen verlossen, zullen de sleutels krijgen om de poorten te openen.

Volhard tijdens deze komende verdrukking, want het is iets dat moet

gebeuren aangezien het voorzgd werd in het Boek van Mijn Vader!  
Jullie gebeden zullen een groot deel daarvan verzachten en Mijn Vader zal  
in elk mogelijk stadium ingrijpen om te verhinderen dat Zijn dierbare  
kinderen wandaden aangedaan worden.

Jullie Jezus

## **Rooms-katholieken zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken**

*Zondag 11 november 2012 22.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten samenkomen en zoeken naar die  
zielen die onwetend zijn over de waarheid.

Steek jullie armen uit! Nodig hen uit om naar de waarheid te luisteren! Hun  
leven en hun ziel kunnen verloren gaan, tenzij jullie hen helpen om tot Mij  
te komen.

De kruistocht, de missie van de Restkerk op aarde, zal even uitdagend zijn  
als deze in de Middeleeuwen. Het zal niet om fysieke oorlogsvoering gaan  
waarbij een leger een strijd levert in een normale oorlog.

Het zal een geestelijke oorlog zijn, hoewel sommige oorlogen een  
aanleiding zullen vormen voor het opzetten van miljoenen gebedsgroepen  
om de macht van de Antichrist af te zwakken.

Deze gebeden werden in de Hemel geschreven en beloven buitengewone  
genaden.

Zij hebben slechts één doel en dat is om de ziel van iedereen te redden: van  
elk kind, elke geloofsovertuiging, elk geslacht, elke geloofsgemeenschap en  
van atheïsten. Dat is Mijn grootste verlangen.

Jullie, Mijn leerlingen, staan onder Mijn leiding. De genaden die Ik over  
jullie uitstort, dragen reeds vrucht. Weldra zullen de krachten, die Ik jullie

door de genaden van de kruistochtgebeden schenk, duizenden nieuwe zielen aantrekken.

Jullie denken misschien: hoe kan een kleine gebedsgroep dergelijke bekeringen bewerkstelligen? Het is omdat jullie door Mijn Vader beschermd en rechtstreeks door Mij geleid worden, dat jullie zullen slagen. Jullie kunnen niet falen. Terwijl jullie veel afleiding en onenigheid zullen ondervinden, alsook innerlijke strijd – wat bij dit werk te verwachten valt – zal Ik altijd aan jullie zijde staan.

Denk eraan dat wij ons nu voorbereiden op de gevolgen voor Mijn arme, gewijde dienaren, die het resultaat zullen zijn van het komende schisma dat in de Christelijke Kerken gaat oplaaien.

Dus terwijl het restleger door priesters en andere christelijke geestelijken geleid zal worden, zullen er veel lekendienaren zijn, aangezien dit een tijd zal worden waarin er een tekort aan priesters zal zijn.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie moeten verzamelen en hosties voor de communie moeten opslaan, want zij zullen moeilijk verkrijgbaar worden. Diegenen onder jullie die Rooms-katholiek zijn, zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken.

Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazivervolging waarbij de Joden opgejaagd werden, zal in het leven geroepen worden om de zogenaamde verraders van de nieuwe-wereldkerk, waarvan jullie gezegd zal worden dat deze voor alle religies is, uit te roeien.

Jullie zullen beschuldigd worden van het schenden van de mis en hun nieuwgevormde misvoorstelling, waarbij Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want deze mis zal in de ogen van Mijn Vader een gruwel zijn.

In de Missen die opgedragen worden in die centra en toevluchtsoorden waar jullie trouw beloven aan de transsubstantiatie, om ervoor te zorgen dat het Sacrament van het Heilig Offer authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt, zullen Mijn Lichaam en Bloed tegenwoordig zijn.

Ik zal jullie blijven onderrichten terwijl jullie doorgaan met het wereldwijd oprichten van 'Jezus aan de mensheid'-gebedsgroepen.

Er worden er elke dag al vele gevormd. Ik dank diegenen die Mijn instructies opgevolgd hebben en gehoorzaamheid betonen.

Leef in vrede! Jullie moeten zekerder worden. Negeer angst want deze komt niet van Mij! We groeien nu aan en breiden uit naar elke hoek van de aarde. Weldra zullen allen volgen en wanneer dat gebeurt, zullen de gebeden de wereld veranderen door bekering.

Ik houd van jullie allemaal. Ik ben dankbaar en ontroerd dat jullie onmiddellijk aan Mij gehoor gegeven hebben doorheen deze belangrijke missie, de grootste, georkestreerd om alle zondaars thuis bij de Vader en buiten het bereik van de invloed en de bekeringen van het Beest te brengen.

Jullie Jezus

## **De doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch**

*Dinsdag 13 november 2012 17.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, de doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch voor de eindtijd.

Net zoals de Kerk Mijn Lichaam op aarde is, zo zal ook deze gekroond worden met de doornen van geseling zoals het was tijdens Mijn tocht naar Calvarië. De doornenkroon duidt op het Hoofd van Mijn heilige Kerk op aarde. Paus Benedictus zal veel lijden aangezien hij vervolgd zal worden voor het spreken van de waarheid.

Hij, als Hoofd van Mijn Kerk, zal verpletterd worden en er zal geen medelijden met hem getoond worden. De tegenstand zal snel toenemen terwijl hij niet langer relevant verklaard zal worden.



Diegenen die zullen beweren dat zij in hun benadering van apostolische wegen moderner zijn, zullen naar hem uithalen en zijn woorden belachelijk maken. Vervolgens zal het Hoofd van Mijn Kerk vervangen worden door de kop van de slang.

De geseling die Ik tijdens Mijn kruisiging onderging, zal zich nu opnieuw afspelen in Mijn Katholieke Kerk. De slang gaat nu snel te werk want zij zal trachten Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – te verslinden. Vervolgens zullen alle Christelijke Kerken opgeslokt worden en gedwongen om de Valse Profeet als de rechterhand van het Beest te eren.

Ook al zijn er velen onder jullie bang, denk eraan dat jullie gebeden deze dingen vertragen en in veel gevallen dergelijke omstandigheden verzachten.

Gebeden, genoeg gebeden, zullen het werk van de Boze op aarde vertragen en afzwakken.

Het is een remedie tegen de vervolging, gepland door de verdorven groepering die door Satan bestuurd wordt. Door bekering en door jullie gebeden, Mijn leerlingen, kan er veel omgegooid worden. Gebed kan deze goddeloosheid vernietigen. Gebed kan en zal de mensheid bekeren. Als vervolgens genoeg zielen Mij volgen, zal alles gemakkelijk worden. Dan zal de overgang naar Mijn Nieuw Paradijs gemakkelijker zijn.

Jullie Jezus

## **Een aantal gebeurtenissen aangaande de Kerken, die Mij eren in de wereld, zullen aan de oppervlakte beginnen te komen**

*Woensdag 14 november 2012 20.30u*

Mijn lieve mystieke echtgenote, Mijn zeer geliefde dochter, jouw beproevingen hebben je nieuwe kracht geschonken en de hartstocht die nodig is om het hart van velen te raken.

Dit is één van de manieren waarop Ik de ziel zal raken van diegenen die Mijn genaden nodig hebben. Ik zal dat doen door jouw werk voor Mij zodat de bekering zich snel kan verspreiden.

In deze periode zullen een aantal gebeurtenissen aangaande de Kerken, die Mij eren in de wereld, aan de oppervlakte beginnen te komen.

**Het schisma in Mijn Katholieke Kerk zal weldra openbaar gemaakt worden.**

Wanneer dat gedaan wordt, zal dat gebeuren onder luid applaus voor diegenen die de waarheid van Mijn Leer gescheiden hebben van de Geboden, die door Mijn Vader vastgelegd werden.

**De planning en coördinatie van deze grootscheepse intrige heeft wat tijd gevergd, maar weldra zullen zij voor de wereldmedia het schisma aankondigen.**

Velen houden, luidkeels roepend, leugens voor en niet enkel over de wetten die door Mijn Leer voorgeschreven worden. Wat zij eigenlijk willen, is een nieuwe God creëren. Het nieuwe boegbeeld van Mijn Kerk zal, net als bij elke vooraanstaande verkiezing van politieke leiders, gepromoot worden.

Zij zullen jullie willen laten geloven dat de woorden van weleer misleidend zijn. Vervolgens zullen zij jullie zeggen er niet in te geloven. Zij zullen de manier waarop zij Mijn Leer beleefd hebben alsook de manier waarop zij Mij eren, veranderen.

Zij zullen Mijn wetten nu terzijde schuiven en zullen wetten van eigen makelij verafgoden.

**Zij zullen hun plechtige geloften wijzigen om hun deelname aan de opbouw van een nieuwe tempel te rechtvaardigen – de nieuwe tempel gewijd aan de heerschappij van de Valse Profeet.**

Zij zullen dan niet langer Mijn dienaren zijn, want zij zullen overlopen en de Valse Profeet eren.

Bovendien zullen zij een valse god aanbidden, een gloednieuw concept, dat zal toelaten dat bepaalde wetten van God afgeschaft worden en voor Mijn ogen door obsceniteiten vervangen worden.

Dit is Mijn waarschuwing aan de priesters onder jullie die uit de Katholieke Kerk zullen wegtrekken:

Wanneer jullie ophouden met volledig op Mij te vertrouwen, zal jullie hoofd zich wenden om in leugens te geloven. Wanneer jullie bedrieglijke heersers vertrouwen, zullen jullie tot zware zonde vervallen. Jullie zullen het Beest eren, dat Mijn Kerk zal schenden door de doornenkroon op het Hoofd van Mijn Kerk, Mijn ware Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, te duwen.

Jullie zullen vreselijk lijden wanneer jullie het Beest dienen, want jullie zullen God beroven van Zijn kinderen. Keer terug naar jullie ware wortels. Laat niet toe dat Mijn Kerk geschonden wordt door de zonden die gepland zijn door mensen die het Christendom en andere religies, die Mijn Vader eren, willen vernietigen.

Jullie, Mijn gewijde dienaren, die niet gehoorzamen aan jullie heilige leefregels, sluiten jullie hart voor Mij af terwijl deze bedriegers jullie ziel zullen wegkapen.

De grootste zonde, die jullie op het punt staan te begaan, is een valse god te eren. Gekleed met juwelen, zal hij charmant zijn, subtiel en met een schijnbaar goede beheersing van de Leer in het Boek van Mijn Vader. Jullie zullen in zijn ban raken. Hij zal Mijn onderrichtingen verdraaien waardoor het ketterijen worden.

Deze religie, een alternatief voor de waarheid van God, is waardeloos. Toch zal deze religie een buitenkant van charme, liefde en verwondering bezitten en, getooid met nieuw goud en edelstenen, zal deze zich op alle altaren vertonen als de nieuwe ene-wereldreligie.

Tot de getrouwe priesters zeg Ik dit: Ik zal jullie zegenen met de genaden om te allen tijde de waarheid te begrijpen.

Dergelijke afgoden, die jullie als de waarheid voorgehouden worden, zijn

maar stof. Zij zijn vervaardigd uit nietszeggende voorwerpen. Zij zijn niets. Zij hebben geen enkele betekenis. Er zullen geen genaden uit voortvloeien. God, de Ene Ware God, zal gewoonweg niet aanwezig zijn in hun Kerken. Enkel de levende God kan in Mijn Kerken aanwezig zijn. Wanneer God deze laatste belediging aanschouwt, zal Hij diegenen verbannen die deze heidense praktijken tot leven brengen. Bovendien zal Hij van diegenen, die het schisma in Zijn heilige Kerk op aarde veroorzaken, een verklaring eisen – diezelfde dienaren die, zo achteloos, het woord van God laatdunkend van zich afzetten.

Wanneer zij Mij tijdens de Waarschuwing onder ogen komen, zullen zij weten hoezeer zij Mijn Vader gekwetst hebben. Geen enkele persoon of gewijde dienaar heeft zeggenschap, want er is slechts één Meester. Slechts één God. Zij introduceren een door de mens gemaakte god. Deze bestaat niet, maar toch zullen zij Mijn kudde van Mij wegstelen. Zij zullen alle genaden krijgen en er zal hun veel geduld betoond worden. Als zij niet tot inkeer komen, zullen zij omgebracht worden.

Elk van jullie zal het ontgelden voor elke ziel die jullie voor Mij verloren geraakt zijn.

Jullie Jezus

## **Ik heb een boodschap die Ik moet medelen aan het Amerikaanse volk**

*Zaterdag 17 november 2012 19.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een boodschap die Ik moet medelen aan het Amerikaanse volk.

Mijn zeer geliefde volgelingen, jullie moeten nu acht slaan op Mijn heilig woord en luisteren.

Jullie worden met veel vervolging geconfronteerd door de zonden van jullie landgenoten en diegenen die belast zijn met jullie abortuswetten. Deze

grootste zonde, waaraan jullie miljoenen keren schuldig zijn, heeft Mijn Hart gekwetst alsof een zwaard het meermaals doorboorde.

Jullie zonden van onzedelijkheid en jullie liefde voor materiële rijkdom beledigen Mij diep. Jullie zijn Mij niet trouw op de manier zoals het van jullie verwacht wordt. Diegenen die de waarheid afgefallen zijn, moeten Mij aanroepen zodat Ik jullie ogen kan openen.

Ik houd van al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika, maar Ik vrees dat de zonde een zo grote wig gedreven heeft dat velen onder jullie in een afgrond van wanhoop zullen vallen, tenzij jullie het bestaan van God aanvaarden.

Het is belangrijk dat jullie intens bidden aangezien de macht van Satan tot in veel van jullie wetten doorgedrongen is. Die wetten, waarvan er meer ingevoerd gaan worden door de atheïsten onder jullie, zullen in de ogen van Mijn Vader weerzinwekkend zijn.

Hoe ween Ik door het bedrog dat jullie voorgehouden wordt. Mijn arme gewijde dienaren onder jullie zullen als insecten verpletterd worden onder de voeten van die leiders die Mij, jullie Jezus, loochenen.

Dit is een tijd waarin gebed jullie dagelijkse doelstelling moet zijn zodat jullie natie gered kan worden en tot Mijn twaalf naties in het Nieuw Paradijs gerekend kan worden.

Hier is een **kruistochtgebed (85) om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger.**

***O lieve Jezus, bedek onze natie  
met Uw meest waardevolle bescherming.***

***Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.  
Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.  
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.  
Ontsluit hun versteende hart  
zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.***

***Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen  
die ons mogelijk opgelegd worden  
om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.***

***Wij smeken U, Jezus, ons te redden,  
ons te beschermen tegen alle kwaad  
en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.***

Ga, Mijn volk, en wees nooit bang om jullie liefde voor Mij te tonen, anders verloochenen jullie je christelijkheid.

Jullie Jezus

**In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de veranderingen niet kunnen zien**

*Maandag 19 november 2012 9.00u*

Mijn zeer geliefde dochter, er is slechts één weg naar het Eeuwig Leven en dat is door Mij, Jezus Christus. Er zijn echter veel paden die naar Mij leiden.

Velen die Mijn waarheid volgen, zullen het gemakkelijker vinden dan diegenen die de waarheid kennen maar die God geen eer betonen.

Mijn volgelingen, jullie moeten begrijpen dat diegenen onder jullie, die de waarheid kennen maar die achteroverleunen en toelaten dat het woord van God als een leugen beschouwd wordt, tegenover Mij een verantwoordelijkheid dragen.

Aanvaard nooit wetten die Satan eren! Jullie zullen in jullie hart weten welke wetten Ik bedoel zodra er voor jullie mee gepronkt wordt, want dan zullen deze jullie afkeer inboezemen net zoals ze Mij afkeer inboezemen.

Laat het geweten zijn dat de strijd tegen het woord van God begonnen is.

De manier waarop dat zal gebeuren, zal jullie duidelijk worden.

Veel veranderingen in Mijn Kerken op aarde, veel beproevingen onder Mijn gewijde dienaren, twisten tussen naties en het conflict in Israël zullen allemaal in intensiteit toenemen, allemaal tegelijkertijd.

In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de veranderingen rondom jullie niet kunnen zien. Ieder van jullie zal op de een of andere manier getroffen worden, maar weet dit:

Ik heb jullie beloofd dat Ik met jullie zal zijn, jullie telkens weer de weg wijzend, jullie pijn verlichtend voor elke steen waar jullie op trappen in jullie zoektocht naar vrede, liefde en harmonie.

Blijf bij Mij! Blijf dicht bij Mijn Heilig Hart en sta Mij toe jullie sterk te houden!

Loop door deze jungle van pijn en verwarring met geloof in jullie hart en met vertrouwen in Mij, jullie Jezus, en jullie zullen overleven.

Laat nooit toe dat jullie geweten of jullie inzet voor de waarheid van God door iemand beïnvloed wordt, hoe overtuigend zij ook klinken. Ongeacht hoeveel - zogenaamd verdraagzame - wetten zij jullie opdringen, opdat jullie deze zouden aannemen.

Jullie zullen in jullie hart het verschil kennen tussen de waarheid en verzinsels.

Jullie Jezus

## **Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, zijn een belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen**

*Dinsdag 20 november 2012 23.50u*

Mijn zeer geliefde dochter, er worden Mij, de Redder van de mensen, veel beledigingen naar het hoofd geslingerd en deze liggen bedekt onder een sluier van bedrog.

Overall ter wereld heeft Satan in deze tijd vooral de Christenen bestookt. Hij doet dat op de meest sluwe manier. Door hen in leugens te laten geloven, overtuigt hij hen ervan dat zij hun broeders en zusters trouw moeten betonen.

Mensen hebben van nature een zorgzame kant die voortkomt uit een aangeboren liefde voor anderen. Dat is een geschenk van God. Satan maakt gebruik van die bewogenheid om de mensen in een web van bedrog te trekken waarover zij nauwelijks controle hebben. Hij slaagt erin om hen te doen geloven in wetten die neerkomen op zware zonden tegen God.

**Veel mensen menen dat zij juist handelen door anderen te steunen in hun streven om wetten tot stand te brengen die moord, oorlog en godslasteringen vergoelijken.**

**Wanneer jullie menen dat zonde aanvaardbaar is en dat het gerechtvaardigd is, omdat het anderen ten goede komt, zijn jullie in een zorgvuldig georkestreerde val getrapt.**

Het is geen toeval dat de excuses voor de verdeeldheid in de Christelijke Kerken toenemen. Het is geen toeval dat op dit moment elk excuus jullie wordt voorgehouden om abortus te vergoelijken.

Alle naties zijn verbonden en elk publiek geschreeuw om abortus in te voeren, oorlog te vergoelijken en veranderingen teweeg te brengen in Christelijke Kerken, wordt door één entiteit gepland. Deze groepering heeft



deze gebeurtenissen jarenlang gepland. Zij weten precies wie zij zijn en wat zij aan het doen zijn. Zij zijn zeer machtig en gevaarlijk.

Stop, let op en luister want inmiddels horen jullie aan te nemen dat wat Ik jullie vertel in de naam van God is. Al deze monsterlijke en weerzinwekkende handelingen, jullie voorgehouden als aannemelijke en zorgzame veranderingen in jullie samenleving, werden wereldwijd gepland en gecoördineerd door de groep van twaalf.

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, is een belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen.

**Zij zullen de Antichrist aan de wereld voorstellen en steunen, net zoals Mijn twaalf apostelen Mij, tijdens Mijn tijd op aarde, in de openbaarheid brachten.**

Hun macht houdt in dat, bij het tot stand brengen van zondige wetten, alle machtige naties elkaar steunen om ervoor te zorgen dat deze aangenomen zullen worden.

Wat zullen jullie lijden, Mijn geliefde leerlingen, door jullie toegankelijkheid voor de waarheid. De waarheid zal jullie ogen openen voor het kwaad rondom jullie. Jullie mogen de waarheid nooit vrezen.

Het is pas wanneer jullie het aanvaarden dat het jullie kan beschermen tegen deze goddeloze wetten, daden en handelingen. Weet dat die naties, die deelnemen aan de invoering van goddeloze wetten, het meest zullen lijden tijdens de laatste zuivering.

Zij geloven misschien dat zij onberispelijk zijn, maar zij zullen er slechts in slagen één ding te bereiken. Dat zal een straf zijn, zo streng, dat zij zich er niet voor zullen kunnen verbergen of hun gezicht bedekken om deze te ontlopen. Zij zullen zich allereerst tegenover Mij moeten verantwoorden.

Ook dan nog zullen velen in Mijn gezicht spuwen. En daarna zullen zij zich aansluiten bij de Antichrist, het Beest en al de gevallen engelen voor een eeuwigheid van lijden.

**Ik waarschuw jullie nu! Diegenen onder jullie die proberen om abortus in te voeren in jullie naties, diegenen die Mijn Christelijke Kerken ontwijden en diegenen die het Beest eren: jullie dagen zijn geteld!**

Voor jullie zal er geen toekomst zijn, geen eeuwig leven, geen toegang tot Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus

**H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde**

*Woensdag 21 november 2012 18.45u*

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde en Mijn Zoon smeken om hen te vergeven.

De tijd dringt en enkel diegenen in staat van genade kunnen het Koninkrijk van Mijn Zoon binnentreden.

Terwijl er vroeger veel jaren van gebed, offer en devotie voor Mij, jullie gezegende Moeder, nodig waren, zal er voor jullie nu nog maar een korte tijd overblijven om te streven naar verlossing.

Bid intens, Mijn kleintjes, voor diegenen die Mijn Zoon beledigen en die Mijn Vader, God de Allerhoogste, te schande maken.

Zovelen hebben God de rug toegekeerd. De Boze is erin geslaagd hun hart in steen te veranderen.

Zeer weinigen eren het leven dat aan Gods kinderen gegeven werd. Jullie leven ligt in Gods handen. Ieder die Gods Schepping verstoort, zal gestraft worden.

Mijn kind, jij moet al diegenen oproepen, die het Boek der Waarheid gekregen hebben, om tot Mij, de Moeder van de Verlossing, te bidden. Er werd Mij de taak toegekend om Mijn Zoon te helpen bij de verlossing van de mensheid.

Sta Mij toe jullie te helpen, Mijn kinderen, om de weg naar Mijn Zoon te zien met klaarheid en liefde in jullie hart.

Ik zal jullie helpen om elk obstakel, dat jullie tocht naar de barmhartigheid van Mijn Zoon belemmert, te overwinnen.

Denk er a.u.b. aan dat Mijn Zoon allesvergevend is. Hij houdt van al Gods kinderen, hoezeer zij Hem ook kwellen.

Alles wat jullie moeten doen, is jullie tot Hem wenden en vragen om Zijn barmhartigheid om jullie dicht bij Hem te brengen.

Bid, bid, bid voor al diegenen die Mijn Zoon beledigd hebben en die Zijn Kerken ontheiligd hebben, want zij hebben jullie hulp nodig.

Zij zijn verdwaalde zielen en moeten terug naar de schoot van Mijn Zoon gebracht worden, anders zou dat Zijn Hart breken.

Dank jullie om gehoor te geven aan deze oproep vanuit de Hemel.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien**

*Woensdag 21 november 2012 23.30u*

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

Mijn geduld is een en al lankmoedigheid en Ik zal iedere persoon - die een beroep doet op Mijn barmhartigheid - redden, ongeacht de ernst van hun zonden.

Hoe hunker Ik ernaar om allen te bevrijden uit de greep van de Bedrieger die zijn vat, op elke ziel die hij verleid heeft, verstevigt zodat velen machteloos staan tegenover zijn kracht.

Laat niet toe dat iemand het volgende niet begrijpt: wanneer jullie je ziel welwillend aan Satan verkocht hebben, zal hij jullie niet vrijwillig loslaten. Enkel Ik kan jullie dan bevrijden.

Wanneer die zielen, die voor Mij verloren zijn omwille van het zondige leven dat zij leiden, proberen hun gewoontes te veranderen, zullen ook zij worstelen met het Beest. Want dit is een Beest dat gekrenkt is en het is venijnig.

Voor velen – zelfs diegenen die Mij, jullie Jezus toegewijd zijn – zal hij van tijd tot tijd als een doorn in hun zijde zijn. Niets zal hem tevredenstellen tot jullie toegeven aan zijn bekoring die verschilt van persoon tot persoon.

Aanvaard zonde als een feit omdat ieder van jullie een zondaar is en dat zal blijven tot jullie van de zonde gereinigd zijn, maar vecht ertegen.

Tot diegenen onder jullie die Mij zeer goed kennen: jullie weten dat jullie altijd op Mij kunnen vertrouwen.

Jullie weten hoe belangrijk het is om dagelijks met Mij in contact te blijven. Dit kan gewoon door met Mij te praten tijdens jullie werkdag. Dat is de perfecte tijd om Mij kleine offers aan te bieden.

**Als iemand jullie kwetst, bied Mij dan deze beproeving aan zodat Ik er zielen door kan redden.**

**Als jullie verontrust zijn over de strijd waarmee jullie geconfronteerd worden en waarover jullie geen controle hebben, moeten jullie Mij toelaten jullie last weg te nemen.**

Veel mensen kloppen uren, zowel binnen- als buitenshuis. Al wat Ik vraag is dat jullie je in gedachten tot Mij wenden wanneer jullie steun en hulp nodig hebben, want Ik zal jullie gebed beantwoorden.

Maak nooit de fout te denken dat jullie alleen maar met Mij kunnen communiceren tijdens jullie tijd in de kerk, of voor en na het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Ik ben er op elk moment van de dag. Ik reageer op elk verzoek als het in overeenstemming is met Mijn Heilige Wil.

Mijn geliefde leerlingen, jullie zijn allemaal Gods kinderen. Ik verenig jullie, natie met natie, zodat Ik vrede en eendracht kan brengen te midden van de chaos die zal komen.

Laat Mij jullie naar Mijn heilige familie voeren en jullie zullen versterkt worden.

Dan zullen jullie opstaan en voorwaarts stormen, vernieuwd en met nieuwe strijd lust, om Mijn strijdmacht – die zich in veel landen nog niet gevormd heeft – te leiden.

Blijf trouw aan Mijn instructies!

**A.u.b. verspreid overal het Zegel van de Levende God. Het mag niet verkocht worden. Het moet beschikbaar gesteld worden voor iedereen. Geef kopieën door aan al diegenen die beschermd moeten worden.**

De verdeeldheid tussen de trouwe volgelingen, diegenen die Mijn Vaders Boek, de allerheiligste Bijbel, aanvaarden en diegenen die de waarheid willen veranderen, gaat groter worden.

De ene helft zal niet van de waarheid afwijken.

De andere helft zal de waarheid verdraaien.

Zij zullen dat doen om tegemoet te komen aan hun eigen politieke en persoonlijke drijfveren, die verborgen zullen worden achter ingeklede bewoordingen.

**De waarheid zal spoedig tot leugen uitgeroepen worden en aan God zal de schuld toegekend worden.**

Zij zullen oneerbiedig verklaren dat de wetten, die door Mijn Heilige Plaatsvervanger voorgeschreven worden, ouderwets zijn en niet passen in de moderne samenleving.

Elk listig argument zal regelrecht in strijd zijn met de wetten van God, wat hierop neerkomt:

**Deze mensen willen wetten invoeren die de zonde legaliseren. Zij houden niet van God. Zij zeggen dat zij dat wel doen en veel van diegenen die dergelijke wetten promoten, zijn atheïsten maar zij onthullen hun ware overtuigingen niet.**

Veel van hun plannen omvatten het uitbannen van christelijke wetten.

Anderzijds tolereren zij de wetten die vrouwen toelaten kinderen te aborteren omwille van hun keuze van levensstijl. Zij maken gebruik van deze argumenten bij uitstek, maar deze keuze geldt voor de moeder en niet voor het kind.

Veel vrouwen zullen gekweld worden nadat zij op deze manier leven vernietigden. Veel zullen een gevoel van verlies ervaren omdat zij in hun hart zullen weten dat het leven dat zij vernietigden door God geschapen werd.

Elk krachtig en overtuigend argument zal aangevoerd worden om de legalisering van abortus tot stand te brengen. Elke list die gebruikt wordt om steun te vergaren, komt erop neer dat abortus voor iedereen ingevoerd wordt.

Voor deze zonde zal Ik hun landen neerhalen.

De zonde van abortus berokkent Mijn Vader veel pijn en Hij zal niet toestaan dat dit doorgaat.

De naties die voortdurend proberen om het aan meerdere vrouwen ter beschikking te stellen en die het uitdragen als iets goeds, zullen aangepakt worden en een straf toebedeeld krijgen waarvan geen herstel mogelijk is.

Zij zullen schuldig zijn aan de zonde van moord en zullen één van de voornaamste groepen zijn die tijdens de Waarschuwing pijn zullen lijden. God zal niet toelaten dat jullie raken aan de levens die Hij schiep.

Zijn straf zal jullie toegemeten worden in de vorm van aardbevingen en veel naties zullen straf na straf blijven ontvangen tot de dag van de Heer.

Abortus en moord zullen de twee zonden zijn waarvoor Mijn Vader een strenge kastijding op de wereld zal neerwerpen.

Zonde, Mijn leerlingen, is zoiets als een vlek die jullie ziel elke dag doet verdorren. Maar wanneer jullie in staat van genade verkeren, doet dat afbreuk aan de zonde. Hoe meer jullie de Sacramenten van de Heilige Communie en de Biecht ontvangen, hoe groter de genaden die jullie krijgen.

Aan diegenen onder jullie die dagelijks de Mis bijwonen: er worden jullie heel bijzondere genaden geschonken. Want jullie, Mijn toegewijde volgelingen, zullen snel door de poorten van Mijn Paradijs gelaten worden.

Ga en breng een beetje meer tijd met Mij door! Praat met Mij! Ik houd van luchtig gepraat en het brengt Mij dichterbij jullie. Ik hunker naar jullie. Ik hunker naar de vertrouwelijkheid waar Ik om vraag zodat Ik jullie dichterbij Mij kan brengen.

Jullie kunnen een wonderlijke relatie met Mij opbouwen, gewoon door eerst een vriend te worden. Vervolgens zal onze liefde toenemen tot het moment dat jullie hart zal barsten van liefde voor Mij en dat van Mij voor jullie.

Het is niet ingewikkeld om te beginnen met een nieuwe start om jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk. Begin nu! Aanroep Mij!

Als jullie van Mij houden, zullen jullie al snel op Mij vertrouwen en dat zal jullie naar de loutering van jullie ziel voeren. Jullie zullen gelukkiger zijn, in vrede verkeren en niets van de buitenwereld zal nog iets te betekenen hebben, behalve de pijn van de zonden waarvan jullie getuige zullen zijn.

Ik ben hier. Ik ben op jullie aan het wachten. Ik wil dat de mensheid Mij goed kan leren kennen.

Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

## **God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan**

*Donderdag 22 november 2012 19.00u*

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Tot diegenen die Mij niet kennen - en er zijn er velen die bang zijn om Mij te benaderen: jullie moeten weten dat Ik verlang om jullie naar het Koninkrijk van Mijn Zoon te brengen.

Ik Ben de God van Liefde en de God die jullie het geschenk van de redding naliet.

Jullie mogen dit geschenk niet vergoaien, want het werd aan de mensheid



gegeven opdat zij zich opnieuw zouden kunnen verenigen om het Paradijs te genieten dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep.

Dit is de tijd voor de Dag van de Heer en jullie, Mijn kinderen, worden op deze grote dag voorbereid.

**De tijd van Mijn goddelijk ingrijpen, zodat jullie gered kunnen worden om de poorten van het Koninkrijk van Mijn Zoon binnen te treden, gaat spoedig plaatsvinden.**

Wanneer de profetieën - voorzgd in Mijn Heilig Boek - zich beginnen af te spelen, zullen jullie eindelijk de waarheid aannemen.

**De waarheid die Ik de mensheid voor deze tijden beloofd heb, wordt jullie nu gegeven.**

Waarom, kunnen jullie je afvragen, moet de waarheid over Mijn heilig woord opnieuw aan Mijn kinderen geschonken worden?

Het is omdat zo weinigen in Mijn bestaan geloven in de wereld van vandaag. Zij slaan niet langer acht op Mijn Tien Geboden.

Arrogantie heeft de plaats van nederigheid ingenomen bij Mijn kinderen, met inbegrip van veel gewijde dienaren die aangesteld werden om de waarheid mee te delen. Velen leggen de waarheid van Mijn woord naast zich neer en nog meer mensen werd nooit de zin van hun bestaan op aarde geleerd.

Zoveel zielen kunnen nu omwille van Mijn liefde verlost worden en Ik heb jullie daarvoor, door Mijn geliefde Zoon, instructies gegeven over wat van jullie verwacht wordt.

Omhels de waarheid! Herinner diegenen, met wie jullie een hechte band hebben, aan Mijn grote liefde voor Mijn kinderen!

Ik zal, zoals elke goede vader, Mijn kinderen waarschuwen voor de gevaren die zij tegemoet treden.

**Ik zal hen nooit blindelings in het bedrieglijke web laten lopen dat de mensheid, zoals het net van een visser over een nietsvermoedende school vissen, overvallen heeft.**

Ik zal diegenen die trachten te verhinderen dat Mijn woord gehoord wordt, of diegenen die het woord van Mijn Zoon proberen onderuit te halen, niet laten begaan. Noch zal Ik Mijn plicht verzuimen om Mijn kinderen te waarschuwen voor de straffen waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij Mij blijven beledigen door de manier waarop zij anderen behandelen.

Ik Ben jullie Vader. Ik Ben verantwoordelijk voor het opnieuw bijeenbrengen van Mijn kinderen en Ik zal al het nodige aanwenden om Mijn kinderen voor kwaad te behoeden.

Elke tactiek, elke list zal door Satan en zijn toegewijde volgelingen gebruikt worden om te beletten dat jullie de waarheid horen.

**Dit belof Ik jullie plechtig: jullie zullen snel in Mijn armen en in de bescherming van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon opgenomen worden.**

De strijd om de zielen is begonnen, ook al is dat misschien voor velen onder jullie niet duidelijk.

Om Mijn Nieuw Paradijs op aarde te kunnen genieten, moeten jullie Mijn hand aannemen wanneer deze naar jullie uitgestoken wordt. Wees niet bang, want Ik bescherm met Mijn Zegel al diegenen die Mij, hun Eeuwige Vader, en Mijn dierbare Zoon eren.

Neem Mijn oproep ter harte! Wees sterk! Sluit jullie oren voor het gefluister van het Beest wanneer hij die zielen gebruikt, die bevekt zijn door de zonde van hoogmoed, om jullie van Mij af te nemen.

Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan. Jullie mogen dat Paradijs niet afwijzen want het is jullie erfdeel. Hoevelen onder jullie zouden de erfenis van een groot fortuin afwijzen in de wereld? Zeer weinigen. Bega niet de vergissing om dit geschenk de rug toe te keren!

Iedereen die jullie probeert tegen te houden, heeft jullie gebeden nodig want Ik houd van al Mijn kinderen.

**Ik, jullie Vader, zal ervoor zorgen dat Mijn groot plan, om de Tweede Komst van Mijn Zoon in te luiden, niet vertraagd zal worden.**

Kom tot Mij, door Mijn Zoon, en het zal jullie aan niets ontbreken! Ik houd van jullie. Ik ween om velen van jullie die te koppig zijn om te zien dat dit inderdaad de roep van de Hemel is, beloofd om jullie voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk van Vrede.

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste

**Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet.**

*Vrijdag 23 november 2012 21.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Ik zeg in het bijzonder tegen diegenen onder jullie, Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren: vrees Mijn woord niet. De angst en onzekerheid die jullie ervaren, komt niet van Mij. Daar het niet van Mij komt, moeten jullie je afvragen: waar komt het dan wel vandaan?

**Mijn heilig woord wordt altijd tegengewerkt.**

Tijdens Mijn tijd op aarde deden de priesters van die tijd, de farizeeën, al wat zij konden om met Mij te debatteren. Bij elke gelegenheid probeerden zij Mij onderuit te halen, Mij vragen te stellen die bedoeld waren om Mij het woord van God te doen tegenspreken, maar zij slaagden daar niet in.

Ik zweeg toen zij probeerden Mij zover te krijgen vragen te beantwoorden waarvan zij wisten dat Ik niet bereid was om daarop te reageren.

Je ziet dat hoewel zij hun godsdienst beoefenden, uitgebreide ceremonieën hielden, zich uitdosten in dure gewaden, het hun aan één ding ontbrak. Zij bezaten geen greintje nederigheid want zij geloofden ten onrechte dat, **door hun rol als gewijde dienaren, zij boven hun broeders stonden.**

Op openbare plaatsen spraken, predikten en presenteerden zij als profeten het heilig woord van Mijn Vader. Maar toch begrepen zij de belofte die Mijn Vader gedaan had niet echt, noch de lessen die Hij hun gaf door de profeten. **Zij slaagden er niet in te aanvaarden dat de tijd van de komst van de beloofde Messias in hun eigen tijd plaatsvond.**

Zij geloofden dat deze gebeurtenis in de toekomst zou plaatsvinden.

Zij voelden zich verward door Mijn antwoorden, Mijn onderrichtingen en het eenvoudige leven dat Ik leidde. Toch voelden zij zich tot Mij aangetrokken en bleven telkens weer terugkomen om Mij uit te dagen.

Zij voelden zich bovendien bedreigd door Mijn kennis over geestelijke zaken, een feit dat zij niet konden ontkennen.

Zij kwelden Mij. Ik beantwoordde hun vragen overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader. Ik zweeg toen zij in een staat van razernij Mij met de vinger wezen.

Met al hun geroemde kennis van het woord van God, traptten zij in de val die door de Bedrieger was opgesteld. Zij geloofden dat hun kennis superieur was aan die van Mij.

De gelaagde hiërarchie van de kerk die zij creëerden, was zoals een koninklijke monarchie. De koning die zij eerden was niet God maar hun eigen koning, door hen benoemd. De bovenlaag had weinig contact met de geringe dienaars die hun stammen bestuurden. En ook voor de arme, bescheiden man hadden zij weinig tijd.

Hoe beledigden zij Mijn Vader. Hoe kwelden zij Mij. **Het bloed van velen kleefde aan hun handen, maar toch slaagden zij erin om zich voor het oog van de wereld vlekkeloos te houden.**

Hun opleiding bracht teweeg dat zij geloofden dat alleen zij de Heilige Schrift juist konden interpreteren. Mijn woord werd als ketterij beschouwd.

**Datzelfde geldt ook nu. Zo weinigen van Mijn gewijde dienaren zijn voorbereid op Mijn Tweede Komst. Hun verklaring, als gewijde gezanten in Mijn Kerk, kan verdeeldheid scheppen, wat Ik niet toegestaan heb.**

Deze geleerden in de theologie, met veel opleidingsjaren, slagen er niet in om Mijn Leer, de profetieën of de manier waarop Ik spreek, te begrijpen.

Tot diegenen onder jullie die Mijn woord in twijfel trekken, of een tegenstrijdigheid proberen te creëren door het te vergelijken met jullie eigen gebrekkige kennis van de Heilige Schrift: jullie moeten daar nu mee ophouden.

Hebben jullie niets geleerd? Aanvaarden jullie niet dat de tijd nabij is en dat Ik jullie aan het voorbereiden ben?

De vijanden van deze missie, Mijn heilige missie om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, zijn met velen.

De aanvallen zijn venijnig. Achter elke bocht, elke hoek en bij elke stap die Ik neem, door deze boodschappen, staan obstakels.

Als jullie Mijn belofte om terug te komen niet aanvaarden, moeten jullie jezelf deze vraag stellen: wat is in de naam van God mijn taak? Is het om gewoon de Heilige Sacramenten toe te dienen? Neen, dat alleen is niet de taak waarvoor jullie geroepen werden.

Wanneer jullie Mijn boodschappen aanvallen op de manier zoals jullie dat doen, laten jullie Mij wenen van verdriet en teleurstelling.

Werden jullie niet gewaarschuwd om waakzaam te blijven, want jullie kennen de dag noch het uur waarop Ik zal wederkomen. Het wordt tijd dat jullie je geest wakker schudden, lees de woorden vervat in het Boek van Mijn Vader en bid dan dat Ik jullie zal zegenen met de gave van onderscheiding.

Diegenen onder jullie die Mij afwijzen omdat jullie voorzichtig zijn en bezorgd dat niet Ik, jullie Jezus, het ben die spreekt, jullie vergeef Ik. Ik besef hoe moeilijk het is, maar na verloop van tijd zullen jullie voelen dat Mijn liefde jullie omhult.

**Wat diegenen onder jullie betreft die weigeren om naar Mij te luisteren: jullie maken je dan schuldig aan de zonde van hoogmoed.**

Tot diegenen onder jullie die openlijk Mijn woord hekelen, het afkraken en beweren dat Mijn boodschappen van de Boze komen: jullie zijn voor Mij verloren. Jullie zijn zo ver verwijderd dat, niettegenstaande jullie arrogante overtuiging dat jullie kennis, uit boeken, van geestelijke zaken jullie waardiger maken om in Mijn naam te spreken, jullie het volgende moeten weten:

**Breng Mij een eenvoudige ziel, met zuiverheid van hart, die van Mij houdt om wie Ik Ben en deze zal zich bij Mij aansluiten in het Paradijs.**

**Breng een ziel tot Mij, vol trots, die luidkeels het woord van God uitschreeuwt, en Ik zal hem terzijde schuiven.**

**Vertrouw op Mij met een nederig hart en Ik zal Mijn genaden over jullie uitstorten!**

Houd onvoorwaardelijk van Mij en jullie zullen Mijn stem herkennen in deze tijd. Jullie zijn de gelukkige zielen. Maar toch zijn het de zielen, die zich van Mij verwijderd hebben, naar wie Ik het meest hunker en verlang.

**O Kom tot Mij, Mijn gewijde dienaren! Ik schenk jullie de waarheid omdat Ik wil dat jullie je trouw aan Mij vernieuwen.**

**Ongehoorzaamheid aan Mijn Leer en de nalatigheid om jullie zwakheid te erkennen, drijft een wig tussen ons.**

Tot die gewijde dienaren die zware zonden tegen het vlees bedreven: jullie moeten naar Mij komen zodat Ik jullie kan vasthouden. Erken jullie zonden en Ik zal jullie ziel doen herleven zodat jullie geschikt worden om te helpen andere zielen te behouden voordat Ik terugkom.

Jullie moeten luisteren. Als jullie twijfels hebben, aanvaard Ik dat. Als jullie echter proberen Mijn profeten te schaden, zullen jullie daardoor lijden. Het is veel beter voor jullie om te zwijgen. Jullie moeten bereid zijn om te luisteren en jullie tegenover Mij te vernederen. Pas dan zullen jullie geschikt zijn om Mijn Lichaam op aarde te vertegenwoordigen.

Jullie Jezus

## **Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten**

*Zondag 25 november 2012 17.25u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

De doornenkroon blijft echter nog steeds op Mijn heilig hoofd staan, tot de grote dag aanbreekt waarop Ik eindelijk op de troon zal plaatsnemen die Mij door Mijn Vader beloofd werd.

**Ik Ben de enige ware Koning, de enige ware God. Toch draag Ik een doornenkroon die, door de handen van ondankbare mensen, zo wreed werd opgezet.**

Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten. Ook vandaag niet. Neen, in plaats daarvan kwetsen zij Mij nog steeds, door wreed de redding te verwerpen die Ik voor hen bekomen heb toen zij Mij kruisigden.

Ik heb gewacht en gewacht tot de mensen hun ogen zouden opslaan en openen om de waarheid te zien.

Nog zo weinig Christenen volgen Mijn Leer na. Zij zijn verzwakt door de druk van buitenaf en zwijgen als de wereld de zonde als iets goeds omhelst.

**Mijn kroon ligt klaar en Ik zal in een stralenkrans aankomen. Geen**

**mens zal Mij niet kunnen zien als Ik uit de Hemel kom.**

**Deze gebeurtenis zal zich gedurende enkele uren afspelen en het zal een sterke man van geloof ertoe brengen om te juichen en te jubelen.**

Zovelen zullen beschaamd en bang zijn wanneer zij Mij zien. Zelfs dan nog zal Ik, als zij Mij vragen om hen te vergeven, dat tot op de allerlaatste seconde doen.

**Hoed jullie voor diegenen die beweren dat zij Mij zijn. Dat is zeer belangrijk want Ik zal pas komen op die ene dag.**

**Ik zal niet als mens op de aarde rondwandelen want dat werd niet door Mijn Vader toegestaan. Laat dergelijke mensen jullie niet misleiden.**

Mijn Rijk is nabij en laat al diegenen weten die Mij, Mijn bestaan of de profetieën – vervat in het Boek van Mijn Vader – niet kunnen erkennen, dat dit niet tegengehouden kan worden.

Satan en diegenen, die hem volgen, hebben geen macht over Mij. De enige macht die telt, is de macht van God die van al Zijn kinderen houdt.

**Bereid jullie voor op Mijn Nieuw Koninkrijk en wees blij. Zie verlangend uit naar die dag, want dat zal de dag zijn waarop al het menselijk lijden voorgoed ophoudt.**

Enkel diegenen die Mijn Leer volgen, zullen Mijn Nieuw Paradijs meemaken.

Mijn leerlingen moeten een kring van gebed vormen om de ziel te redden van diegenen die zelfs op de laatste dag niet tot Mij zullen komen.

Bid a.u.b. de litanie om de genade van kwijtschelding voor diegenen die niet de kracht bezitten om zich zelf te helpen.

Jullie Jezus



## **Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden**

*Zondag 25 november 2012 18.45u*

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Aan al de volgelingen van deze heilige boodschappen: jullie mogen je door de aanvallen van andere mensen nooit laten neerhalen.

Zelfs wanneer zij dat doen, wanneer zij jullie helemaal vertrappelen en jullie vervolgens natrappen terwijl jullie daar weerloos liggen, weet dan dat Ik jullie zal oprichten. Jullie zullen telkens sterker worden en dan zal jullie angst afnemen.

Bid voor deze mensen want het is niet hun schuld. Zij worden gebruikt door de Bedrieger om jullie af te keren van deze missie.

Er moet jullie nu meegedeeld worden dat Mijn barmhartigheid de mensheid weldra, als een vlam van vuur, zal overweldigen en de ziel van elke mens zal overspoelen. Wanneer dat gebeurt, zal de wereld op een rustigere plek afstevenen. Zeer velen zullen zich bekeren en dat is goed. Maar, zoals een storm in de nacht, zal de Antichrist komen en dat vredige gevoel afbouwen.

Hij zal het leven van de mensen verstoren, hoewel zij dat aanvankelijk niet zullen opmerken. Hij zal een zeer machtige wereldleider worden en jullie mogen hem nooit in de ogen kijken. Sla jullie ogen neer! Stel jullie vertrouwen in Mij en bid dat diegenen, die hij bestookt, verlost kunnen worden.

Zoals bij elke storm, waarvan jullie weten dat deze op komst is, moeten jullie je goed voorbereiden. Laat geen enkel deel van jullie huis zonder bescherming! Sluit alles goed af! Scherm jullie en jullie familie af van het

kwaad! Deze man heeft van het Beest veel krachten gekregen. Jullie moeten je dus tegen deze man beschermen anders zal hij er de oorzaak van zijn dat jullie je ziel besmeuren.

Zijn verdorvenheid zal zorgvuldig voor jullie verborgen worden en als jullie niet voorbereid zijn, zouden jullie in zijn val kunnen trappen.

De strijd tussen goed en kwaad zal zich zowel op aarde als daarbuiten afspelen, allemaal tegelijkertijd.

Het probleem bij deze oorlog is dat diegenen, die partij kiezen voor de Antichrist en de Valse Profeet, gezien zullen worden als diegenen die veel goeds doen in de wereld.

Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden.

Jullie moeten naar Mijn toevluchtsoord vluchten. Mijn Heilig Hart zal, door elke druppel van Mijn Bloed, over jullie uitgestort worden om jullie te beschermen.

Voel jullie nooit gedesillusioniseerd! Voel jullie nooit alleen! Ik heb jullie allemaal bijeengebracht door deze en andere missies. Na verloop van tijd zullen al diegenen - die de instructies, die Ik door alle ware profeten en zieners geef, opvolgen - helpen om de ziel van miljarden te behouden.

Door jullie volharding, beproevingen, lijden en gebeden kunnen zelfs 20 miljoen van jullie het grootste deel van de mensheid redden.

Dat is Mijn belofte aan jullie.

Bid, bid, bid voor al jullie broeders en zusters! Want verenigd zullen wij allemaal deel gaan uitmaken van Mijn Nieuw Koninkrijk en dan zal alles goed komen.

Twijfel er echter niet aan dat er veel werk verzet moet worden om het menselijk ras te bekeren.

Het zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar de kracht en de genaden die Ik aan deze missie verleen, zullen ervoor zorgen dat de Heilige Wil van Mijn Vader volbracht kan worden op de manier zoals het moet gebeuren.

Jullie Jezus

## **Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen**

*Maandag 27 november 2012 20.08u*

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Anderen, die jullie aanvallen, zullen zeggen dat jullie het recht niet hebben om Mijn woord te verkondigen of het als de waarheid uit te roepen.

Tot slot zullen jullie belaagd worden door bepaalde gewijde dienaren binnen Mijn Kerk en er zal jullie bevolen worden om te stoppen met wat jullie aan het doen zijn omdat zij zich door jullie werk beledigd voelen. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen niet van God afkomstig zijn.

Zij vermoeden dat deze van een kwade kracht komen. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen in strijd zijn met de Leer van Mijn Kerk. Ik zeg hen dit:

Welk deel van de boodschappen bezorgt jullie zo'n hartzeer? Waarom spreken jullie de waarheid niet wanneer jullie Mijn woord bekritisieren?

**Waarom beroemen jullie je op jullie kennis over geestelijke zaken waarvan jullie zeggen dat deze die van Mij overtreft?**

**Spreken jullie namens Mijn Lichaam op aarde, Mijn Kerk? Zo ja, dan heb Ik daar, door Mijn Heilige Plaatsvervanger, geen toestemming voor gegeven.**

Berust jullie campagne, om deze boodschappen zo intens te verwerpen, op jullie eigen inzichten en persoonlijke mening?

Jullie vitten en naar jullie kudde toe dreigen jullie ermee dat als zij Mijn woord lezen, zij misleidt zullen worden.

Mijn heilig woord, zeggen jullie, moet verworpen worden en verder vertellen jullie Mijn volgelingen dat het hun plicht is om dat te doen.

### **Waarom zijn jullie bang van de Koning aan wie jullie je leven verpand hebben?**

Ik moet niet gevreesd worden, maar toch bevalt Mijn woord jullie niet.

In de wereld zijn er veel zelfbenoemde profeten die niet waarachtig zijn en het gebed van velen nodig hebben. Diegenen echter die waarachtig zijn, zijn diegenen waarop jullie het altijd het meest gemunt zullen hebben. Het zijn Mijn ware profeten die zich de toorn op de hals halen van priesters die nog altijd onzeker zijn over het doel van deze missie, Mijn heilige missie.

Wees voorzichtig met wie jullie betwisten, over wie jullie gif spuien, onwaarheden verspreiden en belasteren want Ik heb jullie noch Mijn Kerk de bevoegdheid gegeven om dat te doen. Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen.

Wanneer de dag van de waarheid zich aan jullie openbaart, zullen jullie veel schaamte voelen.

Jullie moeten jullie wapens neerleggen en alle haat en boosheid, die jullie op dit moment kwellen, verdrijven. Kijk dan naar wat er met jullie gebeurt is. Satan heeft jullie op zo'n manier bedrogen dat jullie mondelinge en schriftelijke aanvallen op dit werk veel verder gaan dan dat wat van jullie als priester verwacht wordt.

Waarom is dat gebeurd? Het is om deze missie te vertragen en om mensen af te brengen van Mijn gebeden, die vanuit de hemel gezonden worden om zielen te redden. Wat jullie aan het doen zijn, is om te proberen Mij, jullie Jezus, te stoppen in Mijn plan voor de redding van de mensheid.

Dat is een zeer ernstig vergrijp tegen God.

Hier is een kruistochtgebed om jullie te helpen gehoor te geven aan Mijn oproep en om jullie te bevrijden van de kwelling van de twijfel.

**Kruistochtgebed (86) 'Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel'**

***Ik kom voor U, lieve Jezus, verward, onzeker en gefrustreerd omdat ik mij zorgen maak over de waarheid die U in Uw boodschappen verkondigt.***

***Vergeef mij als ik U onrecht aangedaan heb.  
Vergeef mij als ik U niet kan horen.***

***Open mijn ogen zodat mij getoond kan worden wat het is dat U wilt dat ik begrijp.***

***Ik smeeek U mij de kracht van de Heilige Geest te schenken om mij de waarheid te tonen.***

***Ik houd van U, lieve Jezus,  
en ik smeeek U mij te bevrijden van de kwelling van de twijfel.***

***Help mij gehoor te geven aan Uw oproep.***

***Vergeef mij als ik U beledigd heb  
en breng mij dichterbij Uw Heilig Hart.***

***Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk  
en verleen mij de genade  
waardoor ik, door mijn eigen gebeden en lijden,  
U kan helpen om de zielen te bewaren  
die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn. Amen.***

Jullie Jezus

## **Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard**

*Woensdag 28 november 2012 1940u*

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Geen regering, geen leider, geen mens kan het bestaan van de mensheid of de dood bedwingen. Enkel God kan beslissen wanneer zielen het lichaam kunnen verlaten.

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: zij zijn niets waard. Toch brengen veel mensen het grootste deel van hun leven door met het najagen van een droom van roem, rijkdom en het vergaren van materiële zaken die hen op elk moment ontnomen kunnen worden.

**Dat is de reden waarom die zielen, voor wie Ik een diep medelijden voel, te lijden hebben onder het verlies van rijkdom. Ik laat toe dat zij van alles beroofd worden zodat Ik hen kan zuiveren.**

Veel mensen hebben in de wereld door toedoen van corruptie en hebzuchtige organisaties veel verloren. Hoewel zij moeten eten en een huis moeten hebben om in te wonen, laat Ik dit lijden toch toe.

Want het is pas dan dat dergelijke zielen zich tot Mij zullen wenden om hulp. **Dit is een vorm van zuivering waardoor iemand daarna in nederigheid – een eigenschap die onontbeerlijk is om Mijn Koninkrijk te betreden – voor Mijn aangezicht kan komen.**

Wees niet bang wanneer jullie je in deze situatie bevinden. Het zal maar voor eventjes zijn en het is het gevolg van jullie eigen doen en laten. Na verloop van tijd zal alles goed komen. Dit zal een tijd zijn om na te denken over jullie toekomst en de plaats die Ik in Mijn Nieuw Paradijs voor jullie bewaar.

Jullie moeten het recht verdienen om met Mij mee te komen. Jullie tijd op aarde is van voorbijgaande aard. Veel zielen, die de wereld zien als een plaats van materiële wonderen, moeten beseffen dat deze maar een glimp zijn van de overvloedige en verrukkelijke geschenken die al diegenen onder jullie, die in het Nieuw glorieus Tijdperk zullen leven, te wachten staan.

**Jullie tijd hier is, door de aanwezigheid van Satan, doordrongen van lijden, ontevredenheid, haat en wanhoop.**

Jullie kunnen hem niet zien, maar hij en zijn gevallen engelen zijn overal de hele dag door de mensen aan het prikkelen, voortdrijven en bekoren.

Veel mensen kunnen het feit van zijn bestaan niet aannemen en dat is zeer zorgwekkend. Toch zullen velen de haat die zij kunnen voelen, wanneer zij het slachtoffer zijn van andermans woede, niet ontkennen. Haat kan maar uit één bron voortkomen. Het is niet iets dat op zichzelf staat. Het stroomt uit de muil van het Beest.

Zovelen die zich openstellen, omdat zij niet willen aannemen dat zonde bestaat, zullen een makkelijk doelwit voor de Boze zijn. Zij zullen door de verleidingen die hij hun voorzet, meestal door zonden van het vlees, aangetrokken worden. Deze zielen zijn een gemakkelijke prooi en zullen niet lijden zoals de zielen die hem weerstand bieden. Zielen die van Mij, hun Jezus houden en die Mijn Leer navolgen met een nederig hart, zijn degenen waarop de Boze zich het meest concentreert.

Dit zijn de zielen met wie Satan het uitermate moeilijk heeft om ze voor zich te winnen. Dit zijn dezelfde zielen die hem, door hun gebeden en lijden voor Mij, doen ineenkrimpen en doen huilen van ondraaglijke pijn.

Tot diegenen onder jullie die van Mij houden: enkel door jullie volharding en lijdzaamheid kunnen jullie de greep lossen die hij heeft, en die door deze missie met het uur verzwakt.

Als en wanneer jullie verbaal aangevallen worden, zonder aanwijsbare reden, of wanneer jullie in Mijn naam belasterd worden, weet dan dat jullie gebeden zielen redden.

Zwijg a.u.b. tijdens deze aanvallen want wanneer jullie je met jullie aanvallers bezighouden, geven jullie de Boze veel macht.

Houd jullie sterk, Mijn geliefde leerlingen, om Mij nentwil. Ik zal jullie staande houden en weldra zal er aan jullie lijden een einde komen.

Jullie geliefde Jezus

## **H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken**

*Donderdag 29 november 2012 15.20u*

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid.

Veel mensen wijzen hen af. Nog meer mensen verwerpen die zieners en profeten, die hun missie aan de wereld bekendgemaakt hebben.

Jullie moeten jullie eendrachtig verenigen als jullie echt van Mijn Zoon houden. Er mag onder jullie geen plaats zijn voor jaloezie, laster of haat. Wanneer zich dat voordoet, heeft de Boze jullie verleid om niet de profeet maar wel het heilig woord van Mijn Zoon te verwerpen.

Dit is een tijd waarin niet mag toegelaten worden dat verdeeldheid barrières vormt tussen diegenen die de Leer van Mijn Zoon navolgen.

Waar verdeeldheid is, is verwarring. Dat stopt de stroom van gebeden en houdt jullie op bij het helpen redden van zielen.

Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken. Een ander in de naam van God belasteren, is een zonde in de ogen van Mijn Vader.



Wanneer jullie dat doen, beledigen jullie Mijn Zoon, die altijd gezegd heeft dat jullie van elkaar moeten houden als van een broer en een zus.

Wanneer jullie de naam van Mijn Zoon gebruiken om de reputatie van anderen te beschadigen, moeten jullie Mijn Zoon smeken om jullie te vergeven.

Het is tijd, kinderen, om sterk te zijn en Mijn Zoon te eren door alles in herinnering te brengen dat Hij jullie geleerd heeft.

Veel voorzegde gebeurtenissen staan nu op het punt gezien te worden in de wereld.

Er is geen tijd voor verdeeldheid onder diegenen die Mijn Zoon vereren.

Weldra zullen aan de Christenen scheuringen opgedrongen worden. Dat is de reden waarom jullie verenigd, tot een sterke strijdmacht zullen uitgroeien, waardig om het woord van God te verkondigen.

Verdeeld zullen jullie in een vacuüm gezogen worden, waarbij aan jullie Kerk heidense wetten opgedrongen zullen worden.  
Wanneer jullie verdeeldheid zaaien, kan er geen eenheid zijn.

Enkel diegenen met een sterk geloof, verenigd in het Hart van Mijn Zoon, zullen oprukken in de strijdmacht van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van de Verlossing

## **Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden**

*Vrijdag 30 november 2012 15.55u*

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt

– staan op het punt geopenbaard te worden.

**In Mijn boodschap aan jou, van 1 januari 2011, heb Ik je meegedeeld dat de stem van het volk door de media, voor de mensheid verborgen en hen ontnomen zou worden.**

**Zodra de vrije stem van de media tot zwijgen gebracht wordt, weten jullie dat jullie in een dictatuur leven.**

Er worden veel veranderingen aan de naties opgedrongen door de controle van de media. Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden. Dan zal natie na natie gevoed worden met leugens, die door heidenen gedictieerd worden.

Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven zodat de mensheid de liefde van God kan voelen en naar de waarheid geleid kan worden waardoor zij de vrijheid zullen vinden.

De vrijheid jullie eigen keuze te maken, wordt jullie ontnomen door de elitegroep. Jullie zijn als lammeren die naar de slachtbank geleid worden en velen onder jullie zullen op een dwaalspoor gebracht worden en zullen blind worden voor de waarheid.

**Vrijheid is een geschenk dat aan iedere mens geschonken wordt door God, die de vrije wil van Zijn kinderen respecteert.**

Door middel van jullie vrije wil zullen jullie veel keuzes maken: sommige van deze keuzes worden door Mijn Vader afgekeurd, maar toch bemoeit Hij zich nooit met jullie vrije wil want Hij kan noch zal deze ooit van jullie afnemen.

Slaven van Satan zullen altijd jullie vrije wil aanvallen. Zij doen dat door naties te verleiden om de vrijheid van diegenen, over wie zij heersen, af te nemen. Zij doen dat om veel redenen.

Eén reden bestaat erin om slaven van jullie te maken voor hun eigen egoïstische voordeel. De tweede is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden bestaat erin alle sporen van God uit te wissen.

Sinds Mijn kruisdood werd dit plan in veel landen waargenomen. De westerse wereld slaagde er echter in om zoveel mogelijk bespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen.

**Elke natie zal door een andere overgenomen worden. Zij zullen onder elkaar vechten om macht. Veel naties zullen wetten beginnen invoeren die gelijkstaan met communisme.**

Vervolgens zal er een tijd komen waarin de Rode Draak en de Beer alles zullen beheersen, maar veel mensen zullen dat niet beseffen omdat een groot deel van deze dictatuur voor het oog van de wereld verborgen gehouden zal worden.

**Weet dit: zodra de pogingen, om de naam van God uit te wissen, aanslaan en jullie slaven worden van leugens, dan zal de hand van Mijn Vader toeslaan.**

Eén derde van de wereld zal weggevaagd worden en het goddelijk ingrijpen zal tot de laatste dag doorgaan.

Om de boosaardige wetten te beperken, die in jullie landen ingevoerd zullen worden en waarbij de waarheid voor jullie verborgen gehouden zal worden, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie naties te beschermen tegen het kwaad.

**Kruistochtgebed (87) 'Bescherm onze natie tegen het kwaad'**

***O Vader, behoed ons namens Uw Zoon voor het communisme.  
Behoed ons voor dictatuur.***

***Bescherm onze natie tegen het heidendom.***

***Behoed onze kinderen voor het kwaad.***

***Help ons het Licht van God te zien.***

***Open ons hart voor de Leer van Uw Zoon.  
Help alle Kerken trouw te blijven aan het Woord van God.***

***Wij smeken U om onze naties gevrijwaard te houden van vervolging.***

***Liefste Heer, kijk met barmhartigheid naar ons,  
ongeacht hoezeer wij U beledigen.***

***Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.***

***Behoed ons voor de listen van de Boze.***

***Wij smeken U, lieve God, om in te grijpen  
en te verhinderen dat het kwaad in deze tijd de wereld overspoelt.  
Amen.***

Bid, bid, bid want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee op dit moment op aarde zondige wetten aan elke natie op aarde voorgelegd worden.

Hoop, bid en vertrouw op Mij zodat deze verwoesting afgezwakt kan worden.

Bid dat zoveel mogelijk kinderen van God hun ogen te allen tijde open zullen houden en dat zij de waarheid van Mijn Leer trouw zullen blijven.

Jullie Jezus

## **De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren**

*Vrijdag 30 november 2012 22.20u*

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

**Mijn uitverkoren ras zal lijden**

De Joden die het door Mozes opgetekend Verbond van God verwierpen, zullen lijden zoals ze dat al eeuwenlang gedaan hebben. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal afgenomen worden en de enige oplossing zal erin bestaan een verdrag te ondertekenen waardoor zij slaven van de Antichrist zullen worden. Mijn uitverkoren ras zal lijden, net zoals ik deed, en er zal met hen weinig medelijden getoond worden.

De bejegening van de Joden zal nog erger zijn dan dat wat hen betoond werd tijdens de volkerenmoord, die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.

Het zal in Israël zijn dat de Beproeving, zoals voorzeggd, duidelijk zichtbaar zal worden.

Het zal vanwege Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om te bepalen wie de echte vijand zal zijn.

Het vredesverdrag zal kort daarna ondertekend worden en de man van vrede zal het wereldtoneel betreden.

### **De Europese Unie zal alle sporen van God onderdrukken**

Het Beest met de tien horens, dat de Europese Unie is, zal alle sporen van God onderdrukken.

Het is nu tijd om jullie voor te bereiden op hun wreedheid, die weergaloos zal zijn als het om de afschaffing van het Christendom gaat.

Hoe trots zullen zij zijn wanneer het kleintje, onder hen verscholen, zich zal verheffen en zich zal beroemen op zijn macht. Zij zullen de aangestelde leider van een nieuwe kerk toejuichen en zijn macht zal zich over de wereld verspreiden.

Dat zal zich snel ontwikkelen en die gewijde dienaren van Mij, die de waarheid van deze profetie niet aanvaardden, moeten het volgende weten:

Als jullie je zouden voegen naar de nieuwe wetten van Rome, een stad die door de leugenaar en dienaar van de Antichrist opgevorderd zal worden,

zullen jullie gevangenen worden van dit nieuwe regime. Zodra jullie zien dat het Sacrament van de Heilige Eucharistie hervormd en onherkenbaar veranderd wordt, weet dan dat dit jullie kans zal zijn om dit goddeloos regime de rug toe te keren.

Mijn Kerk is onfeilbaar. Zij zal onfeilbaar blijven. Als anderen, binnen Mijn Kerk, echter rebelleren tegen Mijn Leer en de Heilige Sacramenten veranderen, zullen zij uit Mijn Kerk gegooid worden. Het nieuwe regime, niet van God, zal feilbaar zijn want het zal niet voor de waarheid staan. Christenen kunnen enkel Mijn Leer aanhangen.

Als jullie een door de mens gemaakte religie navolgen, kunnen jullie jezelf geen Christen noemen. Ieder die zegt dat Mijn Kerk onfeilbaar is, heeft gelijk.

Ieder die tot een nieuwe kerk beweert te behoren, waarin met Mijn Leer geknoeid werd en waarin Mijn Sacramenten afgeschaft werden, zal in een leugen leven.

Dat zal een zeer moeilijke tijd worden voor Mijn gewijde dienaren want zij moeten de wetten, die door Mijn Kerk opgetekend werden, naleven. Ik zeg jullie nu dat jullie dat nog steeds moeten doen. Maar volg, zodra Mijn Sacramenten geschonden worden, alleen Mijn ware Kerk. Tegen dan kunnen enkel die dienaren, die de waarheid navolgen, er aanspraak op maken Mijn volk te leiden overeenkomstig de instructies die door Mij tijdens Mijn tijd op aarde vastgelegd werden.

### **De opgang van het heidendom**

De opgang van het heidendom zal over de aarde razen en in haar kielzog zal een vals gevoel van vrede gecreëerd worden. Jullie zullen dan de toename van de ophemeling van beroemdheden zien, alsook een fanatieke toewijding aan new-age spiritualiteit en satanische aanbidding, vermomd als moderne psychologische therapie. Daarbij zal het belangrijkste kenmerk om na te streven de zelfverering zijn.

**De seksuele immoraliteit zal toenemen naarmate de Slag van Armageddon heviger wordt.**

Abortus en moord zullen zo gewoon worden dat velen immuun zullen worden voor elk gevoel van medelijden met diegenen die kwetsbaar zijn.

Het zal tijdens deze periode zijn dat Mijn strijdmacht onverschrokken haar missie om zielen te redden, zal voortzetten. Niets zal hen tegenhouden en voor elk uur van hun gebeden zal Ik een groot deel van dit lijden in de wereld verzachten.

Tot de Joden zeg Ik dit: jullie hebben geleden vanwege jullie verzuim om door de profeten naar het woord van God te luisteren. Jullie zullen echter spoedig eindelijk de ware Messias aanvaarden. Dan zullen ook jullie je aansluiten bij Mijn strijdmacht terwijl deze oprukt naar de overwinning op de Antichrist.

Jullie zullen lijden, net zoals Ik deed, want dat werd voorzien. Het Huis van David zal zijn dag van overwinning krijgen op de dag dat Ik het Nieuwe Jeruzalem uit de as zal doen oprijzen. Terwijl Mijn Nieuw Koninkrijk tevoorschijn komt, zullen de koning van de heidense wereld en zijn dienaren in as veranderd worden.

Mijn belofte om te komen, om jullie naar het Koninkrijk van Mijn Vader te brengen, komt dichtbij. Ik garandeer jullie Mijn liefde en Mijn trouw, als jullie beloofde Messias, die jullie zo lang geleden reeds beloofd werd.

Dat is jullie erfdeel. Jullie wezen niet Mij, jullie Jezus, af toen Ik gekruisigd werd. Jullie wezen God af.

Ik Ben God. Ik Ben voor jullie de weg om het Nieuw Paradijs te betreden. Neem Mijn hand aan want Ik houd van jullie. Ik vergeef jullie. Jullie zijn Mijn volk en Ik kom voor jullie.

Jullie Jezus