

De Tempel van God zal onherkenbaar geschonden worden

Dinsdag 1 januari 2013 om 19.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is aangebroken en de veranderingen hebben een aanvang genomen als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen nu escaleren en velen zullen sterven door toedoen van de verdorven groepering. Zij, de verdorven groepering, gaat echter door de hand van Mijn Vader tegengehouden worden. Elk van hen wordt neergeveld omdat zij een groot gevaar vormen voor Gods kinderen.

Mijn plannen komen tot uiting en diegenen onder jullie, door Mij uitgekozen om de Restkerk te leiden, zullen over de hele wereld in allerijl basissen oprichten. Dat zullen die plaatsen zijn, waar jullie heen zullen gaan om Mij in alle rust te vereren wanneer jullie kerken jullie niet zullen verwelkomen op de manier dat het zou moeten zijn.

Jullie kerken zullen niet meer dan plaatsen van vermaak worden waar, in uitgebreide ceremonieën, heidense rituelen en muziek opgevoerd zullen worden. Deze evenementen zullen plaatsvinden om zogenaamd God te vereren. In plaats daarvan zullen zij zondige daden verafgoden en zij zullen verklaren dat deze in overeenstemming zijn met Mijn Leer.

Velen zullen zich weldra voordoen als de nieuwe dienaren van God. Velen zullen nooit in de Christelijke Kerk opgeleid zijn en zullen bijgevolg niet geschikt zijn om Gods kinderen de Heilige Sacramenten toe te dienen. Zij zullen bedriegers zijn. Zij zullen iedereen hun waarheid opleggen, waarvan zij zeggen dat het de Leer van God voor de hedendaagse wereld is. Hun leugens zullen overal ter wereld de oren van de mensen bereiken.

Velen zullen aangetrokken worden tot wat zij zullen beschouwen als een frisse, nieuwe benadering van Mijn Leer en de liefde van God. Alles zal een verschrikkelijke leugen zijn. Velen zullen verleid worden tot het aanvaarden van de nieuwe ene-wereldreligie.

Terwijl de valse kerk aangroeit en veel beroemdheden, de media en politieke leiders aantrekt, zal ook Mijn Restkerk aangroeien. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen Mij ontrouw worden en zich aansluiten bij de nieuwe ene-wereldreligie, waar zij met open armen verwelkomd zullen worden.

Overall zullen deze bedriegers een vreselijk ongemak veroorzaken bij de Christenen als zij deze nieuwe, politiek goedgekeurde, culturele organisatie – die zich een kerk van God zal noemen – niet aanvaarden.

Hoewel de Christenen het voornaamste doelwit van haat zullen zijn, zal ook het Huis van Israël gevisieerd worden en de Joden zullen tot zondebokken gemaakt worden in deze oorlog om zielen.

In de begindagen zal niets van wat jullie zien anders lijken aan de buitenkant. Al gauw zal er in Rome een rijkelijk en indrukwekkend gebouw te zien zijn dat een ontmoetingsplaats zal worden. Alle religies zullen hier vriendelijk ontvangen worden, tot zij gedwongen worden om de leugens te slikken die hen door de Nieuwe Wereldorde voorgehouden worden.

Na verloop van tijd zal het onaanvaardbaar geworden zijn dat bepaalde christelijke gebruiken in het openbaar plaatsvinden.

Dat zal het **Sacrament van het Doopsel en de Heilige Communie** omvatten. Deze worden in een moderne en seculiere wereld als onaanvaardbaar beschouwd en jullie zullen merken dat het onmogelijk geworden is om deze te ontvangen. Het Sacrament van het Huwelijk zal in een andere vorm ter beschikking staan. De enige manier om in dat stadium de ware Sacramenten te ontvangen, zal door de Restkerk zijn.

Mijn gewijde dienaren die in Mijn naam zullen lijden omdat zij zullen strijden om vast te houden aan de Sacramenten en de Heilige Mis, weet dit: door jullie heilige geloften ligt jullie plicht bij Mij en jullie mogen nooit in de verleiding komen om af te wijken van de Waarheid. Er zal druk op jullie uitgeoefend worden om de weg van de Heer te verlaten. Jullie stem zal als een gefluister worden aangezien de vijand probeert om het ware Woord van God te overstemmen.

Kom samen! Verenig jullie! Want zeer spoedig zal de Tempel van God onherkenbaar geschonden worden. Al wat jullie moeten doen, is Mij volgen

en luisteren naar jullie hart en jullie geweten. Wees te allen tijde klaar voor deze komende moeilijke tocht! Jullie zullen al jullie moed, jullie kracht en jullie volharding nodig hebben.

Weet dat, aan het einde van jullie tocht, Ik aan het wachten zal zijn om jullie in Mijn armen te drukken en naar de veilige haven van Mijn Paradijs te voeren.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Niet iedereen zal de vrijheid aannemen. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon afwijzen.

Woensdag 2 januari 2013 om 16.29 u

Mijn kind, er zal zich nu veel ontvouwen in de wereld en veel gebeurtenissen zijn nodig om Gods kinderen te zuiveren.

Het is belangrijk dat het hart van allen geopend wordt voor de Waarheid, het heilig Woord van God. Als zij hun hart niet openen, zullen zij niet in staat zijn de Waarheid, van de belofte van Mijn Zoon aan de mensheid, te aanvaarden.

Hij zal wederkomen, en al snel, om Zijn Koninkrijk op aarde terug te winnen. Het zal uit de boze greep van Satan getrokken worden. Er zal aan al Gods kinderen de vrijheid aangeboden worden die zij nodig hebben om één te worden met Mijn Zoon.

Niet iedereen zal de vrijheid aannemen. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon afwijzen. Zij zullen zo zwak zijn dat zij Zijn belofte niet zullen aanvaarden en wereldse ambities zullen blijven nastreven.

Ik vraag jullie, kinderen, om naar deze zielen toe edelmoedig te zijn. Zij zullen niet enkel de barmhartigheid van Mijn Zoon verwerpen, maar zij zullen ook al die dappere zielen, die opstaan en de Waarheid van God verkondigen, bestoken en bespotten.

Blijf dagelijks bidden, kinderen, en overhandig bovendien alle angsten, die jullie mogelijk hebben, aan Mijn Zoon. Hij houdt van jullie en wenst jullie te ontlasten van dat verdriet en die pijn. Kom tot Mij, jullie geliefde Moeder, en Ik zal Hem vragen om jullie sterker te maken in jullie trouw aan Hem.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen!

Woensdag 2 januari 2013 om 20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat hun gebeden zullen helpen om een groot deel van wat voorgezegd werd, te milderen.

Het gebed is zo machtig dat, als er voldoende gebeden - die Ik door de kruistochtgebeden aan de wereld schenk - opgezegd worden, een groot deel van de zware beproeving beperkt kan worden.

Ik moet ook wijzen op de macht van vergeving. Wanneer jullie in Mijn naam vervolgd worden, moeten jullie bidden voor die zielen die jullie kwellen. Wanneer jullie vanuit het hart voor hen bidden, zal Ik hen met jullie liefde bedekken. Wanneer jullie voor jullie vijanden bidden, houden jullie Satans missie – om zielen van Mij af te nemen – op.

Mijn dochter, Ik moet jou, en Mijn volgelingen, nu opdragen kalm te blijven, ondanks het vele verzet tegen deze boodschappen. Jullie mogen het Woord van God nooit vrezen, zelfs wanneer het jullie vanuit de buitenwereld veel pijn bezorgt.

Denk niet dat het gemakkelijk is om Mijn Koninkrijk te betreden. Voor elk van jullie, die oprecht van Mij houden, zullen er één tot twee keer meer mensen in de verleiding komen om jullie van jullie trouw aan Mij af te houden. Dat is al het geval sinds Mijn kruisdood. Het zal zo blijven tot Mijn Tweede Komst.

Mijn leerlingen zullen die zielen aantrekken die naar Mij op zoek zijn. Mijn leerlingen zullen deze zielen dan in de armen sluiten zodat Mijn volgelingen zullen aanzwellen om, in vereniging met Mij, één te worden. Het zal nooit zonder lijden zijn, deze eenzame weg naar Mijn Koninkrijk.

Wanneer zij jullie beschuldigingen toewerpen, denk dan aan Mijn eigen tocht naar Calvarië. Denk, bij elke seconde dat jullie in Mijn naam bespottend ondergaan, aan Mijn stilzwijgen en aan de waardigheid van Mij gewoon te richten op Mijn enig doel, zielen te redden.

Dat zal jullie tocht draaglijker maken. Laat jullie lasteraars beledigingen uitschreeuwen! Laat hen jullie voor dwaas uitmaken! Laat hen Mijn boodschappen als ketterij uitroepen! Want wanneer jullie dat doen, zullen hun boze tongen geen macht over jullie hebben.

Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen! En wanneer jullie hen vergeven, zullen jullie de macht vernietigen die Satan over hen heeft.

Dat is het geheim van nederigheid.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen in zo'n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven

Donderdag 3 januari 2013 om 21.00 u

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen in zo'n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven.

Het geloof, waarvan het de bedoeling was dat het door diegenen - die daarvoor aangesteld zijn - in elke ziel ingeprent wordt, is in onbruik geraakt. Zovelen hebben zich van God afgekeerd en bemerken nu dat hun leven leeg en zonder betekenis is. Wanneer een ziel God de rug toekeert, wordt zij rusteloos. Zij vullen deze leegte met een liefde voor bedrieglijke dingen, die hun verlangen naar vrede nooit zullen bevredigen.

Ware vrede kan enkel door het Heilig Hart van Mijn Zoon gevonden worden. Wanneer jullie Jezus Christus als jullie Redder erkennen, zullen jullie nooit sterven. Noch zullen jullie dan dor van geest blijven. Mijn Zoon brengt jullie redding, en zelfs de zwaksten onder jullie zullen een innerlijke kracht ondervinden, wanneer jullie Hem aanroepen.

Diegenen aan wie de Waarheid nooit geleerd werd, daar deze hen ontzegd werd, zullen door Mijn Zoon de hand van barmhartigheid aangeboden krijgen. Hij zal hen verlichten, want zij zijn degenen die Hij naar Zijn glorieus Koninkrijk wil trekken.

De glorie van God zal jullie redden, als jullie met een open hart toelaten dat de Waarheid jullie gegeven wordt. Zodra jullie Gods goedheid inzien, kunnen jullie nooit meer iets of iemand op Hem laten voorgaan.

Bid a.u.b. dat tijdens de Waarschuwing het licht van de Waarheid de geest, het hart, het lichaam en de ziel van elk van jullie zal openen! Dat is de reden waarom God zo'n geschenk van barmhartigheid zendt. Geef a.u.b. gehoor aan Zijn oproep!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet

Donderdag 3 januari 2013 om 21.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet.

Ik besef hoe moeilijk het voor jullie is om te geloven in een ander leven dan datgene dat jullie nu leven. Ik weet dat het jullie moeilijk valt om Mijn goddelijke aanwezigheid aan te nemen. Weet echter dat, wanneer jullie van iemand houden, de aanwezigheid van God in jullie ziel dit geschenk mogelijk

maakt. Gebruik deze liefde om Mij te aanroepen en Ik zal tot jullie hart spreken.

Dit is een tijdperk waarin jullie – zeer spoedig – instinctief zullen weten, dat veel gebeurtenissen in de wereld veroorzaakt worden door het kwaad dat aanwezig is in het hart van mensen met wreedheid in hun ziel.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn stem onder jullie zal laten horen. Ik spreek door Mijn profeten om jullie te verlichten, zodat Ik jullie de liefde kan tonen die Ik voor jullie bezit. Trek niet weg van Mij! In jullie ziel is er een vonk van herkenning ten aanzien van Mij. Voor jullie is het nu tijd om over jullie toekomst na te denken, want jullie moeten dit weten: zonder Mij, zonder Mijn liefde en Mijn barmhartigheid, zullen jullie nooit vrede vinden.

Ik Ben de Waarheid. Ik breng nieuws dat jullie misschien niet bevalt, maar Ik spreek de Waarheid. In het begin is de Waarheid moeilijk te aanvaarden, want het brengt zowel het slechte als het goede aan het licht. Mensen willen enkel de aangename kant zien, maar zeer dikwijls verdoezelen de uiterlijk hartelijke grapjes gewoon de Waarheid. Velen kunnen de Waarheid – het bestaan van God, de Schepper van alle dingen – niet smaken. Maar zij zijn wel bereid om de onwaarheden, die hen voorgehouden worden, aan te nemen.

Dit zijn slechts voorbijgaande vormen van prikkeling en deze zijn zinloos. Zij slagen erin om jullie af te leiden en geven jullie een vals gevoel van zekerheid. Maar zij hebben geen inhoud.

Denk eraan, jullie tijd op aarde is gewoon een vorm van ballingschap, teweeggebracht door de zonde.

Ik kwam om het menselijk ras van de zonde te verlossen, toen Ik de eerste keer kwam. Jammer genoeg werd Ik niet verwelkomd. Ik werd vermoord en stierf aan het kruis voordat Ik aanspraak kon maken op Mijn Koninkrijk. Nu zal Ik, zoals voorzegd, terugkomen om het Koninkrijk, dat Mij beloofd werd door Mijn geliefde Vader, op te eisen. Deze keer zal Ik jullie allemaal voorbereiden op deze gebeurtenis, op – dat belooft Ik jullie nu – het grootste geschenk van al.

Jullie zijn kinderen van God, of jullie dat feit nu wel of niet aanvaarden. Jullie zijn zeer geliefd. Ik zal jullie verlichten als jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te helpen. Er valt niets te vrezen, want Ik Ben jullie Jezus en voor jullie stierf Ik een dood van groot lijden. Jullie eigen lijden, waarbij jullie verloren en in verwarring ronddwalen en waardoor jullie het onmogelijk achten om vrede te vinden, is bijna voorbij.

Kom, volg Mij! Ik heb grote plannen en Mijn Godheid zal aan allen bewezen worden. Zelfs diegenen die Mij blijven afwijzen, zullen de Waarheid gepresenteerd krijgen wanneer Mijn glorieuze Tweede Komst door meer dan zeven miljard mensen aanschouwd zal worden.

Niemand zal daarna ontkennen dat Ik besta. Zij zullen beseffen dat dat onmogelijk is, maar toch zullen velen weigeren om het Nieuw Koninkrijk, dat Ik voor al Gods kinderen zal onthullen, aan te nemen.

Keer jullie niet af, want Ik wil jullie redden en jullie, en de hele mensheid, naar het erfdeel brengen waarvoor jullie allemaal geboren werden.

Jullie geliefde Jezus

H. Maagd Maria: De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn

Vrijdag 4 januari 2013 om 12.30 u

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden dat de Christelijke Kerken wakker worden voor de waarheid van deze boodschappen. Het zal door de kracht van hun groot aantal zijn dat zij de Leer van Mijn Zoon zullen blijven handhaven.

Hij, Mijn dierbare Zoon, verlangt de trouw van al Zijn volgelingen. Jullie moeten bidden dat diegenen in Zijn Kerken, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verkondiging van Zijn heilig Woord, Hem te allen tijde trouw blijven.

Ik moet jullie aansporen om niet te luisteren naar eender welke nieuwe leerstelling die in naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, zal voorgesteld worden maar die niet uit Zijn heilige naam komt.

De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn. Als jullie God trouw willen blijven, zullen jullie een groot doorzettingsvermogen nodig hebben.

Wanneer jullie door andere Christenen aangevochten, geïntimideerd en vervolgd worden om nieuwe wetten te aanvaarden, waarvan jullie in jullie hart weten dat deze niet van God komen, dan moeten jullie dit kruistochtgebed bidden om jullie getrouw aan jullie geloof te kunnen houden.

Kruistochtgebed (91) 'Houd mij getrouw aan mijn geloof'

***O gezegende Moeder van de Verlossing,
bescherm mij in mijn uur van nood,
wanneer ik met het kwaad geconfronteerd word.***

***Help mij het Woord van God met kracht en moed te verdedigen,
zonder enige angst in mijn ziel.***

***Bid dat ik trouw blijf aan de Leer van Christus
en dat ik ten volle mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet
geheel kan overgeven.***

***Help mij zodat ik onbevreesd voort kan gaan op deze eenzame weg,
om de waarheid over het heilig Woord van God te verkondigen,
zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken.***

***O gezegende Moeder,
ik vraag dat door Uw voorspraak
het geloof van alle Christenen
te allen tijde sterk blijft tijdens deze vervolging. Amen.***

Kinderen, jullie mogen niet vergeten dat wanneer jullie geloof voortdurend aangevochten, beledigd en bespot wordt, Mijn Zoon samen met jullie lijdt. Dit lijden en deze vervolging zijn zoals het was tijdens Zijn wreed proces waarin Hij, om het spreken van de Waarheid, beschuldigd werd van ketterij.

Wanneer deze uitgesproken wordt, trekt de Waarheid controversen, woede en soms geweld aan. Weet dat Mijn Zoon jullie de kracht zal geven die jullie nodig hebben om deze tijd van grote moeilijkheden te doorstaan.

Kinderen, luister naar Mijn oproep. Ik zal jullie voorspreekster zijn om jullie sterk te houden en Mijn Zoon zal jullie met bijzondere genaden overstelpen, om jullie in staat te stellen te vermijden dat jullie geïntimideerd worden om godslasterlijke wetten te aanvaarden, die een grote kloof teweeg zullen brengen in de Christelijke Kerken, en dan vooral in de Katholieke Kerk.

Ik houd van jullie en bied jullie Mijn gebeden aan in elk stadium van jullie tocht op de weg van de Waarheid.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92) om de genade van volharding

Zondag 6 januari 2013 om 17.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over heel de wereld, nu gehoor geven aan deze oproep van de Hemel.

Dat zoveel duizenden zielen met liefde in hun hart samen zijn gekomen om Mijn kruistochtgebedsgroepen aan te hangen, kan zich alleen maar voordoen door de kracht van de Heilige Geest.

Jullie zullen onmiddellijk weten wanneer een missie echt van God komt door het aantal mensen dat geroepen wordt en zich in Mijn heilige naam eendrachtig verenigt. Er worden geen vragen gesteld. Er wordt niet om geld verzocht. Er zijn geen twistgesprekken. Zij komen gewoon allemaal bijeen, uit liefde voor Mij. Omwille van het antwoord van zovelen op Mijn kruistochtgebeden, in zoveel landen, schenk Ik hun nu deze zegen.

Mijn geliefde leerlingen, jullie brengen Mij grote vreugde en troost. Voor de trouw en het doorzettingsvermogen dat jullie getoond hebben, zegen Ik jullie met de gave van de Heilige Geest. Van deze dag af zal Ik jullie, bij elke taak die jullie ondernemen om Mij te helpen zielen te redden voor Mijn Tweede Komst, een bijzondere genade schenken die jullie onmiddellijk zullen herkennen. Het is de genade van volharding ondanks tegenspoed.

Bid a.u.b. dit **kruistochtgebed (92)** om de genade van volharding.

***O lieve Jezus,
ik vraag U om de gave van volharding.***

***Ik smeek U om mij de genaden te verlenen die Ik nodig heb
om Uw allerheiligste Woord te handhaven.***

Ik vraag U om mij te verlossen van alle resterende twijfels.

***Ik vraag U om mijn ziel te overspoelen
met goedheid, geduld en volharding.***

Help mij waardig te blijven wanneer ik in Uw naam beledigd word.

***Maak mij sterk en bekleed mij met de genade om door te gaan,
zelfs wanneer ik moe ben, het mij aan kracht ontbreekt
en ik te maken krijg met al de beproevingen
die in het vooruitzicht liggen,
terwijl ik onvermoeibaar werk om U te helpen de mensheid te redden.
Amen.***

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en weet dat Mijn Hart barst van liefde en vreugde als Ik jullie liefde aanschouw, wanneer jullie gehoor geven aan Mijn oproep.

Ik houd van jullie en bedek jullie met Mijn Kostbaar Bloed.

Jullie Jezus

**Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie.
Enkel en alleen door de liefde van God zullen jullie eeuwig
leven.**

Maandag 7 januari 2013 om 22.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij vraagt je misschien af waarom het de normaalste zaak van de wereld lijkt, wanneer Ik met jou communiceer. Soms vraag jij je af waarom jij je niet overweldigd voelt door Mijn aanwezigheid. Ik sta dat toe, want jij zou onmogelijk Mijn Tegenwoordigheid kunnen verdragen omdat jij door de kracht van Mijn licht zou flauwvallen. Toch laat Ik je, als een bijzonder geschenk, vluchtig een beetje van dit goddelijk licht zien. Want dan pas zal je begrijpen hoe krachtig Mijn licht, Mijn liefde en Mijn Geest zijn.

Als de mens een glimp zou opvangen van alleen maar een fractie van Mijn goddelijke aanwezigheid, zou hij zo overweldigd zijn, dat hij het licht niet zou kunnen verdragen daar het hem zou verblinden.

Dat is de afstand die de zonde creëert tussen de mens en Zijn Schepper. Wanneer Mijn licht aan de zielen getoond wordt, kunnen zij enkel door Mij omhelsd worden, in Mijn Koninkrijk, wanneer zij gezuiverd werden. Enkel diegenen onder jullie, die zich voor Mijn aangezicht vernederen, kunnen in het licht van Mijn barmhartigheid gehuld worden. **Ongeacht hoeveel jullie van Mij beweren te houden, jullie moeten het voor Mijn aanschijn permanent weer goed maken, wanneer jullie dit geschenk van Mijn barmhartigheid gegeven zal worden.**

Tot elke zondaar zeg Ik dit. Er gaat geen uur voorbij, waarin jullie niet zondigen in gedachten, door jullie lippen en door jullie daden. Maar wanneer jullie rustig jullie zwakheid aanvaarden en vol liefde voor Mij zijn, en Ik jullie spijt kan zien, zal Ik jullie ongerechtigheden in een handomdraai vergeten.

Wanneer Ik, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, kom om jullie met Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bedekken, zal dat zijn om jullie de nodige zuivering aan te bieden, zodat jullie omhelsd en naar de geborgenheid en zekerheid van Mijn goddelijk licht gebracht kunnen worden. **Mijn licht zal op die dag de aarde overdekken. Velen zullen, hoewel zij verblind zijn door het**

licht van Mijn grootse barmhartigheid, ogenblikkelijk Mijn hand van redding aannemen.

Om in het licht van Mijn barmhartigheid toegelaten te worden, moeten jullie aanvaarden dat de macht van God eeuwig is. Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door Zijn liefde zullen jullie eeuwig leven. Diegenen die het licht afwijzen, kunnen slechts duisternis aantreffen. Duisternis kan maar op één ding duiden – dat jullie het leven van eeuwig lijden, dat jullie door de Boze aangeboden wordt, aanvaarden.

Laat Mijn licht op jullie neerschijnen, maar eerst moeten jullie het recht verdienen om te delen in dit krachtig licht, dat jullie voor eeuwig een plaats in Mijn Koninkrijk aanbiedt.

Ik zegen jullie. Ik roep jullie. Kom tot Mij, zonder angst, want Ik wacht geduldig op jullie. Als jullie alleen maar tot Mij zouden komen, dan zouden jullie de waarheid van Mijn belofte beseffen.

Jullie Jezus

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen

Dinsdag 8 januari 2013 om 21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen. **Ik houd van jullie. Ik zal altijd gehoor geven aan jullie gebeden om de verdorven daden, die door de vijanden van God in de wereld gepland worden, in te perken.**

Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de Waarheid nooit voor jullie zou kunnen verbergen, moet Ik jullie waarschuwen voor de onnauwkeurige profetieën die op dit ogenblik door valse profeten aan de wereld overgebracht worden en die in het hart van de zielen schrik tweebrengen.

De hand van Mijn Vader zal, zoals Ik jullie al eerder verteld heb, op die goddeloze mensen neervallen wanneer zij proberen Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat ze in de goede conditie verkeren om Mijn Koninkrijk te betreden.

Jullie mogen nooit toestaan dat angst de hoop of terreur de liefde vernietigt. De liefde zal het kwaad vernietigen. De liefde zal toenemen in de wereld en door Gods genade zich verbreiden, als antwoord op de gebeden van Zijn kinderen.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen! Laat niet toe dat dergelijke verhalen, waarvan er vele neerkomen op fictie, jullie van streek brengen of jullie schrik aanjagen!

Ik, Jezus Christus, zal in Mijn barmhartigheid het kwaad vernietigen, aangezien Ik nooit zielen zal opgeven. God is liefde. Gods macht is almachtig.

God is barmhartig. Vergeet dat nooit!

Bid, bid, bid want jullie mogen niet toelaten dat jullie hart verontrust raakt wanneer gebed een groot deel van het kwaad in de wereld kan inperken. Geef jullie in liefde, hoop en vreugde aan Mij over en Ik zal al jullie angsten en onnodige zorgen wegnemen.

Wanneer jullie je opmaken voor een groot feest, zullen jullie altijd blij en opgewekt zijn. En ook al kunnen voor de grote dag veel verstoringen en zware tegenslagen optreden, zal alles vergeten zijn wanneer op de langverwachte dag bij dageraad de zon opkomt.

Zo moeten jullie Mijn Tweede Komst bekijken. Hoewel het kwaad – waarvan jullie in de aanloop getuige zullen zijn – jullie schrik zal aanjagen en jullie zal doen walgen, zal dat van korte duur zijn, want al snel zal het allemaal vergeten zijn.

Leef in vrede! Verlies nooit de hoop op Mijn grootse barmhartigheid! Ik zal diegenen, die van Mij houden, nooit in de steek laten.

Jullie Jezus

Wanneer jullie afbreuk doen aan de Waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de Waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

Woensdag 9 januari 2013 om 10.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bekend Ben Ik door de taal van de mensen, elke dag opnieuw, en toch Ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Velen roepen instinctief luid Mijn naam uit, in momenten van gevoelsuiting, zonder daadwerkelijk te beseffen hoe zij Mijn naam gebruiken. Ik word niet enkel niet vereerd, er wordt Mij ook geen enkele vorm van respect betoond. Mijn naam wordt gebruikt om anderen te vervloeken ten tijde van grote wrijving. Hoe kwetst en schokt het Mij dat Ik op deze manier gebruikt wordt.

Velen gebruiken Mijn naam in dagelijkse conversaties, maar niet op een manier die verwijst naar Mijn rol als Redder van het menselijk ras.

Hoezeer zou Ik willen dat Ik op deze atheïsten en agnostici kon roepen, zodat zij zouden kunnen aanhoren hoe zij Mijn naam in hun dagelijkse conversaties gebruiken. Als het een gewoonte is, waarom gebruiken jullie dan geen andere uitingsvorm? **Waarom halen jullie Mij erbij als jullie Mij niet erkennen? Waarom gebruiken jullie Mij als een vorm van godslastering, als jullie niet geloven dat Ik besta?**

Zoveel mensen doen Mij af als onbelangrijk in hun leven. Ik word aan de kant geschoven alsof Ik niet van belang ben.

Veel zielen, die wel in Mij geloven, brengen hun geloof niet in praktijk. Als zodanig laten zij het na hun ziel voor te bereiden. Zovelen weten niet wanneer zij van de aarde weggenomen en naar het volgende leven gebracht zullen worden en hebben een verschrikkelijke fout gemaakt. Want zij verkeren niet in de goede conditie om Mijn Koninkrijk te betreden.

De dag dat de zielen constateren dat zij in twee groepen opgedeeld zijn, zal de waarheid over de toekomst hun ten slotte geopenbaard worden. Wee

de mens die zich niet op deze grote dag voorbereid heeft en die de tijd, die hem op aarde verleend werd, verspilde.

Bij de anderen, die geweigerd hebben om naar de Waarheid te luisteren en die Mij publiekelijk vernederd en afgewezen hebben, zal hun ontzetting met geen pen te beschrijven zijn. Op die dag zal er geweest, hysterie en shock te zien zijn, daar deze zielen inzien dat de weg die zij kozen, hen enkel naar het vuur van de afgrond voerde.

Dit is de tijd van de geestelijke vernieuwing voor zielen die gezegend werden met de gave om te zien hoe de profetieën van weleer zich nu, zoals voorzegd, in de wereld afspelen.

Ik kijk naar de wereld en zie een vreselijke verwarring doordat de mensen meegezogen worden in leugens over hoe de wereld geschapen werd – die leugens, die bedoeld zijn om de mensen van de Waarheid af te keren.

Ik zie dat er aan goede mensen gezegd wordt om hun inzichten in Mijn Leer af te zweren, en deze terzijde te leggen, om zo de zonde te aanvaarden. Bovendien worden ze aangemoedigd om de zonde toe te juichen tot zij zichzelf ervan overtuigen dat Ik, Jezus Christus, wel een oogje zal dichtknijpen.

De waarheid van Mijn Leer is de ware kern van het Christendom. Wanneer jullie afbreuk doen aan de Waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de Waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

Het is tijd om uit te maken of jullie al dan niet bereid zijn om jullie te laten misleiden door de moderne new age-spiritualiteit, of om stand te houden en het heilig Woord van God te verdedigen. Het lijkt jullie nu misschien niet belangrijk, maar wanneer de dag aanbreekt waarop Ik kom om te oordelen, zal in Mijn Koninkrijk enkel de Waarheid aanvaardbaar zijn.

Wanneer jullie leugens aannemen, zijn jullie niet rechtschapen. Jullie zijn dan niet waarheidsgetrouw. Daardoor zullen jullie geen genaden ontvangen. Jullie zullen als een leeg vaartuig zijn dat de zeeën bevaart, zich beroemend op een vracht die enkel en alleen in jullie gedachten bestaat. Het zal niemand van nut zijn, dat vals gevoel van zekerheid. Het zal jullie geen toegang verlenen tot de sleutels van Mijn Nieuw Paradijs.

Bid elke dag alsof morgen jullie laatste dag is, want jullie kennen het moment van Mijn Tweede Komst niet. Het zal onverwachts plaatsvinden. Wanneer deze dag aanbreekt, zal er nog maar weinig tijd zijn om terug te keren. Jullie zullen dan óf Mij, en Mijn belofte om jullie naar Mijn Koninkrijk te brengen, aannemen óf jullie zullen naar de plaats, waaruit geen terugkeer mogelijk is, gestuurd worden.

Jullie Jezus

Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering

Vrijdag 11 januari 2013 om 11.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoor Mij a.u.b. en luister als Ik Mijn pijn kenbaar maak. **Mijn hoofd, bedekt met doornen, wordt pijnlijk gekneusd aangezien Ik, tweeduizend jaar na Mijn tijd op aarde, de pijn van Mijn kruisiging onderga.**

Het moment van Mijn Tweede Komst is zeer dichtbij. Laat geen mens twifelen aan Mijn belofte om terug te komen! Laat geen mens eraan twifelen dat het op elk moment kan zijn! **Bereid jullie ziel voor, want de tijd is nabij! Het is veel beter om jullie te concentreren op de staat van jullie ziel dan op de staat van jullie toekomstige welvaart.**

De pijn van de doornen wordt nu door leiders van de Katholieke en Christelijke Kerken gevoeld. Zij lijden zo omdat aan hen leerstellingen opgedrongen worden, die hun opgelegd worden door politieke leiders, en die uit de muil van het Beest gutsen.

Aan al diegenen die Mijn Woord, uit deze boodschappen, aanvallen: Ik moet jullie waarschuwen dat de strijd tussen God en Satan in de eindtijd, zich nu afspeelt. Moge Mijn Vader jullie vergiffenis schenken voor jullie wandaden. Moge Hij Zijn barmhartigheid uitstorten over jullie misleide en eigenzinnige handelwijzen, die alle de zonde door de vingers zien.

De pijn van de doornenkroon, die met een helse pijn op Mijn Christelijke Kerken op aarde gedrukt wordt, herhaalt zich in deze tijd, zoals voorzegd. De pijn van de afwijzing – de afwijzing van Mijn Woord, Mijn bestaan en Mijn Leer – wordt niet alleen door Mij gevoeld, maar ook door al die arme zielen die Mij vereren, die Mijn heilig Woord verkondigen en die van Mij houden.

Mijn Hart is met hen verstrengeld in liefde en lijden. **Zij zullen zich daar onmiddellijk van bewust zijn, want Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering wanneer zij dit kruistochtgebed bidden.**

Kruistochtgebed (93) ‘Om de tranen van bekering’

O mijn geliefde Jezus, U ligt mij nauw aan het hart.

Ik ben één met U.

Ik houd van U.

Ik koester U.

Laat mij Uw liefde voelen.

Laat mij Uw pijn voelen.

Laat mij Uw aanwezigheid voelen.

*Verleen mij de genade van nederigheid
zodat ik Uw Koninkrijk op aarde,
zoals het is in de Hemel, waardig word.*

*Verleen mij de tranen van bekering
zodat ik mij werkelijk, als een ware leerling, aan U kan aanbieden
om U te helpen in Uw missie om elke ziel op aarde te redden
voordat U terugkomt om de levenden en de doden te oordelen. Amen.*

Ga, Mijn geliefde volgelingen. **Ik beloof dat Ik jullie de genade van de tranen van bekering zal verlenen, zodat jullie waarlijk verenigd zullen worden in Mijn Heilig Hart, wanneer jullie dit gebed bidden.**

Mijn Hart omhelst jullie, Mijn gekoesterde en trouwe leerlingen. Ik houd van jullie. **Ik Ben nu met jullie, op een wijze die jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.**

Jullie geliefde Jezus

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

Zaterdag 12 januari 2013 om 15.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, **dit is het moment voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.**

Mijn strijdmacht moet nu samenkomen en zich eendrachtig in gebed verenigen, want de strijd om zielen is nu heviger geworden. De plannen van de verdorven groepering, op wereldwijde schaal, om oorlogen alsook moord door euthanasie en abortus te wettigen, komen in een stroomversnelling.

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang. Die zielen in machtsposities, en vooral diegenen binnen de Christelijke Kerken, die de zonde vergoelijken en trachten om er wetten voor te maken, weet dit. Jullie zullen vreselijk lijden. De hand van Mijn Vader zal ingrijpen en jullie plan vernietigen.

Want elke man of vrouw, die probeert om wetten in te voeren die in strijd zijn met de Wil van God, zal een verschrikkelijke kastijding tegemoet treden. Niet alleen zullen zij neergeslagen worden, ook hun eigen naties zullen gekastijd worden.

Mijn Vader heeft genoeg verdragen. Hij zal een dergelijke inmenging in Zijn schepping niet langer tolereren. **De aarde zal wakker geschud worden en dat zal niet één mens ontgaan.**

Wat voor een verdorvenheid bestaat er toch. En wat voor een geslepenheid wordt er gebruikt, wanneer door de mensheid verschrikkelijke gruwelen ingevoerd worden, die God beledigen. Door deze daden zal de mens de toorn van Mijn Vader onder ogen moeten zien. Gebed, en veel ervan, kan deze verdorvenheid een halt toeroepen. En **het is vanwege jullie gebeden dat de goddelijke tussenkomsten, om de mensheid te straffen, uitgesteld**

worden. Nu zullen die naties, waarvan de heersers gedreven worden door de geest van het kwaad, weggevaagd worden.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen enorm lijden wanneer jullie getuige zijn van de daden van ongehoorzaamheid aan Gods Wetten. Jullie moeten blijven bidden om de bestraffingen door Mijn Vader te milderen.

Jullie moeten nu in alle naties zoveel mogelijk gebedsgroepen oprichten voor Mijn kruistocht van gebed. Door dat te doen, zullen jullie het werk van de verdorven groepering temperen.

Mijn geduld is eindeloos, maar vóór Mijn Tweede Komst zal de mens gestraft worden voor zijn goddeloze daden. **Deze bestraffing werd voor enige tijd uitgesteld, maar Mijn Vader zal ecologische omwentelingen toelaten om de zielen te zuiveren.**

Hier volgt een belangrijke litanie om te helpen de bestraffing door Mijn Vader te milderen.

Litanie (4) om de bestraffing door God de Vader te milderen.

O Allerhoogste God,

Wij smeken U om barmhartigheid voor de zonden van Uw kinderen.

Wij danken U voor het geschenk van de aarde.

Wij danken U voor het geschenk van het menselijk leven.

Wij waarderen de gave van het leven.

Wij handhaven de gave van het leven.

Wij danken U voor het geschenk van Uw Zoon, Jezus Christus.

Wij danken U voor het geschenk van de verlossing.

Wij prijzen Uw Godheid.

Wij geven ons geheel aan U over

*zodat Uw Heilige Wil op aarde volbracht kan worden
zoals in de Hemel.*

Wij danken U voor het geschenk van de Verlichting van het Geweten.

Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.

Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs.

*Wij smeken U om alle zielen te redden,
met inbegrip van diegenen die U kwellen
en diegenen die aan U verloren gaan.*

***Wij danken U voor de liefde die U al Uw kinderen betoont.
Wij danken U voor de gave van profetie.
Wij danken U voor de gave van gebed.
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.
Amen.***

Mijn dochter, deze missie zal nog moeilijker worden, aangezien de haat tussen de mensen heviger wordt en verdeeldheid zaait.

Gods trouwe volgelingen zullen bekoord worden om toe te geven aan de zonden, die tot wetten van verdraagzaamheid omgevormd zullen worden. **Jullie moeten elke poging, om jullie de waarheid van Mijn Leer de rug te doen toekeren, weerstaan.** Wanneer jullie al jullie beproevingen in Mijn heilige handen achterlaten, zal deze missie om zielen te redden jullie veel gemakkelijker vallen.

Jullie Jezus

Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen

Zondag 13 januari 2013 om 12.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag nooit vergeten wie jouw Meester is. Wanneer je alle kanten op gesleurd wordt, en wanneer Mijn leerlingen een enorme last op je schouders leggen, moet jij je staande houden. Leg je in Mijn heilige handen, blijf op jezelf en vraag Mij om dat alles aan te pakken.

Jij mag enkel reageren op Mijn stem. Alle andere stemmen die jou bevelen om Mijn heilig werk op hun manier te doen, volgens hun interpretatie, moeten genegeerd worden.

De velen, die deze missie opvolgen, moeten begrijpen dat Mijn heilig Woord niet onder de loep genomen, veranderd of aangepast mag worden om anderen tevreden te stellen. Mijn Woord is heilig. Aanvaard wat Ik zeg, in geloof, en wees tevreden! Verborgene betekenissen, sensatie, proberen te ontdekken of zoeken naar waarzeggerij, is kwetsend voor Mij.

Leer te luisteren naar Mijn stem! Laat deze jullie ziel raken en wees dankbaar dat Ik jullie dit geschenk van Mijn vertrouwelijke onderrichtingen en verlangens geef. Ik doe dat uit medelijden met jullie en omdat Ik van jullie houd. Vragen en eisen dat Ik jullie de antwoorden geef die jullie willen horen, is beledigend voor Mij.

Mijn dochter, negeer a.u.b. de vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden, of de betekenis van wat Ik tegen jou zeg, te veranderen. Zoals Ik je al eerder zei, heb jij daartoe niet de bevoegdheid. Zwijg, ook als deze sluwe zielen moeilijke vragen stellen waarop je het antwoord niet weet.

Tot diegenen onder jullie, die blijven proberen om Mij op een fout te betrappen door Mijn heilig Woord aan te vechten en te bekritisieren: weet dat jullie maar arme, zwakke zondaars zijn. Het is niet dat jullie vragen stellen voor het welzijn van jullie ziel, wat Ik onaangenaam vind. Het is jullie weigering om te aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, ooit zou kunnen communiceren met de wereld zoals Ik dat nu doe.

Als jullie Mijn Woord nemen en het schikken naar jullie handelwijze, zal het nietszeggend worden. Als jullie het bovendien afkraken om deze missie – Mijn heilige missie om deze laatste generatie te redden – te tarten, dan zullen jullie aan de kant gezet worden.

Mijn plan is indrukwekkend nu Ik de mensheid snel verder over het pad van de Waarheid leid. Diegenen die afdwalen en afwijken zullen achtergelaten worden. Er is nog maar weinig tijd om ieder van jullie te redden. Waarom verspillen jullie die? Elke minuut is kostbaar.

Geef Mij de kans om jullie te leiden, jullie te onderwijzen en jullie te bewaren! Als Ik jullie moet helpen, vereist dat gehoorzaamheid aan Mij, jullie Jezus. Jullie kunnen Mij alleen maar gehoorzamen als jullie je wil aan Mij overgeven. Zodra jullie dat doen, zal er niet langer verwarring in jullie ziel aanwezig zijn.

Jullie Jezus

Niettegenstaande Mijn Goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

Maandag 14 januari 2013 om 18.12 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles, behalve Mijn heilig Woord, moeten negeren, hoe pijnlijk de vervolging ook is.

Laat jullie – aangezien de voorbereidingen een aanvang nemen – door niemand tegen houden, Mijn volgelingen, terwijl jullie je ziel opmaken en bidden voor diegenen die tijdens de Waarschuwing in doodzonde zullen sterven.

Jullie, Mijn volgelingen en Mijn gewijde dienaren, zullen nu de pijn ondergaan die Ik voel als Ik neerzie op de armzalige zondaars.

Niettegenstaande Mijn Goddelijkheid voel Ik mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens, als deze aan Mijn blik voorbijtrekken.

Hun arrogantie, de onbeschaamdheid en de trots, die door deze zondaars aan de dag gelegd wordt, imiteert nauwgezet de karaktertrekken van Satan en zijn demonen. Diezelfde boze geesten hebben de zielen van Gods kinderen verslonden, waardoor zij niet langer lijken op de kinderen die zij eens waren, toen zij voor het eerst ademhaalden.

Zij zijn zo opgeblazen van trots en zo overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid, dat zij niet langer in staat zijn om toe te laten dat de Geest van God hun ziel raakt. Dat is de reden waarom zij jullie gebeden nodig hebben.

Ik zegen jullie met de genade om deze zielen te redden en jullie moeten, ter wille van Mij, Mij helpen om hen te helpen.

Niet tevreden met het bevredigen van zijn eigen begeerten meent de mens bovendien dat hij, om zijn lichamelijke verlangens te voeden, zich met Mijn schepping moet bemoeien. Hij onderneemt dan stappen waarbij hij niet alleen maar probeert om de macht van God te evenaren, wanneer het gaat

om de schepping van menselijk leven en het nemen van menselijk leven, hij denkt ook dat hij de bevoegdheid heeft om het bestaan van God in te ruilen. Hij gelooft nu in zijn eigen goddelijkheid, wat niets meer is dan een leugen die door Satan – aan wie hij trouw gezworen heeft – in zijn ziel geplant werd.

Deze stappen, die de mens nu onderneemt, overschrijden de door God toegestane grenzen. Nu de Kerken van God door de geest van het kwaad, door vijanden en bedriegers, bestormd gaan worden, zal uiteindelijk de straf op de aarde neerdalen.

Mijn Vaders macht zal aanschouwd worden en Zijn straf zal streng zijn. Het zal zelfs de meest arrogante zondaar shockeren, die er niet aan zal twifelen wiens hand op aarde neergevallen is. Mijn Vader zal dat doen om de aarde van de verdorvenheid te bevrijden, terwijl Hij tegelijkertijd de aangroei van Zijn strijdmacht van trouwe volgelingen, die zullen helpen bij de redding van zielen, mogelijk maakt.

De zonde heeft de aarde, waarop jullie lopen, aangetast en dat kan gezien worden aan de ziekten, de vervuiling en de corruptie onder jullie regeringen. De smet van de zonde strekt zich uit over de wereld waardoor deze in de ogen van Mijn Vader een walgelijk en verachtelijk ding geworden is. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie zou kunnen koesteren, is diepbedroefd.

Mijn Vader is ook kwaad en de weegschaal van gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn straf kan, waar het noodzakelijk geworden is, niet meer tegengehouden worden.

Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten in het leven geroepen hebben die indruisen tegen deze die door God, de Allerhoogste, opgesteld werden. Jullie moeten dat doen door middel van de kruistochtgebeden. Wees sterk! Wees moedig! Wees hoopvol en vrees niets, als jullie van Mij houden!

Jullie Jezus

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan

Dinsdag 15 januari 2013 om 22.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze missie wereldwijd blijft aangroeien en uitbreiden, zal deze gepaard gaan met nieuwe wonderen die, uit Mijn liefde en mededogen, geschonken zullen worden aan diegenen die vreselijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, strekte Mijn barmhartigheid zich uit over diegenen die Mijn hulp nodig hadden.

Er zullen diegenen zijn, die doordrongen zullen zijn van gebrek aan geloof en die door vreselijk lichamelijk leed getroffen zullen worden. Bij diegenen die tot Mij komen, zal Ik het lijden verlichten. Ik zal dat doen om het geloof in hun ziel te ontsteken, maar het zal alleen door de kracht van de Heilige Geest zijn, dat zij genezen kunnen worden.

Breng Mij jullie lijden! Breng Mij jullie zorgen! Breng Mij jullie pijn! Kom tot Mij, door jullie gebeden, en Ik zal luisteren! Ik wil jullie allemaal in Mijn armen nemen en jullie beschermen.

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan. Het is in de vorm van een kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel.

Door dit gebed begiftig Ik jullie met het kostbaar geschenk van genezing. Door het te bidden, zullen jullie begrijpen dat dit verzoek om hulp grote geschenken op jullie, en op diegenen die jullie in dit gebed insluiten, doet neerkomen. Als zodanig gaat dit gepaard met een bijzondere bescherming voor de heropleving van die verdwaalden, die onzeker zijn over hun geloof en die een gevoel van moeheid ervaren. Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden aan lichamelijke kwalen, die hun vermogen om Mij toe te laten hun vrede, liefde en troost te bezorgen, verwoesten.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om deze zegen van genezing te ontvangen.

Kruistochtgebed (94) 'Om geest, lichaam en ziel te genezen'

*O lieve Jezus,
ik plaats mij voor U,
vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen.*

*Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid
opdat ik doorheen mijn geest, lichaam en ziel
door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden.*

Ik vertrouw op Uw barmhartigheid.

*Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over
en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis,
waardoor ik weer ongeschonden kan worden
en waardoor ik de weg van de Waarheid kan volgen
en U kan toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren.
Amen.*

Jullie moeten je eerst om jullie geloof bekommeren. Daarna zal Ik, door de genade van Mijn barmhartigheid, jullie verzoek om genezing overeenkomstig Mijn Heilige Wil beantwoorden.

Jullie geliefde Jezus

Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

Donderdag 17 januari 2013 om 23.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. De genade die aan deze groepen verleend wordt, zal het mogelijk maken dat deze zich snel vestigen en aangroeien, net zoals Ik dat voor ogen had.

Zoals het vuur van de Waarheid de aarde overspoelt, zo zal ook de duisternis als een grote, dichte mist neerdalen. De Boze en zijn demonen zullen zoveel

mensen kwellen als zij kunnen, om hen van Mij af te nemen. Ik kan niet toelaten dat hij dat doet.

De pijn van deze arme zielen gescheiden te worden, die gewillig zwichten voor de leugens die hen door Satan ingefluisterd worden, is voor Mij zeer moeilijk te verdragen. Niets kan echter het Woord van God tegenhouden, ook al lijkt dat misschien niet zo voor velen onder jullie.

Door Mijn macht zal Ik via die zielen, die gehoor geven aan Mijn oproep om gebed, de liefde verspreiden. Wanneer zij hun vrije wil aan Mij overgeven, kan Ik doen wat nodig is om hen naar Gods liefde te trekken. Het heeft hen enige tijd aan deze liefde ontbroken in hun leven. Zij zullen dan de leegte herkennen die zij in hun binnenste hebben gevoeld, voordat Ik hun deze troost breng. De troost die zij gemist hebben, is de rust van de ziel, die enkel van Mij afkomstig kan zijn.

Kom tot Mij en Ik zal jullie helpen om alles wat van belang is, te zien! Luister naar Mijn stem, nu, terwijl Ik alle naties verzamel en Mijn familie bij elkaar breng, zodat Ik jullie kan voorbereiden op jullie nieuwe leven, waar de dood niet langer zal bestaan. Zowel de dood van het lichaam, als die van de ziel, kunnen in Mijn Paradijs niet bestaan. De dood zal een einde nemen. Mijn Nieuw Paradijs staat klaar, maar het moet gevuld worden met elke ziel die in de wereld van vandaag leeft. Dat is Mijn groot verlangen.

Mijn volgelingen, jullie moeten jullie nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie, vanwege jullie antwoord op Mijn oproep, het hoofd zullen moeten bieden. Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld, zullen proberen deze op te doeken. Er zal jullie gezegd worden deze niet bij te wonen. Er zal jullie gezegd worden dat deze niet toegelaten zijn. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn gebeden van de geest van het kwaad afkomstig zijn. Er zullen jullie allerlei excuses verschaft worden – gewoonweg allemaal met de bedoeling om te voorkomen dat Mijn werk verricht wordt.

Ik verzoek jullie dringend om in vrede en harmonie samen te werken. Sta niet toe dat meningsverschillen dit werk een halt toeroepen! Dit is een tijd waarin Satan tussen jullie allemaal een wig zal proberen te drijven, zodat de kruistochtgebeden niet, zoals door Mij voorgeschreven, wereldwijd verspreid worden.

De 'Jezus aan de mensheid'-gebedsgroepen moeten overal opgericht worden. Zij zullen integraal deel uitmaken van de vorming en de coördinatie van Mijn restleger op aarde. Jullie moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb haar opgedragen om, waar mogelijk, te helpen om jullie te leiden. Ik heb haar een groep mensen gestuurd, die deze groepen in de verschillende regio's in de wereld zullen coördineren. Jullie moeten jullie elk focussen op jullie eigen regio en jullie met elkaar in verbinding stellen. Maria zal door Mij onderricht worden over hoe Ik wil dat zij beheerd worden en over de opzet die Ik verlang.

Ik zal elke gebedsgroep zegenen wanneer zij instemmen met Mijn leiding. Er moeten leden van de geestelijkheid bij betrokken worden en er moeten gebedenboeken gebruikt worden. Maria zal jullie weldra laten weten wat er van jullie verwacht wordt.

Bereid jullie voor op deze wereldwijde missie zoals geen andere! Het is de laatste missie om zielen te redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, ingegeven. Ik vraag dus dat jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen. Verheug jullie, want jullie zijn gezegend dat jullie, in de belangrijkste periode uit de wereldgeschiedenis, deze rol toebedeeld krijgen! Hiervoor zullen jullie veel gaven van Mij ontvangen, aangezien Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden.

Laat Mij jullie op elke locatie de zegen van bescherming schenken voor de 'Jezus aan de mensheid'-kruistochtgebedsgroepen, terwijl deze opgericht worden.

Mijn liefde, Mijn zegen! Mijn geliefde volgelingen, jullie brengen Mij in deze tijd vrede, liefde en troost.

Jullie geliefde Jezus

H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

Vrijdag 18 januari 2013 om 19.30 u

Mijn kinderen, **het tij is gekeerd terwijl de zonde zich overal blijft verbreiden. Aangezien de zonde aanvaardbaar wordt in de harten van de mensen, zal de aarde in doodstrijd kreunen onder het gewicht van de duisternis.**

De wereldoorlog wordt in scène gezet en weldra zal dat de kwaadaardigheid aan het licht brengen, die in het hart van de wereldleiders huist, die als door een navelstreng verbonden zijn. De ene voedt de andere, maar weldra zal er geen enkele nog leider van zijn eigen natie zijn omdat zij zich eerst zullen moeten verantwoorden tegenover één meester, de Antichrist.

Voor velen lijkt de wereld misschien hetzelfde, maar dat is niet zo. Het is omwille van het kwaad, tweegebracht door de geïncarneerde demonen die in de wandelgangen van de macht rondhangen, dat de mensheid zal lijden. De macht die in handen is van deze slaven van verdorven leiders, zal met zich meebrengen dat burgerrechten zullen verdwijnen. De tekenen zijn al zichtbaar. Weldra zullen deze allemaal afgeschaft worden, en dan zullen jullie op Mijn Zoon moeten vertrouwen en jullie aan Hem overgeven opdat jullie het onrecht, waarvan jullie getuige zullen moeten zijn, kunnen doorstaan.

De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen. Zodra dat gebeurt, zullen jullie weten dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is.

Jullie moeten blijven bidden, kinderen, en doorgaan met het bidden van de kruistochtgebeden, want deze zijn zeer krachtig en zullen helpen om het leed, dat door de verdorven groepering gepland wordt, te verzachten.

De aarde zal nu beven waar de zetels van deze demonisch beïnvloede leiders gevestigd zijn. De hand van God, de Allerhoogste, zal de aarde treffen, maar velen van diegenen die een zondig leven leiden, kunnen door jullie gebeden gered worden.

De invloed van de Boze wordt nu, in de Kerken en onder diegenen die het Woord van God verkondigen, gevoeld. Zij zijn de voornaamste doelwitten

van de Boze en de Antichrist zal zich niet laten vermurwen in zijn streven om alle Christelijke Kerken te vernietigen.

Bid, bid, bid dat de strijdmacht van Christus kalm en vreedzaam blijft.

Wanneer jullie volkomen op Mijn Zoon vertrouwen, door de overgave van jullie vrije wil, zullen jullie sterk worden. Jullie zullen dan in staat zijn om deze beproevingen te doorstaan.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Jullie verslinden zo moeiteloos de bedrieglijke woorden die jullie door leugenaars voorgehouden worden

Vrijdag 18 januari 2013 om 20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, **hoe gemakkelijk wordt Mijn stem overstemd door het geschreeuw van de valse profeten die op dit moment de wereld infiltreren.**

Hoe dwaas zijn diegenen onder jullie, met inbegrip van Mijn trouwe volgelingen, die zo hongeren naar Mijn liefde dat jullie zo moeiteloos de bedrieglijke woorden verslinden die jullie door leugenaars voorgehouden worden.

Weten jullie niet dat Ik Mijn Woord maar aan slechts een paar zielen overbreng? Heb Ik jullie niet verteld dat Mijn woorden, die nu aan jullie gegeven worden, de laatste van hun soort zijn? Waarom gaan jullie dan zo gretig op zoek naar de woorden van recent uitgeroepen profeten, die beweren namens Mij te spreken? Hun verlangen bestaat erin roem en aandacht op te zoeken. Wat zij doen, is Mijn kudde voeden met een zwak alternatief, vol woorden zonder inhoud. Veel van die arme zielen hebben geen kwaad in de zin, aangezien velen geleid worden door hun devotie tot Mij om de liefde van God mee te delen. Maar Ik heb hen niet opgedragen om dat te doen, want Ik openbaar Mijn heilig Woord, of details van Mijn heilig plan, niet aan hen. Anderen worden jammer genoeg door de geest van het kwaad beïnvloed om afbreuk te doen aan Mijn heilig Woord.

Terwijl zoveel stemmen, uit de mond van valse profeten, van velen de aandacht opeisen, wordt Mijn stem aan de kant gezet. **Tot diegenen onder jullie die op zoek zijn naar Mijn stem en die getuige waren van de woorden van veel zelfverklaarde profeten: jullie moeten nu naar Mij luisteren.**

Er zijn de uitverkoren zielen met wie Ik reeds tientallen jaren gecommuniceerd heb. Ik communiceer nog steeds met hen. Sinds het begin van deze missie heb Ik geen enkele andere ziel de toestemming gegeven om in deze tijd Mijn Woord in het openbaar te verkondigen, met uitzondering van die uitverkoren zielen die reeds jaren voor Mij gewerkt hebben.

Hoezeer verhef Ik Mijn stem opdat jullie Mij kunnen horen? Wat is het dat jullie zoeken? Is het de Waarheid? Is het sensatie? Is het poëzie – die jullie eraan doet denken hoe Mijn Woord er op papier zou moeten uitzien? **Waarom wijzen jullie dan, van al de profeten die zeggen dat zij uit Mijn naam spreken, door deze boodschappen juist Mij af?**

O, hoe worden jullie misleid. Hoe worden jullie uit Mijn liefdevolle armen weggetrokken. Hoe worden jullie verleid om te luisteren naar zoete klanken, die geen overeenkomst vertonen met Mijn waarachtig Woord.

Het moment zal komen dat jullie je zullen schamen voor jullie wreedheid, voor jullie bittere afwijzing van Mijn heilig Woord, voor jullie hardnekkige weigering – voortgekomen uit de zonde van hoogmoed – om Mijn heilig Woord in deze tijd te omhelzen. Want **dit is de tijd waarin de Waarheid -ter wille van jullie ziel** en de ziel van elke man, vrouw en kind - aan de wereld geopenbaard wordt.

Ik beloofde de wereld dat de Waarheid hun gedurende deze periode geopenbaard zou worden, maar zovelen onder jullie zijn blind en doof voor het Woord van God. Ik vraag dat jullie nadenken over jullie zoektocht naar Mijn barmhartigheid, Mijn Woord en Mijn belofte. Daarna moeten jullie Mij smeken om jullie te leiden en jullie de helderheid van geest te schenken zodat jullie Mij kunnen zien, horen, vertrouwen en jullie je tenslotte ten volle kunnen overgeven aan Mijn verlangen om jullie ziel te redden. **Jullie mogen geen tijd verliezen met wikken en wegen of door jullie op een dwaalspoor te laten brengen, want Ik heb jullie nodig.**

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Jullie moeten alle wetten en alle argumenten, die abortus bevorderen, bestrijden

Zaterdag 19 januari 2013 om 20.45 u

Mijn kind, wanneer de verdorven daden escaleren, zoals in de manier waarop naties proberen om abortus in te voeren, daalt de Heilige Geest op Gods kinderen neer zodat zij de moed kunnen opbrengen om zich te verzetten.

Abortus is, in de ogen van Mijn Vader, de zwaarste zonde. Er kan Hem geen enkele reden voorgelegd worden die deze verachtelijke daad tegen Gods schepping kan rechtvaardigen. Abortus is een belediging van de heilige schepping van de mensheid en brengt een verschrikkelijke straf met zich mee.

Elk argument zal aangevoerd worden om het in jullie naties te rechtvaardigen, maar niets kan het ooit voor God aanvaardbaar maken. Niemand heeft het recht zich te bemoeien met het geschenk van het leven dat door God, de Schepper van al wat is, geschapen werd.

Veel arme zielen menen dat zij medeleven tonen wanneer zij abortus vergoelijken. Maar al wat zij doen, is het goedpraten van moord, wat een zware zonde is. Jullie moeten alle wetten en alle argumenten, die abortus bevorderen, bestrijden en jullie moeten het leven van Gods kinderen in de schoot van hun moeder beschermen. Jullie mogen nooit angst voelen wanneer jullie de heiligheid van het leven verkondigen.

Bid, bid, bid voor die zielen die het belang van het leven, en de heilige daad van Gods schepping, niet kunnen aanvaarden. Deze zielen hebben jullie gebeden en jullie geduld nodig. Toon hen dat jullie hun eisen, om jullie zover te krijgen dat jullie de moord op een ongeborn kind vergoelijken, nooit zullen inwilligen.

Jullie geliefde Moeder

Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

Zondag 20 januari 2013 om 10.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is **Mijn grootse wens te zien dat ongelovigen Mijn heilig Woord lezen. Zelfs als dat maar voor een paar minuten zou zijn**, zouden zij geneigd zijn om steeds weer naar Mijn Schrift terug te komen.

Omdat Satan de wereld misleidt, door deze te laten geloven dat hij niet bestaat of dat zijn demonen – de gevallen engelen – niet over de wereld ronddwalen om ongehinderd hun toevlucht te zoeken in het hart en het lichaam van de mensen, is hij bij de ongelovigen onbekend. Pas wanneer de mens het bestaan van het kwaad in de wereld aanneemt, zal hij zijn geest werkelijk openen om het bestaan van God te aanvaarden.

Wanneer de boze geesten ronddolen, zoeken zij plaatsen op waar zij een ziel gemakkelijk kunnen binnendringen. Eenmaal binnen in de ziel, is het zeer moeilijk om van hen af te raken. Zij klampen zich aan die arme zielen vast die geen geloof of vertrouwen in God hebben. Zij vallen op vergelijkbare wijze Mijn volgelingen aan en enkel hun gebeden kunnen hun bescherming bieden. **Wanneer een profeet de wereld ingestuurd is, zullen Satan en zijn demonen tot het uiterste gaan om de gave van profetie te bestrijden.**

Jij, Mijn dochter, wordt omringd door de aanvallen van Satan. Die nemen vele vormen aan. Mensen die aan Mijn boodschappen gehoor geven, zullen eveneens gekweld worden. Eerst zullen er in hun hart twijfels gezaaid worden door de geest van het kwaad, die vervolgens angst in de ziel zal creëren. Dat zal hen ertoe brengen Mijn boodschappen in twijfel te trekken en aan te vechten, totdat hun twijfels in haat omslaan.

Veel zielen, met wie jij omgaat, zullen zonder hun medeweten voortdurend bekoord worden om jou te verraden. Een aantal vreemden zal komen aanzetten en jou zeggen dat ook zij profeten zijn. Sommige van deze zielen, die sinds het begin van deze missie naar jou toekwamen - onder het

voorwendsel dat ook zij profeten van Mij waren met bijzondere gaven van Mij - en die jou voorlogen, zijn jouw ergste vijanden. Zij worden bestookt door boze geesten en beseffen dat jammer genoeg niet. **Bovendien werden door de geest van jaloersheid die gewijde dienaren van Mij, aan wie jij je toevertrouwde en die jou verraadden, ervan afgehouden hun plicht tegenover Mij te vervullen.**

Er zijn er maar zeer weinigen die te vertrouwen zijn om met Mijn profeten te werken. Dat is de reden waarom de ware profeten alleen moeten werken, met slechts een handvol mensen die zij kunnen vertrouwen. **Jullie, Mijn volgelingen, mogen jullie nooit gekwetst of beledigd voelen wanneer Ik Mijn profeet niet zal toestaan jullie te ontmoeten of deel te nemen aan publieke evenementen.**

Als de eindtijdprofeet kan Ik haar geen afleiding toestaan. Ik heb al Maria's tijd en toewijding nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn gebedsgroepen. Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en twisten onder jullie teweegbrengt, samen met de bekoring om op te stappen.

Erken de redenen daarvoor! Het komt doordat **Satans grootste strijd in deze tijd gevoerd wordt.** Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. **Ik Ben het, Jezus, die de strijd tegen de Boze leid en Ik zal het zijn, die deze zal winnen.**

Jullie geliefde Jezus

Deze mensen zullen Mijn Kerken te gronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen

Zondag 20 januari 2013 om 17.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat Mijn leerlingen de veranderingen, die in het verschiet zullen liggen, zonder angst zullen omhelzen. Het is door deze veranderingen dat de mens gezuiverd kan worden.

De verdorven oorlogsdaden en de afschaffing van jullie rechten, teweeggebracht om de manier waarop jullie landen bestuurd worden te beheersen, zullen weldra plaatsgrijpen. Als deze laatste strijd tussen Mijn Vaders Koninkrijk en de duivel en zijn boze geesten niet zou plaatsvinden, zou het kwaad niet uitgeroeid kunnen worden.

Er zullen voortdurend pogingen ondernomen worden om jullie valuta's en jullie persoonlijke toegang tot geld over te nemen. Maar jullie gebeden kunnen deze goddeloze leiders beletten om deze poging tot slavernij op te leggen. Deze mensen zullen Mijn Kerken te ronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen. Toch zullen er onder hen diegenen zijn, die zich door Gods genade staande zullen houden.

Zij zullen de Kerk vervolgen en een grote verdeeldheid onder de leiders van de Christelijke Kerken veroorzaken, en toch zullen er nog priesters en geestelijken zijn die standhouden, omdat zij zullen weigeren zich aan deze druk te onderwerpen.

Zij zullen proberen een eind te maken aan de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie en de Biecht, en toch zullen deze getrouwe en dappere dienaren doorgaan Mij te dienen.

Denk eraan dat jullie gebeden de impact en de gestrengheid van deze beproevingen zullen afzwakken. Wanneer Mijn uitverkoren zielen speciaal om deze daden van barmhartigheid bidden, zal Ik aan hun oproepen gehoor geven.

Jullie Jezus

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar

Maandag 21 januari 2013 om 15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, het kan lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn kruisiging, maar dat was slechts het begin.

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar en eindelijk zal Ik nogmaals komen om de mensheid in Mijn Heilig Hart te sluiten.

Er werd veel bereikt, niet alleen door jullie, Mijn zeer geliefde leerlingen, maar ook door het geloof van Mijn Kerk bij het weerstaan van de vervolging die Mijn Lichaam op aarde door wereldlijke overheden opgelegd wordt.

Wat houd Ik van Mijn trouwe volgelingen. Hoeveel troost brengen zij Mij door hun standvastige en oprechte trouw. De Heilige Geest viert hoogtij in deze tijden en werd als een net over de mensheid geworpen, als tegenwicht voor de geest van het kwaad die in het hart van de mensen aanwezig is.

Als jullie, Mijn volgelingen, de boze geesten – die op aarde ronddolen op zoek naar een huis – zouden zien zoals Ik deze zie, zouden jullie sterven van angst. Zij zoeken hun toevlucht in de menselijke ziel en het huis dat zij bewonen. Zielen die niet van Mij houden, die God verwerpen en die valse leringen volgen die door Satan verspreid worden, waaronder new age-organisaties die zich voordoen als religieuze en spirituele organisaties, stellen zich wagenwijd open voor deze geesten. Veel van deze zielen zouden beledigd zijn als hun verteld werd dat zij dragers van dergelijke verdorven geesten zijn. Zij zouden het niet geloven, zelfs niet wanneer zij tekenen van diepe emotionele nood vertonen.

Deze boze geesten, en er zijn er velen, tonen zich aan Mij, waarbij zij duister voor Mij kronkelen. Ik zie hoe zij Mij bspotten en Mij bespuwen met hun verachtelijke monden. Wanneer zij in Gods kinderen aanwezig zijn, vormen zij - aanvankelijk weliswaar langzaam - de persoon die zij binnengedrongen zijn om. Na verloop van tijd zullen deze arme zielen obsceniteiten uitspuwen tegen God en de Wetten die door Hem opgesteld werden. Zij zullen allerlei goddeloze daden bevorderen en zullen tot het uiterste gaan om andere zielen te verleiden zonden te begaan. Terwijl zij de snelheid van hun teistering opdrijven, zal de Heilige Geest – die in het hart van Mijn volgelingen aanwezig is – een indrukwekkende strijd op touw zetten om dit kwaad te helpen uitroeien. Vandaar is gebed zo belangrijk. Jullie gebeden, opgeofferd om de verspreiding van verdorven wetten – die

God beledigen - tegen te houden, zullen gehoord worden en er zal naar gehandeld worden.

Blijf a.u.b. het kruistochtgebed (87) bidden, om jullie natie tegen het kwaad te beschermen, zodat de verdorven daden van vervolging ingeperkt kunnen worden.

Jullie Jezus

Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

Dinsdag 22 januari 2013 om 10.24 u

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de Waarheid niet geleerd werd.**

Waar er geen gewag gemaakt wordt van God, in die naties die Mij niet eren hoewel zij zich bewust zijn van wie Ik Ben, zal Mijn goddelijke aanwezigheid nu elke hoek vullen. De sluier van duisternis zal opgeheven worden en eindelijk zullen deze uitgehongerde zielen Mijn Heilige Geest drinken en Mijn heilig Woord verslinden. Na al die tijd zal hen, door de verspreiding van Mijn gebedsgroepen, de Waarheid gegeven worden.

Ik zinspeel op die naties waar jullie kerken er leeg bij liggen, waar de Sacramenten zelden ter beschikking gesteld worden en waar de dagelijkse Missen niet langer opgedragen worden. **Het is aan jullie, Mijn geliefde leerlingen, om Mijn heilig Woord uit te dragen** zodat duistere zielen en diegenen die niets over Mij weten, verlicht en zachtaardig aangemoedigd worden om tot Mij te komen.

Ik zegen jullie, en door de kracht van Mijn diepe liefde voor eenieder van jullie, zal Ik jullie aantal sterk doen toenemen. Mijn gebedsgroepen zullen in elk land opgericht worden, en met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren.

Herinner allen aan Mijn Leer! **Herinner de zielen eraan de heilige Bijbel te lezen**, één van de grootste geschenken die aan jullie door Mijn Vader gegeven werden. **Bid Mijn gebeden**, lees Mijn glorieuze boodschappen en bid dat jullie zelfs de meest versteende harten kunnen bereiken!

Ik zal jullie veel gaven verlenen en Ik zal jullie onderrichten bij elke stap die jullie nemen op de weg van de Waarheid.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

Woensdag 23 januari 2013 om 16.05 u

Mijn kinderen, **jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.**

Jullie moeten de tijd vinden om deze gebeden te bidden aangezien deze in de wereld reeds veel tragedies, die veroorzaakt worden door die goddeloze mensen die boosaardige handelingen verrichten, inperken.

Jullie mogen nooit de kracht van het gebed vergeten, of het feit dat Ik door Mijn voorspraak jullie kan helpen in jullie worsteling met jullie geloof.

Velen onder jullie zijn in jullie leven druk bezig met andere zaken, maar jullie moeten alles in het werk stellen om Mijn Zoon te huldigen. Voor velen kan het bidden moeilijk zijn.

Het kan moeilijk zijn om alleen te bidden en diegenen die het meest perfecte en mooie gezicht van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen zien, worden gemakkelijk afgeleid.

Hier is een klein **kruistochtgebed (95)** om te helpen tijd te vinden voor gebed.

*O Moeder van de Verlossing,
kom mij te hulp,
aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.*

*Help mij om Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
de tijd te geven die Hem toekomt,
om Hem te tonen hoeveel ik van Hem houd.*

*Ik vraag dat U, mijn gezegende Moeder van de Verlossing,
voor mij om de genaden verzoekt die ik nodig heb,
en dat U Uw Zoon om alle genade en gunsten vraagt,
opdat Hij mij in de boezem van Zijn Heilig Hart kan sluiten. Amen.*

Kinderen, al wat jullie moeten doen om de weg van de Waarheid te volgen, is de tijd die nodig is, besteden aan gebed. **Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden. Het zal zijn doordat jullie de kruistochtgebeden bidden, dat het Verbond door Mijn Zoon vervuld kan worden om de wereld te redden.**

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de heilige Bijbel

Woensdag 23 januari 2013 om 16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

De Hemel verheugt zich over de snelheid waarmee Mijn goddelijke boodschappen en gebeden zich wereldwijd verspreiden. Dit is de tijd, zo

lang geleden voorzegt, waarin Mijn heilig Evangelie over de gehele wereld gepredikt zal worden.

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de heilige Bijbel, het Woord, opgetekend overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

Vandaag de dag wordt Mijn Woord gesproken om het belang van Mijn Leer nog maar eens in de geest van de hedendaagse mensen te prenten. Het niet aanvaarden van het Woord van God leidt tot de dood van de ziel.

Elke mens op aarde werd met een vrije wil geboren. **Voor elke mens, die Mijn Vader het leven geschonken heeft, werd het Sacrament van het Doopsel ter beschikking gesteld. Maar niet elk kind van God werd de toegang verschaft tot dit belangrijk geschenk, dat de ziel reinigt en van demonen bevrijdt.**

Elke mens had recht op de waarheid van Mijn Leer, maar de Waarheid werd niet aan elke mens geschonken. In plaats daarvan werd de ziel van onschuldigen met valse religies gevoed. Dit leidde tot haat voor elkaar omdat de leugens, die door dergelijke valse religies voortgebracht en verspreid worden, het hart van de mensen aantastte.

De Waarheid is dat Mijn heilig Woord het voedsel van de ziel is. Zonder dat voedsel verdort de ziel. Wanneer deze verstoken is van de vrede, die Mijn liefde haar bezorgt, zoekt de ziel troost in de armen van wereldse dingen die haar uiteindelijk van elke vertroosting beroven.

Nu Mijn heilig Woord in het hart van de afgestompte mensen ontstoken wordt, **zal Mijn liefde zich verbreiden zodra de Waarheid aan de mensheid geschonken wordt. Deze liefde zal hongerige zielen aantrekken en zo zal Mijn heilsplan voortgaan.** Ik zal alle mogelijkheden uitputten, gebruikmakend van het hart van nederige zielen die oprecht van Mij houden, om heel het menselijk ras te redden. Het maakt niet uit welke God zij verafgoden, want zeer spoedig zal hen de Waarheid geopenbaard worden. Daarna zullen zij naar niets meer verlangen, enkel naar Mijn glorieuze aanwezigheid.

Jullie Jezus

Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

Vrijdag 25 januari 2013 om 20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. Zij moeten wijwater bij de hand houden, er moet een kruisbeeld van Mij aanwezig zijn en zij moeten dit bijzonder kruistochtgebed bidden om hun kruistochtgebedsgroep te beschermen.**

Kruistochtgebed (96) om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen.

***O mijn liefste Jezus,
zegen en bescherm ons, Uw kruistochtgebedsgroep, a.u.b.
zodat wij immuun worden voor de boze aanvallen van de duivel,
en voor elke boze geest die ons kan kwellen,
in deze heilige missie om zielen te redden.***

***Mogen wij trouw en sterk blijven
terwijl wij volharden om de wereld Uw heilige naam voor te houden
en mogen wij nooit opgeven
in de strijd om de waarheid van Uw heilig Woord te verspreiden. Amen.***

Bid dit gebed voor en na iedere gebedsbijeenkomst a.u.b.!

Ik moet jullie bovendien opdragen, Mijn geliefde leerlingen, om ervoor te zorgen dat gebed de basis vormt van elke gebedsbijeenkomst. Ik wil niet dat jullie nadenken over het negatieve of onder elkaar angst creëren, want al wat Ik breng, is liefde en barmhartigheid.

Mijn boodschappen zijn hoopvol en Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen. Het doel van deze missie bestaat erin zielen te redden. Het heeft nooit om iets anders gegaan. Mijn boodschappen worden gegeven om jullie te verlichten, om

jullie te wijzen op de gevaren die jullie geloof aantasten en om jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw Paradijs.

Ga nu heen in vrede! **Ik zal elke kruistochtgebedsgroep bekleden met Mijn overvloed aan genaden, waaronder de gave van onderscheiding.**

Jullie Jezus

Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

Vrijdag 25 januari 2013 om 23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen. Zelfs koude en ver verwijderde zielen zullen bekeerd worden door de geschenken die Ik over de mensheid uitstort vanwege jullie edelmoedige antwoord op Mijn oproep vanuit de Hemel.**

Niet één natie zal het nalaten om de kracht van de Heilige Geest aan te nemen. Niet één steen zal op de andere gelaten worden; niet één priester zal zich niet bewust zijn van Mijn boodschappen; niet één geliefde leerling zal onberoerd gelaten worden door het nieuws dat Ik breng. Zelfs diegenen die Mij verwerpen zullen een tweede maal terugkomen om Mijn Woord te vernemen omdat Mijn Heilige Geest hun hart raakt.

Verheug jullie, want het is nog maar twee jaar geleden dat deze missie een aanvang nam en Mijn Woord wordt in meer dan tweehonderd landen en in bijna veertig talen gelezen. Ik zal Mijn boodschappen blijven verspreiden, in elke taal, onder de rijken en de armen, onder atheïsten en gewijde dienaren van Mij.

Ik maak geen onderscheid tussen de persoon die niet in God gelooft en diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, wijden. Elke ziel is evenzeer net zo belangrijk voor Mij als diegenen die Mij kwellen, die Mij verraden, die Mij aan het huilen maken, diegenen die Mij aanvallen, Mij kruisigen en Mij haten – Ik houd van hen allemaal. Daardoor Ben Ik geduldig. Ik weet dat, wanneer

de Waarheid doordringt, zij tot Mij zullen komen. Zij zullen dan snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat.

Dat is Mijn belofte en wanneer jullie verontrust zijn, gegeseld, uitgescholden en als dwazen afgeschilderd worden, is dat het enige waarop jullie je moeten focussen. Dit Nieuw Paradijs is er voor jullie allemaal. Wanneer jullie strijden om zielen te redden, bewaar dan deze belofte in jullie hart.

Jullie geliefde Jezus

God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

Zaterdag 26 januari 2013 om 19.22 u

Mijn liefste dochter, **Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo'n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.**

Ik heb Hem, tot op heden, de tijd verleend die nodig is, om zoveel mogelijk zielen onder Zijn Goddelijke Barmhartigheid te brengen zonder één verdwaalde ziel te moeten opgeven. **De tijd voor Mijn geschenk aan de mensheid is zeer nabij.**

De tijd waarin Mijn Zoon, de Messias, kwam om op aarde te leven, werd door de mensheid verspild. Zij verwierpen Hem. De tweede maal, aangezien Ik Hem de toestemming verleen om terug te komen, zal dat niet anders zijn. **Hij zal verworpen worden.**

Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden. Maar dat wonder kan er maar komen wanneer Ik, God, de Schepper van al wat is, ervoor kan zorgen dat de vrije wil van de mens onaangetast blijft. Aan de gave van de vrije wil kan nooit getornd worden. Wanneer iemand deze aan Mij als geschenk opoffert, is dat het kostbaarste en volmaaktste geschenk van al.

Door hun het bewijs van hun zonden voor te houden, kan Mijn Zoon zielen aanmoedigen om gehoor te geven aan Zijn oproep. Wanneer er dan berouw getoond wordt, **zal Zijn barmhartigheid miljarden zielen omvatten** die anders nooit gered hadden kunnen worden.

Ik smEEK jullie, lieve kinderen, jullie goed voor te bereiden.

Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

Zondag 27 januari 2013 om 20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden. Er zal jullie weldra, door een aantal van hen, opgedragen worden om van dit werk af te stappen.

Jullie zullen net zo behandeld worden als Mijn leerlingen dat werden door de priesters van hun tijd. Ook hen werd gezegd zich van Mij te verwijderen en het was velen niet toegestaan de tempels binnen te gaan om God, Mijn Eeuwige Vader, eer te bewijzen.

Veel misverstanden over Mijn beloftes aan de mensheid zullen aangewend worden als een middel om anderen aan te zetten Mij te verwerpen terwijl Ik op dit moment aan geheel de wereld Mijn Woord meedeel.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen van ketterij beschuldigd worden en er zal jullie gezegd worden dat jullie de heilige Leer niet volgen.

Er zullen door Mijn gewijde dienaren vreselijke fouten gemaakt worden, wanneer zij op de weg naar Mijn Koninkrijk de verkeerde splitsing zullen volgen. Zij zullen dat doen uit onwetendheid, want velen onder hen gaan ervan uit dat zij de profetieën, die Ik voor Mijn Tweede Komst nog aan de wereld moet openbaren, reeds kennen.

O, hoe verward zullen zij zijn wanneer hun opgedragen wordt om het verkeerde te doen door Mijn waarschuwingen, die aan allen gegeven worden voor de redding van zielen, af te wijzen. **De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend.**

Geen enkele gewijde dienaar in Mijn Kerk begrijpt het Boek der Openbaring al. Zij zullen op de hoogte gebracht worden en dat zal Ik in delen doen. Jullie mogen dat maar weten, wanneer Ik beslis dat de tijd rijp is.

Open jullie hart voor de Waarheid, a.u.b.! Wees voorzichtig wanneer jullie het Woord van God, aan Zijn uitverkoren zielen gegeven, beoordelen! Oordeel streng over hen en jullie zullen overeenkomstig geoordeeld worden! Wijs hen wreed af en ook jullie zullen door Mijn hand van gerechtigheid afgewezen worden! Neem deze met liefde aan en Ik zal jullie in Mijn heilige armen sluiten!

Niets van wat Ik jullie nu geef, is in tegenspraak met het Boek van Mijn Vader, want dat is niet mogelijk. Ik kom nu om de onderrichtingen, die tijdens Mijn tijd op aarde door Mij uiteengezet werden, af te sluiten. Zodra Mijn werk voltooid is, zal eindelijk Mijn Verbond vervuld zijn. Dan breng Ik het meest heerlijke geschenk van eeuwig leven.

Jullie Jezus

Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

Maandag 28 januari 2013 om 21.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig Woord nooit mogen opgeven.

De groei van het atheïsme heeft tot gevolg dat het louter vermelden van God, of van de door Hem voorgeschreven Wetten, verontwaardiging veroorzaken. Het is nu alsof het een godslastering zou zijn, om te spreken over de rol van God in jullie leven.

Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen, om elke openlijke trouw aan God de kop in te drukken.

Het zal jullie, Mijn arme volgelingen, zeer moeilijk vallen om jullie stem in Mijn naam te verheffen. Zij zullen jullie beledigen en vreselijke dingen over Mij verkondigen, maar jullie zullen niet in staat zijn om Mij te verdedigen.

Die christelijke landen, waarvan de bevolking Mij eert, zullen door de creatie van deze wetten, die tegen Mijn Leer zullen ingaan, hun christelijkheid niet mogen betuigen.

Zovelen willen Mij niet kennen. Diegenen onder jullie die dat wel doen, zullen vervolgd worden. Hiermee bedoel ik dat, telkens jullie proberen tot Mij te bidden, jullie afzondering onderbroken zal worden. Elke keer dat jullie proberen de Sacramenten te ontvangen, zullen deze moeilijk te verkrijgen geworden zijn.

Wanneer jullie gebedsgroepen oprichten, zal jullie bovendien gezegd worden om daarmee op te houden. Elke groep zal niet enkel in bepaalde kringen tegenstand ondervinden, maar zal ook ontdekken dat bedriegers zullen proberen bij hen binnen te dringen om de vruchten, die hierdoor voortgebracht worden, te verderven. Nooit eerder zullen jullie - in jullie toegewijdeheid aan Mij, Mijn kruistochtgebedsgroepen of Mijn boodschappen - zo'n tegenstand gezien hebben.

Veel priesters en geestelijken reageren snel op Mijn oproep omdat zij Mij kennen en Mijn stem herkennen. Dus zullen velen verder opgeroepen worden aangezien aan Mijn verzoek – om de zielen, die hen toevertrouwd werden, voor te bereiden – gehoor zal gegeven worden.

Maar terwijl hun aantal stijgt, zal de verontwaardiging en afkeuring van anderen toenemen in hun kudde. Zij zullen lijden omwille van hun liefde voor Mij. Hun vijanden zullen uit diegenen bestaan, die van Mij houden maar die door anderen, aan wie zij trouw beloven, misleid worden. Nog anderen zullen door de geest van het kwaad bekoord worden om Mij te hekelen. Zij zullen dat doen om Mijn plan - om de Wil van Mijn Vader te volbrengen, om

de zielen te behouden en om al Gods kinderen in Zijn Nieuw Paradijs te omhelzen – te verhinderen.

Jullie moeten jullie verzetten tegen dergelijke inspanningen, maar te allen tijde waardig blijven. **Blijf bidden voor die gewijde dienaren van Mij die, zoals Judas vóór hen, Mij op de ene wang kussen terwijl zij Mij met de andere verraden.**

Ik zal tijdens deze kwelling bij jullie blijven, want zelfs jullie zullen geschokt zijn door het venijn dat uit de mond stroomt van diegenen die beweren Mijn leerlingen te zijn.

Jullie Jezus

Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

Dinsdag 29 januari 2013 om 4.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast.

De tijd van de voorbereiding op de grote dag van Mijn Wederkomst moet nu met de grootste zorgvuldigheid een aanvang nemen. Als jullie, Mijn geliefde volgelingen, gehoor geven aan Mijn oproep, zal Ik jullie geloof doen toenemen en jullie zullen je overal vermenigvuldigen.

Deze missie is de bekroning van alle onderrichtingen, die door Mijn Vader aan de mensheid geschonken werden, aan al diegenen die jou voorgingen. Beseffen jullie niet dat, toen de profeten – van bij het begin – de Dag van de Heer beschreven, dit verwijst naar Mijn tijd, de tijd waarin Ik het Laatste Verbond zal vervullen?

Het is Mijn plan te komen om jullie het eeuwig leven te bezorgen dat Ik beloofde toen Ik jullie, door Mijn kruisdood, van de ketenen van de zonde bevrijdde. Aan diegenen onder jullie, die voor Mij op hun hoede zijn: weet dat Ik jullie, in een dergelijke missie als deze, nooit zou kunnen bedriegen. Ik zou jullie niet vragen om Mij te helpen zielen te redden, de Boze te bestrijden of jullie tot bidden aanzetten, als Ik het niet was, jullie Jezus, die jullie nu oproept.

Mijn arme kleintjes, jullie leven in een wildernis die jullie niet zelf gecreëerd hebben. Ik Ben jullie enige uitweg. Tenzij jullie Mij nu volgen, zullen jullie – al dolend, verdwalend en terwijl jullie afgeleid worden – tijd verspillen. **Jullie geloof kan enkel door de Heilige Sacramenten sterk blijven. Bewaar jullie geloof en volg Mij na!** Dat is alles wat Ik vraag. Bid bovendien voor de redding van zielen!

Ik zal jullie nooit veroordelen voor het niet aanvaarden van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen. Maar Ik zal jullie nooit vergeven als jullie lasteren tegen het Woord van God, dat jullie door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt. Als jullie niet in Mijn boodschappen geloven, ga dan weg en ga door met jullie devotie tot Mij!

Mijn lieve leerlingen, jullie zullen snel opschieten om een grote strijdmacht en een sterke verdediging tegen de vijanden van God op te zetten. Spoor a.u.b., terwijl die toenemen in kracht, zoveel mogelijk van Mijn gewijde dienaren aan om jullie te helpen! **Het is belangrijk dat zij, ongeacht hoeveel weerstand zij ondervinden, de behoeftigen nog voorzien van de dagelijkse Mis en het Sacrament van de Heilige Communie.**

Jullie Jezus

Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

Woensdag 30 januari 2013 om 23.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, **de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. De woede van Mijn Vader, vanwege deze afschuwelijke zonde, heeft nu zo'n hoogtepunt bereikt, dat Zijn gebrul in de hele Hemel gehoord kan worden.**

De hand van Zijn toorn zal dit kwaad uitdrijven, want Hij zal die goddeloze mensen eruit plukken en hen ombrengen. Van elke mens die als een beest afgeslacht wordt, zal Mijn Vader de dader in het vuur van de hel gooien.

Weet a.u.b. dat als de oorlogen escaleren, de goddelozen onder de dictators getrotseerd zullen worden. **Zij zullen geëlimineerd worden en de gerechtigheid toebedeeld krijgen, die zij over zichzelf zullen afroepen.**

De mens kan niet zien wat Ik zie. Zij kennen de omvang niet van het kwaad dat leidt tot de vernietiging van leven, de vernietiging van de aarde en de vervolging van de mensen door hun medebroeders en – zusters.

Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven. Genoeg! Het nalaten van de mens om de waarheid over Gods bestaan te aanvaarden, ligt aan de wortel van dit kwaad. De mens speelt met het leven alsof hij alles wat op aarde is, en waarover hij geen gezag heeft, beheerst. Het kan niet toegelaten worden dat dit kwaad blijft doorgaan. Het zal aangepakt worden en de vrees voor God zal zich laten voelen bij diegenen die Zijn Wetten niet aanvaarden.

Jullie Jezus

De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

Donderdag 31 januari 2013 om 15.30 u

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. Jullie zijn Mijn kostbare kinderen en Ik dek jullie allemaal toe met Mijn sluier van redding, aangezien jullie zielen in pijn strijd leveren.

Bid tot Mijn Zoon, Mijn kinderen, met een volkomen geloof en het volste vertrouwen in Zijn barmhartigheid. Hij zal jullie nooit in de steek laten. Hoewel jullie pijn en verdriet doorstaan omdat jullie de Waarheid kennen, en jullie je ellendig voelen door de verdorvenheid die jullie overal om jullie heen zien, moeten jullie in vrede zijn. Want jullie worden omringd door de liefde van God, Mijn Vader, en jullie worden gezegend met de genaden die Mijn Zoon jullie verleent, en dat verrijkt jullie ziel.

Jullie mogen niet toelaten dat angst en zorgen jullie afleiden van de taak die Mijn Zoon voor jullie uitgestippeld heeft. **Het restleger van Christus zal triomferen en zal in het kielzog miljarden zielen meebrengen, die deze voor de troon van God zal leiden.**

Wat een zegen werd jullie gegeven! Diegenen onder jullie, die de kruistochtgebedsgroepen van Mijn Zoon zullen leiden en helpen, redden miljarden zielen. Deze gebeden zijn als geen andere, aangezien deze als een geschenk aan de mensheid gegeven worden en waaraan bijzondere genaden verbonden zijn. Buiten jullie medeweten zijn er dertig keer meer zielen die jullie helpen redden, wanneer jullie deze gebeden bidden. Ze stellen jullie in staat om het Hart van Mijn Zoon te troosten door de zielen, die Hij nodig heeft om Zijn plan van redding te volbrengen, in aantal te doen toenemen en versterken.

Dank jullie om gehoor te geven aan de smeekbede van Mijn Zoon vanuit de Hemel. Er werden jullie in de afgelopen twee weken veel genaden geschonken. De vruchten van deze genaden zullen jullie duidelijker worden naarmate jullie vorderen op de weg van de Waarheid, naar het eeuwig leven.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing