

Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

Zaterdag 1 december 2012 19.45u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in het hart van jullie ouders liefde leg, zal dit jullie maar gewoon een glimp schenken van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.

Een kind dat door de zuivere liefde van zijn ouders gekoesterd wordt, is gezegend want dat is een voorproefje van de liefde die God voor al Zijn kinderen heeft.

Mijn liefde is vooral aanwezig in het hart van het gezin, want de liefde die dat vormt, doet denken aan de Heilige Familie.

Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie. In sommige families is er veel liefde en leven alle kinderen in harmonie met hun ouders.

In andere families is er verdeeldheid, met kinderen die afdwalen en in wanhoop vervallen.

Wanneer een kind afdwaalt van de weg van de waarheid en verward zit in eigenzinnige daden, veroorzaakt het veel verstoring in zijn familie.

Wanneer hij pijn heeft en verslaafd is aan zondige genoegens van het vlees, veroorzaakt hij vreselijk zielenleed bij zijn ouders.

Wanneer hij weigert hen toe te staan hem te helpen, zijn zij niet alleen bedroefd en gefrustreerd maar worden zij ook ziek van bezorgdheid.

Wanneer hij zijn broers en zussen de rug toekeert, hen pijn en zielenleed berokkent en hen afwijst, wijst hij zijn hele familie af.

Deze gebroken familie kan geen vrede vinden, ook al is deze verenigd met uitzondering van de eigenzinnige zoon.

Zij zouden alles opofferen, alleen maar om hun arm, verward kind ervoor te behoeden dat het zijn kans op geluk in het leven verwoest.

Hetzelfde geldt voor Gods kinderen die Zijn hand van liefde en barmhartigheid afwijzen. Hoe doet Hem dat wenen.

Wat die volgelingen van Mij betreft, die deze verdwaalde zielen aanschouwen, die op de wereld ronddolen, op zoek naar troost in dingen die niet van God zijn: ook zij voelen smart in hun hart. Ook zij voelen angst omdat zij weten dat, tenzij deze arme zielen Mij, hun Jezus, vragen hen te redden, zij anders voor eeuwig verloren gaan.

Mijn Levende Kerk op aarde, bestaande uit al Mijn volgelingen, moet Mij helpen om elke ziel te behouden.

Zonder heel Gods familie zal het een pijnlijke hereniging worden, ook al zou er maar één ziel aan Mij verloren gaan.

Wij zijn één, allemaal kinderen van God. Bezorg Mij, door jullie gebeden, de ziel van deze mensen onder jullie, met inbegrip van diegenen die het bestaan van God niet willen aanvaarden en diegenen die verwickeld zijn in zo'n zondig leven, dat zij geen gemakkelijke uitweg kunnen vinden.

Bezorg Mij bovendien de ziel van die misleide zondaars, die in elke val trappen die hen door de Boze voorgezet wordt.

Waar er, van de kant van Mijn leerlingen, een wil is om zielen te helpen behouden, zal Ik die zielen duizendmaal vermenigvuldigen. Dat beloof Ik jullie. Jullie inspanningen zullen niet verloren gaan. Elk beetje van jullie lijden, dat jullie in Mijn naam verdragen en dat Mij bereidwillig aangeboden wordt, zal gebruikt worden om het grootste deel van de mensheid te behouden.

Houd van jullie familie zoals Ik van jullie houd! Houd van jullie broeders en zusters zoals jullie van jullie eigen familie zouden houden, en Ik zal de genaden over jullie uitstrooien!

Houd van jullie vijanden en bewijs dat door voor hen te bidden, en Ik zal hun

ziel behouden!

Jullie Jezus

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat

Zondag 2 december 2012 13.40u

Mijn zeer geliefde dochter, het is pas wanneer jullie het doelwit zijn van haat dat jullie de macht, die de Boze over de mensheid heeft, werkelijk kunnen bevatten.

Haat wordt door Satan veroorzaakt, die het gebruikt om mensen te verleiden zich tegen hun medebroeders en –zusters te keren.

Haat kweekt haat wanneer de ene persoon een andere haat, en het wordt gewoonlijk door woede veroorzaakt.

Woede kan tot stand komen ten gevolge van een meningsverschil. Als dit niet onder controle gehouden wordt, kan dat zeer snel omslaan naar haat.

Wanneer iemand vanwege een meningsverschil een andere persoon, organisatie of natie aanvalt, kan dat op korte tijd een stroom van haat ontketenen.

Dat is de reden waarom ik al diegenen, die merken dat ze het doelwit van een dergelijke woede zijn, dringend verzoek om te allen tijde waardig te blijven. Zelfs wanneer iemand jullie beledigt, van aangezicht tot aangezicht of achter jullie rug, moeten jullie oppassen dat jullie je niet met hen inlaten. Wanneer jullie dat wel doen, zullen jullie in de verleiding komen om te zondigen.

Satan zet mensen aan om kwaad te worden. Vervolgens maakt hij van deze boosheid gebruik om bij de volgende persoon boosheid teweeg te brengen, en dat gaat zo door tot beide kanten doordrongen zijn van haat.

Hij, de Boze, wakkert haat aan zodat hij verdeeldheid kan zaaien.

Verdeeldheid is het tegenovergestelde van eenheid. Eenheid is een door God gegeven genade. Wanneer mensen eendrachtig verenigd zijn en elkaar respecteren, is liefde aanwezig. Liefde is God, dus God heeft deze eenheid bezielde.

Satan maakt gebruik van haat om ervoor te zorgen dat naties zich splitsen, dat huwelijken stuklopen, dat moorden plaatsvinden en dat wrede criminaliteit gedijt. Zodra Satan overwonnen is, zal de haat definitief verdreven zijn en zal die niet meer bestaan in de wereld.

Liefde kan haat verminderen. Wanneer iemand boos op jullie is, moeten jullie proberen om met liefde te reageren. Het is misschien zeer moeilijk voor jullie om dat te doen, maar met Mijn hulp zullen jullie merken dat de haat snel afgezwakt zal zijn.

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat. Het heft deze op. Liefde is God, en aangezien God veel macht heeft over het Beest, is dat de oplossing om het Beest uit jullie leven te verdrijven.

Het vergt veel moed om, als slachtoffers, haat te weerstaan. Als jullie handelen zoals Ik van jullie vraag en jullie Mij aanroepen om jullie de moed te schenken, dan kunnen jullie de haat verslaan.

Jullie Jezus

Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid

Maandag 3 december 2012 19.05u

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande al jullie sterkte en al jullie moed, roep Ik de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid.

Diegenen onder jullie met een nederig hart en met zuiverheid van ziel: Ik roep jullie op om te bidden voor de ziel van diegenen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven.

Hoezeer hebben zij jullie gebeden nodig. Hoezeer heb Ik jullie lijden nodig. Beide geschenken, door jullie aan Mij gegeven, zullen helpen om diegenen te redden die door hun eigen vrije wil niet gered kunnen worden.

Wanneer Mijn vlam van barmhartigheid over de hele aarde uitgestort zal worden, zullen velen zich verheugen. Maar voor zondaars die, door hun trots, niet in staat zullen zijn om Mij om vergeving te vragen, zal het een pijnlijke tijd worden.

Hun zuivering zal pijnlijk zijn en er zal van hun kant veel lijden nodig zijn om in Mijn ogen verlost te worden.

Hoe zal het goddeloze hart van de mens binnenstebuiten getrokken worden, en velen zullen – met paniek in hun ziel – in doodsangst voor Mij neervallen. Laat hen weten dat, hoewel zij veel zielenleed zullen ondergaan, miljarden zuiver van hart en ziel zullen worden. Daarna zullen zij volledig voorbereid zijn op de grote dag van Mijn Komst.

Mijn dochter, de beproevingen van Mijn volgelingen zullen voor de Waarschuwing toenemen en heviger worden.

Wanneer jullie Mij dergelijk lijden aanbieden, zal Ik de ziel van miljoenen redden. Misgun Mij deze kwellingen a.u.b. niet, want ondanks die ondankbare mensen, die in hun hart geen schaamte voelen voor de verdorvenheid waaraan zij schuldig zijn, zullen er grote wonderen toegekend worden.

Niet één mens zal van de aanblik van de staat van hun ziel gespaard blijven terwijl zij Mij onder ogen komen.

Wanneer zij de erbarmelijke staat van hun ziel zien, zullen zij zich diep schamen. Diegenen die oprecht spijt hebben over hun beledigingen tegen God, zullen vergeven worden. Zij zullen een loutering moeten ondergaan, die zij met nederigheid moeten aanvaarden.

Heel veel zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid aannemen, maar de zielen die doodzonden bedreven, zullen zo verhard zijn dat zij Mijn barmhartigheid zullen schuwen. Dit kruistochtgebed moet na de Waarschuwing voor de zielen gebeden worden.

Kruistochtgebed (88) ‘Voor de zielen na de Waarschuwing’

***O Heilig Hart van Jezus,
betoon ons allen, arme zondaars, barmhartigheid.***

***Verlicht die harten van steen,
zo wanhopig op zoek naar een leidraad.
Vergeef hen hun ongerechtigheden.***

***Help hen, door Uw liefde en barmhartigheid,
om het in hun hart op te brengen
Uw groot geschenk van verlossing vast te grijpen.***

***Ik smEEK U om alle zielen, die de waarheid van God verwerpen,
te vergeven.***

***Spreid Uw licht over hen uit, lieve Jezus,
zodat het hen zal verblinden voor de verdorvenheid
en de listen van de duivel,
die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.***

***Ik smEEK U al Gods kinderen de sterkte te schenken
om dankbaar te zijn voor Uw grote barmhartigheid.***

***Ik vraag dat U de deur naar Uw Koninkrijk opent
voor alle verdwaalde zielen
die op aarde in een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid
rondwalen. Amen.***

Ga, Mijn leerlingen, en houd jullie aan Mijn instructies om jullie ziel voor te bereiden op Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon toegewijd te zijn

Woensdag 5 december 2012 20.40u

Mijn kind, zeg Mijn kinderen a.u.b. om Mij, hun geliefde Moeder, te aanroepen zodat Ik hen kan beschermen in deze tijd van verwarring en nood.

Mijn Onbevlekt Hart is het toevluchtsoord waartoe jullie je moeten wenden zodat jullie, door Mijn voorspraak, jullie geloof en jullie vertrouwen in Mijn Zoon kunnen vernieuwen.

Ik zal jullie te hulp komen en Mijn tranen zullen stromen, uit liefde en mededogen voor elk van jullie, en dan zullen jullie vrede vinden in jullie hart.

Door Mijn hulp, die jullie dagelijks moeten proberen op te zoeken, zal Mijn Zoon de nodige genaden schenken waardoor jullie Zijn grootse Barmhartigheid waardig worden.

Aarzel nooit om Mij te aanroepen aangezien Mij een bijzonder geschenk gegeven werd door Mijn Zoon.

Ik zal jullie helpen om jullie ziel voor te bereiden, zodat die Mijn Zoon welgevallig wordt.

Mijn hulp zal jullie sterker maken en jullie zullen een verbondenheid met Mijn Zoon voelen, die jullie zo vertroostend zullen vinden, dat jullie weer terug naar Mij zullen komen zodat Ik jullie kan behoeden.

Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon, Jezus Christus, toegewijd te zijn.

Jullie moeten Mijn Zoon nooit vrezen, hoe jullie ook gezondigd hebben, want Hij hoopt en staat altijd te wachten tot jullie Hem aanroepen. Zijn barmhartigheid gaat jullie begrip te boven.

Mijn lieve kinderen, jullie mogen gebed nooit ingewikkeld maken. Al wat jullie moeten doen, is tegen Mijn Zoon praten en Mij te hulp roepen om jullie bij Hem te brengen.

Jullie hemelse Moeder
Moeder van de Verlossing

De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen

Vrijdag 7 december 2012 18.45u

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien door de Valse Profeet het moment om zich bekend te maken dichterbij komt, werden door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze boodschappen te hekelen.

Veel valse profeten infiltreren Mijn volgelingen van alle kanten. Dat zal niet enkel verwarring veroorzaken, maar zij zullen Gods kinderen ook van Mij afkeren.

Terwijl jij door klieken binnen Mijn Kerk afgekeurd blijft worden, zullen zij Mij tarten door te verklaren dat, in plaats daarvan, andere zelfuitgeroepen profeten de mensheid de waarheid brengen.

Eén van Mijn gewijde dienaren heeft Mij verraden, zoals Judas voor hem. Hij zal als een doorn in je zijde zijn.

Daar de kruisiging van Mijn Kerk haar laatste dagen ingaat, zal alles wat tijdens Mijn passie gebeurde, zich nu op aarde herhalen.

Eerst zal Mijn heilig woord verworpen worden.

Vervolgens zal Mijn laatste profeet verraden worden in de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie. Jij, Mijn dochter, zult tot bedriegster uitgeroepen worden door één van de valse profeten, die dat in een katholieke kerk zal doen, voor Mijn Tabernakel.

Hun godslasterlijke woorden zullen toegejuicht worden door die vijanden van God, die in heilige gewaden gekleed gaan.

Tijdens deze periode zullen veel valse profeten zich bekend maken zodat hun stem de Mijne overstemt. Eén van hen zal dan proberen jou te vernietigen.

De hand van Mijn Vader zal neerkomen op diegenen die Zijn profeten, gestuurd om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, schade toebrengen.

Jammer genoeg zullen veel arme zielen misleid worden. Het probleem is niet dat zij jou zullen afwijzen, Mijn dochter, maar dat zij zullen verhinderen dat zielen gered worden.

Ik roep diegenen onder jullie, die van Mij houden, op om zorgvuldig te luisteren naar de woorden van de valse profeten. Houd in de gaten hoe zij door priesters niet in twijfel getrokken zullen worden, hoe zij door hen gepromoot zullen worden en hoe hun zal toegestaan worden om vanaf de kansels in het Huis van Mijn Vader leugens te prediken.

Deze gebeurtenissen zullen wijdverspreid zijn en zij zullen, zoals voorgezegd, de weg effenen voor de Valse Profeet, die weldra zal komen om zijn troon op te eisen.

Daarna zal de gruwel, die de Katholieke Kerk opgelegd zal worden, door het werk van de Antichrist erger worden.

Deze man, door Satan geleid, zal gezien worden als hij bevriend raakt met Israël. Het zal dan lijken dat hij het verdedigt met de steun van Babylon dat de Europese Unie is.

Alle oorlogen, doelbewust in het Midden-Oosten opgezet, zullen zich naar Europa uitbreiden.

De Antichrist zal het atheïsme verspreiden onder het mom van de nieuwe wereldreligie, die onder de leiding van de Valse Profeet zal staan.

Mijn dochter, de geheimen die Ik aan jou geopenbaard heb, over de identiteit van de Valse Profeet en andere zaken, mogen nog niet onthuld worden. Weet echter dit:

De Valse Profeet, die zal belijden een man van God te zijn, heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

Hij en de Antichrist gaan reeds in overleg te werk om verwoesting over de wereld te brengen, die zal volgen nadat de gruwel in de Katholieke Kerk ten uitvoer gebracht werd.

Mijn volgelingen, jullie mogen niet luisteren naar diegenen die proberen jullie gebeden te stoppen. Jullie moeten je afvragen: welke man van God zou het opzeggen van gebeden, het bidden van het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid of het bidden van de Heilige Rozenkrans verhinderen? Het antwoord is dat eender welke mens die probeert te beletten dat jullie bidden, zelfs al kleedt hij zich in de gewaden van een gewijde dienaar, niet vertrouwd mag worden.

Dit zijn gevaarlijke tijden voor Mijn ware profeten, die altijd afgewezen zullen worden. Dit is hoe jullie zullen weten wie zij zijn:

Net zoals Ik afgewezen, gekweld, geseseld en gekleineerd werd door de priesters uit Mijn tijd, zo zullen ook Mijn profeten lijden.

Wijs de ware profeten nooit af! Luister naar de gebeden die zij, als een geschenk van de Hemel, aan de mensheid zullen brengen! Als zij jullie geen gebeden brengen, dan werden zij niet door Mij gestuurd.

Als zij door priesters, bisschoppen en andere gewijde dienaren met open armen openlijk in hun kerken ontvangen worden, werden zij niet door Mij gestuurd.

Ken Mij! Ken Mijn profeten! Zij zullen hetzelfde lijden ondergaan dat Ik doorstond. Zij zullen afgewezen worden door diegenen in Mijn Kerk, Mijn volgelingen en anderen, die beweren in Mijn naam te spreken.

Hun lot zal niet gemakkelijk zijn. Het is echter door hun publieke afwijzing en de wrede laster die over hen verspreid wordt, die zij zullen moeten doorstaan, dat jullie Mij zullen herkennen.

Ga nu en laat jullie hart niet door leugenaars misleid worden!

Jullie Jezus

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Zaterdag 8 december 2012 11.40u

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

Heel de Hemel jubelde toen Ik geboren werd, want zij wisten dat Ik gestuurd was om de mensheid te redden van de eeuwige verdoemenis. Nu verheugt de hiërarchie van al de engelen en al de heiligen zich omdat de voorbereidingen nu gaande zijn om de wereld klaar te maken om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, opnieuw te verwelkomen.

Enkel Mijn Vader kent de data, maar Ik kan jullie vertellen dat het, niet al te lang nadat de Waarschuwing zich heeft afgespeeld, zal plaatsvinden.

Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig gewacht heeft. Eindelijk kan Hij het Beest en zijn demonen, die - Zijn kinderen kwellend - op aarde rondwaren, in de afgrond werpen.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Dat is nodig omdat het ertoe zal leiden dat veel mensen, die dat anders niet gedaan zouden hebben, nu om de vergeving van hun zonden zullen vragen.

De aardbevingen, stormen, overstromingen en het weer dat abnormaal is voor het seizoen, zullen zich bundelen om de aarde van het gif te zuiveren. Ook het land, de zee en de lucht zullen gezuiverd worden om helemaal klaar te zijn voor het Nieuw Paradijs, wanneer de Hemel en de aarde tot één geheel zullen samensmelten.

Alles is zorgvuldig georganiseerd, overeenkomstig de goddelijke plannen van Mijn Vader. Onder de mensen is zeer weinig bekend over de goddelijke wetten die in het Koninkrijk van Mijn Vader op aarde en in de Hemel heersen.

Er werd jullie veel geleerd, door de profeten en door Mijn onderrichtingen. Maar er is veel dat een mysterie blijft voor jullie. Wanneer na verloop van tijd de mysteries aan jullie geopenbaard worden, zullen jullie de reden van het menselijk lijden begrijpen.

Velen onder jullie, wijze godgeleerden, houden zich zo goed mogelijk aan de wetten die door Mij vastgelegd werden.

Weet dan dat de liefde die God voor Zijn kinderen heeft, elke theologische redenering te boven gaat.

Hetzelfde geldt voor de eenvoudige ziel die een oprechte liefde voelt voor Mij, hun geliefde Jezus, zonder te analyseren waarom.

Weet, door op Mij te vertrouwen en aan te nemen dat Mijn liefde barmhartig en lankmoedig is, dat Ik de beloften van Mijn Vader zal vervullen.

Zijn Goddelijke Wil zal eindelijk geschieden. Enkel Zijn Wil kan voor vrede onder Zijn kinderen zorgen. Dat zal de openbaring zijn waardoor heel Zijn schepping van Hem zal houden en Zijn liefde en geschenken, die Hij over Zijn kinderen wenst uit te storten, zal aanvaarden.

De wereld heeft maar een fractie van de wonderwerken, door Mijn Vader geschapen, ontwaard.

Zijn kinderen moeten de werkelijke glorie van het Koninkrijk, dat op hen staat te wachten, nog aanschouwen.

Na veel pijn en lijden, veroorzaakt door de haat die op aarde werd teweeggebracht door de gevallen engelen, aangevoerd door Satan, zal alles nu beslecht worden.

De laatste strijd zal ervoor zorgen dat de vernietiging van het kwaad eindelijk voleindigd wordt.

De Waarschuwing is een mirakel, door Mijn Vader toegestaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van Zijn kinderen Mijn Nieuw koninkrijk kunnen betreden.

Vanwege de geloofsafval en de leerstellige dwalingen, die in de afgelopen vier decennia verspreid werden door misleide gewijde dienaren, is dat de enige manier om de mensheid snel te verenigen.

De grootte van de wereldbevolking op dit moment houdt in dat miljarden gered kunnen worden door dit mirakel van de Verlichting van het Geweten.

Terwijl de tijd nu de Grote Beproeving ingaat, zal Ik, het Lam Gods, aan de wereld de ware betekenis van de inhoud van de Zegels – die Johannes gegeven werden – openbaren.

Het Boek der Waarheid is het woord van God, dat tot nu toe reeds aan de mensheid gegeven werd door Mijn Vaders Boek. Het herinnert Gods kinderen aan de waarheid, aangezien zovelen deze vergeten zijn.

Het zal tevens een aantal van de mysteries van de eindtijd, zoals deze aan Daniël gegeven werden, openbaren zodat jullie allemaal voorbereid zijn om het Nieuw Paradijs uit eigen vrije wil binnen te treden.

Wijs de waarheid - zoals deze jullie nu gegeven wordt - niet af, want dat zou vergelijkbaar zijn met een zieke die de behandeling voor de ziekte weigert. Zonder de waarheid zullen jullie slecht voorbereid zijn om Mijn Nieuw Paradijs te betreden.

Jullie Jezus

Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden

Zondag 9 december 2012 19.00u

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet Mijn verlangen om Mijn volgelingen schrik aan te jagen, maar wel om de liefde en het mededogen te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.

Het is door Mijn liefde voor elk van Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die het woord van God trotseren, dat Ik hen met Mijn vlam van barmhartigheid wens te omhullen.

Wees voorbereid, jullie allen, want weldra zullen jullie de macht van God en Zijn goddelijk ingrijpen in de wereld aanschouwen, wanneer Hij al wat bestaat voor een periode van 15 minuten zal doen stilstaan.

Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden.

Voor diegenen die zich in staat van genade bevinden, zal het een gevoel zijn van vreugde, liefde en medelijden voor Mij, jullie Jezus.

Voor diegenen in een staat van dagelijkse zonden: jullie zullen de pijn van het vagevuur voelen, maar jullie zullen gauw gezuiverd zijn en dan zullen jullie in jullie hart een diepe vrede en liefde voor Mij voelen.

Voor diegenen onder jullie in doodzonde: jullie zullen ellende en pijn ervaren, alsof jullie in het vuur van de hel gestort werden.

Sommigen van jullie, in deze staat van zonde, zullen om Mijn vergeving en genade smeken om jullie innerlijk lijden te doen ophouden. Ik zal jullie dat verlenen als jullie in jullie hart oprecht berouw gewaar kunnen worden en als jullie erkennen dat jullie zonden Mij pijn doen en leed berokkenen omdat zij God beledigen.

Verder zullen er die arme, ongelukkige zielen zijn die Mij zullen bespuwen, met Mij strijd zullen voeren en Mij vervolgens de rug zullen toekeren. De

verschrikking die zij zullen voelen, zal er wezen omdat hun ziel door Satan geteisterd wordt.

Zij zullen de pijn niet kunnen verdragen wanneer zij Mijn Licht aanschouwen en zij zullen naar de omhelzing van de Boze lopen, wiens duisternis hen op hun gemak stelt.

Tenslotte zullen er diegenen zijn die ogenblikkelijk zullen sterven door de schok die zij zullen ervaren. Bid a.u.b. elke dag voor deze zielen want jullie gebeden zullen voor hen de toegang tot Mijn Koninkrijk verkrijgen.

Dit is één van de grootste mirakels die ooit aan Gods kinderen verleend werd.

Mijn openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker schudden voor het feit dat Mijn belofte, om terug te komen om het menselijk ras te redden zodat zij het aanstaande glorieuze leven kunnen erven, weldra verwezenlijkt zal worden.

Jullie Jezus

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan

Maandag 10 december 2012 22.22u

Mijn zeer geliefde dochter, zeg a.u.b. aan al diegenen, die Mijn Leer navolgen, dat zij zich Mijn belofte in herinnering brengen.

Ik heb duidelijk gemaakt dat Ik wederkom om Mijn Koninkrijk te redden.

Mijn Tweede Komst wordt verwacht en diegenen die belijden de waarheid te kennen, die vervat ligt in Mijn Vaders Boek, zullen weten dat dit geen onwaarheden bevat.

Ik zal wederkomen, zoals voorzien, en dat moment is bijna daar.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Het is ook voorzien dat de Boze op aarde een oorlog zal bereiden om met Mijn Vader te strijden om zielen.

Dat is een oorlog die hij niet kan winnen, maar toch geloven velen van diegenen die hun leven leiden, gebaseerd op valse beloften, dat hun aardse leven het enige is dat telt. Deze misleiding, die veel mensen ingepalmd heeft, zal hun ondergang worden.

O, hoe hunker Ik ernaar dat die zielen op tijd hun ogen openen voor de waarheid, voordat het voor hen te laat is.

Mijn pijn en zielenleed, wanneer Ik die arme misleide zielen bekijk die aan Mij verloren zullen gaan, is nog nooit zo intens geweest als nu. Dat is de reden waarom slachtofferzielen, uitverkoren zielen en diegenen die Mij nauw aan Mijn Heilig Hart liggen, op dit moment zo'n pijn voelen. Ik lijd door hen naarmate de tijd nadert.

Al de plannen van Mijn Vader, om Zijn kinderen te omhullen en hen te beschutten met Zijn Zegel van Bescherming, staan klaar.

Hij gaat achter elke ziel aan. De Heilige Geest bekleedt op dit moment in de geschiedenis zoveel zielen, om hen in Mijn heilige armen te lokken.

Verloochen a.u.b. Mijn belofte niet! Neem aan dat Mijn Tweede Komst door jullie, van deze generatie, aanschouwd zal worden!

Dit is goed nieuws. Mijn Wederkomst zal het moment van Mijn verheerlijking zijn, dat al diegenen die van Mij houden zal vernieuwen en zij zullen dan aan een nieuw leven beginnen, een tijd van grote pracht, waarvan zij in licht en liefde zullen genieten.

Wees a.u.b. niet bang!

Ik kom met grote liefde.

Ik kom met een groots geschenk.

Jullie zullen naar jullie ware thuis gebracht worden en jullie zullen met jullie eigen familie verenigd worden.

Al Gods kinderen, begunstigd om dit nieuwe glorieuze bestaan binnen te treden, zullen één worden.

Er zal overal liefde zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de aanbidding van God, zullen deel uitmaken van elk moment.

De dood zal niet meer bestaan. De haat zal uitgedoofd zijn.

Het kwaad zal verdreven zijn.

Heel de mensheid zal niet langer lijden en pijn of gebreken ervaren, van welke aard dan ook. Dat is Mijn Nieuw Paradijs. De tijd van tranen zal niet meer bestaan.

Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en het lijden die jullie ervaren, zijn bijna voorbij. Ik weet hoe jullie lijden door de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de eindperiode, want de hand van Mijn Vader zal nu ingrijpen.

De wereld zal veranderen. Het oude zal weggeworpen worden en een nieuwe dageraad zal in al Gods glorie tevoorschijn komen, wanneer Zijn macht zal heersen zoals het had moeten zijn vanaf de schepping van de wereld.

Jullie geliefde Jezus

H. Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen

Dinsdag 11 december 2012 17.00u

Mijn lieve kindertjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.

Ondanks al Zijn lijden, Zijn afwijzing door ondankbare mensen en de geloofsafval die de aarde bedekt, zal Hij de mensheid grote glorie brengen.

Hij zal op een grote wolk komen en Zijn majesteit zal elke ziel overweldigen, die in extase aan Zijn voeten zullen neervallen.

Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen.

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden, want jullie zullen veel kracht nodig hebben om voor Zijn aangezicht jullie over te geven.

Jullie zullen nederigheid moeten tonen en jullie zullen Hem moeten smeken om jullie ziel te verlossen zodat jullie het licht van de waarheid kunnen zien.

Zijn grootse Barmhartigheid zal door velen van jullie aangegrepen worden. Anderen echter, zullen Zijn aanwezigheid en het groot geschenk, dat Hij zal brengen, negeren.

Bid, bid, bid voor diegenen die het bestaan van het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, want deze mensen hebben jullie hulp nodig. Het zal jullie grote vreugde bezorgen als jullie het in jullie hart kunnen opbrengen Mijn Zoon te vragen om deze zielen te redden.

Jullie, Mijn kinderen, zullen weldra het einde van jullie lijden beleven, want Mijn Zoon heeft in Zijn Barmhartigheid grote plannen voor elke persoon die vandaag de dag op aarde leeft.

Wees dankbaar voor de gave van het leven, die jullie gekregen hebben toen jullie geboren werden!

Wees dankbaar vanwege het geschenk van het eeuwig leven dat Mijn Zoon de wereld weldra zal aanbieden! Dit geschenk is bestemd voor elke zondaar. Het zal van jullie vrije wil afhangen of jullie het zullen aannemen of niet.

Kom tot Mij, kinderen, aangezien Ik jullie zal opnemen in het toevluchtsoord van Mijn Onbevlekt Hart en jullie zal voorbereiden zodat Ik jullie naar Mijn Zoon kan brengen, klaar voor Zijn Tweede Komst.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren

Dinsdag 11 december 2012 23.16u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen te doen denken aan het belang van Mijn geboorte.

Mijn geboorte liet de onpeilbare liefde zien, die Mijn Vader voor Zijn kinderen heeft. Hij offerde Mij, het Lam Gods, gewillig op zodat eenieder van jullie het eeuwig leven kan bezitten. Dit geschenk, dat enorme pijn en lijden teweegbracht bij al diegenen die Mij na stonden, werd met vreugde aan de mensheid gegeven.

Dit was de enige manier om de mensheid te verlossen van de troosteloosheid die hen te wachten stond. Mijn naam, Mijn voorkomen, is iedereen bekend, maar weinigen in de wereld geloven echt in Mijn bestaan. Mijn kruisdood, een barbaarse en wrede kruisiging, zelfs naar de maatstaven die in die tijd golden voor misdadigers, bezorgt jullie vrijheid – zelfs vandaag de dag.

Ieder van jullie heeft, krachtens jullie geboorte, de sleutel tot de vrijheid gekregen, tot eeuwig leven in Mijn glorieus Paradijs. Velen onder jullie beseffen niet wat dat inhoudt. Dat komt door de druk waaronder jullie staan om Mij in het openbaar te loochenen. Hoevelen onder jullie zijn bang om te zeggen dat jullie in Mijn geloven? Als jullie gevraagd zou worden om openlijk jullie geloof kenbaar te maken, zouden jullie Mij dan aanhangen en jullie trouw aan Mij laten blijken?

Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij niet kennen maar dat jullie geloven dat Ik besta. Jullie geloven dat er een leven is na de tijd op aarde, die jullie door Mijn Vader verleend werd. Weten jullie niet dat wanneer jullie Mij de rug toegekeerd hebben, jullie jezelf het recht op Mijn Koninkrijk ontzeggen?

Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren, want jullie hebben de kennis, die nodig is om de mysteries van Mijn Vaders schepping te begrijpen, niet gekregen. Maar er werd jullie, door Mijn Leer, Mijn woord gegeven en dat is alles wat jullie nodig hebben om door Mij tot een leven van eeuwige vrede, liefde en gelukzaligheid toegelaten te worden. Dit nieuwe leven behoort jullie toe en, als jullie slechts gehoor zouden geven aan Mijn oproep, staat het daar door Gods liefde op jullie te wachten.

Ik, jullie geliefde Jezus, jullie Redder en Koning, tref nu voorbereidingen om Mij aan jullie voor te stellen, wanneer Ik kom om jullie allemaal terug op het rechte pad te brengen.

Mijn liefde is in ieder van jullie aanwezig. Kijk in jullie binnenste en vraag Mij om het vuur van liefde te ontsteken, dat jullie – net zoals zuurstof – nodig hebben om in dit Nieuw Paradijs te wonen. Het moet niet gevreesd worden. Jullie moeten Mij verwelkomen, want Ik Ben op komst om jullie de eeuwige gelukzaligheid te bezorgen. Ik roep jullie op om Mijn Tweede Komst met vreugde in jullie hart te aanvaarden.

Jullie Jezus

Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen

Woensdag 12 december 2012 23.54u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bedroeft het Mij om zoveel verdeeldheid te zien, die Mijn heilig woord, gegeven door deze boodschappen, veroorzaakt heeft.

Wanneer Mijn woord, gegeven aan zieners en ware profeten, aan de wereld bekend gemaakt wordt, ontlokt dat onmiddellijk kritiek. Waarom is dat? Het is omdat Ik het ben, jullie Jezus, wiens heilig woord altijd in twijfel getrokken en bekritiseerd zal worden voordat het door zondaars als ketterij gehegeld wordt.

Hoewel het menselijk denken belangrijk is in het kader van onderscheiding, speelt het bij het herkennen van Mijn woord een zeer kleine rol.

De liefde die Mijn woord opwekt in een ziel, die zonder kwaadwilligheid is en die zuiver en nederig is, zal noch kan ontkend worden. Het is door deze zielen dat Ik de gave verleen om Mij te kunnen herkennen. Deze zielen zullen, samen met de profeet die Ik uitkoos om Mijn woord mee te delen, Mijn lijdenskelk moeten aanvaarden.

Ik vraag jullie om jullie los te maken van de wereldse aantrekkelijkheden en jullie aan Mij toe te wijden, want het is een zeer zware en eenzame weg wanneer jullie Mij volgen.

Wanneer jullie in Mijn naam uitgedaagd worden of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten belachelijk gemaakt worden en uitgeroepen als niet van God komend, zeg Ik jullie dit:

Vereer dergelijke aanvallen niet met een antwoord, van welke aard dan ook! Zwijg in jullie lijden!

De stem van God zal nu over de wereld heersen en laat niemand jullie

weghalen van de waarheid, die zeer belangrijk is, zodat Ik jullie, arme hulpeloze zondaars, naar Mijn heilige armen kan brengen om jullie gerust te stellen.

Ik breng jullie vrede. Twistgesprekken, kritiek en publiek vertoon van gezag, door diegenen die aan de ene kant Mijn woord verkondigen en aan de andere kant anderen in Mijn naam veroordelen, mogen niet geaccepteerd worden. Dit soort gedrag komt niet van God. Het is afkomstig van de geest van het kwaad.

Denk eraan dat het niet Mijn profeten zijn die jullie kwetsen. Het is Mij, die jullie beledigen.

Jullie maken je schuldig aan het verspillen van tijd en doen afbreuk aan het werk van de Heilige Geest. Er zal niet toegelaten worden dat jullie de ziel prijsgeven van diegenen die jullie in Mijn naam durven misleiden.

Jullie, die tegen Mij zondigen door te verhinderen dat het woord van God gehoord wordt in deze tijd, zullen verstoten worden. Mijn geduld is uitgeput. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie proberen Mijn volgelingen, wier rol in het leiden van Mijn restleger van het allergrootste belang is, te misleiden. Daarvoor zullen jullie gestraft worden.

Ik smEEK jullie Mij te vragen om tot jullie te komen zodat Ik jullie troost kan schenken, want vergis jullie niet, jullie zijn verontruste zielen en jullie zonden zijn Mij bekend.

Jullie arrogantie is kwetsend en beledigend voor Mijn Vader. Jullie bereidwilligheid om jullie eigen ziel prijs te geven, door jullie ambitie om gezien te worden als intelligente en gezaghebbende woordvoerders van Mij, is weerzinwekkend in Mijn ogen.

Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen. Jullie straf zal snel komen. Jullie tijd is beperkt. Jullie hebben maar een korte tijd om uit te maken welke meester jullie in werkelijkheid dienen.

Jullie Jezus

Nederigheid is meer dan enkel het aanvaarden van lijden. Het is een krachtig middel om kwaad te verslaan.

Donderdag 13 december 2012 18.11u

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Het mag nooit verward worden met lafheid.

Het was door Mijn eigen nederigheid dat Satan om de tuin geleid werd en, als zodanig, het recht verloor om alle zielen voor zich te winnen en hen te kwellen door eeuwige verdoemenis.

Satan is arrogant, opschepperig, bedrieglijk en vol eigenliefde en haat. De strijd om zielen werd gewonnen door de daad van nederigheid toen Ik, de Koning van de mensheid, toeliet dat Ik gekleineerd, gemarteld, veracht, bespot en gekweld werd door zondaars die doordrongen waren van de haat van Satan.

Voor het Beest is het onmogelijk om nederigheid te voelen. Hij kende de macht van God en wist hoe moeilijk de strijd tegen Zijn kinderen zou zijn. Hij verwachtte dat Ik niet enkel het woord van God zou verkondigen, maar dat Ik ook onder de mensen Mijn gezag zou demonstreren door Mij voor hen in een verheven majestueuze staat te openbaren. Ook toen was hij ervan overtuigd Mijn missie te verijdelen.

Wat hij niet verwachtte, was Mijn weigering om Mijn beulen te veroordelen of de nederigheid die Ik vertoonde. Dat Ik het naliet Mij in te laten met Mijn kwelgeesten had tot gevolg dat zij geen macht over Mij hadden. Dat Ik de geseling, de spot en de vervolging verdroeg, zwakte de macht van de Boze alleen maar verder af. Hij had dat nooit verwacht en probeerde alles, waaronder fysieke marteling, om Mij zover te krijgen het menselijk ras op te geven.

Het was door Mijn aanvaarding van Mijn dood, het offer door Mijn Vader gebracht, door Mijn kruisiging toe te laten, dat de mens bevrijd werd van de zonde.

Dat was de eerste strijd die gestreden en gewonnen werd. Op deze manier zal ook de tweede strijd uitgevochten worden om de mensheid terug naar Mijn Koninkrijk te brengen zodat zij het eeuwig leven kunnen genieten.

Hij, het Beest, en al zijn gevallen engelen bekoren veel zielen waardoor velen misleid worden en Mijn bestaan niet aanvaarden. Velen die, door de bekeringen die hen voorgezet worden, een harde strijd voeren om Mijn oproep in deze tijd vanuit de Hemel onder tafel te schuiven.

Dan zijn er diegenen die zich voordoen als dienaars in Mijn Kerk en die, samen met de elitegroep, plannen smeden om miljoenen om te brengen. Zij zullen dat doen door Mijn woord tegen te houden en bovendien door fysieke vervolging. Hun uiteindelijke verraad tegenover Gods kinderen zal door iedereen gezien worden.

De zielen over wie Ik Mij het meeste zorgen maak, zijn die atheïsten en jongeren aan wie de waarheid niet onderwezen werd. Ik spoor jullie allemaal aan - die Mij, jullie Jezus, erkennen – om hen tot Mij te brengen. Ik omring hen met Mijn licht en bescherming en Ik zal tot op de laatste seconde met de Boze om deze zielen strijden.

Jullie moeten oprukken, Mijn dappere leerlingen, en het kwaad dat jullie omringt proberen te verdringen. Als jullie je inlaten met diegenen die wanhopig deze missie willen stoppen, zullen jullie Mij teleurstellen.

Waarom, kunnen jullie je afvragen, willen deze mensen zo wanhopig Mijn woord tegenhouden? Het antwoord is dat het altijd zo geweest is, waar Ik ook rondloop, waar Ik ook spreek en waar Ik ook aanwezig ben.

Kom in actie en blijf dicht bij Mij! Mijn macht zal jullie overdekken en jullie zullen beschermd worden. Maar houd jullie ogen niet van Mij af, want er zijn er velen die jullie zullen bedreigen, beledigen en jullie zullen proberen onderuit te halen. Wanneer jullie de arrogante, maar bandeloze, verbale tirades horen, die jullie naar het hoofd geworpen worden, zullen jullie weten wat te doen.

Hoe meer vastberaden jullie tegenstanders zijn om te proberen jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben, Jezus Christus, de Koning van de mensheid,

die nu met jullie spreekt, hoe meer jullie zullen beseffen dat Ik werkelijk onder jullie aanwezig ben.

Ik vergezel jullie als jullie dicht bij Mij blijven. Jullie stilzwijgen en weigering om jullie in te laten met deze beschimpingen, zal jullie sterk houden. Laat diegenen die jullie scheldwoorden toeroepen en Mijn heilig woord belachelijk maken, doen wat ze doen. Bid intens voor hen, want zij hebben jullie hulp nodig. Bekijk het zo:

Kijk naar al die mensen alsof zij in een kamer samengebracht zijn en zij slechts kleine kinderen zijn. Wanneer jullie naar jonge kinderen kijken, voelen jullie een diepe liefde vanwege hun kwetsbaarheid. Jullie zien het vertrouwen dat zij in hun ouders en behoeders stellen en jullie voelen jullie overweldigd door de liefde die jullie voor hen in jullie hart dragen.

Een aantal van deze kinderen zullen zich gedragen volgens wat hen verteld werd over de juiste manier om zich te gedragen. Anderen leggen tegenover de andere kinderen wreedheid aan de dag. En hoewel jullie door hun gedrag ontsteld kunnen zijn, weten jullie dat jullie hen moeten terechtwijzen en hen bovendien moeten straffen als zij blijven weigeren zich goed te gedragen. Maar toch houden jullie boven alles van hen, wat zij ook doen, aangezien zij de dierbare kinderen van liefhebbende ouders zijn.

Dat is het gevoel dat Mijn Vader voor al Zijn kinderen heeft. Het maakt niet uit wat zij doen, vermits Hij toch nog van hen houdt. Maar Hij zal niet toestaan dat een aantal van Zijn kinderen Zijn andere kinderen uitroeit en Hij zal hen straffen, maar enkel opdat Hij zijn familie kan herenigen.

Wanneer jullie bidden voor diegenen die God beledigen en die Zijn kinderen kwetsen, brengen jullie verschrikkelijk lijden teweeg bij Satan, die de greep waarin hij de persoon - voor wie jullie bidden - houdt, dan laat verslappen.

Nederigheid is meer dan enkel de aanvaarding van lijden. Het is een krachtig middel om kwaad te verslaan. Door te bidden voor diegenen die jullie kwellen, bezorgen jullie Mij een groot geschenk van ware liefde. Een bijzondere liefde voor Mij, jullie Jezus.

Ik zal jullie blijven onderrichten, Mijn leerlingen, zodat jullie sterk zullen blijven en trouw aan Mijn Leer. Het is in deze tijd van grote geloofsafval dat Mijn Heilig Evangelie en Mijn boodschappen, die jullie nu gegeven worden om jullie voor te bereiden, wereldwijd verspreid moeten worden in Mijn veldtocht om zielen te redden.

Jullie Jezus

Ik Ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken

Zaterdag 15 december 2012 21.45u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang de hand uit te steken naar diegenen onder jullie die in hun leven momenteel verontrust zijn.

Ik roep tot diegenen onder jullie die in grote zonde verkeren en die, door de pijn die jullie voelen, wanhopen om ooit troost te vinden. Jullie kunnen misschien schuldig zijn aan zware zonden - waaronder moord, abortus, geweldpleging en seksuele verdorvenheid – of jullie kunnen misschien aan occultisme gedaan hebben, maar weten jullie dan niet dat alles wat jullie moeten doen erin bestaat jullie tot Mij te wenden en Mij te vragen jullie te helpen?

Ik Ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken. Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Al wat daar voor nodig is, is moed. Denk eraan dat er niet één zonde is, met uitzondering van de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest, waarvan Ik jullie niet zal ontslaan.

Het is niet het feit dat zondaars niet lang in staat van genade kunnen blijven, dat jullie tegenhoudt om Mijn vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik jullie nooit zou kunnen vergeven, die jullie van Mij weghoudt.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat diegenen die erom vragen deze zullen krijgen.

Ik roep tot jullie allen die onzeker zijn over Mijn bestaan. Ik vraag dat jullie op Mij vertrouwen. Door Mij in vertrouwen te nemen, met Mij te communiceren en Mij te vragen om jullie te vergeven, zullen jullie het antwoord ontvangen waarnaar jullie hunkeren.

Ik zal antwoorden en jullie zullen dat in jullie hart voelen wanneer jullie het kruistochtgebed om de genade van Mijn barmhartigheid voor ellendige zondaars bidden.

Kruistochtgebed (89) 'Voor ellendige zondaars'

*Lieve Jezus,
help mij, een arme ellendige zondaar,
om met berouw in mijn ziel tot U te komen.*

Reinig mij van de zonden die mijn leven verwoest hebben.

*Schenk mij de gave van een nieuw leven,
vrij van de boeien van de zonde,
en de vrijheid die mijn zonden mij ontzeggen.*

*Vernieuw mij in het licht van Uw barmhartigheid.
Sluit mij in Uw Hart.*

*Laat mij Uw liefde voelen
zodat ik vertrouwelijk met U kan worden
en mijn liefde voor U ontstoken wordt.*

*Ontferm U over mij, Jezus,
en houd mij vrij van zonde.*

Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs te betreden. Amen.

Denk eraan dat het niet is omdat zielen waardig zijn Mijn Koninkrijk te betreden dat zij verzoening bekomen. Het is doordat Mijn barmhartigheid zo groot is dat Ik iedere zondaar kan redden, als zij alleen maar de moed zouden opbrengen om Mij om hulp te vragen.

Ik houd van jullie allemaal met een blijvende hartstocht. Wijs Mijn liefde of barmhartigheid niet af, want zonder zullen jullie verder wegzinken in de zonde en voor Mij verloren blijven.

Wanneer jullie dit gebed bidden, zal Ik op zo'n manier antwoorden, dat het jullie zeer moeilijk zal vallen om jullie opnieuw van Mij af te keren.

Jullie geliefde Jezus

Ik breng hoop. Ik breng barmhartigheid. Ik breng redding.

Zondag 16 december 2012 23.20u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst tweebrengen in het hart van hun vrienden en familie door Mijn boodschappen aan jou in deze tijd.

Ik kom in deze tijd naar jullie allen om vanuit de Hemel met jullie te spreken om jullie voor te bereiden. Ik doe dat met liefde en vreugde in Mijn Hart.

Ik kom om diegenen bij te staan die in Mij geloven, zodat zij klaar zullen zijn om Mij te ontvangen in de staat van genade die nodig is om met Mij in Mijn Koninkrijk te regeren.

Ik kom ook om te pleiten bij diegenen die de zin van Gods schepping niet kunnen vatten, vooral die zielen die menselijke redeneringen gebruiken om alles in hun leven te definiëren.

Zij geloven enkel in wat zij kunnen zien of aanraken. Diezelfde zielen zullen leugens aannemen van diegenen van wie zij menen dat ze in hun gemeenschappen en naties gerespecteerd moeten worden. Hoe gemakkelijk worden zij op een dwaalspoor gezet door de leugens van mensen en hoe zwak zijn zij, aangezien zij de waarheid over hun schepping verwerpen.

Het is Mijn taak om jullie allemaal te helpen. Niet om te dreigen, maar om jullie dichter naar Mij toe te trekken waardoor jullie troost zullen ontvangen.

Mijn Koninkrijk is jullie thuis. Jullie mogen geen enkele drang voelen om jullie familie af te stoten, om jullie hart met het Mijne te kunnen verenigen. Breng in plaats daarvan door jullie gebeden jullie familie tot Mij. Velen zullen jullie kwetsen wanneer jullie de waarheid van Mijn woord verkondigen. Maar dat is niet erg. Daag hen niet uit en probeer hen niet tegen hun wil te dwingen! Ik zal hen in Mijn licht van bescherming opnemen als jullie Mijn kruistochtgebed (13) om de genade van kwijschelding bidden.

Ik Ben vol liefde voor jullie. Diegenen, die in Mij geloven, zullen enorm getroost worden door Mijn Tweede Komst. Die andere zielen kunnen door jullie gebeden gered worden. Dat is de reden waarom Ik jullie nu voorbereid. Het is om jullie allemaal te redden zodat jullie de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde kunnen genieten.

Ik breng hoop. Ik breng barmhartigheid. Ik breng redding. Ik volbreng het laatste Verbond, het laatste tijdperk, dat de vervulling van Mijn Vaders Wil zal zijn.

Vrees Mij nooit want Ik ben jullie familie, verbonden door Mijn Vlees en Bloed, door Mijn mens-zijn, alsook door Mijn goddelijkheid.

Leef in vrede, Mijn geliefde volgelingen. Rust op Mijn schouder want Mijn liefde en barmhartigheid zijn groter dan iemand van jullie weet. Dit is een tijd van vreugde, niet van smart, want Ik heb jullie het geschenk van redding gegeven. Dit geschenk is zowel voor jullie als voor diegenen die verdwaald zijn. Het is voor iedereen.

Jullie geliefde Jezus

De macht van de dood over de mensheid zal definitief gebroken worden

Maandag 17 december 2012 12.15u

Mijn zeer geliefde dochter, de dag waarop Ik kom om Mijn erfdeel – Mij door Mijn Vader beloofd – op te eisen, zal er plotseling zijn.

Hoewel Ik de hele mensheid op deze grote gebeurtenis voorbereid, zal de dag onverwacht aanbreken. **Het moment waarop het Beest in de afgrond geworpen wordt, is nabij en dan zullen de twaalf naties vrede en eenheid genieten.**

Tijdens deze periode zullen de heiligen in de Hemel en al diegenen die in Mijn genade gestorven zijn, samen met de rechtvaardigen die de Beproeving zullen overleven, verheven worden. Allen zullen verrijzen en het geschenk van een perfect lichaam krijgen dat de dood, die de mensheid kent sinds de zonde van Adam, zal overwinnen. Zij zullen vrede en voorspoed genieten, onder Mijn geestelijke heerschappij, tot Mijn Koninkrijk aan Mijn Vader overhandigd wordt.

Dat zal de eerste opstanding zijn en zal gevolgd worden door een duizendjarig rijk van volmaakte harmonie, overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Tijdens deze periode zullen de zondaars, die Mij verloochenden, lijden. De tweede opstanding is de mensheid niet bekend, noch werden aan iemand anders dan de profeten Daniël en Johannes de Evangelist de details ervan geopenbaard.

Deze geheimen zullen na verloop van tijd onthuld worden, want jullie hoeven deze nu nog niet te kennen.

De macht van God zal zich manifesteren zodra de strijd om zielen te behouden zal slagen. De macht van de dood over de mensheid zal definitief gebroken worden. Dat is Mijn belofte. Ik zal de profetieën, door Mijn Vader vastgelegd, vervullen.

Diegenen onder jullie die verward zijn: heb geen angst! Alles ligt nu in Mijn heilige handen, maar wees ervan overtuigd dat het enige wat telt de vergeving van de zonden is. Deze zal er komen wanneer jullie Mij allemaal vragen om het geschenk van de verlossing. Zo eenvoudig is dat!

Jullie liefde voor Mij zal het geschenk van leven voortbrengen. De dood, zoals jullie deze kennen, zal geen macht meer over of geen vat meer op jullie hebben. Jullie toekomst is iets om met vreugde in jullie hart toe te juichen,

want het is Gods grootste geschenk en enkel aan de verdienstelijke zielen zal een dergelijke schat nagelaten worden. Leef in vrede! Vertrouw Mij! Houd van Mij! Dat is het enige wat telt.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde

Dinsdag 18 december 2012 18.45u

Mijn lief kind, de allerheiligste schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van de baby's in de moederschoot, wordt overal ter wereld miljoenen keren vernietigd.

De Boze heeft in alle delen van de wereld regeringen beïnvloed om ervoor te zorgen dat abortus niet alleen aanvaard wordt, maar dat het ook als een goede zaak beschouwd zal worden.

Hoeveel tranen worden nu vergoten in de Hemel? Alle engelen en heiligen buigen van verdriet hun hoofd.

Gods kinderen zullen in grote aantallen omgebracht worden als de tijd van de Grote Beproeving begint.

Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is echter de zonde van abortus, die meer dan vrijwel alle andere zonden, de toorn van Mijn Vader over zich afroept.

Landen die abortus vergoelijken zullen enorm te lijden hebben door de hand van Mijn Vader. Hun landen zullen wenen bij het aanschouwen van hun straf. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor invoering van zo'n verachtelijke daad, zullen veel gebed nodig hebben.

Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen elke vrijdag Mijn Heilige Rozenkrans bidt, tot en met de laatste week van januari 2013, om de verspreiding van abortus tegen te houden.

Elk kind dat in de moederschoot vermoord wordt, wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader. Zij bidden elke dag voor iedere moeder die bewust en zonder aarzeling ingreep om het leven van het kind in haar te beëindigen. Hun gebeden worden gebruikt om de ziel van hun moeders te redden.

Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde.

Bid, bid, bid voor deze zondaars aangezien zij de barmhartigheid van God broodnodig hebben.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen

Dinsdag 18 december 2012 19.30u

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor elk van Mijn volgelingen tijd om te begrijpen dat Mijn barmhartigheid zonder vrees aangenomen moet worden.

Ik kom tijdens de Waarschuwing niet om Gods kinderen kwaad te berokkenen of te oordelen. Ik kom enkel om hen voor te bereiden door aan hen in hun hart de waarheid te openbaren.

Enkel door te vertrouwen op Mijn liefde en godheid kunnen jullie ware vreugde en vrede voelen. Als jullie toestaan dat angst jullie hart omklemt, zullen jullie niet in staat zijn Mijn geschenk te aanvaarden. Verheug jullie, want Ik houd van jullie allemaal!

De tijd om Mijn geboorte te vieren is belangrijk vermits steeds minder naties Mijn naam tolereren. Wanneer jullie Mijn geboorte vieren, erkennen jullie je eigen redding.

Ik heb jullie de gave van vrijheid geschonken. Deel de waarheid nu met anderen, zonder angst in jullie hart.

Wanneer voor de hele wereld het moment aanbreekt om getuige te zijn van de publieke gebeurtenis van Mijn Tweede Komst, zullen jullie er spijt van hebben dat jullie Mijn woord niet onder verdwaalde zielen verspreid hebben.

Bereid a.u.b. jullie hart en ziel voor, zodat deze gelouterd kunnen worden in afwachting van Mijn belofte om terug te komen.

Gebruik deze tijd om te bidden. Breng tijd door met familie en diegenen die jullie dierbaar zijn. Help diegenen die naar lichaam en geest verontrust zijn.

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen. Jullie mogen niet van angst verstijven of jullie zorgen maken. Al wat Ik vraag, is dat jullie te allen tijde voorbereid zijn.

Jullie Jezus

Satan zal tijdens Mijn heerschappij gebonden zijn en zal Gods kinderen niet langer misleiden

Woensdag 19 december 2012 12.30u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het Tijdperk van Vrede de bekroning van Mijn belofte zal zijn, waarbij Ik over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal heersen. Dat zal een geestelijke heerschappij zijn en Mijn Kerk, het nieuwe Jeruzalem, zal in vrede verkeren en Mijn woord zal in alle naties gehoord worden.

Satan zal tijdens Mijn heerschappij gebonden zijn en zal Gods kinderen niet langer misleiden. Dat Rijk zal geen symbolisch rijk zijn, maar wel een rijk

waarin de Boom des Levens liefde en vrede zal uitademen waardoor al diegenen, die gezegend zijn Mijn Nieuw Paradijs te genieten, de dood niet zullen ondergaan, zelfs niet wanneer Satan aan het einde van deze periode – zij het voor een korte tijd – losgelaten zal worden.

Mijn plan is overeenkomstig de Wil van Mijn Vader en geen mens heeft het recht om de Wil van God tegen te spreken.

Vergis jullie niet, jullie moeten het woord van God aannemen, dat vervat ligt in Mijn Vaders Boek, want als jullie dat niet doen, zullen jullie aangaande de profetieën die sinds het begin der tijden aan de mens gegeven werden, misleid worden.

Volg enkel en alleen Mijn weg! Neem Mijn beloften aan! Twijfel niet aan Mij want dan zullen jullie Mij beledigen! Of jullie aanvaarden Mij als jullie Redder en vertrouwen volkomen op Mij, of jullie doen dat helemaal niet.

Mijn woord is de waarheid. De waarheid zal, zodra deze door elke levende ziel aangenomen wordt, de sleutel naar vrijheid en naar de poorten van Mijn Nieuw Paradijs zijn.

Jullie Jezus

Ik stierf voor jullie. Hierdoor moeten jullie Mij vertrouwen.

Woensdag 19 december 2012 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek op jou en Mijn woord, dat jou in deze tijd gegeven wordt, zal toenemen.

Je mag niet toestaan dat afleiding of twijfels je tegenhouden om elk woord, dat Ik je geef, mee te delen. De mens mag nooit twijfelen aan de profetieën die sinds de tijd van Mozes overgeleverd werden. Niet één profetie bevat onwaarheden.

Keer jullie niet af, nu Ik aan de wereld de geheimen en Mijn plannen voor de mensheid, die tot nu toe verborgen gehouden werden, openbaar. Want Ik stel jullie nu veel dingen voor die nog moeten komen en waarover jullie, Mijn

leerlingen, geïnformeerd moeten worden zodat jullie niet nalaten jullie voor te bereiden op Mijn glorieuze Wederkomst.

Laat niemand zichzelf het geschenk van eeuwig leven, dat Ik breng, ontzeggen. Diegenen onder jullie, die het geluk hebben het Nieuw Tijdperk te betreden, waarin de Hemel en de aarde één zullen worden, moeten de weg van de waarheid volgen.

Nu is het de tijd waarin jullie geloof in Mij, jullie Redder, waarlijk uitgedaagd en op de proef gesteld wordt. Jullie zullen weldra geïntimideerd worden om Mijn boodschappen te verwerpen. Alles zal in het werk gesteld worden om jullie te dwingen Mijn woord te verwerpen en de waarheid tot ketterij uit te roepen.

Richt jullie gedachten nu op Mijn geboorte. Op de Leer die Ik de mensheid schonk, opdat zij zouden kunnen leren hoe hun ziel voor te bereiden. Op het Offer, door Mijn kruisdood gebracht om de zielen te redden.

Ik stierf voor jullie. Hierdoor moeten jullie Mij nu vertrouwen.

Ik Ben het Licht dat neerschijnt op het pad dat jullie moeten bewandelen. Aan weerszijden van dit pad zullen boze geesten aan jullie trekken, jullie kwellen en jullie proberen zover te krijgen dat jullie dezelfde weg, vanwaar jullie gekomen zijn, teruglopen en de duisternis inlopen. Zij zullen dat doen via de beschimpingen van anderen, die jullie vanwege jullie trouw aan deze boodschappen zullen verscheuren.

Jullie dienen in stille meditatie te blijven, Mijn woord te lezen en Mijn aanwezigheid te voelen. Laat Mijn Heilige Geest jullie hart bedaren en voel Mijn liefde die jullie omhult. Als jullie pijn door deze missie heviger wordt, weet dan dat jullie ten volle met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.

Geef nooit op! Wijs Mijn hand van barmhartigheid niet af! Laat Mij jullie omhelzen om jullie de moed te geven die nodig is om deze tocht met Mij voort te zetten, tot de dag dat Ik kom om jullie te belonen.

Jullie geliefde Jezus

God de Vader: De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar

Donderdag 20 december 2012 19.15u

Mijn liefste dochter, Ik roep al Mijn kinderen op om de naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensheid toegekend werd.

Mijn engelen in Mijn heilig Koninkrijk weerklinken en jubelen omwille van de barmhartigheid die aan iedereen door Mijn Zoon verleend zal worden.

Dit grootse goddelijke geschenk zal gebruikt worden om de duisternis, die de wereld overdekt, te overwinnen. Het zal door Mijn goddelijk ingrijpen zijn, dat Ik het merendeel van Mijn kinderen zal kunnen redden.

Deze Kerstmis, een tijd van grote vreugde aangezien jullie de geboorte vieren van de Redder die Ik de wereld schonk, is een keerpunt in de geschiedenis van het menselijk ras.

Als jullie Vader zegen Ik jullie allen en verleen Ik jullie, met een diep mededogen, dit grootse geschenk van barmhartigheid. Ik neem jullie op, heel Mijn schepping, zodat Ik jullie kan zuiveren van elke twijfel, elke zonde en elke godslastering tegen de wetten van Mijn Koninkrijk.

Deze grote loutering van de aarde zal wat tijd vergen, maar Ik zal deze tijden van vervolging verhaasten.

Jullie lijden, door toedoen van corrupte overheden die Mijn wetten niet aanvaarden, zal zwaar zijn maar zal niet al te lang duren.

Ik zal al Mijn vijanden tijd geven om hun ogen te openen voor de waarheid van het glorieus Paradijs, dat Ik klaar heb staan om aan de wereld te onthullen.

Verheug jullie! Prijs Mijn Zoon, want het is vanwege Hem dat Ik het Nieuw Paradijs aanbied, waar de heerschappij die Hem door Mij beloofd werd,

zich zal ontplooiën.

**De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar.
Mijn macht zal, voor de hele wereld waarneembaar, in al haar kracht en
glorie getoond worden.**

Ik Ben het begin. Ik Ben het einde. Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs,
zal definitief het oude vervangen. De aarde werd van haar luister beroofd
door de zonde van Adam en Eva.

De volmaakte schepping van de mens werd vernield toen de zonde een
einde maakte aan de gave van onsterfelijkheid. Weldra zal Ik alles dat
bezoedeld werd door het bederf, veroorzaakt door Satan en zijn demonen,
terugdraaien. Zij zullen niet langer meesters in de verleiding zijn.

Ik zal nu Mijn Zoon zenden om de troon, die voor Hem gecreëerd werd, op te
eisen.

De strijd om deze troon is heftig, maar Mijn macht heeft de overhand en elk
mirakel zal aangewend worden om Mijn familie terug naar het goddelijk
Heilig Hart van Mijn Zoon te brengen.

Jullie, Mijn kinderen, zijn verdwaald en hebben pijn. Ik zend nu Mijn Zoon om
het proces aan te vatten om jullie naar jullie rechtmatige thuis te brengen.

Ik houd van jullie, liefste kinderen van Mij. Ik heb jullie nooit verlaten. Al zou
het jullie vergeven worden dat te geloven.

Jullie worden nu geroepen. Geen mens zal van deze aankondiging vanuit de
Hemel uitgesloten worden.

Bid, kinderen, dat iedereen de barmhartigheid van Mijn Zoon zal
beantwoorden!

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

Vrijdag 21 december 2012 22.20u

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

Aanroep Mij, zelfs wanneer jullie twijfelen aan Mijn bestaan! Ik zal jullie onverwacht met Mijn aanwezigheid vervullen. Jullie zullen een liefde voelen zoals nooit tevoren. En dan zullen jullie de waarheid kennen.

Ik Ben echt. Ik Ben daar en Ik houd van ieder van jullie. Ware liefde doordringt jullie hart met een krachtig gevoel van afhankelijkheid. Het is een wederzijds geschenk. Jullie zullen van Mij houden en jullie zullen je afvragen hoe dat kan.

Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen die er niet naar zoeken, deze niet vinden. Tot diegenen die nog merken dat zij van Mij afdwalen: al wat jullie moeten doen, is Mij aanroepen zodat Ik jullie ziel kan verlichten.

Mijn geboorte luidde het bewijs van Mijn Vaders liefde voor het menselijk ras in. Hij zond Mij, jullie Redder, omwille van Zijn liefde voor jullie.

Liefde is niet iets wat jullie ooit als vanzelfsprekend zouden mogen beschouwen want het is Gods grootste gave. Het overstijgt elk gevoel en kan kwaad verslaan als het alleen maar door jullie omhelsd zou worden.

Mijn Geest van Liefde, Mijn bescherming, strekt zich over jullie uit in deze bijzondere tijd. Jullie behoren Mij toe. Ik Ben in jullie hart. Al wat jullie moeten doen, is toelaten dat Mijn liefde jullie vervult want wanneer jullie dat doen, zullen jullie ware vrede voelen.

Ik zegen jullie allen.

Jullie Jezus

Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

Vrijdag 21 december 2012 22.50u

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

Ik zal ervoor zorgen dat het Boek der Waarheid, aan de wereld beloofd, klaar zal zijn in elke natie en elke taal.

Mijn leerlingen en Mijn gewijde dienaren zullen prediken vanuit de vier hoeken der aarde.

Miljarden zullen Mijn woord volgen en velen zullen eindelijk het Heilig Evangelie lezen.

Mijn Vaders Boek, de Heilige Bijbel, zal opnieuw bekeken worden en Mijn woord zal weer gelezen worden.

Welnu, Mijn huidige boodschappen, vervat in het Boek der Waarheid, zullen voedsel zijn waarmee Gods kinderen gespijzigd zullen worden wanneer in de toekomst het lezen van het heilig woord van God als onwettig beschouwd zal worden.

Jullie, Mijn leerlingen, moeten diegenen bekeren die Mij niet kennen. Als zij niet weten wie Ik Ben, kunnen zij zich niet goed voorbereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.

Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken. Het zal de geest, het hart en de ziel van iedereen raken.

Sommigen zullen de tijd nemen om Mijn woord te verteren, maar het grootste deel van de wereldbevolking zal de waarheid aanvaarden zodra deze hen gegeven wordt.

Bid a.u.b. om de moed, de kracht en de wil om te doen wat Ik van jullie

vraag! Herinner hen eraan dat Ik voor hen stierf! Zeg hen dat spoedig het moment komt dat Ik zal terugkomen! Troost hen door hun het groot geschenk van het Nieuw Paradijs, dat Ik zal onthullen, te openbaren.

Zeg hun dat Ik kom om hen te redden en om een einde te maken aan hun lijden.

Jullie Jezus

Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

Zaterdag 22 december 2012 20.36u

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Ik, Jezus Christus, Redder van de wereld, verwelkom jullie allemaal, Gods kinderen, in het Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Ik kwam in de wereld, gekend door slechts enkelen. Mijn geboorte veranderde de toekomst. Mijn belofte werd aangenomen door Mijn volgelingen. Zij wisten dat Ik terug zou komen, maar zij hadden geen enkel idee wanneer. Zij luisterden naar Mijn onderrichtingen, ook al waren velen onder hen geen geleerde mensen. Zij waren arm en leidden een eenvoudig leven. Toch waren zij diegenen die Mij verwelkomden.

Hetzelfde zal ook nu gelden, wanneer Ik jullie op Mijn Tweede Komst voorbereid. Het zullen die zielen zijn, met een eenvoudige liefde tot Mij, die hun hart zullen openen voor Mijn oproep. En het zullen diegenen onder jullie zijn, nederig van hart en zuiver van ziel, die Mijn leerlingen van vandaag worden. Het zal door jullie zijn, net zoals het dat was toen Ik de aarde bewandelde, dat Mijn woord gehoord en geloofd zal worden.

Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen. Ik verlang dat jullie door dit kruistochtgebed Mijn zegen van bescherming aanvaarden om Mij, de Messias, te verwelkomen wanneer Ik Mijn Nieuw Koninkrijk zal onthullen.

Kruisochtgebed (90) 'Dankzegging voor Uw meest glorieuze Tweede Komst'

*O mijn Jezus,
ik schenk U lof en dank voor Uw meest glorieuze Tweede Komst.*

*U, mijn Redder, werd geboren om mij eeuwig leven te geven
en mij te bevrijden van de zonde.*

*Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding aan
terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw grote Komst. Amen..*

Jullie Jezus

Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

Zondag 23 december 2012 15.30u

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken.

Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. **Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben.**

Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding:

Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden.

Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen.

Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen.

Het zal beschouwd worden als een allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te voegen.

De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegt aan Johannes de Evangelist, zullen ontfouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Hij doet dit reeds door zwarte missen die in veel katholieke kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.

Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeeK Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden.

Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal.

Laat het bekend worden dat Ik diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en van Mij houden, zal leiden. Ik zal jullie tot gids dienen. Ik zal jullie de kracht schenken om met deze vijanden van God om te gaan. Jullie staan er niet alleen voor.

Jullie mogen nooit luisteren naar leugens die jullie in Mijn naam verteld of voorgehouden worden. Maar in jullie hart kennen jullie de waarheid. Luister naar jullie hart! Blijf trouw aan alles waarvan jullie verteld werd dat het Gods

wet is!

Als er jullie iets voorgehouden wordt dat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, moeten jullie het de rug toekeren.

Jullie Jezus

H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

Maandag 24 december 2012 18.00u

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Zoals elke andere moeder hield Ik hartstochtelijk van dit kindje. Maar er werd Mij door de Vader een bijkomende genade geschonken. Dat was de genade van bescherming. Vanaf het begin beschermde Ik Mijn Zoon op een manier die anders was. Ik wist dat Hij de beloofde Messias was en dat Mij dus een zeer bijzondere verantwoordelijkheid gegeven werd, al had Ik geen idee van de omvang die deze verantwoordelijkheid met zich mee zou brengen.

Het was Mij niet gegeven om vroegtijdig te begrijpen dat Mijn Zoon, de Redder, door God gezonden om het menselijk ras te behoeden voor het vuur van de hel, gedood zou worden. Dat deel van Mijn missie kwam als een vreselijke schok en Mijn pijn kan niet beschreven worden, zo intens was deze.

Ik leed door Mijn zoon, in Hem en met Hem. Zelfs vandaag de dag voel Ik Zijn pijn en verdriet om het ongeloof over het bestaan van Mijn Zoon in de huidige wereld. Als Moeder van de Verlossing is het Mijn verantwoordelijkheid om Mijn Zoon bij te staan in Zijn plan om zielen te bewaren.

Dit is de tijd van de zondvloed; dit keer voor een snelle en plotselinge verandering. Terwijl oorlogen zullen uitbreken en een grote oorlog uit de as

oprijst, zal Gods plan in snelheid toenemen om Zijn aanwezigheid onder alle naties en alle rassen op te roepen.

Mijn kind, Ik smeeek jullie om de allerheiligste Rozenkrans te bidden aangezien Ik vandaag ween. Mijn tranen, waarvan jij daarnet getuige geweest bent, zijn voor die zielen die Mijn Zoon niet zullen erkennen. Het zijn die Christenen, die zeggen dat zij Jezus Christus als Redder aanvaardden en die Hem beledigen door niet tot Hem te bidden, die Hem het meest bedroeven.

De verspreiding van het atheïsme is als een angstaanjagende epidemie die zich over de aarde uitstrekt. God werd niet vergeten, integendeel, Zijn bestaan wordt opzettelijk genegeerd. Zijn wetten worden uit jullie landen verbannen. Zijn Kerken worden niet geëerd. Zijn gewijde dienaren zijn te bedeesd en niet moedig genoeg om Zijn heilig woord te verkondigen.

De aarde zal nu veranderen, zowel fysiek als naar de geest. De loutering heeft een aanvang genomen. De strijd zal tussen diegenen die de Boze volgen en Gods Restkerk gevoerd worden.

Diegenen, trouw aan Mijn Zoon, moeten steeds een beroep doen op Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, zodat Ik jullie kan toewijden aan Mijn geliefde Zoon, om jullie de broodnodige genaden te verlenen. Jullie moeten als soldaat van Christus voorbereid worden. Jullie wapenrusting moet sterker gemaakt worden omdat jullie een taak als kruisvaarder hebben en jullie tegen grote wreedheid en onrechtvaardigheid zullen moeten oprukken.

Ga in vrede, kinderen, en houd jullie aan het dagelijks gebed terwijl de veranderingen een aanvang nemen, zodat de redding van de mensheid bewerkstelligd kan worden.

Alles zal geschieden overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader, door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Er zal jullie, Mijn kinderen die Mij om hulp vragen, grote bescherming voor jullie naties verleend worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

Dinsdag 25 december 2012 19.20u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Deze tijd in de wereld is die van Mij, aangezien Ik al Gods kinderen eendrachtig bijeenbreng terwijl de grote strijd begint.

Deze periode van grote beproeving zal enige tijd duren. **De oorlogen zullen escaleren tot de grote oorlog uitgeroepen wordt en de wereld zal veranderen.**

Alle naties zullen de veranderingen aanschouwen. Jullie moeten hierop voorbereid zijn en het accepteren, want al deze dingen moeten voor Mijn Tweede Komst gebeuren.

Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

De klimaten zullen helemaal beginnen te veranderen en jullie weer zal anders zijn, op een manier die jullie vreemd kan lijken.

Dit is voor al diegenen die hun ogen geopend hebben voor de waarheid, de tijd om de weg voor Mij te bereiden zodat Ik iedereen in Mijn heilige armen kan verwelkomen.

Heb geen angst want Mijn liefde zal veel afzwakken en jullie gebeden zullen, en kunnen, veel van deze dingen, alsook de wreedheden die door het Beest gepland worden, inperken.

Jullie Jezus

God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

Donderdag 27 december 2012 18.20u

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

De tijd van de veranderingen, zoals voorzien, waarbij de aarde zal omkeren, de planeten zullen veranderen en de klimaten niet langer voorspelbaar zullen zijn, is daar.

Mijn grote macht wordt nu in de Hemel, net als op aarde, tentoongespreid terwijl Ik de strijd tegen Mijn vijanden leid. Satan en zijn demonen worden verslagen, maar zij zetten een angstaanjagende verdediging op. Terwijl zij Mijn kinderen proberen te kruisigen, slepen zij Mijn arme kinderen – van wie het hart vervuld is van politieke en wereldse ambities – met zich mee om hierin een rol te spelen.

De mens is zwak. De mens wordt gemakkelijk verleid. Vanwege zijn blindheid voor de waarheid, die door Mij vastgelegd werd, gelooft de mens in leugens. Hij gelooft de leugens, die door de Boze uitgespuwd worden, omdat hij aangetrokken wordt door de beloften van macht en genoegens.

Mijn kinderen moeten het glorieuze en schitterende Licht van Mijn Koninkrijk erkennen. Jij, Mijn dochter, hebt dit Licht gezien en jij weet hoe krachtig het is. Jij kent de macht van God en hoe deze jullie omhult. Kan jij je voorstellen hoe het zal zijn wanneer Mijn Nieuw Paradijs onthuld wordt? Jij, Mijn dochter, hebt een glimp opgevangen van slechts een klein stukje van dit glorieuze en glanzende Licht.

Het is belangrijk om het Licht van Mijn Zoon in jullie hart te verwelkomen. Wanneer jullie Hem uitnodigen om jullie te bewaren en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen, zullen jullie dit Licht voelen.

Het Licht van de nieuwe dageraad – het Nieuw Tijdperk – zal langzaam maar zeker de wereld verlichten. Spoedig zal er een nieuw Licht, een

nieuwe zon, gezien worden. Deze zal groter zijn en zal de oorzaak van veel verwondering zijn.

Dit is een teken van Mijn macht en Mijn majesteit. Het zal een wonder zijn en zal bewijzen dat de mens het geheim van de schepping niet volledig doorgrondt.

Enkel Ik, God, de Schepper van het heelal, voer het bevel over al wat is. Al wat zal zijn. Al wat kan zijn. Geen mens, geen wetenschapper, kan deze allerheiligste geheimen ontraadselen, want het is niet aan de mensen om deze op dit moment te begrijpen.

De wonderen van Mijn schepping, en de kracht van Mijn macht, zullen aan de wereld getoond worden. Laat geen mens de vergissing begaan te geloven dat Satan, en zijn verdorven volgelingen, alle macht bezitten om jullie de wonderen te bezorgen, die Ik voor elk schepsel geschapen heb. Ik heb beloofd de waarheid te openbaren zodat jullie, Mijn kinderen, de spinnenwebben die jullie ogen bedekken, kunnen weggenen.

Wanneer de dag aanbreekt dat de waarheid eindelijk door jullie aanvaard wordt, zal Ik jullie de prachtigste schatten en genaden schenken, alsook een leven dat jullie je nooit zouden kunnen voorstellen omdat het jullie verbeelding te boven gaat.

Ik ben blij vandaag deze boodschap van hoop te kunnen meedelen. Ik hoop dat deze jullie veel vreugde en vrede bezorgt.

Mijn belofte om jullie naar jullie uiteindelijke erfdeel te brengen, gaat weldra werkelijkheid worden.

Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

Vrijdag 28 december 2012 6.05u

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen.

Velen zeggen dat zij om de gave van onderscheiding gevraagd hebben en dat zij tot de Heilige Geest gebeden hebben om het te ontvangen. Niet iedereen die erom vraagt, wordt het inzicht gegeven dat zij evenwel nodig hebben om deze kostbare gave te ontvangen. Toch zullen zij zeggen dat zij deze bezitten. Vervolgens beledigen zij Mij door te beweren dat Mijn heilig woord hen een onbehaaglijk gevoel geeft. Zij beweren dat hun verontrusting moet betekenen dat Mijn heilige boodschappen van de geest van het kwaad komen.

Tot diegenen onder jullie die vol trots hun verdraaide interpretatie verkondigen als zou Mijn heilig woord – dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt – vals zijn, heb Ik dit te zeggen:

Wanneer kwamen jullie voor het laatst naakt voor Mij te staan? Zonder jullie schild van trots dat jullie afschermt? Wanneer kwamen jullie op jullie knieën voor Mijn aanschijn, Mij oproepend om jullie waarlijk te leiden, zonder dat jullie eerst, al weigerend om te luisteren, jullie handen op jullie oren leggen? Weten jullie niet dat Ik jullie pas zal verlichten met de gave van onderscheiding wanneer jullie voor Mijn aangezicht verschijnen zonder enige vooropgestelde inzichten? Jullie kunnen niet bevrijd worden van de ketenen van de intellectuele trots, die jullie blind maakt voor de waarheid van de geestelijke kennis, tot jullie ontdaan zijn van alle menselijke hoogmoed.

Tot diegenen onder jullie die jaren besteden aan het bestuderen van de Heilige Schrift en die zich als onderlegd beschouwen – en dus waardiger Mijn woord te definiëren: jullie moeten daarop terugkomen.

Kennis van Mijn Vaders Boek maakt jullie niets bekwaamer dan de bedelaar in de straat, zonder onderwijs in geestelijke zaken. Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid. Kennis gebaseerd op jullie eigen menselijke

interpretatie van Mijn Vaders Boek betekent niets wanneer het erop aankomt om het woord van God te begrijpen.

Diegenen onder jullie die zich beroemen op hun geleerde manieren om de Heilige Schrift te volgen, maken zich schuldig aan zonde. Jullie zonde is de zonde van hoogmoed. Jullie beledigen Mij omdat jullie trots jullie meer waard is dan liefde voor Mij, in zijn eenvoudigste vorm.

Liefde voor Mij, jullie Jezus, komt uit het hart. Zielen die Mijn Koninkrijk waardig zijn, herkennen Mijn stem snel. Zielen die zich tegen Mijn woord verzetten en anderen aanzetten om Mij, zo op het oog, af te wijzen, worden beïnvloed door de geest van het kwaad. Jullie doen Mij walgen. Jullie verachtelijke stemmen, waarmee jullie vol trots jullie waardigheid, gebaseerd op jullie kennis van de Heilige Schrift, uitschreeuwen en te kennen geven, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn geduld is eindeloos, maar wat diegenen onder jullie betreft die voor Mij staan en Mijn plan van redding met opzet schaden: jullie zullen in een oogwenk in de woestijn geworpen worden.

Jullie Jezus

Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

Zaterdag 29 december 2012 19.36u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. Terwijl het voor jullie misschien pijnlijk wordt om getuige te zijn van de komende gebeurtenissen, denk aan deze woorden, Mijn heilige woorden, die jullie nu gegeven worden.

Mijn liefde voor de mensheid is zo groot dat Ik elke zonde, hoe beledigend ook, gemakkelijk vergeef zodra er door de zondaar oprecht berouw getoond wordt. Vrees Mij nooit als jullie werkelijk van Mij houden, want Ik bescherm jullie te allen tijde. Ja, jullie zullen in Mijn naam lijden wanneer jullie achter Mij aan lopen. Maar dat is iets wat jullie moeten aanvaarden. Het is zo'n kleine prijs om te betalen voor de zaligheid die jullie te wachten staat.

Diegenen echter, die voor Mij uit lopen in de verkeerde overtuiging dat zij de aanwezigheid van God in hun leven niet nodig hebben, moeten wel bevreesd zijn. Deze zondaars, die nooit berouw zullen tonen omdat zij geloven dat zij meester zijn over hun eigen lot, zullen in de afgrond vallen. Dit, de val die door de Boze voor hen opgezet wordt, kan vergeleken worden met een wegtikkende klok. Want elke minuut dat zij Mij blijven verzaken, wordt hun tijd korter. Hun tijd om het goed te maken in Mijn ogen, is kort.

Weet dat voor de strijd om zielen de twee strijdmachten zich nu opgesteld hebben om zich voor te bereiden op de oorlog. De tijd loopt door dus wees a.u.b. te allen tijde voorbereid.

Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede! Wees echter bevreesd voor het Beest dat in vrede zal lijken te komen, maar dat komt om jullie te vernietigen. Hij, de Boze, en zijn volgelingen op aarde zijn degenen waarvoor jullie bevreesd moeten zijn. Niet voor Mij.

Jullie Jezus

Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

Zondag 30 december 2012 17.50u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist. Velen zullen, na verloop van tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij lijken te bezitten. Zijn krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan.

Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt.

Hij zal andere wonderen verrichten, maar deze zullen gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van Mij zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem in het openbaar toejuichen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige messias en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te evenaren. Jammer genoeg zal hij velen misleiden.

Ik smeeek jullie, Mijn leerlingen, om de mensen te waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal komen. Dat kan niet. Ik ben al in het vlees naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer plaatsvinden. Wanneer Ik terugkom, zal dat gebeuren door de manier waarop Ik wegging en dan zullen de goddelozen verbannen worden en Mijn Nieuw Paradijs zal de plaats innemen van de aarde.

Laat jullie niet misleiden! Wees waakzaam! Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en de leugens die hij de wereld zal voorhouden. Zo kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te redden, die hem slaafs zullen volgen naar de krochten van de hel.

Jullie Jezus

Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

Maandag 31 december 2012 19.25u

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Jij zult het mikpunt van veel haat zijn en velen, waaronder priesters binnen Mijn Kerk, zullen proberen jou te gronde te richten.

Hetzelfde zal gelden voor diegenen die Mijn boodschappen verspreiden. Als dragers van de waarheid zullen ook zij verbaal aangevallen worden.

Dit is de tijd waarin jullie je niet met anderen moeten bemoeien en gewoon moeten blijven doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot deze boodschappen.

Aangezien Mijn heilig woord veel hoeken begint te bereiken, zal de woede tegen hen toenemen. Wanneer de boodschappen afgekraakt worden en in sommige gevallen als ketterij uitgeroepen, moeten jullie blijven doorgaan. Blijf samen en luister niet naar de giftige tirades die jullie naar het hoofd geslingerd zullen worden.

Blijf sterk en moedig! Blijf aan Mijn zijde terwijl wij deze weg naar Calvarië bewandelen! Want vergis jullie niet, deze moeilijke missie werd voorzegd en zal voor velen onder jullie zeer lastig worden.

Ik zegen jullie allen terwijl ik jullie waarschuw zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken wanneer de aanvallen heviger worden. Het komt doordat dit Mijn heilig woord is, dat er zoveel haat tentoongespreid zal worden. Dat is de prijs die betaald moet worden voor de redding van de zielen, met inbegrip van diegenen die jullie het meeste kwellen.

Jullie Jezus