

Wees te allen tijde voorbereid!

Maandag 1 augustus 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu eindelijk werkelijk met Mij in vereniging. Je zult nu zien waarom het dringend nodig is om de mensen te helpen hun ogen te openen, zodat zij zich kunnen bekeren om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.

Zoveel **mensen drijven tegenwoordig de spot met Mij**. Wanneer Mijn naam door gelovigen op eerbiedige wijze genoemd wordt, **worden ook zij gehoond, bespot en uitgelachen**. Verder zijn er anderen die boos worden wanneer zij in Mijn naam aangevochten worden. Er zijn er ook anderen die **Mij niet alleen loochenen, maar die Mij bovendien haten**. Nooit eerder waren er zoveel mensen in de wereld die het geloof de rug toegekeerd hebben.

Zoveel zielen kiezen ervoor om elke gedachte dat Ik of Mijn Eeuwige Vader besta, weg te wuiven. Zij denken dat het niet uitmaakt of ze nu wel of niet geloven, en dat dit in hun leven niet relevant is. Veel van diegenen die in hun geloof lauw zijn, zetten Mijn onderrichtingen waaraan zij louter lippen dienst bewijzen, achteloos van zich af. Zij menen dat zij later in hun leven nog genoeg tijd zullen hebben om de nodige tijd aan hun geloof te wijden. Dit geldt met name voor de jongere generatie die denken dat hun **geloof niet iets is waar zij zich nu al druk over hoeven te maken**. Zij geloven dat ze nog veel jaren voor zich hebben om Mij, hun geliefde Redder, en Mijn Eeuwige Vader te eren. Dat is de reden waarom oudere mensen in een later stadium van hun leven, wanneer zij over het hiernamaals beginnen na te denken, geneigd zijn om hun geloof opnieuw aan te wakkeren.

Wat de mens maar niet snapt, is dat men op elk moment, te allen tijde, op elke leeftijd van de geboorte tot hoge ouderdom, kan sterven. Het doet er niet toe. Men moet te allen tijde voorbereid zijn.

Ik smeeke alle gelovigen te bidden om het onderscheidingsvermogen om overall de jongeren de dringende noodzaak bij te brengen hun ogen te openen voor de liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader voor elk van hen hebben. Help hen de ogen te openen voor de belofte van het Paradijs! Het is

nu jullie plicht tegenover Mij zodat Ik Mijn jongere kinderen niet verlies aan de leugens die Satan vandaag de dag verspreidt in de wereld.

Help Mij al diegenen te redden, die menen dat er voor hen nog volop tijd is om aandacht te besteden aan hun ziel, als voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde dat dichterbij komt en dat in een oogwenk werkelijkheid zal worden wanneer de meesten van jullie dat het minst verwachten.

Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus

Vragen aan Jezus

Maandag 1 augustus 2011 23.30u

Na het ontvangen van de boodschap getiteld 'Wees te allen tijde voorbereid!', zag de zienster een beeld van Jezus waarbij Hij verdrietig leek. Zij stelde Hem dan een aantal vragen waarop Hij antwoordde.

Vraag aan Jezus: "Bent U verdrietig?"

Antwoord: "Ja, en moe. De zonden van de mens scheuren Mijn Hart in twee."

Vraag aan Jezus: "Wat zou helpen?"

Antwoord: "Gebed, en veel ervan. De toewijding van Mijn volgelingen door het dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en de heilige Rozenkrans zal Mijn kinderen redden. Zij, Mijn volgelingen, moeten volhouden ook al valt dat zwaar."

Vraag aan Jezus: "Wat ontstelt U het meest?"

Antwoorden: "Diegenen die Mij niet enkel haten, maar die er ook voor kiezen om Satan te aanbidden in schunnige rituelen, waarbij zij niet kunnen zien hoe ze voorgelogen worden."

"Mijn gewijde dienaren die hun liefde voor Mij verloren hebben."

"Diegenen die anderen vervolgen."

“Die moordenaars zonder achting voor het leven van Mijn kinderen.”

“ Abortus, de ergste vorm van volkerenmoord. Ik vergiet elk moment tranen om Mijn kleine zielen, die er nooit toe komen hun eerste adem te halen.”

“Oorlog en het gemak waarmee deze gewoonlijk gesticht wordt door diegenen die, als zij midden in een slagveld gezet werden, uit lafheid weg zouden lopen. Veel van deze mensen die de oorlog verklaren, doen dat alleen maar om macht te verwerven. Zij beledigen Mij zeer.”

Vraag aan Jezus: “Wat maakt U gelukkig?”

Antwoord: “Het geloof van Mijn volgelingen en diegenen die vastbesloten zijn om Mij te helpen zielen te redden. Ik houd van hen met zo’n tederheid en mededogen. Zij zullen in het Koninkrijk van Mijn Vader in hoge mate beloofd worden.”

Einde

God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen aan de mensheid

Dinsdag 2 augustus 2011 20.15u

Ik kom in de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus. Ik Ben God de Vader en wens met de hele wereld te communiceren. Het is Mijn bedoeling **om de hevigheid van de kastijding op te schorten** om de mensheid de kans te geven hun hart te openen voor de waarheid van Mijn bestaan. Zij, Mijn dierbare kinderen, moeten weten dat Ik in de eerste plaats een God van barmhartigheid ben en pas daarna van gerechtigheid.

Mijn barmhartigheid werd verruimd tot buitengewone grenzen. Ik zal, door de kracht van het gebed, uit barmhartigheid Mijn hand inhouden zodat de mens de haat, die zich wereldwijd in veel zielen manifesteert, kan temperen.

Hoed jullie, Mijn kinderen, wanneer Ik jullie waarschuw dat de nalatigheid om te beletten dat de zonde zich verspreidt, zal uitmonden in **een kastijding die een groot deel van de mensheid zal vernietigen.** Een dergelijke

kastijding zal men nog niet meegemaakt hebben sinds de dagen van **de zondvloed die ten tijde van Noah de aarde verwoestte.**

Ik zal niet langer toestaan dat jullie, Mijn ondankbare kinderen, diegenen vernietigen die Mij trouw betoond hebben. Noch zal Ik Mij op de achtergrond houden en **de ene-wereldorde Mijn schepping, Mijn aarde, laten bezoedelen, Mijn kinderen.**

Neem dit nu ter harte, één van de **laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven wordt!** Keer jullie nu af van de weg der zonde en jullie zullen gered worden. Keer jullie af van jullie blinde toewijding aan de lokstem van Satan en zijn verleidelijke charmes, die jullie aantrekken door gebruik te maken van eigenliefde en materiële wonderen. Als jullie deze mooie, uit liefde voor jullie geschapen wereld zouden blijven ontheiligen op de manier dat jullie dat nu doen, zal deze er niet meer zijn om nog meer door jullie beschadigd te worden.

Ik Ben de God van liefde, lankmoedig, maar Mijn geduld raakt op. Diegenen die Mijn kinderen blijven verminken en ombrengen door oorlog en **de controle over de wereldfinanciën,** weet dat jullie dagen geteld zijn. Jullie kans op verlossing zal nu jullie laatste zijn. Als jullie tijdens het grootse geschenk van barmhartigheid, dat wil zeggen **de Waarschuwing,** niet op de juiste wijze zouden reageren, dan zullen jullie en jullie handlangers vernietigd worden.

Mijn luister zal bij iedere man, vrouw en kind bekend worden. Diegenen die voor het pad naar Mijn Koninkrijk kiezen, zullen eeuwigdurend leven bezitten. Diegenen die daar niet voor kiezen, zullen een duisternis ervaren zoals ze zich deze nooit zouden kunnen of willen voorstellen.

Volgelingen van Satan, die zijn verdorvenheid bewust verafgoden, luister nu naar Mijn belofte! Tijdens de Waarschuwing zal jullie, Mijn verdwaalde kinderen, nog één keer de hand van liefde en vrede aangeboden worden. Grijp deze vast, want het zal jullie reddinglijn terug naar de schoot van Mijn liefde zijn! **Negeer Mijn smeekbeden en jullie zullen voor eeuwig lijden** en nooit meer naar de schaapskooi van Mijn gekoesterde familie terugkeren!

Dit, Mijn dochter, **is nu één van de belangrijkste waarschuwingen** om jullie broeders en zusters te behoeden voor het folterende vuur van de eeuwige verdoemenis.

De Allerhoogste Koning
God, de Almachtige Vader

Boodschap van de H. Maagd Maria – Ik zal nog maar een paar keer verschijnen in de wereld

Woensdag 3 augustus 2011 9.45u

Mijn kind, het is niet nodig om te vrezen bij dit werk, want het werd voorzeggd dat **de bekering zal plaatsvinden**. Jammer genoeg zullen noch kunnen niet alle mensen gered worden. Zij, die Mijn dierbare Zoon vervolgen in de wereld van vandaag, zijn **slechter dan diegenen die Hem bij de kruisiging executeerden**. Doordat Mijn Zoon stierf om de mensheid van de zonde te redden, werd er wereldwijd een les geleerd over de noodzaak van de devotie tot Mijn Zoon. Velen die de Waarheid kennen, kiezen ervoor deze te negeren.

Ik ben zo vaak gestuurd om in de hele wereld het gebed aan te moedigen, en toch werden Mijn waarschuwingen aan kinderen in de loop der tijd vergeten. Wanneer Ik Mij tegenwoordig door zieners in diverse landen bekendmaak, worden zij niet alleen genegeerd maar ondergaan zij ook spot. Mijn aanwezigheid en **de tekenen die Ik aan de Hemel toon**, alsook andere uitingen, worden verworpen. **Zelfs priesters en bisschoppen negeren Mijn waarschuwingen**. Ook zij hebben **zich afgekeerd van een geloof in goddelijke tussenkomsten**. Hoe blind zijn zij toch om de hulp van Mij, hun geliefde Moeder, af te wijzen!

Mijn Zoon lijdt zo erg dat het hartverscheurend is om Hem vandaag de dag in ondraaglijke pijn te zien door het kwaad van de zonde. Mijn kinderen hebben er geen idee van hoe Hij lijdt onder de kwelling die Hij in de wereld moet aanschouwen wanneer **Hij de wreedheid van de mens ziet**.

Mijn kind, herinner Mijn kinderen eraan dat **Ik nog maar een paar keer in de**

wereld zal verschijnen omdat de tijd van **de beslissende strijd, waarin Ik de kop van de slang zal verpletteren**, aangebroken is.

Mijn kinderen moeten weten hoezeer zij door Mijn geliefde Zoon bemind en gekeesterd worden. Ik verzoek hun dringend om hun hart te openen en Hem de liefde en het mededogen te betonen die Hij verdient. Hij, jullie Redder, die bereidwillig de dood in zijn wreedste vorm aanvaardde om jullie te redden, wil deze generatie nu behoeden voor de valstrikken van Satan.

Hij, de Bedrieger, lacht, Mijn kind, omdat hij weet dat hij erin geslaagd is kostbare zielen te stelen. Bid, bid, bid nu dat er tijdens **de Waarschuwing** naar Mijn Zoon geluisterd zal worden en dat Zijn geschenk van verlossing met nederige en open armen aangenomen zal worden.

Denk eraan, als jullie Moeder **zal Ik altijd voor Mijn kinderen om genade smeken!** Mijn tranen hebben gevloeid voor diegenen die de Waarheid niet willen horen, want het zal maar door aanhoudend gebed zijn dat deze betreurenswaardige zielen verlost kunnen worden.

Jullie geliefde Moeder
Onze Lieve Vrouw, Koningin van smarten

Mijn geboortedag is een heel bijzondere feestdag

Donderdag 4 augustus 2011 20.30u

Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, jullie geliefde Moeder, want dat is Mijn geboortedag.

Mijn Hart kreunt van verdriet door de wantoestand waaronder Mijn Zoon door de zonden van de mensheid lijdt. Ik glimlach om Mijn kinderen alles te zien doen wat ze kunnen om zielen te redden, maar toch vloeien Mijn tranen nog omdat Ik het lijden in jullie wereld niet meer kan aanzien.

Mijn kind, wend je bij het verspreiden van de boodschappen van Mijn Zoon, Jezus Christus, en de Allerhoogste God zelfs niet één moment af want de tijd

raakt op! Wijd zoveel tijd als je kunt aan dit werk! Ga zo door! Ik zal je te allen tijde bedekken met Mijn heilige mantel.

Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel

De tijd van afwachten – laat anderen weten wat hen te wachten staat

Donderdag 4 augustus 2011 21.40u

Mijn zeer geliefde dochter, **elke dag raakt de wereld verder in verval**. Onder Mijn kinderen heerst er een mengeling van hoop, bezorgdheid, boosheid en wanhoop door **oorlog en het gebrek aan geld** om jullie familie behoorlijk te voeden en kleden. Maar luister! Jullie zullen het niet langer zelf moeten klaarspelen want er zal nu heel vlug, na de Waarschuwing, een positiever gevoel van licht en liefde in de wereld heersen. Niet alles is verloren, Mijn dochter.

Bid voor diegenen die zich tijdens de waarschuwing bekeren, dat zij op de weg van de waarheid zullen blijven! Bid dat onder die volgelingen die de waarheid reeds kennen, de liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader sterker zal worden.

Zolang Mijn kinderen het geschenk van de Waarschuwing omhelzen, valt er niets te vrezen.

Wat diegenen betreft, die niet op de weg blijven en terugkeren naar zondige wegen: zij hebben veel te vrezen. Mijn Vader zal niet toestaan dat ze anderen door hun eigennuttige en verdorven handelwijze aantasten. **Ze zullen gestopt worden**. Jammer genoeg zullen velen zich van de Waarheid afkeren en proberen om ermee door te gaan. Mijn kinderen, macht en controle op te leggen.

Bid dat de kastijding afgezwakt zal worden! Jullie gebeden zullen helpen om dergelijke situaties te veranderen en af te wenden. **Dit is nu de tijd van**

afwachten, voor gebed, van voorbereiding en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten wat hen te wachten staat.

Deze augustusmaand, ‘**de maand voor de redding van zielen**’, is zo belangrijk, kinderen. Volhard a.u.b. in jullie toewijding deze maand, want de zielen die jullie zullen redden, zullen talrijk zijn. **De Hemel verheugt zich over de liefde en edelmoedigheid van hart** en ziel van al Mijn volgelingen die deze verbintenis, een kostbaar geschenk voor Mij waardoor mensen gered worden, aangegaan zijn.

Ga nu, Mijn dochter, en verspreid Mijn Woord! Ga nu heen in vrede en liefde!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

God de Vader – de rol van het lijden

Zondag 7 augustus 2011 14.45u

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader, Schepper van de mens en het universum.

Mijn dierbare dochter, Ik aanvaard nu uiteindelijk je geschenk aan Mij om zielen te helpen redden. Je geschenk wordt met liefde en vreugde aanvaard. Dit zal geen gemakkelijke weg zijn, maar wanneer je Mij elke dag om Mijn hulp vraagt, zal je beschermd worden.

Jouw lijden zal mentaal zijn en een duisternis van de ziel. Als het erger wordt, herinner jezelf dan steeds aan die schepselen die door jouw lijden gered zullen worden.

Ga zo vaak je kunt naar de Aanbidding om de kracht te krijgen die voor dit werk nodig is! De boodschappen van Mijn Zoon zullen aanhouden. Deze moeten zoals voorheen op de website geplaatst worden, want Zijn boodschappen aan de wereld zullen toenemen, niet afnemen. Je wordt geholpen door veel heiligen, die voor jou ten beste spreken.

Blijf bidden tot de Heilige Drie-eenheid om de genaden die nodig zijn om sterk te blijven! Voel je nooit verlaten, want dat zal deel lijken uit te maken van je lijden! Hou het hoofd koel! Hou je stil en kom op de buitenwereld vreugdevol over! Negeer diegenen die je zullen kwetsen! Denk er veeleer aan dat het het goddelijk Licht is, dat door jouw ziel zal schijnen, dat de duisternis in anderen naar boven zal halen! Dan en pas dan zul je je bewust worden van de kwellung die het Hart van Mijn Zoon verscheurt wanneer Hij in de wereld de zonden ziet. Jouw lijden zal maar een fractie zijn van wat Hij elke minuut van de dag doorstaat.

Aanvaard nu het geschenk dat ook jij gekregen hebt door geroepen te zijn een offerziel te worden!

Denk eraan, Mijn dochter, dat jij te allen tijde in Mijn Hart bent! Ik waak over je en bescherm je. Glimlach nu! Heb geen angst want dit werk zal voor jou, je familie en dierbaren grote beloningen meebrengen in Mijn glorieus Koninkrijk!

Je geliefde Vader
God de Schepper van alle dingen

Kinderen, raak niet ontmoedigd door de wanhoopsverhalen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt!

Maandag 8 augustus 2011 19.45u

Mijn zeer geliefde dochter, het is dagen geleden dat Ik nog met je gecommuniceerd heb. Dat was om je de kans te geven te luisteren naar het advies van Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, om de rol van het lijden om zielen te redden te helpen begrijpen.

De dagen worden nu steeds korter naarmate het moment van de Waarschuwing dichterbij komt. Alles is klaar voor de vlammen van Mijn liefde, die de hele wereld als één man zullen omhullen. De engelen, de koren in de Hemel, wachten nu op de gloriëdag waarop Ik terugkeer om de mens

zijn laatste kans om Mijn bestaan en dat van Mijn Eeuwige Vader te erkennen, te geven.

Kinderen, raak niet ontmoedigd door geruchten of wanhoopsverhalen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt! Reken in plaats daarvan nu op Mij en vertrouw Mij jullie angsten toe! De mensheid zal zo'n prachtig geschenk krijgen. Niet alleen zullen de mensen Mij van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, maar ze zullen ook dolblij zijn om de voor hun eigen ogen getoonde Waarheid te vernemen en zien.

Dit gaat een grote dag in de geschiedenis worden waarop er aan jullie allen hoop en liefde getoond zal worden. Zelfs verharde zondaars zullen neervallen en tranen van berouw wenen. Dat is goed nieuws, kinderen, want als ze hun trots en ego laten varen, kunnen allen gered worden. Allen moeten uit eigen vrije wil verenigd zijn om het Mij mogelijk te maken hun hart binnen te gaan zodat ze naar het Licht gebracht kunnen worden.

Voor veel zondaars in doodzonde zal dit Licht hun ogen en ziel doen branden. Het zal pijnlijk zijn. Als ze, bij het zien hoe ze Mij beledigen, de ontzetting maar kunnen doorstaan, dan zullen ze sterk worden en zich bekeren.

Dus, kinderen van Mijn strijdmacht, zeg Ik jullie nu dit. Glimlach, want die gebeurtenis zal de meest buitengewone in jullie leven zijn, en jullie bestaande liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader zal jullie ziel bezielen. Zoveel liefde zal jullie geest, lichaam en ziel doordringen, dat jullie voor altijd naar de geest vernieuwd zullen zijn. Bid nu voor jullie allen, want de tijd is kort. De wereld wordt thans op de Waarschuwing voorbereid zodat allen klaar zullen zijn voor Mijn groots geschenk.

Ga in deze maand van redding voor de zielen met die devotie verder, kinderen, want door jullie inspanningen zullen er tegen het einde van augustus miljoenen zielen gered zijn.

Denk eraan, kinderen, dat Ik elke dag aanwezig ben in jullie leven! Toeziend. Leidend. Ik houd van jullie allemaal. Blijf trouw aan Mijn wens om de gekwelde zielen te redden!

Jezus Christus

Onrust in de wereld, die door het gebrek aan liefde voor Mij veroorzaakt wordt

Dinsdag 9 augustus 2011 20.30u

Mijn geliefde dochter, de tijd van onrust in de wereld waarbij zoals voorzegd de mens zal opstaan tegen de mens, broeder tegen broeder en naaste tegen naaste, is aangebroken. De ene na de andere gebeurtenis zal uitbreken. Veel landen zullen dat ervaren. Er is veel boosheid in de wereld, veel teleurstelling en angst onder Mijn kinderen. Zeg hun dat deze gebeurtenissen door Satan aangestoken zijn en dat er, voorafgaand aan de Waarschuwing, nog meer onrust zal uitbreken en heviger worden.

Dit, Mijn dochter, werd voorzegd als juist één van de tekenen die de mensheid in de loop van 2011, het jaar van de zuivering, zal ervaren. Mijn kinderen zullen geschokt getuige zijn van het kwaad dat er in de wereld bestaat in de ziel van diegenen die door regelrechte haat en woede op elkaar gedreven worden. Er bestaan in de strijd, die zal blijven woeden, geen winnaars, Mijn dochter. Het is door toedoen van de mens dat deze wreedheden geschieden. Het is door hun gebrek aan liefde voor Mij, en Mijn Eeuwige Vader, dat zij gewillige medeplichtigen van Satan worden.

Bid, Mijn kinderen, voor al diegenen die door de onrust in de wereld te lijden zullen hebben. Want maar weinig landen zullen aan deze uitbarstingen van razernij en verwoesting ontsnappen. Deze oorlog van haat zal in diverse landen en naties aangetroffen worden. Er zal door velen verwarring, panische angst en verdriet gevoeld worden.

Vertrouw a.u.b. op Mijn Vader, God de Eeuwige Vader, want Zijn hand zal helpen om deze calamiteiten te stoppen, kinderen! Blijf sterk, waakzaam en trouw aan Mij, jullie geliefde Redder! Zodra jullie het belang van de liefde in jullie leven en het belang van harmonie en de zorg voor jullie naasten inzien, zal in jullie wereld alles beter worden. Gebed zal de impact van de kwalijke onrust helpen verminderen.

Denk eraan dat oorlog, geweld en moord niet van God komen! Deze worden door Satan gecreëerd. Zijn woede heeft nu ongekende hoogten bereikt, en

door de infiltratie van diegenen die zwak van geest zijn, zonder liefde in hun hart, wordt zijn razernij nu op Mijn kinderen botgevierd.

Luister nu naar Mij! Heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb! Verwerp Satan, zijn handlangers en zijn marionetten nu! Bid tot de H. Aartsengel Michaël om jullie gemeenschap te beschermen! Bid tot Mij om leiding! Bid om de Heilige Geest in te roepen om op jullie landen neer te dalen!

Jullie barmhartige Redder
Jezus Christus

Bid voor diegenen die niet verder kunnen kijken dan materieel gewin!

Woensdag 10 augustus 2011 0.05u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet volharden in dit lijden want door dat te doen, red je zielen. Jouw lijden openbaart nu de marteling die Ik doorstond door toedoen van de zonden van de mens.

De hebzucht van de mens is nu zodanig toegenomen, dat goede zeden niet meer gelden in jullie samenleving. De zonde van hebzucht van de mens heeft tot gevolg dat het hem niet kan schelen wie door zijn toedoen lijdt. Zolang zijn lusten maar bevredigd worden. Laat Mij jullie vertellen dat diegenen die anderen door hebzucht of gierigheid kwellen, niet aan Mijn oog zullen ontsnappen. Ik kijk. Ik zie. Ik krimp ineem als Ik de bedenkelijke weg aanschouw, die zij verkiezen in te slaan om ten koste van anderen rijkdom te verwerven.

Zij, Mijn dochter, zullen helemaal ontdaan worden van materiële goederen, tenzij ze om Mijn barmhartigheid smeken. Hun geld zal waardeloos zijn. De mens die eraan toegeeft zielen te kwellen om te stelen wat hun broeders en zusters rechtmatig toebehoort, zal met niets dan wat as achterblijven. Bid voor diegenen die niet verder kunnen kijken dan materieel gewin, want als ze deze snode daden de rug niet toekeren, zullen ze aan de kant geschoven worden en Mijn Vaders Koninkrijk niet binnentreden.

Doe anderen kwaad in deze wereld en jullie zullen verworpen en in het hol van Satan geworpen worden! Wat jullie rechtmatige aanspraak op rijkdom kan lijken, verworven ten koste van anderen, zal jullie voor de eeuwigheid kwelling bezorgen.

Laat jullie wapens van hebzucht en gulzigheid nu vallen! Verzoek om verlossing, want als jullie dat doen, zal in de samenleving de vrede wederkeren!

Jullie Redder
Koning van gerechtigheid
Jezus Christus

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig

Woensdag 10 augustus 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid van de gebeurtenissen in de aanloop naar de Waarschuwing neemt verder toe. Het gebed, Mijn kinderen, is van essentieel belang nu Mijn kinderen overal ter wereld, vervuld met de gaven van de Heilige Geest, vooruitschieten om **Mijn strijdmacht te vormen**. Hoewel vrij klein doordat veel van Mijn volgelingen nog moeten begrijpen dat ieder van hen nu al een belangrijke rol speelt, zal deze strijdmacht ontstaan en Mijn kinderen tot het bittere eind aanvoeren.

Al Mijn kinderen moeten nu naar Mij luisteren. Bij elke door de mens gepleegde gruweldaad tegen de mens in deze tijden, **moeten jullie in elk geval voor de dader bidden**. Gebed voor de zondaars is nu geboden! Door het gebed kunnen jullie de Heilige Geest inroepen om goddelijk Licht naar deze zielen te brengen. Velen van hen zijn zo blind voor de waarheid over de liefde van Mijn Vader, dat zij doelloos ronddwalen, zich van de ene crisis in de andere stortend waardoor iedereen met wie zij in contact komen, gekwetst wordt. Als er meer van jullie voor deze zondaars om Mijn barmhartigheid vragen, dan zal de impact van de daden van de Boze aanzienlijk verzwakken. **Dat is het geheim, Mijn kinderen, om Satans haat af te zwakken als deze zoals het vuur uit de muil van een draak uitgespuwd**

wordt, in een poging om de wereld met de afschuwelijke walm ervan te overspoelen.

Hij, de Bedrieger, en zijn demonen zijn overal. Doordat het geloof van Mijn kinderen op wereldschaal zo zwak is, houden Satans snode daden de mensheid in een wurggreep waaruit men zich moeilijk kan losmaken. Als overal Mijn kinderen in het bestaan van God de Almachtige Vader geloofden, zou dat niet gebeuren. Dan zou Satans greep zwakker zijn, vooral als Mijn kinderen om hulp baden en om Mijn Vaders barmhartigheid vroegen.

Het gebed is nu jullie wapenrusting, kinderen, tussen nu en **het moment van de Waarschuwing**. Maak gebruik van het gebed om de zielen in duisternis te redden! Na de Waarschuwing zullen jullie gebeden nodig zijn om Mijn kinderen te helpen hun devotie tot Mijn Eeuwige Vader te behouden en Zijn heerlijkheid te loven.

Geduld, dagelijks stil gebed, de vorming van gebedsgroepen, het dagelijks opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, vasten en de heilige Rozenkrans tot Mijn geliefde Moeder fungeren samen als de ideale formule om zielen te redden.

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig. Bid nu, voorafgaand aan jullie ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met Mij, jullie geliefde Redder, door de Verlossingsdaad voor jullie eigen en andere zielen!

Ik glimlach van vreugde en geluk wanneer Ik aan het moment denk waarop dit groots geschenk van Mijn barmhartigheid aan Mijn kinderen geopenbaard wordt. **Het is een thuiskomen van het soort dat niet beschreven kan worden.** Want dat zal er gebeuren wanneer jullie hart met Mijn goddelijke liefde vervuld zal worden. Jullie ziel zal eindelijk verlicht worden als voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde. Wanneer jullie met Mij verenigd zullen worden, zal Ik jullie dan de troost bezorgen die tot nu toe ontbreekt in jullie leven.

Denk aan de reden waarom Ik dit nu aan de wereld meedeel, kinderen! Het is Mijn verlangen ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen uit de klauwen van Satan gered worden. Het is ook door Mijn diepe, onpeilbare liefde voor

eenieder van jullie, dat Ik Mijn hand moet uitsteken zodat jullie je bij Mij kunnen aansluiten om jullie erop voor te bereiden weer naar huis, naar jullie rechtmatige thuis, te komen.

Angst komt niet van Mij. Ik houd van jullie, kinderen. Ik breng jullie dit heerlijke geschenk uit Mijn liefde. Verheug jullie, glimlach en verwelkom Mij wanneer het teken aan de hemel verschijnt! Hef jullie armen en zing tot lof van God de Vader omdat Hij Mij deze laatste kans om jullie te redden gunt!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van barmhartigheid

Aan Mijn volgelingen werd nu de gave van voorspraak geschonken

Vrijdag 12 augustus 2011 23.45u

Mijn geliefde dochter, de liefde van Mijn volgelingen houdt Mij recht. Ik huil tranen van vreugde wanneer Ik de liefde aanschouw van diegenen onder Mijn volgelingen die je omringen en je met hun gebeden omhelzen.

Zij, Mijn dochter, zijn door de gave van de Heilige Geest geroepen om Mijn allerheiligste Woord door middel van deze belangrijke boodschappen aan de wereld te verkondigen.

Als die andere zielen, die Mij volgen en die weten dat Ik via diverse zieners communiceer, toch maar hun ogen zouden openen en luisteren naar wat Ik te zeggen heb, dan zouden hun gebeden die arme zielen ten goede komen, die zich niet op de Waarschuwing voorbereid hebben.

Mijn liefde schijnt over de hele wereld door Mijn trouwe kinderen. Het licht van Mijn liefde dat door hen schijnt, **brengt op dit moment veel bekering voort in de wereld**. Hoewel Mijn kinderen zich er wellicht niet bewust van zijn, **worden er nu** – deze maand – **miljoenen zielen gered** door de toewijding van Mijn geliefde volgelingen. Zij, Mijn dierbare kinderen, volgden Mijn verordening tot gebed en toewijding op tijdens deze augustusmaand,

de maand voor de redding van zielen. **Zeg aan Mijn kinderen dat hun gebed en vasten in het Hart van Mijn Vader veel geluk teweeggebracht heeft.**

Over die lieve, heilige zielen stroomt nu een overvloed aan genaden zodat zij van deze dag af gemachtigd zijn met de gave van voorspraak voor verdwaalde zielen.

Hoe hunker Ik ernaar om ieder van hen dicht bij Mijn Heilig Hart in Mijn armen te houden zodat Ik hun kan tonen hoeveel Ik van hen allemaal houd. Zo moedig, zo trouw en – ondanks de zondige verstrooiingen van tijd tot tijd – zo goed. Hun hart en ziel zijn nu doordrongen van Mijn mededogen en terwijl Mijn dierbare strijdmacht oprukt naar de zege, zal de Heilige Geest hen leiden om Mij te helpen meer zielen op te eisen.

Jullie geliefde, trouwe Redder
Koning van de mensheid
Jezus Christus

God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden

Zaterdag 13 augustus 2011 17.00u

Mijn dochter, voor Mijn kinderen moet de bekering nu een prioriteit zijn als zij anderen over Mijn boodschappen aan de wereld vertellen. Gewoon één ziel per dag bezorgt Mij al vreugde, Mijn kinderen, als anderen hun ogen beginnen te openen voor de Waarheid.

Mijn geliefde dochter, wanneer de mens elke dag zo druk bezig is, is er in zijn leven weinig tijd voor gebed. Gebed, Mijn kinderen, kan een moment, een uur, een woord of elke vorm van communicatie met Mij inhouden. Het maakt niet uit waar de mens Mij aanroept. Het kan in huis zijn, in de tuin, in de auto, op het werk, alsook in Mijn kerk. Waar jullie met Mij praten, is niet belangrijk, hoewel jullie Mij meer kunnen plezieren wanneer jullie in Mijn huis met Mij spreken.

Veel mensen geloven ten onrechte dat Ik hun gedachten niet kan horen, hun pijn, hun leed of hun vreugde niet kan voelen. Beseffen zij niet dat zij door

Mijn Vader, de Almachtige, Schepper van ALLE dingen, geschapen zijn? Hij, die alles weet, roept jullie allen op **om gewoon gedurende één moment per dag stil te houden**. Roep Mijn hulp in om jullie te sterken! **Slechts één moment is al wat Ik vraag**, dit ene kostbare moment waarin jullie Mij aanroepen en Mij in staat stellen om door de kracht van de Heilige Geest langs jullie ziel binnen te komen. Wanneer jullie om Mijn hulp roepen, zal **zelfs alleen maar een gefluister** verhoord worden. Als jullie Mij niet roepen, kan Ik niet reageren want Ik zou nooit tegen jullie wil ingaan.

Ik Ben als een Vader die beneden naar een groep spelende kinderen kijkt. Allemaal druk bezig, lopend, met elkaar zingend, sommigen lachend en in andere gevallen onderling strijdend. De meeste kinderen reageren op de volwassene wanneer ze tot de orde geroepen worden. Maar sommigen zijn koppig, keren zich af en weigeren te doen wat hun gevraagd wordt. Sommigen kinderen zijn aanhankelijk. Sommigen niet. Weinigen zullen echter op zo'n prille leeftijd een volkomen haat vertonen. Maar wanneer Ik in de wereld van vandaag naar die kinderen van Mij kijk, **zie Ik haat en – nog erger – totale onverschilligheid ten overstaan van Mijn bestaan, Jezus Christus**, hun geliefde Redder. **Velen haten zelfs de klank van Mijn naam**.

De tijden waarin jullie leven, kinderen, hebben een weerbarstige groep van Mijn kinderen met weinig discipline gekend, die menen dat het aan hen is om de wereld te besturen, controleren, misbruiken of zelfs te schaden als ze dat nodig achten. Voor de Vader, Schepper van alle dingen, wordt weinig eerbied getoond. De dag van vandaag is de mens zo arrogant, dat hij gelooft dat hij is voortgekomen uit een nog hogere hiërarchie dan deze van Mijn Eeuwige Vader. Dus blijft hij naar meer informatie over zijn herkomst zoeken, ook al was de Waarheid aldoor voor hem zichtbaar aanwezig. Er wordt zoveel tijd verspild aan waardeloze bezigheden. Waardeloze dromen die allemaal door de geest van die wetenschappers gefabriceerd worden, wier trots op hun eigen intelligentie – een geschenk van God de Vader – ertoe leidt dat hij gelooft dat hij nieuwe feiten over zijn herkomst zal ontdekken.

Waarom beseffen deze kinderen niet dat de aarde voor de mens geschapen werd? Geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden, want dat maakt geen deel uit van Mijn Vaders plan. Hoe dwaas kan de mens zijn wanneer hij de geestelijke leegte in zijn ziel tracht op te vullen! Al de

voeding en invulling kunnen van hem zijn als hij zich zet en de Waarheid aanneemt. De waarheid over het bestaan van God de Eeuwige Vader, de Schepper van het universum.

Jullie geliefde Redder, Leraar en rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

Geniet gedurende 1000 jaar van het heerlijke leven dat jullie wacht!

Zondag 14 augustus 2011 14.25u

Mijn zeer geliefde dochter, je blijft Mijn Woord verdedigen terwijl dat in feite niet nodig is.

Mijn Woord zal het hart van de gelovigen als een zwaard doorboren wanneer ze Mijn boodschappen, die aan jou voor de wereld gegeven worden, overdenken. Ze zullen de Waarheid herkennen wanneer ze Mijn Woord lezen, want Mijn goddelijk Licht zal hen raken op een manier die ze moeilijk zullen kunnen negeren. Velen trekken het in twijfel en blijven eraan twifelen, net zoals men dat **in de tijd van Noah** deed. Ze waren gewaarschuwd, maar wilden niet luisteren. Ze verdrongen de stem van Mijn Vader toen Hij door Mozes en de andere profeten boodschappen zond.
Alleen diegenen die luisterden en gehoorzaamden werden gered.

Luister nu naar Mijn boodschappen! Open jullie hart en laat Mijn Woord tot jullie ziel spreken, kinderen! Negeer wereldse afleidingen! Concentreer jullie gewoon op Mijn stem! Door dat te doen, zullen jullie je ziel redden.

Diegenen die niet zullen luisteren, doordat ze zich afkeren, zullen na verloop van tijd met hongerige mond naderen om na het plaatsvinden van de Waarschuwing Mijn allerheiligste Woord te verslinden. Want dan zullen jullie bereid zijn om Mijn raad op te volgen zodat Ik jullie goed kan sturen naar het Nieuw Paradijs op aarde waar jullie, jullie familie en jullie geliefden gedurende 1000 jaar zullen genieten van het heerlijke leven dat jullie wacht. Geen ziekte. Geen tekort aan voedsel. Geen zorgen. Alleen maar liefde in zijn meest pure vorm. Een heerlijke bestaansvorm die jullie rechtmatig erfdeel is.

Bid nu a.u.b. intens om het onderscheidingsvermogen om Mijn heilig Woord aan te nemen wanneer het jullie voorgelegd wordt, kinderen! Beschouw het als één van de grootste geschenken tijdens jullie leven! Omhels het met lichaam, geest en ziel! Want pas dan zullen jullie ware vrede vinden!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Help Mij alle jongeren – de kwetsbaarsten in jullie samenleving - te redden!

Maandag 15 augustus 2011 0.05u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, de wereld op de komende veranderingen voorbereidt, gaat Hij gebukt onder verdriet om de mens die nog steeds blind is voor de waarheid over Zijn bestaan.

Terwijl **Mijn Vader nu begint met het inluiden van de veranderingen om Mijn terugkeer naar de aarde voor te bereiden**, ziet Hij zoveel zonden in de wereld dat Hij weent van verdriet om de onvermijdelijkheid van zielen die uiteindelijk voor Hem verloren zullen gaan. Gebed om diegenen te redden die vandaag nog in de wereld leven en die zich uit pure opstandigheid gewillig van Hem afkeren, ook al zijn ze zich bewust van Zijn bestaan en nemen ze dat aan, kan hun ziel helpen redden. Blijf bidden en breng persoonlijke offers voor die zielen, Mijn dochter, want zonder gebed moet je voor hun toekomst vrezen!

Ik reken op Mijn volgelingen om te bidden voor de verdwaalde zielen. De tijd die rest om de blinden voor het geloof ervan te overtuigen hun ogen te openen voor de waarheid van het bestaan van God de Vader, is nu kort.

Sla de handen in elkaar, Mijn kinderen van het Licht, zodat jullie cirkel van liefde en devotie tot Mij sterk genoeg is om die zielen aan te trekken die het bestaan van Mij of Mijn geliefde Vader niet aannemen of er niet in geloven. Verbreek deze keten van geloof niet wanneer jullie een hand kunnen uitsteken om jullie broeders en zusters te redden, die het pad naar de

waarheid van het eeuwig leven niet langer volgen! Omdat zij verzwakt zijn door de verleidelijkheid van wereldse bezigheden, zullen zij veeleer stevige leiding nodig hebben om hen te helpen.

Intimideer diegenen die niet in God geloven niet! Overreed hen zachtjes! Vertel hun over Mijn kruisiging en hoe Mijn Eeuwige Vader het ultieme offer bracht om Zijn kinderen te redden door hun het geschenk van de genade van redding te schenken door de vergeving van de zonde.

Mijn Vader richt zich nu tot al diegenen die deze boodschappen voor het eerst lezen. Jullie moeten elke boodschap zorgvuldig lezen. Bid vervolgens tot de Heilige Geest om de genade te kunnen **inzien dat deze boodschappen van goddelijke oorsprong zijn**. Open jullie hart om Mijn woord te ontvangen. Voel Mij in jullie ziel door Me het volgende te vragen:

***Jezus, als U dit echt bent,
overstelp mijn ziel dan a.u.b. met het teken van Uw liefde
opdat ik kan erkennen wie U bent.
Laat me niet misleid worden door leugens.
Toon me in plaats daarvan Uw barmhartigheid
door mijn ogen te openen voor de waarheid
en de weg naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.***

Denk eraan, kinderen, het is enkel vanwege Mijn diepe, tedere liefde dat Ik de wereld benader door Mij op deze manier met jullie in verbinding te stellen. **Het is niet om jullie te schokken, indruk te maken, controversie of een debat te creëren.** Het is om **alle zielen te helpen redden, vooral een jonge generatie** die geen interesse heeft in religie omdat ze zo druk bezig zijn met hun leven waarin er voor God weinig plaats is. Het is door met hen te praten in een taal die zij begrijpen, dat Ik hoop hen te waarschuwen voor gebeurtenissen die op het punt staan zich te ontfouwen. Zij zijn één van de kwetsbaarsten in jullie samenleving, kinderen. Het is van vitaal belang dat Ik hun zo snel Ik kan de hand reik.

Verzamel jullie nu, Mijn kinderen, om samen met Mij alle jongeren in de wereld van vandaag te redden! Help Mij om hen in Mijn Koninkrijk in de

armen te sluiten zodat niet één kostbare ziel voor Mij verloren gaat!

Jullie geliefde Redder van de hele mensheid
Jezus Christus

Hoe Mij vragen om jullie te helpen jullie beslommeringen op te lossen?

Woensdag 17 augustus 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de over jou uitgestorte genaden worden geschonken om je in dit werk nog sterker te maken door je extra vertrouwen te geven.

Vertrouwen in Mij is zeer belangrijk, kinderen. Ja, het bezorgt Mijn Heilig Hart veel vreugde wanneer Ik jullie liefde voor Mij voel. Maar het is enkel wanneer jullie je echt op Mij verlaten en al jullie zorgen loslaten door deze aan Mij te overhandigen, zodat Ik Mij erom kan bekommeren, dat jullie pas een gevoel van ware vrede kunnen gewaarworden.

Zoveel van Mijn kinderen bidden om speciale intenties. Ik luister naar elk daarvan. Maar wanneer jullie tot Mij bidden om iets dat zeer belangrijk voor jullie is, moeten jullie **al jullie angsten loslaten. Angst komt niet van Mij. Het wordt jullie door Satan bezorgd als een middel om jullie te kwellen.** Begrijpen jullie dat niet? Als jullie bang zijn van iets, waarvan jullie het gevoel hebben dat het je leven in zijn greep heeft, dan zal hoe meer jullie vrezen hoe meer het probleem knagen. Het is pas wanneer jullie daarmee ophouden en tot Mij zeggen:

Jezus, in vertrouwen overhandig ik U al mijn zorgen in deze zaak zodat het probleem nu van U is, om het op te lossen volgens Uw Allerheiligste Wil.

dat jullie geest rustig kan worden. Dat is wat Ik met vertrouwen bedoel, kinderen.

Jullie op Mij verlaten betekent dat jullie een groot vertrouwen aan de dag leggen. Vertrouw op Mij! **Ik stierf voor jullie zonden – voor ieder van jullie die de dag van vandaag, zelfs in dit tijdperk, leven. Waarom zouden jullie niet op Mij vertrouwen?**

Ik houd van jullie zoals geen enkel ander schepsel op deze aarde. **Niemand zal of kan jullie beminnen zoals Ik dat doe. Denk daar te allen tijde aan!**

Ga nu in liefde en vrede! Ik sta 's morgens, 's middags en 's avonds aan jullie zijde, slechts wachtend op jullie roep!

Jullie geliefde Vriend en Redder
Koning van barmhartigheid
Jezus Christus

De Grote Verdrukking wordt door gebed ingeperkt

Donderdag 18 augustus 2011 20.45u

Mijn dochter, die volgelingen van Mij die belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift, hebben de neiging om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie waardoor de les die Ik gepredikt heb, om van elkaar te houden, zo gemakkelijk vergeten wordt. **Heb elkaar lief!** Eer uw moeder en vader! Eer uw Schepper, God de Vader, en leef zoals Ik jullie gezegd heb in **liefde en vrees voor Mijn Vader!**

Zoveel geleerde mensen, verdiept in hun analyse van Mijn onderrichtingen, vergeten één ding. Dat is wanneer Ik zal terugkomen om te oordelen. Geen moment overwegen zij dat die tijd wel eens gedurende hun eigen leven kan plaatsgrijpen en niet in de verre toekomst. Waarom toch zoeken en blijven zij zoeken naar verdere betekenissen in de Heilige Schrift terwijl de Waarheid zo eenvoudig is? **Waarom denken zij er niet aan dat al wat Ik vraag liefde is? Liefde voor Mij, jullie Redder. Liefde voor God de Vader en liefde voor elkaar.**

Voor die intellectuele deskundigen, die verkondigen in staat te zijn Mijn onderrichtingen te analyseren en die zover gaan dat zij de datum waarop Ik

zal terugkomen trachten te voorspellen, zeg Ik dit. Als jullie ervan uit proberen te gaan dat jullie het jaar van Mijn terugkeer hebben kunnen ontdekken, dan vergissen jullie je helaas. **Deze datum zal aan niemand gegeven worden, zelfs niet aan de engelen in de Hemel of Mijn geliefde Moeder. Maar dit kan Ik onthullen: de verdrukking startte enige tijd geleden. De Grote Verdrukking zal eind 2012 beginnen.** Deze verschrikkelijke periode wordt ingeperkt door de gebeden van Mijn zeer geliefde volgelingen. Deze zal bovendien afgezwakt worden door de bekering die gerealiseerd wordt na het plaatsvinden van de Waarschuwing. Deze gebeurtenis is goed nieuws, Mijn kinderen. Het moet de slaafsheid van de mens aan de Boze helpen uitroeien.

Religieuze deskundigen leggen een arrogantie aan de dag die Ik weerzinwekkend vind

Velen zijn zo verdiept in dit zogenaamde intellectuele, religieuze, op menselijke redenatie gebaseerd debat dat zij Mijn smeekbeden om zich voor te bereiden jammer genoeg zullen negeren. De een probeert de ander te overtreffen om te bewijzen dat hij of zij er meer verstand van heeft. Deze deskundigen leggen een arrogantie aan de dag die Ik weerzinwekkend vind. **Zij zijn geen haar beter dan de farizeeën waren.** Hun onwetendheid verdringt de Waarheid terwijl deze voor hun eigenste ogen gepresenteerd wordt.

Mijn Woord wordt door Mijn gewijde dienaren genegeerd

Mijn Woord is in dovemansoren gevallen. Mijn Woord wordt door Mijn gewijde dienaren genegeerd terwijl Ik Mij met hen in verbinding tracht te stellen. Maar na de Waarschuwing zal er voor hen geen excuus meer zijn om niet op te kijken en te luisteren naar Mijn instructies. Want dan zullen zij hun armen uitsteken, Mij smekend om hen door de grote kastijding te loodsen. Want zodra deze profetie onthuld is aan diegenen die aan Mijn Woord – door deze profeet – twijfelen, spoor Ik jullie aan om Mijn heilige beker aan te nemen, ervan te drinken en te strijden om zielen te redden.

Ik verzoek jullie allen dringend, met inbegrip van die zelfverkleerde bijbelse deskundigen, om in nederigheid te gaan zitten en deze vraag te stellen. Waarom zou Ik eenvoudige gelovigen ertoe aanzetten verward te raken in

een discussie over Mijn terugkeer naar de aarde? Het enige dat nu telt, is dat Ik kom. Wees te allen tijde voorbereid! **Veroordeel anderen nooit in Mijn naam!** Streef koste wat kost de gave van nederigheid na, want dat zal jullie paspoort voor de Hemel zijn.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Wat is het dat jongeren ertoe aanzet zo beschaamd over Mij te zijn?

Vrijdag 19 augustus 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jongeren, in het bijzonder diegenen die in hun tienerjaren en het begin van volwassenheid, gaat zeer diep. Zoals hun ouders voel Ik liefde, geluk, bezorgdheid en soms boosheid als Ik hen zie opgroeien. O, hoe breekt Mijn Hart **wanneer Ik hen hoor zeggen dat ze niet in God, Mijn Eeuwige Vader, geloven.** Zij, Mijn kleine kinderen, werden geconditioneerd om Hem te verloochenen zodat het kan zijn dat men ziet dat zij zich aan hun vrienden aanpassen om niet anders dan hen te lijken.

Het is een feit dat **het voor een jongere niet meer gemakkelijk is om hun liefde voor Mij te bekennen,** ook al nemen zij Mijn bestaan aan. Deze bekentenis kan hen in verlegenheid brengen wanneer het geloof in Mij, Jezus Christus, of Mijn Eeuwige Vader geminacht wordt ten gunste van een zogenaamd 'hoger wezen'. **Wat is het dat hen ertoe aanzet zo beschaamd over Mij te zijn? Waarom hebben ze er behoefte aan zich te schikken naar een wereld zonder geest of bezorgdheid om de ziel?**

Muziek en kunst hebben een enorme invloed op deze kostbare, kleine zielen aan wie **de waarheid over Hemel of hel niet verteld werd.** Zij zullen, zoals al Mijn andere kinderen die ermee doorgaan elke vermelding van Mij, Mijn Leer of het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te mijden, zich even waarschijnlijk verliezen in de wildernis.

Ouders, Ik roep jullie op om jullie kinderen de waarheid over hun bestaan op deze aarde te vertellen. Waar zij vandaan komen en het lot dat hen na dit leven wacht. Het is jullie plicht om hen te helpen hun hart open te stellen voor Mijn liefde. Breng hen zachtjes tot Mij, maar gebruik wel alle mogelijke middelen om hun ziel te helpen redden. Doe dat uit liefde voor hen! Misschien hebben jullie je door de jaren heen aan jullie plichten onttrokken, maar nu is het tijd om het weer goed te maken. Door voor hun ziel het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden, kunnen jullie hen helpen. Het is beter als zij in dit leven uit eigen beweging met naar Mij uitgestoken handen naar Mij toe lopen.

Tot de jongeren zeg Ik dit: als jullie in Mij geloven, wees dan niet bang om dat in het openbaar te erkennen! Verloochen Mij niet, want Ik Ben jullie levenslijn zonder wie er geen leven is! Wanneer anderen zien hoe sterk jullie geloof is, zullen ze meer geneigd zijn om hun eigen hart voor Mij open te stellen. **Dit vergt veel moed van jullie kant, maar de genaden die jullie van Mij zullen ontvangen zullen veel groter zijn dan jullie angst.** Zodra jullie de mensen vertellen dat Ik wel degelijk besta, zodra jullie hen eerbied en liefde betonen en hen naar jullie trekken, zullen zij jullie respecteren omdat jullie over Mij spreken. Het kan vreemd lijken om in één adem over Mij en vervolgens over wereldse zaken te praten, maar jullie zullen sterker worden in jullie geloof als jullie dat doen. Jullie zullen niet enkel zo'n rijkdom aan liefde voor Mij in jullie hart ervaren, het zal ook de ziel van jullie vrienden redden.

Maak gebruik van het internet om Mijn boodschappen te verspreiden! Spreek erover! Het maakt niet uit wie jullie belachelijk maakt. Want wanneer jullie dit doen, zullen heel veel jongeren door de bekering, die ten gevolge daarvan voortgebracht wordt, eeuwig leven hebben.

Ga nu heen, Mijn dierbaar jongerenleger! Het wordt tijd dat jullie nu de moed gaan verzamelen om Mijn boodschappen uit te dragen, die aan deze generatie in de wereld gegeven worden om hen te herinneren aan wie Ik Ben, waarom Ik jullie allemaal behoedde voor de diepten van de hel en waarom Ik nu Mijn hand uitsteek om jullie nog eens te redden.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn hand zal uitsteken om jullie handen in de Mijne te nemen.

Ik houd van jullie.

Jullie geliefde Redder en Vriend
Jezus Christus

Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

Zondag 21 augustus 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate **natie na natie elkaar bombarderen** om macht en roem na te streven. Bid voor al die zielen die in dit geweld zullen omkomen, zodat zij in het Koninkrijk van Mijn Vader genade kunnen vinden.

Mijn dochter, de wereld zal nu de voorzegde veranderingen ondergaan om hen te louteren zodat de mens Mijn belofte waardig kan worden gemaakt. Er zal verder toegelaten worden **dat zij geheel ontdaan worden van materiële zaken** door die hebzuchtige mensen, die voor hun plotselinge ondergang verantwoordelijk zijn. Naarmate deze beproevingen intenser worden, zullen deze kinderen bevrijd worden van de **ketenen die hen aan de loze beloften van Satan binden**. Hij, die de rijken verleidt door hun **nog meer** te beloven, zal nu voor de hele wereld zichtbaar met **de schunnigheid van opzichtige vulgariteiten** blijven pronken. Hij zal dat doen zodat Mijn kinderen de rijken en beroemden niet enkel zullen benijden, maar ook alles zullen doen wat ze kunnen om hen te imiteren. Door Mijn kinderen in dit broeinest te trekken, waar het vertoon van aanzienlijke rijkdom een belangrijk na te streven doel zal lijken, zal hij erin slagen hen van de Waarheid weg te leiden.

Eenmaal ontbloot en naakt zal Ik jullie opnieuw kleden, kinderen, maar ditmaal zal het met **een gepantserde mantel zijn, bedoeld om jullie te beschermen tegen de verdorvenheid van slechte mensen**. Eenmaal gewapend zullen jullie klaar zijn om jullie opnieuw in de wereld te begeven met een andere kijk op het leven. Een leven waarin liefde voor jullie naaste als eerste doelstelling geldt. Wanneer jullie elkaar liefde betonen, bewijzen jullie je oprechte liefde voor Mij.

Deze **façade van weelde en rijkdom, waartoe maar zeer weinigen van Mijn kinderen toegang hebben, is slechts dat. Een voorgevel. Want er zit geen inhoud achter.** Men zal op jullie afgeven om op zoek te gaan naar een gelijkaardige weelde, terwijl de Bedrieger jullie ervan overtuigt dat jullie grote rijkdom en faam moeten ambiëren. De Waarheid is dat, terwijl jullie druk bezig zijn met het najagen van lege en zinloze verlangens, jullie je plicht tegenover Mij zullen veronachtzamen.

Laat het pronken met rijkdom en faam jullie nooit weglukken, kinderen, want weet dat **geld – en teveel ervan – de ziel verderft.** Diegenen die zoveel geld hebben dat zij het in dit leven waarschijnlijk niet zullen kunnen uitgeven, moeten het aan die ongelukkigen geven die te weinig eten hebben. Doe dat en jullie kunnen je ziel redden! Als jullie naar overvloed hunkeren wanneer jullie al genoeg hebben om een natie te voeden en te kleden, dan zullen jullie verkommeren. Het voedsel van leven bestaat uit jullie nederige aanvaarding dat liefde voor elkaar dat is wat Ik jullie leerde. Jullie naaste liefhebben betekent zorgen voor diegenen die niets hebben.

Word wakker en neem de Waarheid aan voordat het te laat is voor jullie! Het is voor diegenen met een immense rijkdom moeilijker om Mijn Vaders goedkeuring te krijgen, tenzij jullie met anderen delen. Onthoud dat! Diegenen die weinig hebben en die diegenen benijden die elk materieel comfort dat zij wensen lijken te hebben: ook jullie moeten voorzichtig zijn. Er is maar één herenhuis waartoe jullie toegang zouden moeten proberen te krijgen en dat is het herenhuis dat jullie wacht in het Nieuw Paradijs op aarde. Enkel aan diegenen, nederig van hart, geest en ziel zal de sleutel gegeven worden.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

Maandag 22 augustus 2011 20.10u

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. Als hij het moeilijk vindt om te bidden, moet hij Mij vragen zijn mond te openen. Maar als hij niet naar de Waarheid wil luisteren, dan heeft hij de gebeden van anderen nodig.

Mijn kinderen, Ik Ben diep bezorgd over de manier waarop het kwaad als goed zijnde opgevoerd wordt, terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt. **Alles in jullie wereld is omgekeerd.** Diegenen onder jullie zonder een diepe devotie tot Mij, zullen van niets weten.

Op elk niveau van de regering, Kerk en staat worden er nu in de wereld in jullie naam handelingen gepleegd en jullie zijn je daar niet van bewust.

Slechte wetten worden ingevoerd en aan de mensheid als in hun eigen belang voorgesteld. Dit omvat **nieuwe regimes, de geneeskunde, de buitenlandse hulp, vaccinatie** en het prediken **van nieuwe religieuze en andere leerstellingen**. Nooit is er zoveel verwarring onder Mijn kinderen geweest.

Alles wordt op het eerste gezicht als gereguleerd en geoorloofd beschouwd, en in zekere zin is dat zo. Maar de enige echte orde die bestaat, is er door toedoen van diegenen die verscholen in de welstand van hun verdorven wegen achter gesloten deuren de wereldgebeurtenissen controleren.

Laat jullie niet misleiden, kinderen! Jullie moeten je tot Mij wenden om hulp zodat de verdorven gebeurtenissen, gepland door **hemelijke wereldmachten**, afgezwakt kunnen worden. De enige weg naar echte vrijheid is wanneer jullie je geloof in Mij weer aanwakkeren. Dat zal spoedig gebeuren, Mijn dierbare kinderen, zodra Ik Mij tijdens de Waarschuwing – die dichter en dichterbij komt – aan de wereld vertoon.

Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor **diegenen die ogen hebben, maar die blind zijn** voor Mijn allerheiligste Woord. Bid voor diegenen die doorgaan met het verdraaien van Mijn Leer en voor Mijn gewijde dienaren, die uit lafheid zwichten voor de eisen die door regeringen aan hen gesteld worden.

Er is maar één Heerser die voor de toekomst verantwoordelijk is, en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper en Maker van alles. Bewijs Hem bovenal trouw en jullie zullen bij het voortgaan op het pad der Waarheid een houvast vinden.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

Dinsdag 23 augustus 2011 23.45u

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. Net zoals Mijn dood de mens redde uit de zonde, kan dan ook jullie lijden de mens behoeden voor de eeuwige verdoemenis. Door jullie lijden gewillig op te offeren, brengen jullie een offer waardoor aan de zielen van de mensheid Gods barmhartigheid betoond zal worden.

Als Ik meer zielen zou vragen om dat te doen, zouden zij blijk kunnen geven van angst en er niet op ingaan. Toch **lijden veel zielen, die er zich niet van bewust zijn dat ook zij uitverkoren zielen zijn**. Veel kinderen van Mij vragen wellicht: waarom lijden sommige mensen en andere niet? Mijn antwoord daarop is dat **Ik de goedgehartigen uitkies, diegenen die in dit leven nederigheid aan de dag leggen**, diegenen die de noden van anderen boven die van zichzelf stellen. De ziel van een teder hart neemt de taak op zich om voor Mij te lijden. Dit is een geschenk van Mij. Het lijkt misschien geen geschenk maar wanneer jullie dit geschenk gegeven wordt, redden jullie namens Mij elke dag duizenden zielen.

Ik wil Mijn volgelingen nu vragen om dagelijks één offer te brengen vergelijkbaar met lijden om Mij te helpen zielen in doodzonde op het randje van de dood tijdens de Waarschuwing te redden. Vraag Mij a.u.b. om dat geschenk! Die nederigen van hart zal Ik bovendien vragen om te mijner ere een persoonlijk offer te brengen. Diegenen die het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen, zal Ik dan zegenen met bijzondere genaden omdat Ik weet dat jullie bestaande liefde voor Mij, en jullie gebeden, reeds de zielen van jullie broeders en zusters redden.

Weet dit, Mijn kinderen. Mijn strijdmacht van volgelingen groeit dagelijks door deze boodschappen. **Deze zal al snel aangroeien tot een strijdmacht van miljoenen.** Ik roep slechts diegenen op die dapper genoeg zijn om Mijn uitdaging aan te nemen. Dapperheid spruit voort uit liefde. De interpretatie van dapperheid van de ene mens zal verschillen van die van een andere. Ik vraag jullie gewoon om de wereld over Mijn liefde te vertellen. Herinner hen aan de Waarheid, die in de Heilige Schrift vervat ligt! Vertel hun dat Ik weldra terugkeer om het groots geschenk van Mijn barmhartigheid aan te bieden! **Want mocht Ik al zo snel in jullie wereld aankomen om te oordelen, zou de Hemel verlaten zijn** – zo wijdverspreid is de zonde vandaag de dag.

Verspreid Mijn goed nieuws! Herinner hen eraan dat wanneer zij liefde voelen – oprechte zuivere liefde voor iemand – zelfs al komt het maar door een vluchtige blik of een goede daad waarvan jullie getuige zijn, Ik dan aanwezig ben.

Vertel hun dat zij zonder liefde zullen verdorren en tot niets uitgroeien!

Vertel hun dat wanneer Ik hen zie, zij in Mijn ogen naakt, zonder wereldse bezittingen, zijn! Ik zie in de ziel enkel hun goedheid en slechtheid.

Vertel die arme, bange zielen die zich voor hun levensstijl schamen, **dat Ik vergevingsgezind ben, geheel barmhartig**, en hen in Mijn open en liefdevolle armen zal verwelkomen! Al wat zij moeten doen, is naar Mij toe lopen en Mij vragen hen te helpen. **Ik zal Mij nooit afkeren van de smeekbeden van zondaars, hoe verdorven hun zonde ook is.** Ik zal al diegenen vergeven die werkelijk berouwvol zijn over eventuele vroegere vergrijpen die zij gepleegd hebben.

Hun hart zal lichter zijn en Mijn liefde zal terug licht in hun leven brengen. Ik zal in heerlijkheid terugkomen, Mijn kinderen, niet om jullie schrik aan te jagen maar om jullie Mijn gaven te bezorgen, diezelfde gaven die jullie door de werken van Satan ontzegd worden.

Kom! Buig jullie hoofd! Zet jullie schaamte opzij en vraag Mij nu om jullie te vergeven! Niets schokt Mij, kinderen. Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet door Mij vergeven kan worden als er oprecht berouw getoond wordt. Stel het niet uit! Verzoek nu om verlossing voordat het te laat is!

Jullie liefhebbende Jezus Christus
Verlosser van de mensheid

De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

Woensdag 24 augustus 2011 16.38u

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. Want zodra ze getuige zijn van de Waarschuwing, zullen ze Mijn leiding opzoeken om hun kracht te schenken.

Daar het lijden toeneemt, ben je nu moe, Mijn dochter, maar je zult binnen enkele dagen een adempauze krijgen. Dit alles wordt van jou verlangd omdat Ik het lijden nodig heb om Mij te helpen om die mensen die in verschrikkelijke zonde verkeren, te verlossen. Probeer de weldaden te zien die het met zich meebrengt, want op een dag zul jij je samen met Mij verheugen wanneer je de vruchten van dit werk aanschouwt.

Ruk massaal op, Mijn kinderen, want aangezien de door deze profeet voorzegde profetieën zich nu ontvouwen, zal er dus ook geloof in de echtheid van deze website zijn.

Bid nu, Mijn kinderen, dat jullie, Mijn strijdmacht, in aantal toenemen en jullie eendrachtig verenigen om de geestelijke strijd, die in het verschiet ligt,

te voeren.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

Donderdag 25 augustus 2011 20.00u

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijdgers op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. Zij dwalen wanhopig rond, proberend om liefde en vrede te vinden in hun leven, en merken dat het onmogelijk is. Jullie moeten hiervoor vurig bidden, want zonder jullie gebeden zullen zij in het eeuwig vuur van de hel storten. Laat dat niet gebeuren! Als zij gewoon ertoe aangezet kunnen worden om een beetje naar Mij toe te lopen en bereid te zijn naar Mijn woorden te luisteren, dan zullen hun de genaden geschonken worden zodat Ik hen in Mijn armen kan nemen.

Mijn dochter, de wereld moet zich nu zetten om acht op Mij te slaan. Zeer spoedig zal men getuige zijn van een reeks aardbevingen en overstromingen. In een aantal landen zal men door klimatologische rampen chaos meemaken. Dit zijn de straffen die door Mijn Vader op de mensheid neergeworpen worden. De zonde zal bestraft worden, Mijn dochter, en die landen die zich **schuldig maken aan de bevordering van abortus zullen niet aan de hand van Mijn Vader ontsnappen** als deze zal neervallen. Het gebed heeft veel van dergelijke strafacties afgewend, maar toch blijft de mens zondigen en Mijn Vader beledigen door verachtelijke en walgelijke daden van mens tegen mens, waaronder onschuldige kinderen in de moederschoot.

Ik verzoek jullie nu dringend om te bidden voor Mijn kinderen **in de landen die deze straf niet zullen ontlopen.** Mijn Vader is boos. Hij zal zich niet langer afzijdig houden en toekijken terwijl de mens de mensheid vernietigt. De aarde zou imploderen als de mens niet tegengehouden wordt. Hij, Mijn geliefde Vader, zal een groot deel van deze straf achterhouden tot na de Waarschuwing. Ondanks de bekering van de mens daarna, zal de mens

nadien toch nog naar de zonde blijven terugkeren. De toegemeten straffen moeten tonen hoe streng Mijn Vader kan zijn. Hij houdt van al Zijn kinderen, maar Hij schiep deze wereld en het zal de mens gewoonweg niet toegestaan zijn deze te vernietigen.

Bid nu, Mijn kinderen, voor al jullie broeders en zusters!

Jezus Christus
Koning van de mensheid

Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

Zaterdag 27 augustus 2011 0.10u

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden **aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek**, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Het zijn Mijn toegewijde volgelingen die de lichtkaars dragen terwijl zij opschieten om Mijn waarschuwingen naar de wereld uit te dragen om Mijn kinderen ertoe aan te zetten zich in Mijn ogen te verlossen. O, hoe bedroeft het Mij te zien hoe gesloten de geest is van die gewijde dienaren die beweren Mijn Woord, Mijn Leer, aan de wereld mee te delen. Hun eigen hart is zo versteend geraakt, dat zij Mijn Hart breken.

Mijn onderrichtingen ondersteunen het feit dat goddelijke openbaringen wel degelijk plaatsvinden, en sinds het begin der tijden plaatsgevonden hebben. Dachten ze dat Mijn Moeder of Ik niet met Mijn kinderen zouden communiceren door de eeuwen heen? Ze besteden graag aandacht aan het woord van heiligen uit vervlogen tijden, lang nadat hun boodschappen aan de wereld gegeven werden, maar niet zo aan de huidige. Het verschil bestaat erin dat er hun in deze tijd geen tijd verleend zal worden om hen in staat te stellen deze boodschappen na de gebeurtenis te verwerken. Want de tijd zal niet meer zo zijn als jullie die kennen.

Ik roep jullie, Mijn gewijde dienaren en Mijn heilige Plaatsbekleder, op om Mijn woorden tot de mensheid nu te lezen. Nooit eerder hebben jullie Mijn tussenkomst in wereldse gebeurtenissen zo nodig gehad als jullie dat nu doen. Denk eraan dat Ik uit de dood opstond en beloofde dat Ik zou terugkomen! Hoe voorbereid zijn jullie nu? Hoe vaak herinneren jullie Mijn kinderen aan de noodzaak om zich in Mijn ogen te verlossen? Hoe vaak zijn jullie bereid om naar de zonden van Mijn kinderen te luisteren terwijl jullie het zo druk hebben? Er wordt geen tijd geboden om biecht te horen. Jullie hebben Mij in de steek gelaten, Mijn gewijde dienaren, en daardoor beledigen jullie Mij zeer. Mijn kinderen het recht op de Sacramenten ontzeggen, is onvergeeflijk. Word nu wakker en volg Mijn instructies op! Vervul jullie plicht tegenover Mijn kinderen zoals jullie Mij dat beloofden door jullie heilige geloften! Keer Mijn Leer de rug niet toe a.u.b.!

Het geloof, en vooral dat van Mijn geliefde gewijde dienaren, is beduidend aan het verzwakken. Dit wordt teweeggebracht door de vloek van Satan, die al enige tijd in jullie midden heeft rondgelopen, chaos veroorzakend binnen en buiten Mijn Kerk. Vergeet dat niet, Mijn gewijde dienaren! Dit is Satan aan het werk. Jullie mogen nooit zwichten voor zijn kwellingen zodat jullie je aan jullie plicht tegenover Mij onttrekken.

Luister nu naar Mij! Neem Mijn waarschuwingen ter harte en bereid Mijn kudde voor zodat zij nu om verlossing van hun zonden kunnen verzoeken! Doe dan iets, zodat Mijn Kerk zal blijven vechten voor de waarheid van Mijn Leer, en **laat de intimidatie van seculiere genootschappen jullie niet ineenkrimpend van angst in een hoekje duwen!** Want als jullie dat doen, zullen jullie bezwijken voor de bekingen van de Boze, wiens leugens al een groot deel van Mijn Kerk vernietigd hebben.

Jullie zijn Mijn reddingslijn, Mijn gewijde dienaren, en Ik heb jullie nu nodig om Mij te helpen Mijn dierbare kinderen te redden, daar ze geconfronteerd worden met kwellingen die hun geest verwringen voor de waarheid van Mijn Leer en het bestaan van Mijn Eeuwige Vader.

Ik maan jullie nu aan om naar Mij te luisteren wanneer Ik jullie roep.

Jullie geliefde Leraar
Jezus Christus

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

Zondag 28 augustus 2011 17.00u

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

De tijd is nu kort aangezien de Waarschuwing bijna daar is. Stel nooit tot morgen uit wat je vandaag dient te doen. **Berouw om jullie zonden is cruciaal** voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Want zonder oprecht berouw is het nutteloos.

Ik zie zoveel zwartgeblakerde zielen in jullie wereld, Mijn dochter. Er is maar weinig licht en mochten jullie zien hoe diep de mens gevallen is, zouden jullie geschokt zijn. Zoveel miljoenen van **Mijn kinderen storten zich dagelijks in een poel van zondig verderf** waarvan zij het onmogelijk zullen achten om het achter zich te laten, tenzij jullie voor hen bidden. Zij zijn blind voor de Waarheid en zelfs al zou hun nu Mijn licht getoond worden, zouden zij zich in allerlei bochten wringen om zich voor Mij te verbergen. Bid voor hen!

Mijn kinderen die zich schuldig maken aan weerzinwekkende zonden, genieten van het feit dat hun slecht gedrag toegejuicht wordt om het entertainmentgehalte. Wereldwijd **sijpelt in zoveel huizen pornografie binnen door tv-zenders die deze snode gruweldaden als onschuldig, humoristisch vermaak voorstellen**. Dezelfde zenders die weigeren Mijn naam uit te spreken. **Ook geweld wordt verheerlijkt**, niet alleen op tv maar ook in spelletjes, waardoor het zo aanvaardbaar wordt dat mensen geweldpleging nu als de normaalste zaak beschouwen.

Wanneer Satans demonen zielen binnendringen, beginnen ze zich in het menselijk lichaam te manifesteren zodat hun daden duidelijk zichtbaar worden voor Mijn volgelingen die, bij dat waarvan ze getuige moeten zijn, uit afschuw ineenkrimpen. **Het door satanische demonen geteisterd menselijk lichaam zal zich grotesk gedragen**. Hun lichaamsbewegingen zullen verwrongen zijn en zullen satanische boodschappen overnemen, die door de Boze gebruikt worden om gelijkgestemde zwakke mensen te verleiden.

Zwakke zielen, verstoken van liefde voor God, zullen zich tot hen aangetrokken voelen en zullen hen uiteindelijk nadoen zodat ook zij Satan, en alles waar hij voor staat, zullen eren op de manier zoals zij zich gedragen.

Kinderen, kunnen jullie niet zien hoe Satan werkt? Mijn volgelingen, jullie moeten aan diegenen die het niet beseffen, vertellen hoe hij te werk gaat in de pornografische industrie. Wanneer Satan met andere woorden zielen tracht te verderven en deelnemers in het eeuwige vuur tracht te zuigen. Diegenen schuldig aan seksueel afwijkend gedrag en diegenen die op een obscene, onzedelijke manier met hun lichaam te koop lopen, zullen in alle eeuwigheid helse pijn lijden.

Help nu om hen te redden, kinderen, want zij hebben er geen idee van hoe **hun immorele onzuiverheid Mij doet walgen!** Zij zijn in duisternis gehuld. Breng hen naar Mij zodat Mijn licht hen kan omhelzen en hen behoeden voor het vuur van de hel!

Zonden van het vlees verafschuw ik. Zoveel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie en seksueel afwijkende handelingen. Laat hun weten wat hun lot zal zijn, tenzij ze berouw tonen!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

Zondag 28 augustus 2011 23.00u

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. Reageer niet of bind de strijd niet aan want als je reageert, geef je de Boze meer macht over jou! Negeer zijn beschimpingen en houd Mijn hand vast, want Ik sta naast je om je tegen een dergelijk kwaad te beschermen!

Vertel Mijn volgelingen dat ook zij te lijden zullen hebben als zij Mijn beker opnemen en oprukken om de waarheid over Mijn terugkeer naar de aarde te

verspreiden! Ze zullen beledigd worden, uitgelachen en men zal hun het gevoel geven dat ze gek zijn, als ze in Mijn naam spreken. Vertel hun dat wanneer dit gebeurt, de eventuele twijfel die ze gehad kunnen hebben met betrekking tot deze boodschappen, zal verdwijnen! Mijn kinderen beseffen voortdurend dat **diegenen die Mijn ware Woord – door echte zieners – verkondigen, spot zullen ondergaan**, net zoals de uitverkoren ziel wiens taak het is om Mijn goddelijke boodschappen aan de wereld mee te delen. Jullie, Mijn strijdmacht, zal het niet anders vergaan. Dit zal een moeilijk te verwerken les voor jullie zijn. Weet dat jullie **in dit leven altijd te lijden zullen hebben wanneer jullie Mij vergezellen!** Weet ook dat jullie pas dan zullen beseffen dat jullie Mijn kruis dragen! Want alleen dan zullen jullie geschikt zijn om Mijn Woord te spreken. Geen enkele profeet, geen enkele apostel van Mij heeft deze weg een gemakkelijke weg gevonden. Jullie moeten bidden om de kracht om **deze beproevingen, die jullie geloof tot het uiterste op de proef zullen stellen**, te doorstaan.

Wanneer jullie Mijn kruis dragen om Mijn last te verlichten, zullen jullie onder de last gebukt gaan. Als jullie volkomen op Mij zullen vertrouwen, jullie armen in de Mijne hullen, zal Ik jullie vasthouden en jullie de kracht schenken die jullie voor deze tocht nodig hebben. Een tocht die zo beladen is met doornen, dat jullie voeten kunnen bloeden, maar jullie geloof zal zo sterk worden dat jullie je leven niet zonder Mijn zuivere liefde zullen kunnen leiden.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn Mijn dierbare strijdmacht. Op een dag zullen jullie **in zalige verwondering langs de paden in de Hemel staan, waar de engelen lovend zullen zingen** over het werk dat jullie tijdens jullie leven op aarde voor Mij verricht hebben. Ik beloon al Mijn toegewijde volgelingen voor hun trouw en onwankelbare liefde voor Mij. Jullie zijn gezegend, Mijn uitverkoren zielen, dat jullie de gave gekregen hebben om de Waarheid in te zien terwijl anderen deze gewoonweg de rug toekeren.

Denk eraan dat jullie nu de gave van de Heilige Geest ontvangen en jullie daardoor niet in staat zullen zijn om Mij te verloochenen! Deze weg zal echter bezaaid zijn met stenen die jullie voeten kunnen verwonden, met keien die jullie zullen laten struikelen en met diegenen die uitdagend zullen blijven staan om jullie de weg te versperren, door jullie te intimideren en

jullie te bedreigen om jullie te doen terugkeren naar de weg waar jullie vandaan kwamen.

Hef jullie hand op in een zachte vermaning en zeg:

Ik zal het pad van de Heer nooit afzweren. Noch zal ik ooit het bestaan van Jezus Christus loochenen, die de mensheid, niet alleen tijdens Zijn lijden aan het kruis maar ook daarna, geprobeerd heeft te vermorzelen. Ik spreek in Zijn naam. Ik vergezel Hem. Hij verheft mij zodat ook ik, op mijn nederige manier, zou kunnen helpen om jouw hart te openen voor de zuivere liefde die Hij in Zijn Hart draagt voor jou en jou alleen.

Mijn dierbare strijdmacht, sta nu op terwijl Ik jullie over het hobbelige, maar goddelijke pad leid naar het Nieuw Paradijs op aarde, dat jullie wacht! Zorg er a.u.b. voor dat jullie onderweg zoveel mogelijk van Mijn dolende kinderen rond jullie scharen, zodat we als één familie verenigd kunnen worden.

Julie liefhebbende Jezus
Verlosser en Leidsman van de hele wereld

God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

Maandag 29 augustus 2011 0.05u

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Door de kracht van het gebed wordt Mijn hand ervan weerhouden de mens te straffen voor de zonden die hij begaat. **Ik zal een zware kastijding neerwerpen** als de mens zich niet afkeert van de zonde van moord en abortus. Jullie, Mijn kinderen, hebben Mijn verbolgenheid reeds gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunami's en andere ecologische onrust. Ik moet jullie kastijden, kinderen, **want jullie kunnen de straf** voor jullie misdrijven tegen jullie medemens **niet ontlopen**.

De zonden van abortus zullen bestraft worden wanneer **Mijn hand met kracht zal neervallen op die naties die deze gruwel vergoelijken**. Er zal jullie niet toegestaan worden Mijn hulpeloze schepping te vermoorden, en als jullie regeringen wetten zouden blijven aannemen die deze laffe praktijk vergoelijken, dan zullen jullie **Mijn toorn met zo'n kracht zien neerkomen dat jullie zullen smeken om de genade te leven**. Toch houden jullie er nooit mee op te overwegen om de ongeborenen van het leven te beroven.

Moord zal door Mij niet langer getolereerd worden. **Jullie zullen gestopt worden, en al vlug**. Bid voor de ziel van deze hulpeloze wezentjes en vraag om verlossing! **Aanvaard niet dat dergelijke wetten aangenomen worden door jullie regeringen, die door heidenen gerund worden en die geen eerbied voor het leven hebben**.

Mijn bestraffing van landen die zich schuldig maken aan het legaliseren van abortus, zal naties wegvagen. Jullie landen zullen in kleine stukjes breken en in de oceaan vallen. Jullie verachtelijke klinieken en ziekenhuizen, waar jullie deze praktijken uitvoeren, zullen sluiten en jullie – de schuldigen onder jullie – zullen voor jullie gruwelijke misdaden **in het vuur van de hel geworpen worden**.

Ik kom jullie nu deze waarschuwing geven. Vergoelijk abortus nooit! Treed krachtdadig op in jullie landen en vecht om te verhinderen dat deze wereldwijde genocide doorgaat! Als jullie regeringen deze horrordaad aan Mijn schepping blijven opleggen, zullen jullie een flinke veeg uit de pan krijgen.

Sla nu acht op deze waarschuwing, één van Mijn meest dringende waarschuwingen aan het menselijk ras! **Beroof Mijn ongeborenen van het leven en ik zal dat van jullie nemen!** Bid vurig, kinderen, om geloof voor al Mijn kinderen aangezien zij de onderrichtingen, die jullie sinds het begin der tijden gegeven worden, blijven negeren.

God de Vader

Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

Dinsdag 30 augustus 2011 14.30u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Ik houd zoveel van hen dat Ik huil van diepe droefheid wanneer Ik hen zie rondzwalen, Mij zoekend maar niet in staat om dat te doen. **Zij weten dat er een ontbrekende schakel in hun leven is, maar kunnen niet herkennen wat het is.** Die schakel is liefde. Ik Ben liefde. Ik Ben dat waar zij naar op zoek zijn, maar ze weten niet waar ze moeten zoeken. Nochtans sta Ik daar geduldig te wachten en te wachten tot ze zich tot Mij wenden.

Er wordt zoveel tijd verspild, Mijn dochter. Mijn kinderen kijken op al de verkeerde plaatsen, zoekend naar de voldaanheid en de rust die ze begeren. Maar ze zullen dit niet kunnen vinden, tenzij ze erkennen dat het enkel door nederigheid mogelijk zal zijn.

Tot Mijn kinderen zich realiseren dat **zij zonder liefde voor Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet kunnen bestaan**, zullen ze sterven zonder liefde of vrede in hun hart. **Ik Ben moe, Mijn dochter. Als diegenen die Mij buitengesloten hebben zich toch maar tot Mij zouden wenden!** Als zij hun zoektocht naar macht, geld en roem, naar aardse bezittingen, toch maar zouden staken, dan zouden ze de Waarheid kennen!

Het is nodig dat jullie allen, Mijn volgelingen, blijven bidden voor de blinde zielen die verdwaald zijn. Geef het nooit op, want jullie gebeden zullen deze week voor de troon van Mijn Vader gebracht worden! Bid a.u.b. het volgende:

***God de Allerhoogste,
ik kom deze week voor Uw troon
om te pleiten voor de ziel van mijn broeders en zusters
die weigeren om Uw bestaan te erkennen.
Ik verzoek U dringend om hen te bekleden met Uw genaden***

***zodat zij hun hart zullen openen
om te luisteren naar Uw Allerheiligste Woord. Amen.***

Kies a.u.b. die zielen uit die door jullie gekend zijn en die God de Vader niet willen kennen, en leg Mijn Vader hun namen voor! Jullie geschenk van gebed zal beloond worden met hun redding. Ga nu, Mijn strijdmacht, en bereid jullie voor op de volgende fase in deze geestelijke strijd tegen de Boze!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

Woensdag 31 augustus 2011 21.00u

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo'n vreugde. Wat houd Ik toch van jullie allemaal! Jullie toewijding, nederigheid, vertrouwen en pure liefde voor Mij wordt met de dag sterker. Kunnen jullie dat niet voelen? Dit is Mijn geschenk aan elk en iedereen van jullie, Mijn zuivere zielen, die uit jullie dagelijks leven geplukt werden om Mij te volgen op het pad naar het Paradijs.

Mijn kinderen die wakker geschud werden door de Heilige Geest, die in mei over de wereld uitgestort werd, zullen nu een devotie tot Mij voelen die velen van hen tevoren onbekend was. Ik Ben nu snel Mijn strijdmacht aan het verzamelen en deze zal weldra aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen zielen. Hoe groter de strijdmacht, hoe krachtiger de Heilige Geest zal zijn in het eendrachtig bijeenbrengen van Mijn kinderen om de Bedrieger te bestrijden. In jullie ziel wordt thans Mijn goddelijke leiding ingeprent, of jullie dat nu doorhebben of niet. Het is net alsof jullie een innerlijke schakelaar hebben. Zodra Mijn liefde roept, zullen jullie van nature reageren om anderen te bekeren. Dat is de kracht van de Heilige Geest en dit is nu in elke hoek op aarde voelbaar.

Alle religies, alle geloofsovertuigingen, alle rassen en alle naties zullen nu reageren op het Licht van de Waarheid. Ze zijn Mijn Eeuwige Vader allemaal

zo dierbaar. Hij steekt nu Zijn hand uit naar iedere man, vrouw en elk kind zodat ze Zijn roep zullen horen. Satan zal niet in staat zijn om de gebeden, die door Mijn volgelingen opgezegd worden, het hoofd te bieden. Zijn greep zal al snel verslappen. Gebed en het geloof van Mijn volgelingen maken hem furieus. Doordat hij machteloos is in zijn pogingen om twijfel te zaaien in het hoofd van Mijn getrouwen, zal hij zijn aandacht op de zwakke zondaars richten. Deze kinderen zijn al zo verward en bedorven door de doodzonde, dat ze naar hem toe getrokken zullen worden. Door de duisternis van hun ziel zullen zij niet in staat zijn zich te verdedigen. Bid vurig dat hun ziel gered kan worden!

Dit is een tijdperk waarin Mijn Kerk nu – hoewel ze op buitengewone, door de zonde veroorzaakte obstakels stuit – door Mijn volgelingen op aarde weer opgebouwd zal worden. Dat zal tijd vergen maar wanneer dat gebeurt, zal Mijn Kerk terugkeren naar zijn vroegere glorie en zal hernieuwde kracht hebben.

Ze zal, samen met heel Mijn uitverkoren volk, deel gaan uitmaken van het glansrijk Koninkrijk van Mijn Vader. De zoetheid van deze gebeurtenis, wanneer de wereld van Satan en van alles wat kwaad is bevrijd zal zijn, moet toegejuicht worden, kinderen. Dit is het Nieuw Tijdperk van Vrede waarnaar jullie op aarde moeten uitzien. De tijd die voor jullie ligt, kan moeilijk worden. Focus jullie op Mij en jullie zullen overleven! Daarna zal de vrede komen waarop jullie wachten.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus